

**Communielied: (Mel: Once in Royal David's City)**

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn.  
Voor een volk dat zonder reden, levenslang op weg moet zijn?  
Zal er ooit een blijvend heden, vol van goede vrede zijn.

Zoals bomen mensen tonen, dat een nieuwe loot ontspruit.  
Aan de takken van de bomen, waar het jonge groen ontluikt.  
Tot een stralend nieuwe zomer, waar de vredes-bloesem ruikt.

Zoals sterren mensen melden, dat geen nacht te donker is.  
Zal de Zoon der mensen komen, die de boom des levens is.  
Als een kind komt Hij ons redden, als een licht in duisternis.

**Slotlied: Laat iedereen het horen  
(Mel: Go tell it on the mountains)**

Refrein: Laat iedereen het horen,  
zing het maar mee, gebruik je stem,  
dat Jezus wordt geboren  
in een stal in Bethlehem!

De engel brengt de boodschap:  
"Jouw droom wordt eind'lijk waar.  
Er wordt een kind geboren.  
Gods kind, geloof het maar!" Refr.

De eng'len en de herders  
vertellen het op blijde toon:  
"Het kindje in de kribbe  
dat is Gods eigen zoon!" Refr.

***Wij wensen u allen  
fijne Kerstdagen toe.***

# Kerstviering

## 25-12-2021

Voorganger: Pater Piet Hein van der Veer  
Organist: Jan Pieter Baan



**Openingslied: Wij komen tezamen (556)**

Wij komen tezamen onder 't sterren-blinken  
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem.  
Christus geboren zngen d'engelen koren.

Refrein: Venite adoremus  
Venite adoremus  
Venite adoremus Dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,  
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Refr.

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten  
En kussen uw voeten, Emmanuël.  
Wij willen geven hart en geest en leven. Refr.

**Glorialied: Ere zij God**

Ere zij God, Ere zij God,  
In den Hoge, in den Hoge, in den Hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde!  
In de mensen een welbehagen!

Ere zij God in den Hoge,  
Ere zij God in den Hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
Vrede op aarde, vrede op aarde!  
In de mensen, de mensen een welbehagen.  
In de mensen een welbehagen, een welbehagen!

Ere zij God, Ere zij God,  
In den Hoge, in den Hoge, in den Hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde!  
In de mensen een welbehagen!  
Amen, amen.

**Lied na 1e lezing: Te Bethlehem geboren (520)**

Te Bethlehem geboren is ons een kindje klein;  
Dat heb ik mij verkoren; Zijn dienaar wil ik zijn.  
Eia, eia, zijn dienaar wil ik zijn.

Heer Jezus werd mijn broeder, geboren in Kerstnacht.  
Maria was de Moeder, die hem ter wereld bracht.  
Eia, eia, die hem ter wereld bracht.

Hoe hebben zij geleden, die moeder en het kind.  
De weg zijn zij getreden, waar `k almaar lijden vind.  
Eia, eia, waar `k almaar lijden vind.

Nu zet ik niet mijn zinnen op aardse dingen meer.  
Maria wil ik minnen en Jezus lieve Heer.  
Eia, eia, en Jezus lieve Heer.

**Lied na 2e lezing: Nu zijt wellekome (508)**

Nu zijt wellekome, Jezu, Lieve Heer;  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;  
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer:  
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.  
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht  
Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht:  
Kyrieleis.

D'herders op de velden hoorden een nieuw lied  
(Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet).  
Gaat aan geender straten,  
En gij zult Hem vinden klaar;  
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar:  
Kyrieleis.

d'Heilige drie Koon'gen uit zo verre land,  
Zij zochten onze Here met offerhand,  
z'Offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud  
t'Ere van den Kinde, dat alle ding behoudt:  
Kyrieleis.

**Lied na overweging: Eer zij God in deze dagen (436)**

Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.  
Gloria, in excelsis Deo. (2x)

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.  
Eer zij God die op de aarde, naar ons toegekomen is.  
Gloria in excelsis Deo. (2x)

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,  
Geef in onze levensdagen, peis en vreé, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo. (2x)