

Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk  
Hekelingseweg 15, 3206 LA  
Spijkenisse



## Vieringen

De vieringen zijn te beluisteren via internet ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)).  
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:  
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

### Zaterdag 23 december

Vierde zondag van de Advent

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *2 Sam. 7, 1-5 + 8b-11 + 16 Rom. 16, 25-27 Lc. 1, 26-38 (B)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pater Y. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Geen viering

### Zondag 24 december

Kerstavond

Collecte: *Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst)*

Deurcollecte: *eigen parochie*

Lezingen: *Jes. 9, 1-3 + 5-6 Tit. 2, 11-14 Lc. 2, 1-14*

18.30 uur Kindervertelviering m.m.v. Kernzangers

19.00 uur Avondkerstviering van Woord en Communie  
m.m.v. KZN

Locatie: Geervliet

Voorganger: Ben van Dam, geestelijk verzorger

21.00 uur Avondkerstviering van Woord en Communie  
m.m.v. koor 10Plus

Voorganger: Mw. D. Bühler, pastor

22.00 uur Nachtviering m.m.v. Felicitaskoor

Locatie: Ontmoetingskerk

Voorganger: pastoor H. Smulders

**Maandag 25 december**

Eerste Kerstdag

Collecte: *Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst)*

Lezingen: *Jes. 52, 7-10 Heb. 1, 1-6 Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5 + 9-14*

**10.00** uur Eucharistieviering m.m.v. koor Anima Mea

Voorganger: pater Y. Konchenko,

**Dinsdag 26 december**

Tweede kerstdag

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60 Mat. 10, 17-22 (IV)*

10.30 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger: pastoor H. Smulders

**Vrijdag 29 december**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: ds. P.C. Koster

**Weekend 30 en 31 december**

H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

1<sup>e</sup> collecte: *eigen kerk* 2<sup>e</sup> collecte: *(zilveren schaal) PCI*

Lezingen: *Sir. 3, 2-6 + 12-14 Kol. 3, 12-21 Lc. 2, 22-40 (B)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger: pastoor H. Smulders

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger: pater P.H. Van der Veer

**Maandag 1 januari**

**Geen viering**

**Weekend 6 en 7 januari**

Openbaring des Heren

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Jes. 60, 1-6 Ef. 3, 2-3a + 5-6 Mt. 2, 1-12 (B)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang

Voorganger: nog niet bekend

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor

Voorganger: pastoor H. Smulders

**Vrijdag 12 januari**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: ds. H. Gijsen

**Weekend 13 en 14 januari**Tweede zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Sam. 3, 3b-10 + 19 1 Kor. 6, 13c-15a + 17-20 Joh. 1, 35-42 (B)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pastoor H. Smulders

Zondag: 10.00 uur Oecumenische viering m.m.v Anima Mea  
Locatie: Martinuskerk Zwartewaal  
Voorganger: Mw. J. Hoedt

10.30 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pater Y. Konchenko

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

**Weekend 20 en 21 januari**Derde zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Jon. 3, 1-5 + 10 1 Kor. 7, 29-31 Mc. 1, 14-20 (B)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang  
Voorganger: pastor D. Buhler

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie  
Voorganger: Mw. J. Hoedt  
Koor: Fillipijnse koor

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalig)

**Maandag 22 januari**Week van de eenheid van gebed

19.30 uur – 20.00 uur Gebedsviering m.m.v. koor Felicitas  
Voorganger: Mw. J. Hoedt

**Vrijdag 26 januari**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud  
Voorganger: ds. K. Waterlander

**Weekend 27 en 28 januari**Vierde zondag door het jaar*1<sup>e</sup> collecte: eigen kerk 2<sup>e</sup> collecte:(zilveren schaal) Vrede voor de Stad**Lezingen: Deut. 18, 15-20 1 Kor. 7, 32-35 Mc. 1, 21-28 (B)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pater Y. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pater Y. Konchenko

**Rond en tijdens de komende feestdagen bent u van harte welkom bij de volgende vieringen binnen onze parochie:**

**Zaterdag 23 december:**

<b><u>Brielle</u></b>	<u>19:00 uur</u>	<u>Woord- en communieviering</u>	<u>Pastor Desiree Buhler</u>
<b><u>Spijkenisse</u></b>	<u>19:00 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pater Jouri Konchenko</u>
<b><u>Rozenburg</u></b>	<u>19:00 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pastoor Hans Smulders</u>

**Zondag 24 december:**

<u>Geen vieringen in de ochtend</u>			
-------------------------------------	--	--	--

**24 december (Kerstavond):**

<b><u>Brielle</u></b>	<u>19:00 uur</u>	<u>Woord-en communieviering</u>	<u>Pastor Desiree Buhler</u>
	<u>22:00 uur</u>	<u>Kerstnachtmis (eucharistie)</u>	<u>Pater P.H.v.d.Veer</u>
		<b><u>*Locatie:</u></b> <b><u>Bedevaartkerk</u></b>	
<b><u>Spijkenisse</u></b>	<u>18:30 uur</u>	<u>Kinderdienst</u>	<u>Viering olv parochianen</u>
	<u>19:00 uur</u>	<u>Kerstviering in Geervliet</u>	<u>Pastor Ben van Dam</u>
	<u>21:00 uur</u>	<u>Woord- en communieviering</u>	<u>Pastor Desiree Buhler</u>
	<u>22:00 uur</u>	<u>Kerstnachtmis (eucharistie)</u>	<u>Pastoor Hans Smulders</u>
		<b><u>*Locatie:</u></b> <b><u>Ontmoetingskerk</u></b>	
<b><u>H'voetsluis</u></b>	<u>18:00 uur</u>	<u>Kinderdienst</u>	<u>Viering olv parochianen</u>
	<u>20:00 uur</u>	<u>Kerstnachtmis (eucharistie)</u>	<u>Pater P.H.v.d.Veer</u>
<b><u>Hoogvliet</u></b>	<u>18:30 uur</u>	<u>Kerstspel</u>	<u>Viering olv parochianen</u>
	<u>20:00 uur</u>	<u>Kerstnachtmis (eucharistie)</u>	<u>Pater Youri Konchenko</u>
<b><u>Rhoon</u></b>	<u>18:00 uur</u>	<u>Herdertjestocht</u>	<u>Viering olv parochianen</u>
	<u>22:00 uur</u>	<u>Kerstnachtmis (eucharistie)</u>	<u>Pater Youri Konchenko</u>
<b><u>Rozenburg</u></b>	<u>20:00 uur</u>	<u>Kerstnachtmis (eucharistie)</u>	<u>Pastoor Hans Smulders</u>

**25 december (1<sup>e</sup> Kerstdag):**

<b><u>Brielle</u></b>	<u>9:30 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pater P.H.v.d.Veer</u>
<b><u>Spijkenisse</u></b>	<u>10:00 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pater Youri Konchenko</u>
<b><u>H'voetsluis</u></b>	<u>11:30 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pater P.H.v.d.Veer</u>
<b><u>Hoogvliet</u></b>	<u>9:30 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pastoor Hans Smulders</u>
<b><u>Rhoon</u></b>	<u>11:00 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pastoor Hans Smulders</u>
<b><u>Rozenburg</u></b>	<u>11:30 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pater Youri Konchenko</u>

**26 december (2<sup>e</sup> Kerstdag):**

<b><u>Spijkenisse</u></b>	<u>10:30 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pastoor Hans Smulders</u>
<b><u>H'voetsluis</u></b>	<u>11:30 uur</u>	<u>eucharistieviering</u>	<u>Pater Youri Konchenko</u>

*Deze Liefde (Johannes 3:16)*

deze Liefde is een wereldvreemde  
deze Liefde is wonder en uniek  
overvloedig vult hij de leemte  
waarin geen aardse schat voorziet

deze Liefde heeft ogen, hart en mond  
deze Liefde voert over dood de macht  
hij sluit een eeuwig levend verbond  
vanuit een stille heilige nacht

deze Liefde is 't wezenlijk motief  
van Hem die kwam en wederkomt  
alzo had God de mensen lief  
dat Hij Zijn enig Zoon ons zond

Jose Consemulder

## **Kerstmis betekent liefde en vreugde.**

Vreugde is het geschenk dat het christendom aan de wereld heeft gegeven. De mens is geschapen voor de vreugde. "Je kunt geen mens vinden die niet gelukkig wil zijn", zegt de H. Augustinus.

Waar komt deze christelijke vreugde vandaan?

"De vreugde wordt veroorzaakt door de liefde" zegt ons de H. Thomas van Aquino. Vreugde en liefde gaan samen. Wie geen liefde heeft, kan niet blij zijn. De vreugde is afwezig daar waar zelfzucht en haat heersen. De wanhoop is eigenlijk de afwezigheid van liefde.

De bron van liefde is God. "God is liefde" (1 Joh 4:8). En christelijke vreugde is een weerspiegeling van deze liefde van God. Het is een gevolg van deze Liefde.

Straks vieren wij Kerstmis - het begin van deze Liefde van God voor de mens. Kerstmis moet je eerst in je binnenste, in je hart vieren, als een opening tot het Leven dat komt, tot een onbekende Vrijheid. Deze Vrijheid zal de beperkingen van ons bestaan verminderen en ons vormen tot een grotere liefde die warmte en kracht geeft aan onze wil, aan ons doen en laten.

Ik wens u sterke aanwezigheid van God in uw leven. En ook kracht, hoop en liefde, die alleen maar Hij, Onze Heer Jezus Christus ons kan en wil geven!

Namens het pastorale team wens ik u een  
*Zalig Kerstmis en een Gezegend 2018.*

Pater Jouri Konchenko

---

## **Samen verder**

Als u dit leest is het bijna Kerstmis. Het jaar 2017 is weer omgevlogen.

### Kerstgedachte

Iedereen praat over pais en vree  
Maar daar komen we niet verder mee  
Er zal echt iets moeten worden gedaan  
Willen we over 25 jaar niet op het zelfde niveau staan.  
Mensen denk eens terug aan het kindje in de stal,  
Hij kwam onder ons, om vrede te brengen,  
Maar er veranderde geen bal.  
Laat ons nog eens luisteren naar de engelen in het veld,  
Zij zongen Gloria voor alle mensen met veel en weinig geld.

Laat deze kerst "VREDE" brengen in onze gezinnen,  
Laten wij maar bij ons zelf beginnen  
Als wij dat hebben gedaan  
Kunnen we met een goed gevoel.  
het Nieuwe Jaar in gaan.

Laten wij hier nog even bij stilstaan en 2018 positief beginnen.

Ine Korste  
Pastoraatgroep Felicitaskerk

---

## **Ziekenzalving**

De kerk kent zeven sacramenten, tekens in woord en gebaar waarin de liefde van God ons nabij komt. God wil ons ontmoeten. Zo vieren wij dat in Jezus' Naam in onze kerkgemeenschap.

In het evangelie wordt verhaald hoe mensen verlichting van lasten en genezing zochten bij Jezus in en door wie Gods liefde het meest zichtbaar en tastbaar is geworden. De apostel Jacobus schrijft dat wanneer iemand broos,

zwak of ziek wordt presbyters van de gemeente worden geroepen die een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de Naam des Heren.... “en het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten” (Jak 5, 14-15)

In onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen is er een aantal malen per jaar gelegenheid tijdens een plechtige viering gezamenlijk het sacrament van de zieken te ontvangen. Dit is bedoeld voor wie op hoge leeftijd is gekomen en zich van de kwetsbaarheid van leven steeds meer bewust wordt; het is ook bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld voor een zware operatie staan of die al langere tijd ernstig met de gezondheid kampen. In zo'n gezamenlijke viering wordt een ieder die daar om vraagt door de priester gezalfd (voorhoofd en handen) en wordt gebeden “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest.....; .. moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven “

In de ziekenzalving is het Christus zelf die in kracht van de heilige Geest de zieke aanraakt en hem troost, vrede en bemoediging schenkt. Wanneer de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand die in zijn laatste levensdagen verkeert en op het punt staat het aardse leven te verlaten dan wordt de zalving ook wel het sacrament van de stervenden genoemd....

In de pastorale praktijk ervaren pastores, ook in onze parochie, geregeld dat zij op het allerlaatste moment nog geroepen worden om de stervende sacramenteel nabij te zijn. Maar het kan dan zijn dat er op dat moment in de directe omgeving geen priester bereikt kan worden of dat hij niet meer op tijd aanwezig kan zijn. Mede daarom is het van belang met een verzoek om de ziekenzalving niet te wachten “tot het laatste uur geslagen heeft”. Het is dus verstandig om ruim op tijd deel te nemen aan de gezamenlijke ziekenzalving of persoonlijk om de ziekenzalving te vragen en altijd tijdig contact met de parochie op te nemen via de noodtelefoon (tel. 06-30 97 58 17) om teleurstellingen te voorkomen en opdat een volwaardige toediening van het sacrament mogelijk is.

Pastoraal team NP&G



## Ontmoeting pastoraatgroepen van onze parochie

Op zaterdag 11 november was het al vroeg druk in de zaal van onze kerk in Hoogvliet. Alle leden van de zes pastoraatgroepen kwamen bij elkaar voor een inspiratiedag. Na een kopje koffie of thee en een voorstelspel



zijn we serieus aan de slag gegaan. De inleidster, mevrouw Falke, vertelde op levendige wijze het evangelie waar we deze dag mee aan slag zijn gegaan. Lucas 24, 13-36. Bij iedereen beter bekend als “de Emmausgangers”. We verkenden wat mensen raakt in dit evangelie. Genoemd werden o.a. Brandde ons hart niet in ons, ze herkenden Hem bij het breken van het brood, Daarna verklaarde hij hun wat er in de Schriften over hem geschreven stond. Onderwerpen die raken aan de taakvelden van pastoraatgroep. Liturgie en eucharistie, Geest en spiritualiteit, catechese, pastoraat en luisteren naar mensen. Na een mooie gebedsdienst en de lunch, wisselden we in kleine groepjes, nog wat gedachten uit over het Emmaus. In de meeste groepjes werd ook gesproken over waar ons hart in ons werk als leden van de pastoraatgroep voor brand. Het was een inspirerende dag met verdieping, uitwisseling en nieuwe missionaire ideeën.

## In dit “In gesprek met”, stelt Dylan zich aan u voor.



U herkent Dylan vast wel achter de lezenaar want hij is al geruime tijd lector in onze kerk. Ik vroeg dus aan Dylan of hij iets over zichzelf en zijn geloof wilde delen met u.

“Mijn naam is Dylan Ghabaran. Ik studeer theologie, in het bijzonder de docentenopleiding godsdienst en levensbeschouwing. Van jongs af aan kreeg ik van mijn ouders geloof mee, met bijvoorbeeld de kinderbijbel. Na een lange tijd niks met mijn geloof te hebben gedaan kwam ik met mijn vriendin Saskia in contact met toenmalig diaken Boris Plavcic. Na gesprekken met hem en andere priesterstudenten ben ik het rooms-katholieke pad opgegaan, wat ertoe leidde dat ik afgelopen januari het

doopsel, vormsel en communie heb mogen ontvangen”.

### *Dylan: Hoe probeer je je geloof handen en voeten te geven?*

Naast mijn studie ben ik op persoonlijk gebied bezig met geloof. Ik bid minimaal 1 keer per dag een persoonlijk gebed en bid geregeld de rozenkrans. Waar ik zowel rust en geloof in vind is lectio divina (een manier om biddend de Bijbel te lezen) en Ignatiaans mediteren (de Bijbeltekst van de dag volgens Ignatius). Dit helpt me om achter persoonlijke boodschappen te komen van Bijbelteksten. Daarnaast probeer ik elke week naar de kerk te gaan en biecht ik van tijd tot tijd.

*Dylan, welke plaats heeft de wereldkerk in jouw geloof?*

Ik zie de rooms-katholieke wereld als een speciale gemeenschap in het grote geheel, met eigen regels en groepjes. Je kan steun vinden waar ook ter wereld op eenzelfde manier als je thuis vindt. Zo vind ik bijvoorbeeld veel steun en antwoorden in een groepsapp met priesters van andere parochies. En zo had ik laatst een fijn gesprek met mgr. Van de Hende na een diakenwijding.

*Dylan, heb je bijzondere geloofservaringen die je met ons wilt delen?*

Een Bijbelstuk dat me altijd heeft aangegrepen is Jezus in Gethsemane die doodsangst bidt. Ondanks de angst besluit Hij om door te gaan met het grote plan. Dit is voor mij het grootste van al zijn wonderen: ondanks alle menselijke angst toch voor ons kiezen. Afgelopen februari was ik met mijn school in Israël. Gethsemane zag er net zo uit als ik in gedachte had toen ik de bijbel las. Dit was heel raar om te zien, omdat ik dan echt voor me kon zien hoe Jezus voor ons koos, en niet voor hemzelf. Dit versterkte mijn geloof enorm.

*Dylan, waarom wilde je lector worden?*

Sinds ik besloot om rooms katholiek te worden, wilde ik graag actief zijn in de parochie en mijn eigen bijdrage aanbrenge. Eerst zat ik te denken me aan te aansluiten bij een koor, maar met mijn zangkwaliteiten is het beter als ik een andere manier probeer.

Toen moest ik denken aan Marcus 16:15 'En Hij zei tegen hen, ...maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.' Als lector heb ik een letterlijke manier gevonden om deze opdracht te vervullen.

Dank je wel, Dylan. De parochianen hebben jou nu een beetje beter leren kennen.

Gods zegen op je weg door het leven.

Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt.

## **Uitgifte kerkblad 2018. Correctie.**

### Inleverdatum kopij

15 januari 2018

12 februari 2018

### uitgifte kerkblad

25 januari 2018

22 februari 2018

Daarna zijn er nog geen datums bekend. Daarover beslist de gezamenlijke werkgroep Communicatie van de Nicolaas Pieck & Gezellen parochie. Maar dat laten we u natuurlijk weten zodra die datums bekend zijn.

Met vriendelijke groet,  
De redactie.

---

## **Traktatie**

Dit jaar mochten wij verscheidene banketletters ontvangen van de firma Voskamp.

Wij mogen die dan ronddelen aan een grote groep van vrijwilligers.

Alle koorleden, de koffiegroep en verscheidene anderen kregen er ook een stukje van.

Het was weer heerlijk!

Fijn dat wij deze waardering weer mogen geven.

Iedereen hartelijk dank voor jullie inzet het afgelopen jaar

en het komende jaar zetten wij onze schouders er weer onder.

Ine Korste

Coördinator vrijwilligers

## Aan Francisco

Spijkenisse, 3 december 2017

Beste Francisco,

Vanochtend hebben we de eerste kaars van de Adventskrans aangestoken. De Advent is daarmee begonnen en we bereiden ons weer voor op de komst van de Vredevorst. Het motto van dit jaar is: "Zoek Vrede bij het Kind". De eerste kaars hebben we, met jouw inbreng, "Hemel" genoemd. De kinderen hebben tijdens de Kinderwoorddienst hierover gesproken en tekeningen gemaakt. Mooie tekeningen en zoals een van de kinderen zei: "probeer de hemel op aarde te maken, daarom hebben wij die getekend". Prachtig idee, waar ik me helemaal in kan vinden. Elkaar nu helpen en proberen iets goeds te doen. Niet afwachten tot wat er later komt.

Zo willen wij ons als Felicitaskerk voorbereiden op Kerst. Het is fijn om met mooie Kerstvieringen te beginnen. Liefst met zo veel mogelijk mensen. Al die mensen willen we de kans geven om iets goeds te doen voor het doel van dit jaar: Financiële ondersteuning aan kinderen van de Santa Rita school in São Paulo zodat zij naar school kunnen blijven gaan. Zo krijgen deze kinderen een eerlijke kans in het moeilijke Brazilië van 2018. Jullie schooljaar begint in januari, en zoals ik begreep kan de school uitbreiden en komt er voor het eerst een groep 6. Dat zijn mooie berichten, waarvan ik wel kippenvel krijg. In Nederland is het vanzelfsprekend dat een basisschool groep 1 tot en met groep 8 heeft, maar ik begreep dat het in Brazilië toch weer een geldkwestie is.

Francisco, wij zijn trots op je. Je gaat in je nieuwe parochie gewoon verder, maar je merkt dat het wel een heel andere wereld is. Wij willen graag mensen helpen, maar eigenlijk alleen als we zeker weten dat het goed besteed wordt. Via jou weten we dat er NIETS aan de strijkstok blijft hangen. Ik ga alle mensen oproepen om ook dit jaar weer royaal te geven. De lectoren zullen een oproep doen bij alle Kerstcollectes en dan moet het toch weer gaan lukken?

Francisco, ik wens jou en allen die je lief zijn (dus de hele Santa Rita school en parochie in São Paulo) heel fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2018.  
Paul

## **Eerste H. Communie 2017/2018**

De tweede kinderbijeenkomst, ging het over de tocht van de Joden door de woestijn.

Hoe ook het volk van Israël mopperde.

God bleef voor hen zorgen d.m.v. manna, water en vlees.

Wij hadden ook een mopperpot. (want ieder mens moppert wel eens)

Onze “ kleine” moppertjes deden wij daarin.

Ook namen we een kijkje in de kerk. Hier werd verteld over het altaar, doopvont en de Mariakapel, waar ieder van ons een kaarsje heeft opgestoken voor Maria en er een moment van stilte was voor een eigen gebed, wij sloten dit mooie moment af met het Wees gegroet Maria.

Terug beneden in de Schaapskooi stond er wat te eten en te drinken klaar; ondertussen keken wij naar het verhaal van Mozes in de woestijn en hoe het volk daar ook mopperde.

Nadat onze magen gevuld waren gingen we weer verder en werd er gesproken over bidden en op wat voor manieren je dit kan doen want bidden is eigenlijk praten met God.

De kinderen vertelden ons dat dat op vele manieren kan.

Op 17 januari gaat de voorbereiding verder. Om 18.00 uur is de kinderbijeenkomst en 's avonds om 20.00 uur is de ouderavond.

We zijn dit jaar gestart met heel enthousiasme kinderen en betrokken ouders.

De meeste van de kinderen zijn minimaal 1 keer per maand in de kerk. We hopen dat de kinderen samen met hun ouders de weg naar de kerk mogen vinden om daar samen de eucharistie te vieren.

We wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2018.

Werkgroep gezinscatechese

Helene Jaoude, Mavis Trustfull-Dongor, Lia Vogelaar en Marlies Veldhuijsen

## Frans Kempen penning 2017

Op zondag 26 november jl. werden de jaarlijkse Frans Kempen penningen uitgereikt aan 4 parochianen die zich heel lange tijd ingezet hebben voor onze kerkgemeenschap.

### Paul Hoedt

Al vele jaren is Paul actief in de werkgroep van RK gemeenschap Geervliet. Daar, maar ook voor de Felicitaskerk, verricht hij diverse hand en span diensten. Als Jacqueline iets nodig heeft voor een viering of een andere activiteit in de kerk, wordt Paul lief aangekeken en gaat hij weer aan de slag. Een mooi voorbeeld hiervan is de kerststal die gebruikt wordt bij de kerkbezoeken van de kleuters.

De goede samenwerking met de protestante gemeenschap Tweestromenland is mede aan Paul te danken. Nog steeds is er 1 x p.m. een oecumenische viering in Geervliet.



### Mevr. Schelvis – van Dam

Mw. Schelvis was al actief in onze kerk aan de Lisstraat. Schoonmaken en de parochieblaadjes vouwen en in de juiste volgorde leggen. Schoonmaken doet zij nog steeds.

Tegenwoordig komen de kerkblaadjes kant-en-klaar gevouwen en van een nietje voorzien van de drukkerij maar er moet nog steeds een naamsticker op geplakt worden en daarna sorteren op wijken en buurten. Daarmee houdt zij zich tegenwoordig bezig en ze brengt dan uiteraard ook een stapeltje blaadjes rond.



### Jeanne Plompen - Koot

Koffie zetten dat kan Jeanne als de beste. Jaren en jaren was zij actief bij de koffiegroep die elke zondagochtend weer voor de lekkere koffie en thee zorgt.

Ze was vele jaren lid van de dinsdagschoonmaakgroep die 1 x per maand zorgde voor een schone kerkzaal en frisse Schaapskooi. Verder heeft zij ook haar steentje bijgedragen bij het ouderenpastoraat.

Ook bij de fancy fair was zij actief: ze stond vele jaren in de kraam met curiosa. Ook bracht ze samen met haar man Jacques de kerkblaadjes rond.



### De heer Van de Brande

Niet alleen de heer Van de Brande ontving deze penning; postuum werd hij ook aan mw. Van de Brande uitgereikt die het afgelopen jaar is overleden. Samen hebben zij lang kerkblaadjes rondgebracht. Mevrouw heeft ook in de esthetische commissie van de kerk gezeten.





## Mededelingen van de pastoraatgroep

### Nieuwjaarsreceptie:

Wij hopen dat u, ja, u en jij; alle kerkgangers op zondag 7 januari na de viering beneden in de Schaapskooi elkaar Nieuwjaar komen wensen. Als we dan samenzijn zullen we ook op het Nieuw Jaar proosten en hopen op een Gezegend jaar.

### De maandelijks koffie ochtend:

Bij de mededelingen wordt door de lector verteld wanneer er weer een koffieochtend is.

Meestal is dat op de eerste maandag van de maand. In januari is dat **niet** op 1 januari (Nieuwjaarsdag) maar op maandagochtend 8 januari van 10.00-12.00 uur. Wij hopen u dan te ontmoeten bij de koffie

### Samen over de Bijbel en je geloof praten

Ook in het nieuwe jaar komen we weer samen op de woensdagochtend en wel op:

17 januari, 14 februari en 14 maart. Van 10.00-12.00 uur praten we bij de koffie over onze geloofservaringen n.a.v. een stukje evangelie.

### De week van de Eenheid van zondag 21 – zondag 28 januari.

Vele jaren lang is er in de Week van de Eenheid geruild van "kansel". Iemand van de Felicitaskerk ging naar een van de andere kerkgemeenschappen in Spijkenisse en wij ontvingen gastvrij een voorganger van de P.K.N. kerken. Dit jaar nodigt Bron van Vrede (voormalige Raad van Kerken) in Spijkenisse u uit om in de week van 21-28 januari door middel van gebed bij een van de kerken de komen bidden.

In onze Felicitaskerk is dat op maandag 22 januari van 19.30 – 22.00 uur. Het Felicitaskoor zal daarbij aanwezig zijn. Elke avond heeft een ander thema.

<b>Datum</b>	<b>Gebouw</b>	<b>Adres</b>
Zo 21 jan 2018	Ontmoetingskerk	Kon. Wilhelminalaan 1
Ma 22 jan 2018	Felicitaskerk	Hekelingseweg 15
Di 23 jan 2018	Dorsvloer	Zomerakker 415
Wo 24 jan 2018	De Ark	Voorstraat 7
Do 25 jan 2018	Michaëlkerk	Anjerplein 1
Vr 26 jan 2018	De Schuilplaats	Dorpsstraat
Za 27 jan 2018	De Kern	Eikenlaan 1
Zo 28 jan 2018	Leger des Heils	A. van der Nootstraat 8

## De Soberheidlunch op zondag 18 februari.

Op de eerste zondag in de Vastentijd gaan we met elkaar (na de koffie) in de Schaapskooi een sobere lunch houden met soep en broodjes.

Vervoer kan worden geregeld en t.z.t. kan u zich daarvoor inschrijven i.v.m. de catering.

---

## **Voorleesbrief bij gelegenheid van het jaar van gebed** (Advent 2017 - Advent 2018)

Beste medegelovigen, broeders en musters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen vangoedewil.

Jezus zegt in het evangelie: 'Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken'<sup>1</sup>'. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is<sup>2</sup>. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen<sup>3</sup> en als sluitsteen<sup>4</sup>. Jezus zegt in het evangelie: 'Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad'<sup>5</sup>. 'Blijft in mijn liefde'<sup>6</sup>

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: 'los van Mij kunt gij niets'<sup>7</sup>. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn *door Hem en met Hem en in Hem*.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag

actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden<sup>8</sup>. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: *door Hem en met Hem en in Hem*. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus' Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam  
Rotterdam, 1 december 2017

<sup>1</sup> Joh. 15, 5

<sup>2</sup> 1 Kor. 12, 1-11 ; Rom. 12, 4-5

<sup>3</sup> 1 Petr. 2, 4-5

<sup>4</sup> Ef. 2, 19-21

<sup>5</sup> Joh. 15, 12

<sup>6</sup> Joh. 15, 19

<sup>7</sup> Joh. 15, 5

<sup>8</sup> Le. 18, 1

### **Bezoek van een vrijwillig(st)er namens de kerk.**

Wenst u bezoek te ontvangen van iemand vanuit onze Felicitaskerk dan kunt u dat aangeven door het secretariaat van de kerk te bellen en/of het antwoordapparaat in te spreken. Dan nemen zij contact op met de werkgroep Ouderenpastoraat, die dan weer contact met u zal opnemen om een geschikte dag en tijd met u af te spreken.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de Liturgische vieringen in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de H. Communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De vrijwillig(st)er van het ouderenpastoraat zal u dan de H. communie komen brengen en samen met u bidden.

U kunt voor beiden bellen met het secretariaat (0181 638109).

Laat u het ook even weten als u iemand kent die ziek is, of zelfs in het ziekenhuis ligt. Dan zorgen wij ook voor een kaartje of een bezoekje.

Dank u wel, namens de werkgroep van het Ouderenpastoraat

### **Naar de kerk gebracht worden door de vervoersgroep**

Wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen en tóch heel graag een kerkdienst in de eigen kerk wilt bezoeken, dan is er binnen onze Felicitaskerk een vervoersgroep. Dit zijn vrijwillig(st)ers die u dan thuis op komen halen en ook weer na het koffiedrinken in de Schaapskooi veilig thuis brengen.

Heeft u hiervoor vervoer nodig, dan graag dit wel van te voren aanvragen bij mevrouw Helen Jaoude telefoon 0181 623584.

## Familieberichten



### Gedoopt

Op 26 november werden gedoopt:

Joah Mason Monteiro geboren op 17-09-2015

Joah is de zoon van Denise Becht en Marvin Ricardo Monteiro en de broer van Gelainey Monteiro

Cathalina Isabel Spoelstra, geboren op 29-04-2016.

Cathalina is de dochter van Andrea Becht en Pascal Maurice Spoelstra en zusje van Nathaniel Spoelstra

Van harte gefeliciteerd met dit eerste sacrament.



### Overleden

Op 12 november jl. is op 94-jarige leeftijd overleden mevrouw Henrica Wilhelmina "Rie" Kanters – van Bussel; echtgenote van de heer Bertus Kanters.

De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 17 november jl. in het crematorium Moscawa te Arnhem

Op 14 november jl. is op 74-jarige leeftijd overleden mevrouw Helena Hendrina Adriana Leusen – van der Helm; echtgenote van de heer Rens Leusen.

De eucharistieviering heeft plaatsgevonden op 21 november in de R.K. kerk H. Willibrordus te Rhooon, de begrafenis heeft plaatsgevonden op begraafplaats De Ommering te Spijkenisse.

We wensen beide families sterkte met het verlies.

## Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.  
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:  
ledenadministratie@felicitaskerk.nl

**Naam/**  
**Voornaam**.....M/V  
(doorhalen wat niet van toepassing is)

**Geboortedatum**.....

**Adres**.....

**Postcode**.....

**Woonplaats**.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	.....M/V
.....	.....M/V
.....	.....M/V

## Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl) waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1<sup>e</sup> communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkenisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met De noodtelefoon 06-30 97 58 17
- Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: [lectoren@felicitaskerk.nl](mailto:lectoren@felicitaskerk.nl) of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl) of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.  
E-mail: [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl)