



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 28 en 29 mei

Sacramentsdag

Heilig sacrament van het lichaam
en bloed van Christus

1^e collecte: *eigen kerk*

2^e collecte (*zilveren schaal*): *Santa Rita parochieschool in Brazilië
(project Francisco)*

Lezingen: *Gen. 14, 18-20 1 Kor. 11, 23-26 Lc. 9, 11b-17 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Pelger

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: H. Vergeer, priester

Vrijdag 3 juni

Vrijdag: 16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: J. Hoedt

Weekend 4 en 5 juni

Tiende zondag door het jaar

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *1 Kon. 17, 17-24 Gal. 1, 11-19 Lc. 7, 11-17 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Dhr. F. Wijnen
Er is weer kinderwoorddienst

Weekend 11 en 12 juniElfde zondag door het jaar*Collecte:: eigen kerk**Lezingen: 2 Sam. 12, 7-10 + 13 Gal. 2, 16 + 19-21 Lc. 7, 36-8, 3 of 7, 36-50(C)*

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: Dhr. F. Wijnen

19.00 u Viering van Woord en Communie te Geervliet

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Kernzangers

Voorganger: H. Vergeer, priester

15.00 u Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamesees Koor

Vrijdag 17 juni

Vrijdag: 16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: ds. Van Berkel

Weekend 18 en 19 juniTwaalfde zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Zach. 12, 10-11 Gal. 3, 26-29 Lc. 9, 18-24 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Viënamees koor

Voorganger: pater P.H. van der Veer

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 25 en 26 juniDertiende zondag door het jaar*1^e collecte: eigen kerk**2^e collecte (zilveren schaal): Irakese gemeenschap**Lezingen: 1 Kon. 19, 16b + 19-21 Gal. 5, 1 + 13-18 Lc. 9, 51-62 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: H. Vergeer, priester

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. 10 Plus

Voorganger: pater J. Konchenko

Vrijdag 1 juli

Vrijdag: 16.00 u Gebedsviering
Voorganger: ds. K. Waterlander
Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 2 en 3 juli

Veertiende zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Jes. 66,10-14c Gal. 6,14-18 Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mevr. B. Poortvliet
Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: Mevr. B. Poortvliet
Er is weer kinderwoorddienst

Weekend 9 en 10 juli

Vijftiende zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Deut. 30, 10-14 Kol. 1, 15-20 Luc. 10,25-37

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko
Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Voorganger: pastoor S. Bladowski
15.00 u Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees Koor

Weekend 16 en 17 juli

Zestiende zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Gen. 18,1-10a Kol. 1,24-28 Luc. 10,38-42

Zaterdag: 19.00 u Nog niet bekend
Zondag: 10.30 u Nog niet bekend
12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Samen Verder

Het jaar van Barmhartigheid - Mei

In de maand mei is het thema: Gevangenen bezoeken.

Op het tafeltje naast het altaar wordt dat een beetje zichtbaar gemaakt door de kleine poster met de tralies.

In de voorbeden wordt aan God gevraagd de gevangenen, de uitgestotenen niet te vergeten.

Heel mooi was uw reactie op de oproep in het vorige parochieblad, voor rozenkransen voor de jongeren in de Hartelborgt. Ik mocht meer dan 30 rozenkransen ontvangen. Toen ik deze bij Willem van de Heijning, geestelijk verzorger in de Hartelborgt ging brengen, was hij blij en verrast door uw spontane actie. Hierbij bedankt hij iedereen voor de geschonken rozenkransen en hij zal zeker de jongeren onder de aandacht brengen dat aan deze rozenkransen veel gebeden is.

Amnesty International zet zich in voor gevangenen die om politieke reden soms jaren achter de tralies moeten leven. Via schrijfacties kunnen wij helpen om deze mensen met een eerlijk proces vrij te krijgen. Na de viering van de laatste zondag van mei (de 29^e), wordt u door Mevrouw Corrie Stam uitgenodigd om in de Schaapskooi een kaart te schrijven.

Alvast heel hartelijk bedankt namens al deze gevangenen.

Het jaar van Barmhartigheid – Juni

In de maand juni is het thema: zieken bezoeken.

Elke zondag worden er na de viering de bloemen van het altaar weggegeven aan een zieke of aan iemand die wel een steuntje namens de kerk kan gebruiken.

Hoe kunnen wij deze maand nog eens extra aandacht aan onze zieken geven?

Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt

Pastoraal werker

Pater Jouri en ik zijn blij U te kunnen meedelen dat de bisschop heeft besloten mevrouw Désirée Bühler per 1 mei 2016 aan te stellen als pastoraal werker.

Mevrouw Bühler zal in onze parochie parttime werkzaam zijn voor 0,8 Fte (dit is gemiddeld 32 uur p.w.) Haar taken zullen voornamelijk bestaan uit catechese, jongeren pastoraat en gemeenschapsopbouw. Onze nieuwe pastoraal werker zal gepresenteerd worden in een viering waarna een ieder in de gelegenheid zal worden gesteld om nader kennis met haar te maken. De officiële installatie van mevrouw Désirée Bühler zal plaats vinden op 11 september a.s. in bedevaartkerk in Brielle, tijdens de viering van de jaarlijks terugkerende opening van het nieuwe werkjaar van onze parochie. De bisschop, mgr. J. van den Hende, zal in deze viering voorgaan.

Pastoor Stefan Bladowski en pater Jouri Konchenko

Pastoraal werker stelt zich voor

Mijn naam is Desiree Bühler en per 1 mei 2016 ben ik de nieuwe pastorale werkster, lid van het pastorale team in de RK parochie H. Nicolaas Pieck & Gezellen. Ik ben getrouwd met Frank Steijger, die diaken is en zodanig werkt als Aalmoezenier bij de Krijgsmacht. Onderdeel Mariniers te Doorn.

Samen weten wij ons geroepen om het evangelie in woord en daad gestalte te geven in deze wereld. Ik heb als basispastor gewerkt in verschillende parochies. De laatste drie jaar heb ik mij, vanuit het bisdom bureau van het bisdom Rotterdam, ingezet voor het jongeren project M25. M25, u spreekt uit M Twenty five, staat voor het Mattheus evangelie hoofdstuk 25.

Waarin Christus ons de werken van barmhartigheid geeft en ons zegt: “Wat je voor de minsten der mijnen gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan.”

M25 is een diaconaal jongerenproject waarbij jongeren groeien in geloof op twee manieren. Door zich te verdiepen in de Schrift en van daaruit de handen daadwerkelijk uit de mouwen te steken. In de ontmoeting met de naaste.

Nu heeft Mgr. J.v.d.Hende mij een zending gegeven voor de H. Nicolaas Pieck en Gezellen parochie. Mijn benoeming is voor 0,8 Fte. 0,5 FTE heb ik gekregen voor:

- Parochie catechese en volwassenencatechese.
- Jeugd- en jongerenpastoraat.
- Liturgie gerelateerd aan de sacramenten van 1^e communie en Vormsel. Indien noodzakelijk uitvaarten en andere liturgie.

De 0,3 Fte ligt in het taakveld van kerkopbouw;

- Missionaire initiatieven. Dit betekent het ontwikkelen van activiteiten die niet direct gericht zijn op de parochianen die tot de kern van de parochie behoren. Maar meer gericht op de zoekende gelovige mens die we de rijkdom van het Evangelie willen laten ervaren.
- Het opbouwen van de parochie door ontmoeting en samenwerking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen.

Een mooie taak vind ik zelf. Ik heb er dan ook veel zin in om, samen met u, te bouwen aan Gods kerk op aarde. Dat we met elkaar mogen groeien in geloof en dit in daden en woorden uit mogen dragen in de wereld.

Pastor Desiree Bühler



Het Heilig Vormsel

Zondag 1e pinksterdag was het dan zo ver; na weken van voorbereiden met een fijne groep onder leiding van Fred Wijnen en Papi Lourens. Er waren erbij die het sacrament van de Doop en Eerste Communie in een van de vieringen in de Felicitaskerk nog hebben ontvangen. Dit keer was het vormsel in de H.Anthonius van Padua in Hellevoetsluis. Fred had al gewaarschuwd dat de kerk klein was, ik kende de kerk alleen van de buitenkant. Ik schrok dus toen ik de kerk van binnen zag, wij hadden elf banken voor onze vormelingen. Om half 12 mochten de overige kerkbezoekers plaats nemen, ze vlogen op de lege plaatsen af. Tijdens het openingslied kwam in processie Bisschop mgr.J.H.J.van den Hende de kerk binnen.

Openingslied: ja vandaag is het licht opgegaan, het licht van Jezus Christus de Heer, over alle grenzen heen, zal het wonen in iedereen. In de overweging had de Bisschop het over de H.Geest die de vormelingen kracht geeft om beslissingen te nemen; dat geldt natuurlijk voor ons allen. Voor de vernieuwing van de doopbelijdenis werden de doopkaarsen van de vormelingen aangestoken. Daarna werd de zalving met chrisma gegeven en als aandenken kregen ze een kruisje en een stripboek van de heiligen martelaren van Gorinchem. Het koor heeft een mooie ondersteuning gegeven en bij het slotlied ging het harder zoals je van een Antilliaans koor verwacht. Het was voor alle aanwezigen en vormelingen een onvergetelijke dag.

Thea Ooijendijk van de vormselgroep

Bedevaart naar Polen.

Met 37 mensen uit de Nicolaas Pieck en zijn gezellen, zijn we op bedevaart naar Polen geweest. Het was een indrukwekkende reis. Veel mooie dingen gezien, veel gebeden en ook veel gelachen. We zijn in Auschwitz geweest, en hebben bloemen gelegd en gebeden bij de muur waar mensen doodgeschoten zijn. We hebben de Zwarte Madonna in Czestochowa bezocht. Het huis in Wadowice waar paus Johannes Paulus is groot gebracht, met een museum er vlakbij, waar het doopvont stond waar hij in 1920

gedoopt is, de stoel waarop hij in Rome heeft gezeten, de Bijbel waaruit hij op zijn sterfbed is voorgelezen, met een kruisje waar de zuster was toen hij stierf in 2005. 129 Glazen met grond van alle plaatsen waar hij tijdens zijn reizen geland is. We zijn in Katowaria Zebrzydowska geweest een plaats met een park waar vele kapellen gebouwd zijn langs een 7 km lang pad wat dient ter verering van de Paden van Jezus Christus en Maria. Met een hele mooie kerk waar net het Allerheiligste werd getoond en de litanie van Loreto werd gezongen. In Chocholow zijn we bij een houtsnijkunstenaar geweest die de prachtigste dingen had gemaakt en waar iedereen in houten huisjes woont. Daarna reden we naar Zakopane en gingen we met een treintje omhoog, waar we een prachtig uitzicht hadden. We hebben een kerk gezien, die speciaal gebouwd is uit dankbaarheid, omdat Paus Johannes Paulus de aanslag overleefd heeft. De bedevaartkerk van O.L.V. van Fatima de koningin van Poghale. Een prachtige kerk helemaal van hout met zelfs een schitterende houten kruisweg. Waar we ook de Heilige Mis hadden. In Krakau zijn we door de Joodse wijk gelopen, hebben we het straatje gezien waar de film "Schindlers list" is opgenomen, zijn we weer in een mooie kerk geweest de Corpus Christie basiliek. Het paleis van de koning en de daarbij behorende kathedraal waar vele koningen begraven liggen. We hadden een rondleiding in de Maria kerk, weer vol goud, marmer en prachtige schilderijen. We hebben de ark van de Heer in de oud Communisten wijk Nowa Huta gezien. Die is gebouwd met steentjes die bijeen gebracht zijn door gelovigen. Als cadeau voor Karol Wojtyla . In het Tabernakel zit een steentje van de maan wat de paus had gekregen. We zijn ook in de zoutmijn geweest, dan ga je met de trap 137 meter naar beneden en leert over het leven van de mijnwerkers en ziet prachtige beelden die door de mensen gemaakt zijn. We hebben de kerk bezocht die in 2008 gebouwd is als bedevaartsoord voor paus Johannes Paulus, met het altaar waarin een ampul met bloed van hem. Zijn kleding wat hij tijdens de aanslag droeg. De deksteen van het eerste graf uit het Vaticaan en als laatste bezochten we de kerk van Gods barmhartigheid van zr Faustina. Daar hebben we ook weer een mis gehad. We hebben tijdens deze reis heel veel geleerd. Het was een vermoeiende reis, maar ook heel inspirerend. En we willen pastoor Bladowski maar zeker ook Betty Kors heel hartelijk bedanken voor al het werk.

Astrid van Rosmalen

Buurthuiskamer in de wijk Spijkenisse Zuidwest



Sinds 2012 bestaat Konnekt, een volwaardige stichting met een sociaal-maatschappelijke functie voor en door buurtbewoners van Zuidwest en zelfs al daarbuiten. Of het nu gaat om gezellige activiteiten die buurtbewoners met elkaar in contact brengen of het ondersteunen en doorverwijzen van bewoners met vragen op maatschappelijk vlak, Konnekt weet mensen aan elkaar te verbinden! Het wordt ondersteund vanuit het WijkUitvoeringsPlan Zuidwest, een initiatief van gemeente Nissewaard en de drie woningcorporaties in Spijkenisse. Het WijkUitvoeringsPlan brengt wijkgericht werken in de praktijk en het verheugt ons dan ook te mogen mededelen dat, met behulp van bovengenoemde partijen, Konnekt op 19 mei om 18.00 uur de eerste Buurthuiskamer van Zuidwest is geopend. Een lang gekoesterde wens en fantastische mogelijkheid om onze activiteiten uit te breiden en nog beter onder de aandacht te brengen.

De Buurthuiskamer is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00-15:00u. Op deze tijden staat de koffie voor u klaar.

Adres: Lenteakker 5c.

Namens bestuur en vrijwilligers van 'Konnekt' een hartelijke groet,
Thérèse van Wassenaar, Voorzitter

AVO

Op 15 april 2016 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties en kerken om uit te leggen wat de Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) Nissewaard inhoudt en welke rol vrijwilligers daarbij zouden kunnen spelen. Er was een grote opkomst.

Wij, Jacqueline Hoedt en Rinus Rentmeester, waren daarbij aanwezig.

In de krant heeft u kunnen lezen dat onze gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van mensen die moeten vluchten voor vervolging, oorlog en terreur.

Aan de Boyleweg in Spijkenisse wordt een pand geschikt gemaakt om 250 vluchtelingen op te vangen. Daarvoor worden kamers voor 4 personen met 2 stapelbedden en een tafel klaargemaakt. De locatie zal minimaal 2, maar maximaal 5 jaar in gebruik zijn. De eerste bewoners komen in september 2016.

Er verblijven statushouders, mensen die weten dat ze mogen blijven en in afwachting zijn van woonruimte elders in Nederland, uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten, en mensen die nog in afwachting zijn van een beslissing. De verdeling is globaal 30% gezinnen en 70% alleenstaanden. Ongeveer de helft van alleenstaanden heeft een nareizend gezin. Het COA (Centrale Opvang van Asielzoekers) is verantwoordelijk voor het totaal. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de openbare orde en veiligheid.

De stichting Vluchtelingenwerk werkt samen met het COA.

Vluchtelingenwerk werft vrijwilligers voor:

- juridische begeleiding; ondersteuning asielpcedure, begeleiding gezinshereniging, enz...
- vrijwillige zinvolle dagbesteding; tuinieren, sporten, groenonderhoud, kinderactiviteiten, naaien, taallessen (Nederlands en Engels), overbrengen normen, waarden en gebruiken, enz..

Vrijwilligers worden begeleid, krijgen een contract en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Afgesproken is dat er in Nissewaard een Vrijwilligersplatform gevormd wordt onder Vluchtelingenwerk en dat we binnenkort nader verder geïnformeerd zullen worden over dit barmhartige werk en hoe u zich aan kunt melden.

Laat dit eens bij u bezinken en vraag u af of u een rol zou kunnen spelen in dit jaar van de barmhartigheid.

Nadere informatie kunt u ook vinden op internet; www.nissewaard.nl onder de kop “alle onderwerpen” en [> vluchtelingenopvang](#).

We houden u verder op de hoogte.

Jacqueline Hoedt, Pastoraatgroep, en
Rinus Rentmeester, PCI

Geen brillen en mobieltjes meer!

Jarenlang kon u in de vertrouwde doos, achter in de kerk, uw oude brillen en mobieltjes deponeren. Heel veel jaren werden de brillen en de mobieltjes meegenomen door Mevrouw Werson, naar Bali, waar men er erg blij mee was. Omdat Mevrouw Werson door ouderdom niet meer op reis ging, werden de brillen en mobieltjes door Joke Stom meegenomen die ze op haar beurt weer meegaf met de Kledingactie voor Mensen in Nood.

Helaas neemt de kledingactie geen brillen meer aan en moeten we dus noodgedwongen stoppen met de actie. Dank u wel voor al die jaren dat u deze acties heeft gesteund.

De pastoraatgroep.

Colégio Santa Rita een school met een missie

In het vorige parochieblad schreef ik over *'Santa Rita een parochieschool in Brazilië met oog voor kansarme kinderen'*. Die school is meer dan onderwijsinstituut alleen. In haar 'SCHOOLPLAN' stelt ze: 'Als katholieke school baseert ze zich op evangelische, oecumenische en humanitaire uitgangspunten, waarbij onze opvoedkundige waarden, nodig in de huidige moeilijke omstandigheden, zichtbaar worden'. Speerpunten zijn: 'gemeenschapsvorming, verantwoordelijkheid, solidariteit en broederlijke naastenliefde, gericht op openheid, waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid'. Ze richt zich op de 'vorming van kinderen en jonge mensen tot bewuste burgers die kunnen bijdragen aan een betere politieke en maatschappelijke samenleving in eigen omgeving en in het land waar ze leven'. De school is een echte gemeenschap samengesteld uit 'leraren, opvoeders, keuken en facilitaire medewerkers, ouders, leerlingen en allerlei vrijwillige medewerkers'. In de dagelijkse praktijk kun je zien en merken dat het niet alleen mooie inspirerende woorden zijn, maar dat er bij alle betrokkenen van de school een geest van 'We gaan ervoor' heerst. In dit kader krijgt niet alleen het kind een goede opvang en opleiding maar wordt ook het (dikwijls één-ouder) gezin begeleid en ondersteund.

De school moet, met de huidige crisis in Brazilië, roeien met steeds meer beperkte materiële en financiële riemen! Met een aantoonbaar surplus aan goede wil, enthousiasme en professionele inzet en met het hierboven geformuleerde ideaal voor ogen, wil de school niet opgeven. Het zien van al die stralende gezichtjes van de kinderen die opbloeien op school geeft allen in de school nog meer energie en overtuiging dat ze door haar werk *'het verschil kan maken voor!'* Het verdient zeker onze bewondering en als het zou kunnen onze steun en solidariteit, in gebed en aanbeveling tot slagen, maar - als het kan - ook met geldelijke steun!!! Daarom ben ik vereerd, heel blij en dankbaar dat de Felicitasparochie heeft toegestaan om voor de school Santa Rita in het weekend 28 en 29 mei Sacramentsdag de tweede collecte (de zilveren schaal) te houden. Ik beveel deze extra collecte in het bijzonder aan...zoals destijds Herman Ooiendijk heel fijntjes suggereerde 'liever giften die ritselen dan rinkelen', maar elke gave vanuit uw hart is evenzeer welkom! Ook heb ik een aantal suggesties gekregen vanuit parochianen om verder te zoeken naar mogelijkheden van steun aan het *'Onderwijs'*

Adoptieproject Santa Rita.

Ik heb al enkele bijdragen ontvangen van individuele parochianen, waarvoor heel hartelijke dank. Ik hoop in het volgende parochieblad de voorlopige tussenstand van uw bijdragen te kunnen melden. Alle bijdragen zullen worden overgemaakt naar en overgedragen aan de school *'Colégio Santa Rita'*. Zo gauw we weer terug in Brazilië zijn in de maand juli zal ik alle bestedingen vanuit die bijdragen persoonlijk volgen en laten verantwoorden en die zal ik dan aan u meedelen via het parochieblad! Zo houden wij ook contact als solidaire gemeenschappen, die me allebei zo dierbaar zijn, in Spijkenisse de Felicitasparochie en in Indaiatuba, Brazilië, de parochie *'Santa Rita de Cássia'*!

Ik groet u allen en wens u 'Vrede en alle goeds!'

Francisco

Wilt u over het project contact met me opnemen ?

Voorlopig adres: Ranonkelstraat 81, 3202 JV, Spijkenisse

Mobiel: 0611213092



de kerk Santa Rita de Cássia

Directrice Maria do Carmo bij de voedselopslag



Werkgroep Eerste Communie

Als nieuw lid van de werkgroep eerste communie is mij gevraagd een stukje te schrijven voor het kerkblad, over mijn ervaringen tijdens de voorbereidingen en de viering van de eerste H. communie van zondag 17 april j.l.



Ik ben er achter gekomen dat alles behoorlijk veranderd is in vergelijking met de tijd waarin ik zelf communie deed (jaren 50). In die tijd ging alles voornamelijk via school. De kapelaan kwam elke week op school langs om de kinderen voor te bereiden op de eerste communie.

Bij mijn eigen kinderen ging het ook weer anders, de voorbereidingen werden in die tijd (jaren 70) in groepjes gedaan bij ouders thuis. Nu worden alle voorbereidingen gedaan in de Schaapskooi (onder in de kerk) onder leiding van de vrijwilligers van de werkgroep gezinscatechese. Het is mij opgevallen dat de kinderen zich behoorlijk vrij voelden in de kerk en dat ze verbaal sterk zijn en al snel wisten hoe alles moest. Ook vond ik het leuk dat ze echt betrokken werden bij de viering. De een mocht wat voorlezen, de ander stak een kaarsje aan, zo was er voor iedereen een taak. Dit heeft ervoor gezorgd dat de viering onder leiding van pater Konchenko een waar feest is geworden, waar de kinderen, hun familie en vrienden hopelijk met veel plezier op terug kunnen kijken.

Lia Vogelaar

Paaskaars

Het winnende lot voor de Paaskaars is nummer 339, kleur geel. Echter, de Paaskaars is nog niet opgehaald.

Wij zullen de Paaskaars nog reserveren tot 1 juni 2016.

Na deze datum zal de Paaskaars worden toegekend aan het reserve lotnummer. Dit nummer is 339, kleur groen.

Wilt u de Paaskaars niet ontvangen, laat het ons dan ook even weten.

Namens de lectoren
Frans Pieterse

Help de Iraakse christelijke slachtoffers die vervolgd worden vanwege hun christelijke geloofsovertuiging

Stichting Heilige Thomas Apostel biedt hulp aan Iraakse vluchtelingen in Irak, die door verschillende radicale groeperingen zijn vervolgd en verdreven vanwege hun christelijke geloofsovertuiging. Deze mensen hebben al hun bezittingen achter moeten laten en waren gedwongen te vertrekken zonder iets te mogen meenemen. Een aantal kerken in sommige delen van Irak, zijn in staat deze mensen op te vangen en te voorzien van een slaapplek en het nodige voedsel.

Stichting Heilige Thomas Apostel probeert hier een steentje bij te dragen door het inzamelen en versturen van onder andere gelddonaties, kleding, voedsel en medicijnen naar deze slachtoffers van het hedendaagse geweld in Irak. Met uw donatie helpen we vluchtelingen aan levensbehoeften en medische zorg. Uw donatie komt ten goede via "Heilige Thomas Apostel Kerk" aan andere kerken in Irak, zodat snel hulp geboden kan worden.

Als u behoefte heeft aan meer informatie of iets wilt weten over de situatie daar; wij staan open voor al uw vragen. Wij zijn iedere zondag in de kerk aanwezig.

Bij voorbaat dank namens de Iraakse gemeenschap.

Uitgiftedatum kerkblad nr. 10 is gewijzigd.

Zomertijd is voor de meesten van ons vakantietijd. Zo ook voor de redactie van dit kerkblad. Vanwege een iets vroeger geplande vakantie dan gebruikelijk, ziet de redactie zich genoodzaakt om de uitgiftedatum van ons kerkblad te wijzigen. De kopij voor blad nr. 10 kunt u insturen tot uiterlijk maandagavond 4 juli. (was eerst 13 juni). Het blad zal dan bezorgd worden vanaf donderdag 14 juli a.s. (was eerst 24 juni)

Wij begrijpen dat het vervelend is om dit zo laat te horen maar we hopen op uw begrip en medewerking.

De redactie.

Activiteitencommissie Voedselbank: Supermarktactie geslaagd

De aanloop was moeilijk. Veel activiteiten op de zelfde dag waardoor er niet voldoende vrijwilligers waren. Toch zijn ze bij de Voedselbank Spijkenisse e.o. dik tevreden over de supermarktactie welke op 8- en 9 april '16 is gehouden. Na de actie bleken er namelijk 776 gevulde kratten bijeen te zijn gebracht.



Tijdens die dagen waren vrijwilligers in tal van supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland aanwezig om goederen, welke door klanten werden afgestaan, in ontvangst te nemen. Het ging hier om producten als suiker, koffie, thee, vlees in blik, ontbijtkoek, rijst, enz. Allemaal producten welke lang houdbaar zijn. In tijde van schaarste heeft de Voedselbank deze goederen hard nodig om bij de ruim 700 pakketten te voegen.

Alle gevers/geefsters hartelijk dank!!! De Voedselbank is er heel blij mee. Wilt U ook een keer meewerken aan deze actie geef u dan nu alvast op via supermarktactie@gmail.com. Op 9- en 10 december 2016 is er weer een nieuwe actie. Hopelijk lukt het dan wel om alle supers bezet te krijgen.

www.felicitaskerk.nl

De vorige maand lieten we weten dat we een *nieuwe website* hebben. Hebt u deze al bezocht? We zijn benieuwd naar uw reacties. Misschien mist u nog iets? Alle tips en adviezen zijn welkom.

U kunt uw opmerkingen kwijt via beheercommissie@felicitasparochie.nl en natuurlijk ook via het reactieformulier van de beheercommissie op de nieuwe website.

De beheercommissie

Familieberichten



Overleden

Op 15 april overleed op 89 jarige leeftijd in het Hart van Groenewoud Mevrouw Maria Dirkje Mostert.

Wij kennen Mevrouw Mostert al van de periode dat zij in de Marckenburg woonde en altijd op zondag de kerkdiensten bezocht, waarvoor zij door onze vrijwilligers werd opgehaald.

Voor haar overlijden heeft Mevrouw Mostert van pastoor Konchenko nog de ziekenzalving ontvangen. Op 21 april deed Jacqueline Hoedt de afscheidsviering in de Ommering, waarna zij op de begraafplaats haar laatste rustplek kreeg.

Wij wensen de familie veel sterkte en Gods kracht toe.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Gezinsleden: **Geboortedatum:**

.....M/V

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Aanvragen

- Doopvieringen zijn op de tweede zondag van de maand, aanvang 12.30 u. U kunt zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitasparochie.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1^e communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met pater J Kochenko 06-45144377
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.
E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.10 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 4 juli 2016 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Mei/juni 2016 nr. 9