



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Vrijdag 15 juli

16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud
Voorganger: dhr. H. van der Linden

Weekend 16 en 17 juli

Zestiende zondag door het jaar

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Gen. 18, 1-10a Kol. 1, 24-28 Lc. 10, 38-42 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: H. Vergeer, priester

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 23 en 24 juli

Zeventiende zondag door het jaar

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Gen. 18, 20-32 Kol. 2, 12-14 Lc. 11, 1-13 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater P. H. van der Veer

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater P. H. van der Veer

Vrijdag 29 juli

16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud
Voorganger: gereformeerde gemeente

Weekend 30 en 31 juli**Achttiende zondag door het jaar***1^e collecte: eigen kerk**2^e collecte (zilveren schaal): PCI**Lezingen: Pred. 1, 2 + 2, 21-23 Kol. 3, 1-5 + 9-11 Lc. 12, 13-21 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Weekend 6 en 7 augustus**Negentiende zondag door het jaar***Collecte: eigen kerk**Lezingen: Wijsh. 18, 6-9 Heb. 11, 1-2 + 8-19 of
11, 1-2 + 8-12 Lc. 12, 32-48 of 12, 35-40 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Vrijdag 12 augustus

16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 13 en 14 augustus**Twintigste zondag door het jaar***Collecte: eigen kerk**Lezingen: Jer. 38, 4-6 + 8-10 Heb. 12, 1-4 Lc. 12, 49-53 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Maandag 15 augustus**Maria ten Hemelopneming***Collecte: eigen kerk**Lezingen: 1 Kron. 15, 3-4 + 15-16 + 16, 1-2 1 Kor. 15, 54-57 Lc. 11, 27-28 (C)*

19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: W. Froger, priester

Weekend 20 en 21 augustusEen-en-twintigste zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Jes. 66, 18-21 Heb. 12, 5-7 + 11-13 Lc. 13, 22-30 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: H. Vergeer, priester
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Vrijdag 26 augustus

16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. C. Cornelisse

Weekend 27 en 28 augustusTwee-en-twintigste zondag door het jaar*1^e collecte: eigen kerk**2^e collecte (zilveren schaal): Pax Christi**Lezingen: Sir. 3, 17-18+20+28-29 Heb. 12, 18-19+22-24a Lc. 14, 1+7-14 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: pastor D. Bühler

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: H. Vergeer, priester

Weekend 3 en 4 septemberDrie-en-twintigste zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Wijsh. 9, 13-18b Filemon 9b-10 + 12-17 Lc. 14, 25-33 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Vrijdag 9 september

16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. G. van der Linden

Openingsweekend

Weekend 10 en 11 september Vier-en-twintigste zondag door het jaar

Lezingen: Ex. 32, 7-11 + 13-14 1 Tim. 1, 12-17 Lc. 15, 1-32 of 15, 1-10 (C)

Zaterdag: 19.00 uur Geen viering i.v.m. openingsviering in Brielle zondag
19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Locatie: Geervliet

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering, openingsviering met samenzang (B)

Locatie: Bedevaartkerk, Rik 5 Brielle

Voorgangers:

Mgr. Van den Hende, pastoor S. Bladowski,

pater J. Konchenko, pastor D. Bühler

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

Weekend 17 en 18 september Vijf-en-twintigste zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Am. 8, 4-7 1 Tim. 2, 1-8 Lc. 16, 1-13 (C)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Kernzangers

Voorganger: pastoor S. Bladowski

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Vrijdag 23 september

16.00 uur Gebedsviering in Hart van Groenenwoud

Voorganger: gereformeerde gemeente

Weekend 24 en 25 september Zes-en-twintigste zondag door het jaar

1^e collecte: eigen kerk

2^e collecte (zilveren schaal): Vrede voor de Stad

Lezingen: Am. 6, 1a + 4-7 1 Tim. 6, 11-16 Lc. 16, 19-31 (C)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: pastor S. Bladowski

Samen Verder

De vakantietijd is aangebroken! We hoeven even niets te doen, er zijn even geen verplichtingen. En, niet te vergeten natuurlijk, we kunnen op reis!

In *Matthëus 10* gingen de discipelen ook op reis, elk met een eigen bestemming, in opdracht van Jezus. Maar voor hen was het helaas geen vakantie. Er moest onderweg namelijk van alles gedaan worden. De bedoeling was dat overal waar de mannen kwamen, zij zouden verkondigen dat 'het koninkrijk van de hemel' nabij was. Hiernaast moesten de discipelen zieken genezen en doden laten herrijzen. Bovendien mochten ze niks meenemen, geen geld, geen extra kleding, helemaal niks. Ze hadden in principe enkel en alleen hun geloof op zak.

In onze tijd is het haast onmogelijk om zonder reisbenodigdheden op reis te gaan, ook het opwekken van de doden is niet aan ons besteed. Zieken genezen? Misschien.

Maar als we kijken naar de primaire opdracht die Jezus voor zijn discipelen had, het verspreiden van het Woord van God, dan zijn er zat mogelijkheden. Ook wij hebben ons geloof op zak, altijd en overal.

Moeten we dan gaan preken op ons vakantieadres in Spanje of Portugal, op het dorpsplein waar iedereen ons kan horen? Dat kan, maar dit is wellicht iets te veel gevraagd.

Maar is het geen leuke uitdaging om, als we dan toch in het buitenland zijn, in ieder geval één daad te verrichten in naam van ons geloof? Dat we als het ware een 'zaadje' planten op onze vakantiebestemming, dat we onze reis een beetje beschouwen als een zending.

Wij, de Pastoraatgroep, denken dat dit een hele leuke uitdaging is.

Dus voor iedereen die op reis gaat, denk hier eens over na, wees creatief. Maar bovenal, rust goed uit en kom fris weer terug, dat hebben we allemaal verdiend!

En thuisblijvers, ook jullie wensen wij natuurlijk een goede vakantie. Uiteraard mogen de 'zaadjes' ook in eigen land gepland worden.

Prettige Vakantie.

Namens de Pastoraatgroep,
Papi Lourens.

Hulp bij wiskunde gezocht

Wie is er goed in wiskunde en wil hier iets mee doen?

Een meisje van 14 uit een Ghanees gezin dat al verschillende jaren in Nederland woont, heeft grote moeite met wiskunde. Via House of Hope in Rotterdam is de moeder van dit gezin op Vrede voor de Stad geweest. In het verleden heeft een vrijwilliger dit gezin geholpen met de Nederlandse taal en nu ligt er de vraag om hulp bij wiskunde. Het gezin woont in Spijkenisse en zowel moeder als dochter willen graag kennis maken met iemand die hen het komende cursusjaar wil helpen.

We hopen dat er iemand is onder de lezers die hiervoor talenten en mogelijkheden heeft. Wie reageert? Uw reacties zijn welkom via secretariaat@vuds.nl

Budgetmaatjes Nissewaard



Hoe moet je nu verder?

“Daar zit je dan. De deurwaarder is net bij je langs geweest. Hij kwam beslag leggen. Je had nu eindelijk eens een keer moeten betalen en dat heb je niet gedaan. Je wist het niet, want je post open je al maanden niet meer. Je bent ten einde raad. Je weet het niet meer wat je nu moet doen”.

Hopelijk komt bovengenoemde situatie u niet bekend voor. Toch is het voor een flink aantal mensen in Nissewaard realiteit. Door welke oorzaak dan ook zijn ze diep in de problemen geraakt. Problemen waar ze zelf wel uit denken te komen. Als dat dan niet lukt wordt vaak als eerste de post niet meer geopend. Want wat niet weet wat niet deert. Hulp zoeken doe je niet, want daar schaam je je voor. Totdat die deurwaarder op de stoep staat en je met de neus op de feiten drukt. Nu zal je toch actie moeten ondernemen. In zo'n geval kan Budgetmaatjes hulp bieden. Budgetmaatje wordt je overigens niet zomaar. Daar gaat een intensieve training aan vooraf. De hulp zal gericht zijn bij het weer op orde brengen van de financiële situatie. Ook richt de hulp zich op het door hulpvragers zelf weer onder controle krijgen van hun financiën.

Komt bovenstaande u niet vreemd voor omdat u zelf in zo'n situatie zit of iemand kent die hulp op dit punt nodig heeft neem dan gerust contact op.

Dat kan via mail: budgetmaatjes@vuds.nl.

Bellen kan ook: 06 27146876 (het liefst na 17.15uur)

Nieuws van de Bedevaartkerk in Brielle.

Voor velen van u zal de Bedevaartkerk in Brielle geen onbekend terrein zijn. Het is het bekendste bedevaartsoord van Zuid Holland en het Bisdom Rotterdam, en herinnert ons aan de moord op 19 rooms katholieke geestelijken op 9 juli in 1572. De meesten van hen waren afkomstig uit Gorcum. Na door de watergeuzen te zijn gemarteld werden zij opgehangen in een turfschuur die hoorde bij het toen al deels vernielde Sint Elisabethklooster.

Regelmatig wordt in deze kerk de jaarlijkse startviering gehouden van onze parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen. Ook dit jaar vindt deze viering weer in de Bedevaartkerk plaats en wel op zondag 11 september om 10.30 uur. Tijdens deze viering, waarin mgr. J.H.J. van den Hende zal voorgaan, wordt door de bisschop het pastorale team in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd. Pastoraal werker Desiree Bühler heeft de plaats ingenomen van Fred Wijnen, die eind vorig jaar met pensioen gegaan is. Maar er gebeurt meer deze zomer in de Bedevaartkerk. Op zaterdag 4 juni is de klokkenstoel door de bisschop ingezegend. Deze klokkenstoel, waarin 3 grote klokken hangen, is afkomstig van de H.Jacobuskerk uit Oude Wetering. Deze kerk is gesloten en men wilde de klokkenstoel graag voor het bisdom behouden. Daarom is deze na een grondige restauratie nu in Brielle geplaatst. Op de zaterdagen 23 juli en 20 augustus wordt om 16.00 uur een orgelconcert gehouden. Toegang hiervoor is € 2, =.

Vanaf vrijdag 1 juli tot en met zaterdag 10 september is de kerk elke middag van 13.00-17.00 uur geopend en gratis toegankelijk. Er is gedurende deze periode een tentoonstelling van 34 hedendaagse kunstwerken te bewonderen in de gangen achter de kerk en onder de omloop rond het martelveld.

De belangrijkste gebeurtenis is echter de jaarlijkse Nationale Bedevaart, op zaterdag 9 juli. Het thema is dit jaar: "Wees barmhartig". Naast een eucharistieviering, rozenkransgebed, kruisweg, vesper en processie rond het martelveld, zal op deze dag ter gelegenheid van het Jaar van Barmhartigheid ook een Heilige Deur geopend worden door de bisschop. Het symbool van de Heilige Deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase, een wand met ikonen, die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor de gelovigen.

Door het binnentreden van de Heilige Deur komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid. Op zaterdag 10 september zal deze Heilige Deur weer gesloten worden. Meer informatie over de Nationale Bedevaart en andere activiteiten in de bedevaartkerk vindt u op:
www.martelarenvangorcum.nl

Ferry Verwater, namens Gidsen en Vrijwilligers Bedevaartkerk

Jaar van Barmhartigheid

In dit Heilige Jaar, afgekondigd door Paus Franciscus, is het op allerlei plaatsen in de wereld mogelijk om door de Heilige Deur te gaan. De Deur wordt door de bisschop van het betreffende diocees geopend. Zo ook in de Bedevaartkerk in Brielle. Dit om zoveel als mogelijk mensen de vergevende genade van God te laten ervaren en meemaken. Bent u van plan een bedevaart te maken naar de Bedevaartkerk in Brielle, om zo een aflaat te krijgen?

Een bedevaart voor een aflaat bestaat uit:

- * De tocht naar de kerk waar de Heilige deuren open zijn.
- * Het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.
- * Het vieren van de H. Eucharistie.
- * Het overwegen en bidden van het thema Barmhartigheid in ons persoonlijke leven.

Op 9 juli jl. was dit mogelijk. En vanaf 9 juli t/m eind augustus elke donderdag tussen 13.00 – 17.00 uur, wanneer er ook biechtgelegenheid is en om 16.00 uur Eucharistie.

Pastor Desiree Bühler

Barmhartigheid

Het werkjaar voor de parochie loopt op zijn einde. We hebben op diverse kerklocaties in de parochie mooie en ontroerende vieringen gehad waarin kinderen hun 1^e H. Communie mochten ontvangen. In de H. Antonius van Padua kerk in Hellevoetsluis hebben 21 jongeren van Mgr. v.d. Hende hun H. Vormsel ontvangen. In de H. Antonius van Padua kerk en in de H. Sint Jozef kerk werden kerk jubilea gevierd. Bij al deze activiteiten en zoveel andere activiteiten in onze parochie zijn allerlei werkgroepen druk aan de slag geweest. In de kerk is maar weinig mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Er breekt nu een tijd aan van schoolvakanties en dus is het ook voor volwassenen tijd om even gas terug te nemen. Zelf vind ik het fijnste van de vakantie dat we zonder agenda kunnen leven. Even geen afspraken op tijd, even gewoon open staan voor wat de dag ons brengt.

De paus heeft een Heilig Jaar van Barmhartigheid ingesteld en in de parochie staat er elke maand een ander werk van Barmhartigheid centraal. Nu we in de vakantieperiode wat minder actief zijn en tot rust komen met ons lichaam en in onze geest, wil ik u een vakantie tip meegeven. Zoals u weet zijn er naast de 7 lichamelijke werken van Barmhartigheid ook de 7 geestelijke werken van Barmhartigheid.

De bedroefden troosten
De onwetenden onderrichten
Goede raad geven bij moeilijkheden
Het onrecht geduldig lijden
De zondaars vermanen
Beledigingen vergeven
Bidden voor de levenden en overledenen.

Neem van de zomer eens één van deze 7 geestelijke werken van Barmhartigheid mee in uw gedachte. Leef er een tijdje mee en kom zo daadwerkelijk tot rust.

Ik wens u allen, mede namens mijn collega's pastoor Bladowski en pater Konchenko, een rustige zomer. Dat Gods zegen mag rusten op alle mensen die u mag ontmoeten en die aan uw zorg zijn toevertrouwd. Wij hopen u allen te ontmoeten bij de opening van het nieuwe werkjaar op 11 september as. (zie uitnodiging elders in dit blad)

Alle goeds, Desiree Bühler (Pastoraal werkster)

Jaar van Barmhartigheid

In de maand juli is het thema: de bedroefden troosten.

Zoveel mensen kunnen bedroefd zijn om allerlei redenen. Gewoon omdat het even niet mee zit, omdat er van alles in je hoofd spookt, omdat je niet aardig behandeld werd, om een paar dingen op te noemen.

Als je merkt dat iemand even niet blij is en zijn verhaal wil vertellen, kan je dan luisteren zonder al te “adviserend” te reageren?

Vroeger noemde men een kopje koffie ook wel “een bakkie troost”, misschien omdat je als burens dan even bij elkaar ging zitten om bij de koffie over van alles en nog wat te praten.

Ja, koffie drinken we regelmatig, maar is er dan ook tijd voor dat troostende woord?

In de maand augustus is het thema: de vreemdeling opnemen.

Een klein toeval misschien, omdat het in de bedoeling ligt van onze Gemeente om in de maand september vluchtelingen onderdak te verlenen. Niemand weet hoe dat in de praktijk zal gaan, maar met de Bijbelse barmhartigheid in ons hoofd en hart willen wij geen mensen in de kou laten staan.

In een van de vieringen zal iemand van Vluchtelingenwerk ons hierover vertellen en dit moeilijke onderwerp verduidelijken.

De pastoraatgroep

Koffieochtend

De maandelijkse koffieochtend op de eerste maandag van de maand, gaat in de vakantietijd gewoon door. Gewoon omdat de koffiedrinkers niet op vakantie gaan en zo samen met elkaar praten en koffiedrinken is een welkome afleiding en geeft misschien ook wel “troost”.

Weet dat u altijd welkom bent op die eerste maandag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Schaapskooi.

De pastoraatgroep.

Dank, vele malen dank en Adieu!

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, maandag 4 juli, ben ik nog thuis in Spijkenisse.

Wanneer u dit leest ben ik, als het goed is, thuis in Brazilië!

Ik schrijf u daarom ook als een blijk van dankbaarheid en Adieu aan u allen, persoonlijk en als gemeenschap van de Felicitasparochie.

Eerst dank ik u voor de gulheid en solidariteit getoond door uw bijdrage aan de collecte tijdens de vieringen op 28 en 29 mei voor de parochieschool Santa Rita, in Indaiatuba, Brazilië. De opbrengst bedroeg €512,80 daarbij opgeteld de collecte van de R.K.Gemeenschap Geervliet van €82,45 dus samen €595,25. Geweldig! Bovendien heb ik op persoonlijke basis ook nog eens van parochianen €400,00 mogen ontvangen wat de optelsom maakt van €995,25. Dus een totaal van bijna €1.000,00! En ook heb ik nog eens €1.000,00 mogen ontvangen voor hetzelfde doel van een bekende religieuze orde uit een fonds voor steun aan studerende. Dus ga ik op pad met €2.000,00!!! Waarvoor duizendmaal dank uit naam van de school Santa Rita...om vooral hun inzet van goed onderwijs aan kinderen uit kansarme gezinnen te kunnen voortzetten!! Persoonlijk zal ik erop toezien dat alles goed terechtkomt en daarover zal ik u ook rapporteren via dit parochieblad.

Elke dag ben ik me er steeds nadrukkelijker van bewust wat ik ga missen bij het achterlaten van Spijkenisse en vooral van deze bijzondere en dierbare Felicitas gemeenschap:

- Met al die mensen in de weekendvieringen, waar we elkaar ontmoetten en samen mochten bidden, zingen, luisteren, even stilstaan en samen delen rondom de Heer;
- Met alle groepjes vrijwilligers voor allerlei zichtbare en soms ook onopvallende maar dienstbare taken;
- Met de rijke schakering aan zangkoren, voor jong en oud, die de vieringen zo een eigen kleur en sfeer geven.
- Met de inzet van zoveel vrijwilligers voor deeltijd geslaagde parochiedagen van de fancy- fair en de Kerstmarkt.
- Met de ruimte gegeven in de kerkzang of de Schaapskooi voor vieringen in eigen taal en cultuur en zelfs aan een ander kerkgenootschap of maatschappelijke organisatie.
- Met nog te veel om op te noemen waardoor onze gemeenschap zo bijzonder is!

Samen vormen zij die gemeenschap en geven er inhoud aan omdat er om elkaar gegeven wordt in blijdschap en in droefenis!

De Felicitasparochie is als een teken van de kleurrijke wereldkerk in een notendop met mensen van hier en uit alle windstreken en werelddelen en toch vormt zij één gemeenschap onder en in de naam van Christus!

Met een brok in mijn keel, maar met een warm hart, neem ik afscheid van deze geloofsgemeenschap, met een heleboel onvergetelijke herinneringen van die 18 jaar dat ik in jullie midden was! Ik vergeet dat mijn hele verdere leven niet!

Ik eindig met de aanmoediging van pastoor Frans Kempen, zaliger, bij zijn afscheid:

“Broeders en zusters, blijft elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet!”

Amigos para sempre!... Vrienden voor het leven! Adieu...!!

P.S. de vorige uitgave was de bankrekening uit de tekst weggefallen. Daarom nogmaals voor als u alsnog zou willen bijdragen aan het mooie werk van de parochieschool Santa Rita!

Rekeningnummer: NL 42 RABO 0365635561
tnv F.C.A. Pelger, ovv Santa Rita, Brazilië

Mijn email is:

franspelger@gmail.com

Vrede en alle goeds!
Francisco



UITNODIGING

***Openingsviering zondag 11 september 2016. 10.30 uur
Bedevaartkerk, De Rik 5 te Brielle***

U bent van harte uitgenodigd om, parochie breed, de opening van het nieuwe werkjaar mee te vieren. Mgr. v.d. Hende zal in deze viering de hoofdcelebrant zijn en het nieuwe pastorale team aan u voorstellen.

Op 11 september is het Nationale Ziekendag en is het mogelijk in de viering de ziekenzalving te ontvangen. Mocht u dit willen, neemt u dan even contact op met de pastores of het secretariaat. U kunt hier ook naartoe bellen als u vanuit uw eigen kerklocatie mee wilt rijden of zelf kunt rijden en mensen mee kunt nemen.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Er is koffie met iets lekkers en daarna een eenvoudige lunch.

Deze wordt u aangeboden door de parochie.

Tijdens de koffie nemen wij afscheid van een aantal parochiebestuursleden en stellen wij de nieuwe leden aan u voor, waarna u persoonlijk kennis met hen kunt maken.

Rond half 3 sluiten we dag af.

Wij hopen u allemaal bij deze parochiedag te mogen ontmoeten waarop wij samen de Eucharistie vieren en daarna de gemeenschap die wij samen vormen, mogen vieren.

LET OP! In dit weekend zijn alle overige kerken van de parochie gesloten!

Het pastorale team

Een nacht buiten slapen voor jongeren

Afgelopen vrijdag op zaterdagavond 24-25 juni 2016 waren er 14 deelnemers van jongerenproject M25 Rotterdam en jongerengroep Youth Faith Exploration aanwezig bij de Maria en Johannes onder het Kruis kerk, waarbij een aantal de nacht door brachten in zelfgebouwde krotten van karton en plastic. Met deze "Nacht Zonder Dak" haalden ze 400 euro op voor straatjongeren in Bolivia. Nacht Zonder Dak is een actie van Christelijke ontwikkelingsorganisatie Tear.

Voor veel jongeren in de wereld is op straat leven de keiharde realiteit. De opbrengst van deze actie is daarom bestemd voor straatjongeren in Cochabamba (Bolivia). De organisatie Paz y Esperanza die hier werkt vangt straatjongeren op en doet preventief werk onder jongeren die het risico lopen op straat of in de prostitutie terecht te komen. Tear steunt dit project die straatjongeren onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst geeft.

Door de nacht buiten in een krotje door te brengen wilden de jongeren van M25 Rotterdam en Youth Faith Exploration ervaren hoe het is om geen normaal dak boven je hoofd te hebben. Organisator Shirleni Blanken was enthousiast over deze actie: *'We hebben niet een enorm bedrag opgehaald, maar dat maakte de activiteit niet minder een succes. Een nacht buiten slapen heeft een grote impact gehad op de deelnemers, die blij waren dat ze niet elke dag in een krot moeten leven. Ze waren dankbaar dat ze een thuis en bed hadden en dat ze al is het maar met één nacht de straatjongeren in Bolivia konden helpen. Volgend jaar doen we het gewoon nog een keer!'*

Naast het slapen in een krot werd de avond en nacht ook gevuld met een presentatie over de straatjongeren, wat alle deelnemers diep raakte. Het was heftig om te zien wat de jeugd in Bolivia allemaal mee moet maken met 65% van de bevolking die leeft onder de armoedegrens. Dat kunnen we ons hier in Nederland niet voorstellen! Naast een verdiepend programma was er ook ruimte voor gezelligheid. Voetballen, marshmallows roosteren en spelletjes rond het kampvuur en in de ochtend napraten met een simpel ontbijt maakte het programma compleet.

Nog een bijdrage leveren aan deze actie? Dat kan! Ga naar www.nachtzonderdak.nl/rotterdam en klik op sponsor nu.

Voor meer informatie over de Nacht Zonder Dak in Rotterdam kunt u contact opnemen met Shirleni Blanken, tel. 06 39 83 19 45 of per email: shirleni@maraprojecten.nl.



Uitgiftedata van het kerkblad t/m december 2016

Aanleveren kopij

22 augustus
26 september
31 oktober
5 december

Uitgifte datum

1 september
6 oktober
10 november
15 december

Redactie kerkblad

De lappendekensclub

Het kleden van de naakten als werk van barmhartigheid, heeft heel wat in gang gezet binnen ons cluster. Het idee om lapjes te breien voor dekentjes te maken heeft zich letterlijk en figuurlijk uitgebreid over het hele gebied. En menigeen is aangehaakt om te helpen.

Afgelopen zondag heeft een parochiaan de hele voorraad aan gebreide en gehaakte spullen afgeleverd in TerAar. Op de blogspot (neem een kijkje via de link) hebben ze e.e.a. op foto gezet en geplaatst. Totaal waren het meer dan 18 verhuisdozen vol. Alles is inmiddels, zo ik begreep, naar Roemenië onderweg en waren ze verrast door deze hoeveelheid. Ik hoop dat het enthousiasme in het cluster blijft om door te gaan met breien en haken. Dank aan ieder die hieraan meewerkt.

We blijven de tweede donderdagmorgen van de maand bij elkaar komen in het parochiehuis van Brielle, Nobelstraat 22, ook in de vakantietijd.

U bent van harte welkom, maar thuis meehelpen is ook fantastisch.

Materiaal kan worden ingeleverd van ma.ochtend-do.ochtend in het parochiehuis of bij mij thuis op afspraak;

Oudelandsedijk 9 Abbenbroek (tel.0615286157)

Wilt u of kent u iemand die wil sponsoren neem dan gerust contact op.

Link om te kijken op blogspot:

<https://delappendekensclub.blogspot.nl/2016/06/help-dit-is-echt-veel.html?m=1>

Vriendelijke groet,

Bartholde vdLoos

Vakantie belevenissen.

Tijdens onze vakantie gaan wij nooit naar de kerk tijdens de reguliere kerktijden. Wél bezoeken wij veel kerken en kloosters als toerist en daar zitten soms echte pareltjes tussen.

Het valt ons op dat je eigenlijk altijd dezelfde oude heiligen tegenkomt in al die kerken. De H. Maria mét en zonder haar man Jozef en kind. Een aantal apostelen en vaak de heilige waar de kerk naar is vernoemd. Nieuwe heiligen kom je nooit tegen.

De afgelopen weken waren wij in Kroatië waar we de kathedraal bezochten in het plaatsje Rovinj in Istrië. We waren daar verrast omdat deze kerk een mooi beeld heeft van een zgn “nieuwe” heilige.

Heel vaak wordt gezegd dat iemand eigenlijk een standbeeld verdient maar in de praktijk komt daar nooit iets van terecht. Als iemand een standbeeld zou hebben verdiend, is dat Moeder Theresa wel. In Rovinj heeft men de daad bij het woord gevoegd en heeft zij dat standbeeld echt gekregen op een prachtig plekje in deze kerk. Wij vonden dit zo bijzonder dat we dit graag met jullie wilden delen.

Annelies van Zomeren

Noot van de redactie:

Hebt u ook iets bijzonders gezien tijdens uw vakantie en wilt u dit delen met de andere parochianen? Laat het ons weten. Wij plaatsen uw verhalen graag in de volgende nummers van ons kerkblad. U kunt uw belevenissen (eventueel met foto) sturen naar: parochieblad@felicitasparochie.nl



Fancy Fair 2016

21 Mei was weer een geweldige dag. Een dag met mooi weer, veel gezelligheid en een mooi resultaat van 9.993,66 euro. Op de kramen lagen weer leuke spulletjes en veel tuinen en balkons zijn opgefleurd met leuke plantjes. Bezoekers hebben kunnen genieten van een lekkere hamburger/saté of Vietnamees hapje of natuurlijk een overheerlijk stukje slagroomtaart. Ook de plankjes verkopers hadden het druk (er werd zelfs via Facebook aan bezoekers gevraagd om plankjes te kopen vanuit het verre buitenland) en alle loten zijn verkocht. Hiervoor willen wij Francisco Pelger heel hartelijk danken. Hij heeft hiervoor veel werk verricht. Vanwege zijn verhuizing zal hij in 2017 niet meer inzetbaar zijn. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar iemand die de organisatie van de loterij op zich wil nemen. Hebt u hierin interesse neem dan a.u.b. contact op met een van de leden van de Fancy Fair Commissie.



Inmiddels zijn alle winnaars van de prijzen van de loterij gebeld. Maar voor de volledigheid vindt u hier nog de uitslag:

| | | lotnummer |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| 1 ^e prijs | AH bon | 1908 |
| 2 ^e prijs | E-Reader | 4478 |
| 3 ^e prijs | Hubobon | 2781 |
| 4 ^e prijs | Wijnpakket | 3443 |
| 5 ^e prijs | Jamie Oliver Pakket | 3150 |
| 6 ^e prijs | Kookboeken | 4920 |
| 7 ^e prijs | Weerstation | 3092 |
| 8 ^e prijs | Braadpan | 1002 |
| 9 ^e prijs | Retro radio | 2560 |
| 10 ^e prijs | Schaakdoos | 3017 |

Verder kunnen wij u melden dat op 11 december aansluitend aan de viering de Kerstmarkt zal plaatsvinden. We hebben hiervoor al een heleboel mooie, feestelijke spullen verzameld. Maar we kunnen altijd nog spullen gebruiken. U kunt uw kerstspullen inleveren op dinsdagen 4 oktober, 8 november en 6 december van 19.00 uur tot 21.00 uur in de kerk. Verder willen wij u alvast melden dat de Fancy Fair van 2017 zal worden gehouden op zaterdag 20 mei (onder voorbehoud).

We hebben er nu al zin in!

Met hartelijke groet

De Fancy-Fair Commissie

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| Marijke Walraven: | 633325 | Henk den Breejen: | 635110 |
| Thea van Heijningen: | 614844 | Jim Cabrie: | 612478 |
| Robert van Kints: | 643097 | Elly Hoorens: | 643265 |

Uitzwaaien Francisco

De hele parochie zal inmiddels wel weten dat Francisco Pelger samen met zijn vrouw Maria half juli gaat emigreren naar Brazilië. Het land waar Maria vandaan komt en waar inmiddels hun zoon Victor met zijn gezin woont. Francisco heeft op vele manieren afscheid genomen: in een viering waar Fred hem bedankte voor al zijn werkzame jaren met een bloemetje, bij de lectoren, gezellig met een hapje en een drankje, bij de pastoraatgroep en ook in de Schaapskooi zag ik menig parochiaan hem een hand, een zoen of een knuffel geven. Wij zullen Francisco missen maar hem zeker niet vergeten. Hoe zou dat ook kunnen als we over zijn project: het Colégio Santa Rita, op de hoogte worden gehouden en als we daarvoor de Adventsactie zullen bestemmen. Wij zwaaien Francisco uit met de mooie collecte opbrengst, die gehouden werd in de Felcicitaskerk en in de Gemeenschap van Geervliet, en die ruim 600,00 euro bedroeg.

Met de vredesgroet van Franciscus, wensen wij jullie: Francisco en Maria, Vrede en alle Goeds voor de toekomst.

De pastoraatgroep.

Katholiek worden? Meldt u nu alvast aan voor de cursus!

Om volledig in de katholieke kerk opgenomen te worden mogen we de, de zogeheten, initiatie sacramenten ontvangen. De sacramenten van de doop, 1^e Heilige communie en het Heilig vormsel.

Steeds meer volwassenen melden zich in onze parochie met de vraag hoe ze katholiek kunnen worden. We hebben dan ook besloten om in september, parochie breed, een cursus te starten voor volwassenen, vanaf 18 jaar, die katholiek willen worden. We gaan samen op weg naar de Paaswake waarin we de catechumenen op gaan nemen in de katholieke kerk.

De avonden zullen gevarieerd zijn. We gaan verschillende vormen van spiritualiteit ervaren, we kijken naar de catechese met thema's zoals Bijbel, sacramenten, liturgie, etc. We bereiden voortaan voor in een jaar samen met anderen die ook toe willen treden tot de katholieke kerk. Het fijne hiervan is dat we samen de zoektocht naar geloof maken. Zo kan zich een hechte groep vormen. Vaak voor het leven.

Loopt u rond met de vraag of toetreden tot de katholieke kerk iets voor u zou zijn? Of kent u iemand die daarover denkt? Meldt u dan aan via secretariaat@hhnicolaaspieckengezellen.nl. Wij nemen dan contact met u op. Ook voor vragen kunt u hier naartoe mailen. Ook mensen die in het afgelopen jaar katholiek zijn geworden maar toch nog meer van het geloof willen weten kunnen zich opgeven.

Eind augustus zal er een flyer komen met alle data + thema's erop. Als wij uw gegevens hebben zullen wij u die toesturen.

Namens het pastorale team: Desiree Bühler , pastoraal werkster.

Familieberichten



Overleden

Overleden

Op 24 mei overleed de heer Adrianus Gerardus Alblas op 78 jarige leeftijd.

“Jij was altijd vrolijk, grappig, zorgzaam en attent.

Wij zullen je missen nu je er niet meer bent...”. Deze tekst stond boven het bericht van overlijden en deze gedachte zal de familie zeker tot steun en troost kunnen zijn.

Op 31 mei, was de gebedsviering ten afscheid in de Felicitaskerk, waarbij het dameskoor zong en Jacqueline Hoedt voorging.

Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods kracht toe.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

| <u>Gezinsleden:</u> | <u>Geboortedatum:</u> |
|---------------------|-----------------------|
| | M/V |
| | M/V |
| | M/V |
| | M/V |

Aanvragen

- Doopvieringen zijn op de tweede zondag van de maand, aanvang 12.30 u. U kunt zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitasparochie.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1^e communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met pater J Kochenko 06-45144377
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.
E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend open. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitaskerk.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Kerkblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het kerkblad nr.1 jaargang 2016-2017 moet op **maandag** 22 aug. 2016 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Juli/aug. 2016 nr. 10