



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk  
Hekelingseweg 15, 3206 LA  
Spijkenisse



## VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)).  
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:  
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

### **Vrijdag 22 september**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud  
Voorganger: gereformeerde gemeente

### **Weekend 23 en 24 september**

25<sup>e</sup> zondag door het jaar

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Jes. 55, 6-9 Fil. 1, 20c-24 + 27a Mt. 20, 1-16a (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang  
Voorganger: Jacqueline Hoedt

Zondag: **Geen viering i.v.m. openingsviering kerkelijk jaar**  
11.00 uur openingsviering te Hoogvliet

### **Weekend 30 september en 1 oktober**

26<sup>e</sup> zondag door het jaar

1<sup>e</sup> collecte: *eigen kerk*

2<sup>e</sup> Collecte (*zilveren schaal*): *Pax Christi - collecte vredesweek*

Lezingen: *Ez. 18, 25-28 Fil. 2, 1-11 of 2, 1-5 Mt. 21, 28-32 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang  
Voorganger: pastor Desiree Bühler

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. 10Plus  
Voorganger: pastor Desiree Bühler

### **Vrijdag 6 oktober**

16.00 uur Gebedsviering  
Voorganger: Dhr. J. van Egmond  
Locatie: Hart van Groenenwoud

**Weekend 7 en 8 oktober**27<sup>e</sup> zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Jes. 5, 1-7 Fil. 4, 6-9 Mt. 21, 33-43 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pastor Hans Smulders

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor  
Voorganger: pater Y. Konchenko  
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering m.m.v.  
Vietnamees koor

**Weekend 14 en 15 oktober**28<sup>e</sup> zondag door het jaar*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Jes. 25, 6-10a Fil. 4, 12-14 + 19-20 Mt. 22, 1-14 of 22, 1-10 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pater Y. Konchenko

19.00 uur Viering te Geervliet m.m.v. KZN  
Voorganger: nog niet bekend

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor  
Voorganger: pater P.H. Van der Veer

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

**Vrijdag 20 oktober**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud  
Voorganger: ds. K. Waterlander

**Weekend van 21 en 22 oktober**29<sup>e</sup> zondag door het jaar*Collecte: Missie zondag**Lezingen: Jes. 45, 1 + 4-6 1 Tess. 1, 1-5b Mt. 22, 15-21 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: pater Y. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN  
Voorganger: pastor Hans Smulders

12.30 uur Doopviering  
Voorganger: pater Y. Konchenko



## Leven zoals Jezus

Eigenlijk leeft een mens van weinige maar heel diepe gedachten. Je kunt veel studeren, je kunt veel lezen, je kunt veel weten, maar daar leef je niet van. Leven doe je alleen van enkele diepe gedachten die je grondhouding bepalen. Zo heeft Jezus ook maar van enkele gedachten geleefd, die heel zijn grondhouding bepaalden.

Grondhouding van Jezus was vooral gedragen door deze gedachte: “Als de graankorrel niet sterft, blijft hij alleen, als hij weet te sterven, brengt hij honderdvoudige vrucht voort”. Deze gedachte komt bij Jezus in verschillende bewoordingen terug, bijvoorbeeld in het Evangelie volgens H. Mattheus 16, 24-27: “Wie zijn leven verliest, zal het redden, wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen”.

Dat is het eerste kenmerk van het leven van Jezus. Hij heeft zijn leven willen geven voor de anderen. Jezus heeft nooit voor zichzelf geleefd, maar altijd ten bate van de anderen. Hij heeft zich ingezet voor het geluk van anderen ten koste van zich zelf.

Dit is ook het criterium dat Jezus vooropstelt om zijn leerling te kunnen zijn: Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven voor de anderen. Een tweede kenmerk van de levenshouding van Jezus is, dat Hij nooit terugschrok om het leed van de anderen te delen. Hij houdt zich heel bewust bezig met de uitgestotenen van de maatschappij, daarom wordt Hij zelf ook uitgestoten en buiten de stad aan een kruis opgehangen. Had Jezus de partij gekozen van de rijken en de machtigen, dan had Hij ook kunnen delen in hun rijkdom en macht, maar Jezus heeft zich door deze menselijke overwegingen niet laten leiden. Dat is de wet van de graankorrel: als je leven wil wekken in de maatschappij, dan zal het zijn ten koste van je eigen leven, als je wil opkomen voor de armen en rechtelozen, dan zul je zelf je rechten moeten prijsgeven. Als je niets van je leven wilt prijsgeven, kun je geen leerling van Jezus zijn.

Het derde kenmerk van Jezus' levenshouding is zijn trouw aan de wil van zijn Vader en zijn rotsvast vertrouwen op God. Hij heeft zich altijd laten leiden door wat God wil. Toen Petrus Hem van de weg naar Jeruzalem daarvan wilde afbrengen, zag Jezus in Petrus de satan, die Hem wilde beletten de weg te gaan van Gods wil tot het uiterste. De wil van zijn Vader, dat was zijn voedsel.

Wie zijn leven zo, volgens Gods wil, aan de anderen schenkt, deelt in het onvergankelijk leven van God. Ook al voelde Jezus zich in zijn sterven van God verlaten, Hij vertrouwde zich toch toe aan zijn Vader, in de zekerheid dat God trouw zal zijn en het laatste woord van God niet de dood, maar het leven is.

Wij staan aan het begin van het kerkelijke seizoen en wat hebben wij nodig om goed en sterk door het niet alleen maar dit seizoen te gaan maar door alle seizoenen van ons leven? Eigenlijk enige: leven zoals Jezus.

En leven zoals Jezus wil dan zeggen, je bekleden met Christus en weigeren het kleed van de hebzucht te dragen; wil zeggen je wapenen met Christus en weigeren wapens te smeden die onrecht in stand houden; wil zeggen je voeden met Christus door van harte de wil van de Vader te vervullen en weigeren de weg van gemakzucht te bewandelen.

Je bekleden met Christus wil zeggen samen met Hem de weg gaan van kruis en lijden om zo in Hem het eeuwige leven te vinden.

pater Konchenko

---

## **Beste Francisco,**

Wat een enthousiasme vanuit Brazilië. Ik begrijp dat je de briefwisseling via het Kerkblad wilt voortzetten, om zo de parochianen van Felicitas betrokken te houden bij jouw werk in de parochie in Brazilië.

Wij hebben in Nederland vakantie gehad en staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Ik wil graag de reacties van de leerlingen en ouders van de Parochieschool Santa Rita met de parochianen van Felicitas delen en via het Kerkblad laten lezen.

Beste medeparochianen van de Felicitas,

Ik heb aan de leiding van de school Santa Rita gevraagd om ervaringen van leerlingen en ouder(s), die steun krijgen/kregen van de studiebeurs, te laten schrijven over hun ervaring op school. Het resultaat: 2 leerlingen en een betrokken moeder van 2 oud-leerlingen. Een korte uitleg tot uw begrip. Het schooljaar in Brazilië loopt van januari tot december. De Santa Ritaschool heeft een Onderbouw (3-jarige kleuterschool vanaf 3 jaar); Middenbouw (groep 1 tot 5: vanaf 6 jaar).

De school wil vanaf 2019 ook de Bovenbouw opstarten vanaf groep 6. De leerlingen die schrijven gaan dus vanaf december de school verlaten. In de beginjaren, was de school begonnen met een volledige basisvorming 3 jarige kleuterschool en volledige 9 jarige basisschool. Na enkele jaren bleek dat financieel niet haalbaar omdat zo de missie van de school 'studiebeurzen voor kansarmen' in gedrang kwam.

Hartelijke groeten en alle goeds, Francisco, Indaiatuba, Brazilië

Zij schrijven:

Ik ben Vitória Rafael, leerling van groep 5. Ik studeer erg graag op de basisschool Santa Rita, want deze school is echt anders, zonder ruzies en discussies, de mensen die op deze school werken leren de leerlingen om van elkaar te houden en elkaar te respecteren.

Op deze school wordt niemand gepest en niemand vindt zichzelf beter dan de anderen, allen spelen samen zonder onderscheid en zonder iemand buiten te sluiten. Vanaf de kleuterschool, studeer ik hier en ik houd heel veel van deze school, de medewerkers en de leraren zijn altijd aardig tegenover de leerlingen.

Wanneer ik hier van school ga zal ik deze school heel erg missen, want hier heb ik mijn vrienden en die zijn het maximum.

Ik houd echt van deze school, het is de beste school! Jammer dat er dit jaar nog geen groep 6 wordt gevormd, wij allen van groep 5, zullen de school heel erg gaan missen.

Ik ben Iure Madson, leerling van groep 5. Ik zit op deze school Santa Rita sinds de kleuterschool, en houd van deze school want er wordt hier niet gepest, niemand voelt zich beter dan de ander en allen zijn vrienden.

Ik houd heel erg van de leerzame uitstapjes, mijn vrienden gaan goed met mij en iedereen om, de leraren zijn erg top en vermakelijk en behandelen ons goed. Jammer dat er nog geen groep 6 komt.

Ik ga alles wat ik hier heb beleefd en geleerd van mijn vrienden en leraren erg missen.

Dit is de allerbeste school die ik ken!

Mijn naam is Marli Almeida Gomes Cossa, geleid en met alle respect voldoe ik graag aan uw verzoek om over de school Santa Rita te schrijven.

De school gesticht door de parochie samen met de ouders kreeg eerst de naam "Stukje van de hemel".

Wij, de ouders van Maria Eduarda, kozen deze school vanwege de waardevolle uitgangspunten voor een menswaardige vorming.

Onze zoon, Gabriel Eduardo, nu 21 jaar, heeft op deze school, sinds de kleuterschool tot het middelbaar onderwijs, een solide basis op deze school ontvangen om uit te groeien tot een goed vakman en goed mens, dankzij het bijbrengen van de uitgangspunten: toewijding, eerbied, liefde tot God en de mensen.

De oprechte aandacht van deze school voor persoonlijkheidsvorming en moreel burgerschap, loyaliteit, eerlijk handelen, toewijding, trouw en veel liefde kunnen de, gevormde en nog te vormen, leerlingen van deze school brengen tot leiderschapsposities in verschillende situaties die het leven hen zal bieden.

Met dank teken ik, Marli Almeida Gomes Cossa

Francisco bedankt voor het doorgeven van deze geweldige reacties. Ik zal je via het volgend Kerkblad verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze Kerk en de voorbereidingen op het komend kerstfeest.

Met hartelijke groet,

Paul

Stond in de vorige nieuwsbrief de teller voor de aanschaf van een andere vrachtwagen nog op ruim € 5000.-, nu kunnen we melden dat we de € 34.000.- zijn gepasseerd! Het Oranjefonds heeft ons € 25.000.- toegezegd, het provinciaal diaconaal fonds van de PKN Zuid Holland schonk ons €2500.- en van de crowdfundingssaktie staat de teller op bijna €2000.- Bij twee fondsen, t.w. het Kansfonds en het Sint Laurensfonds, staat nu nog een aanvraag voor ondersteuning bij de aanschaf uit. Het bestuur hoopt u in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen melden betreffende de aanschaf van een andere vrachtwagen. Nog even geduld dus!

De firma Roodhart uit Rotterdam –Waalhaven schonk ons een bedrag van € 250 voor belasting en verzekering van onze bestelbus Opel Vivaro, waarvoor veel dank!

Een vraag die in het verlengde hiervan ligt is het inzamelen van dierenvoer. Cliënten hebben soms ook dieren en die moeten toch ook eten? Dat klopt helemaal. Alleen als Voedselbank kunnen we niet alles, daarom beperken we ons bij de supermarktactie alleen tot het inzamelen van lang houdbare levensmiddelen. Door deze op de flyer specifiek te benoemen bereiken we ook dat er voldoende van de beoogde goederen binnen komen zodat het betreffende artikel in elk pakket kan worden gedaan.

Een andere vraag welke al vaak is gesteld is die waarom er geen cliënten van de Voedselbank bij de acties worden ingezet. Een vraag waarover ook het bestuur zich heeft gebogen. De pakketten worden wekelijks zonder het vragen van een wederdienst verstrekt. Voor mensen is de stap om zich voor zo'n pakket aan te melden vaak al een hele hoge drempel waar ze overheen moeten. Vaak hoor je dat tegen de gang naar de Voedselbank enorm wordt opgezien. Mensen schamen zich ervoor dat ze wekelijks een pakket moeten ophalen. Ook al kunnen ze aan de oorzaak daarvan veelal niets doen. Daarom is het onmogelijk om cliënten te verplichten zich in te zetten voor welke actie dan ook. Er zijn echter ook cliënten die zich vrijwillig voor de actie aanmelden. Dan worden ze ook gewoon in het rooster opgenomen. Bij ons zijn zij echter niet bekend als cliënt, maar als één van de vrijwilligers.

Een laatste vraag waar we nu op in willen gaan “Waarom zamelen jullie” nooit op vrijdagavond in. Het antwoord daarop is kort. Het heeft eenvoudig weg te maken met het aantal beschikbare vrijwilligers. Voor de reguliere tijden zijn die er al vaak niet voldoende.

We hopen u met deze brief enig inzicht te hebben gegeven. Heeft u nog vragen, mail ze naar [supermarktactie@vvd.nl](mailto:supermarktactie@vvd.nl).

---

## **Bron van Vrede, Vrede voor de Stad**

Beste parochianen, de kerk dat zijn wij, de mensen vormen de kerk. Wij willen naar het Voorbeeld Jezus Christus onze medemens helpen. Gelukkig werken de kerken van Spijkenisse / Nissewaard samen in de diaconale zorg voor de mensen.

We willen zorgen voor de mensen die hulp nodig hebben. Praktische hulp, voedsel (Voedselbank), bezoek aan de jeugdgevangenis, hulp voor vluchtelingen, hulp aan jonge gezinnen zodat de kinderen mee kunnen in de maatschappij, meepraten met de gemeente en mensen helpen hun financiële zaken weer te structureren.

In Spijkenisse / Nissewaard hebben we hiervoor *Vrede voor de Stad* waarin de kerken van Spijkenisse / Nissewaard samen werken. Dit is voortgekomen uit een *dag van gebed*; de handen vouwen, waarbij meteen de vraag naar boven kwam dat handen vouwen prima is, maar handen uit de mouwen hoort er net zo bij.

Gezamenlijk de handen vouwen gebeurde ook bij de Raad van Kerken en veelal waren hierbij dezelfde mensen betrokken. Daarom heeft de Raad van Kerken Spijkenisse zich aangesloten bij Vrede voor de Stad, als werkgroep Bron van Vrede. De gebedsgroep van Vrede voor de Stad en de Raad van Kerken Spijkenisse zijn per 1 januari 2017 samen gegaan.

Elkaar helpen is niet altijd gemakkelijk en daarom kunnen wij dit niet zonder de steun van Onze Vader. 3x per jaar organiseert de werkgroep Bron van Vrede een gebedsbijeenkomst voor alle medewerkers, betrokkenen en alle mensen die Vrede voor de Stad een warm hart toedragen. Op woensdag 11 oktober organiseert Bron van Vrede de jaarlijkse uitzendviering. Een viering waarin wordt bedankt voor al het werk van de vrijwilligers in het afgelopen jaar en waar Gods Zegen wordt gevraagd voor alle projecten en vrijwilligers voor een nieuw jaar zorg voor de medemens.



De medewerkers / vrijwilligers worden weer een jaar uitgezonden om hun werk geïnspireerd door Jezus Christus te doen. Deze viering wordt gehouden in de Dorpskerk van Spijkenisse, aanvang 20:00 uur. Iedereen, vrijwilliger of belangstellende is van harte welkom. Mogen wij u dan ook ontmoeten? Elk jaar wordt er in de kerken van Spijkenisse / Nissewaard ook een Vrede voor de Stad zondag gehouden. Een zondag met extra aandacht voor het werk van Vrede voor de Stad in woord en gebed. De Felicitaskerk heeft gekozen voor het weekend van 28 en 29 oktober. Tevens zal dan een collecte voor het werk van Vrede voor de Stad worden gehouden. Uiteraard willen wij deze collecte bij u aanbevelen.

Met hartelijke groet,

Paul Hoorens,  
vertegenwoordiger namens de Felicitaskerk in “Bron van Vrede”

---

### **Afscheidsviering Pastoor S. Bladowski**

Bedankt beste parochianen.

Nog vandaag kijk ik met veel plezier terug naar mijn afscheidsviering op 9 juli j.l. die ik met velen van u samen heb gevierd. Het was fijn om in gebed te zijn samen met mijn collega's.

Het bestuur wil ik bedanken dat zij het afscheid mogelijk hebben gemaakt en ondersteund. Op het eind van de viering heeft mevrouw M. Vonk prachtige woorden tot me gericht en het Antiliaanse koor heeft de viering grandioos ondersteund. In zijn geheel was het een prachtig feest waarop ik met voldoening terug kijk.

Ik wil iedereen bedanken die aan deze dag mee gewerkt heeft.

Na afloop van de Eucharistieviering was er onder genot van een kop koffie en een glaasje wijn gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Veel mooi gesproken woorden en hartelijkheid heb ik van u vernomen.

Nog voor de officiële afscheidsdag en ook daarna heb ik veel attenties ontvangen. Bedankt hiervoor.

Ik kreeg veel geschenken : het door u ingezamelde geld in de vorm van een cheque; van het parochiebestuur een blijvende herinnering aan deze dag een prachtig koffiezetapparaat. Dit had ik echt niet verwacht! Bedankt.

En zoals ik op het eind van de viering al zei “ik zie u graag in mijn nieuwe parochie” al is het voor een kop koffie. Ik ben makkelijk te vinden want ik ga op de pastorie in Bleiswijk wonen.

God zegene u allen.

Pastoor S. Bladowski

---

## **2 berichten van de beheercommissie**

### Een nieuw commissielid voorstellen

Wij zijn blij dat we een nieuw commissielid aan u kunnen voorstellen! Tom Huang draait al enkele maanden mee met ons en heeft er veel zin in om het beheer te willen steunen. Hij krijgt als taak het aansturen van de groep die onderhoud aan ons kerkgebouw uitvoert. Deze taak werd tot nu toe door Igor Banusic uitgevoerd maar hij heeft hiervoor niet langer tijd omdat zijn bestuurstaak bij Nicolaas Pieck & Gezellen hem ook veel tijd kost. Igor is natuurlijk niet helemaal uit de beheergroep verdwenen want in het “grote” bestuur heeft hij ook de taak van onderhoud. Wij wensen Tom en Igor veel succes met hun nieuwe uitdagingen en we rekenen op een fijne samenwerking.

### Gasten in ons kerkgebouw

Sinds begin september hebben wij gasten in ons kerkgebouw. Het bestuur en secretariaat van onze parochie Nicolaas Pieck & Gezellen hebben in ons kerkgebouw een plek gevonden om te werken en vergaderen. Zij gebruiken de ruimte naast ons secretariaat, de kamer die vroeger door Fred Wijnen gebruikt werd. Wij heten het bestuur en secretariaat van harte welkom en vertrouwen op een goede samenwerking.

De beheercommissie



## In gesprek met Bernadette Hanna,

Veel van onze parochianen zijn niet in Nederland geboren; hun wieg stond soms heel ver weg.

Zo ook die van Bernadette, zij werd geboren in een klein dorpje in Noord Irak. In deze streek spreekt men nog het Aramees, de taal die waarschijnlijk Jezus heeft gesproken.

Door de oorlog in dat gebied vluchtte Bernadette met haar familie naar Bagdad. Daar trouwde zij en weer vanwege de oorlog

daar, is Bernadette samen met haar man en 3 kleine kinderen (zonen) in 1997 naar Nederland gevlucht, waar haar broer en schoonzus ook al met hun kinderen woonden. Bernadette heeft desondanks veel verdriet over het feit dat Christenen in Irak vervolgd worden en het daar heel zwaar hebben.

Bernadette vertelt dat het niet gemakkelijk is om heel je familie achter te laten, maar dat ze dit hebben gedaan voor de veiligheid en de toekomst van hun kinderen. Omdat Bernadette ervoer dat zij ook figuurlijk gesproken dorst had; zocht zij naar een kerkgemeenschap waar zij met mensen zou kunnen praten over haar geloof. Pastoor Frans Kempen heeft haar goed kunnen helpen en ook de kinderbijbels waren een goede steun.

*Wat betekent het geloof voor jou, Bernadette?*

“Het geloof betekent alles voor mij, van het begin tot het einde. Door mijn geloof zie ik oplossingen als ik moe ben of ziek maar ook als ik problemen heb. God kan ik niet zien, daar heb ik geen beeld van. God is ook groter dan ikzelf, maar door Jezus kennen wij God.

Iedereen kijkt met zijn eigen ogen naar God en heeft dus een eigen beeld”.

*Wie is Maria voor jou, Bernadette?*

“Maria, ja”. Bernadette denkt even na en vertelt dan: “ik had een hele moeilijke tijd. Mijn moeder in Irak heb ik 14 jaar niet gezien. Ik kon er niet naar toe. Nu zij overleden is, is Maria mijn moeder. Ik heb toen ook gezegd: mijn kinderen zijn ook jouw kinderen. Ik heb goede kinderen, die goed gestudeerd hebben. Ik heb geen problemen.

Ik heb veel verloren, maar hier heb ik ook veel gewonnen en daar ben ik heel dankbaar voor.”

Bernadette bidt altijd tot Jezus en Maria en door het jaar tot Santa Rita, de Heilige Antonius, Sint Joris en de Libanese Heilige Sharbel, zijn feestdag is op 24 juli.

Haar advies is ook om Psalm 77 en 91 te bidden. Psalmen die gaan over de angst van de mens die in nood is en die zijn/haar hulp zoekt bij God.

*Hoe geef jij je geloof handen en voeten Bernadette?*

(Deze vraag moest even in het Arabisch worden toegelicht)

“Elke ochtend bid ik eerst; dat geeft mij energie om de dingen die op mijn pad komen te zien. Elke dag probeer ik iets goeds te doen al zijn het maar kleine dingen, zoals een baby een kusje geven.” Door deze gelovige houding en haar gesprekken met anderen heeft Bernadette veel mensen “geraakt”.

Ten slotte vertelde Bernadette dat het leven gemakkelijker is geworden. Want we zijn allen EEN en wij zijn allemaal broers en zussen van elkaar.

Dank je wel Bernadette voor jouw openhartige verhaal.

Jacqueline Hoedt

---

## **Kledinginzameling**

Op zaterdagmorgen 30 Sept. zal weer een kledinginzameling plaats vinden. Deze zal zijn van 10.00-12.00 en wel op de volgende locaties:

Felicitaskerk, Hekelingseweg 15.

Michaelkerk, Anjerplein 1.

Gevraagd wordt om de kleding en huishoudtextiel in plastic tassen aan te bieden, en schoeisel met de veters aan elkaar. De inzameling wordt gehouden in verband met de hongersnood in Zuid-Soedan.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens.

Namens de Stichting Mensen in Nood

Jan Wildhagen

## **Berichten van de pastoraatgroep**

### Oktobermaand – Rozenkransmaand.

Over de hele wereld komen we plaatsen tegen waar Maria verschenen is. De meest bekende plaats is wel Lourdes waar Maria aan Bernadette verscheen. Als op 11 februari 1858 Maria voor het eerst aan Bernadette verschijnt, pakt zij haar rozenkrans. Biddend is zij sindsdien de weg gegaan van geloof en vertrouwen. Ook in de Oktobermaand kunnen wij in de Mariakapel de rozenkrans bidden. Voor de vieringen van zaterdag 7, 14, 21 en 28 oktober om 18.15. Het bidden van de rozenkrans brengt veel mensen samen.

### Bijbelgroep

Al vele jaren komen we op de woensdagochtend bij elkaar om samen na te denken over ons gelovig zijn. Het verdiept op een bijzondere manier de verhalen die we horen op de zondagochtenden. De Bijbelgroep staat voor iedereen "open". Je hebt geen kennis of opleiding hiervoor nodig. Maar misschien kan het helpen om wat meer licht over de teksten of over de vragen die we al heel lang hebben, te laten schijnen. Woensdag 27 september, 25 oktober en 22 november zijn de voorlopige datums waarop u van harte uitgenodigd bent om bij de koffie met elkaar te praten.

### Waarom is een interview in ons kerkblad?

Al een tijdje hebben we in ons kerkblad parochianen laten vertellen wat hun geloof voor hen betekent. Misschien vond u dit leuk of interessant om te lezen; dat is voor de betrokkene ook heel fijn. Maar wat zou het lezen van een stukje levensverhaal nog meer kunnen bereiken? Wij hopen eigenlijk dat ook door de foto's die er bij geplaatst zijn, de parochianen nog meer "herkenbaar" zijn. Misschien dat het tot een groetje of contactje leidt. "Goh, wat leuk dat ik heb gelezen" of "wat mooi wat u daar hebt gezegd". Misschien dwingt het wel respect af, zo'n stukje. Ik weet het niet, maar het zou fijn zijn als we nog een tijdje met "In gesprek met...." door kunnen gaan.

Als u er gevraagd voor wil worden, dan horen we dat graag en anders vragen wij u gewoon.

Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt

## Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen

In het pastorale team van onze parochie zijn, zoals u weet, wat veranderingen gaande. Pastoor Bladowski heeft afscheid genomen en we zullen een nieuwe priester in ons team krijgen. Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart. Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. Met de veranderingen in het pastorale team gaat dit veranderen. Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dus voor een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

-----  
Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen

- Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
- Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
- Indien niet direct opgenomen wordt, naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.
- Het nummer van de noodtelefoon is 06 – 30 97 58 17

-----  
*(Knipt u bovenstaand bericht uit en plak het in uw telefoonklapper zodat u het nummer in een nood situatie snel bij de hand hebt)*

Met dit nieuwe noodnummer komen de 06 nummers van pater Konchenko en pastoor Bladowski te vervallen.

Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij uw eigen plaatselijke secretariaat.

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.

Namens het pastorale team,  
Desiree Bühler ( pastoraal werkster)

## **Uit de werkgroep ouderenpastoraat**

De werkgroep Ouderenpastoraat bestaat uit een groepje parochianen, die tijd maken om iets te mogen betekenen voor de oudere of eenzame parochianen.

Vanuit de groep ontvangen alle parochianen die jarig zijn, maar wél 80 jaar of ouder zijn geworden, een verjaardagskaart. Soms zijn dat er 20 per maand, maar in de maand september is het héél druk geweest, want 39 parochianen ontvingen een kaart. Deze kaarten worden door weer andere vrijwilligsters zelf gemaakt, te mooi dus om weg te gooien (ik zou zeggen echte bewaarkaarten!).

Daarnaast worden mensen, die dat hebben aangegeven, thuis bezocht. Soms alleen voor een gesprek, maar ook ontvangen mensen, die dat fijn vinden, de H. Communie thuis. Vaak omdat ze vanwege ouderdom of gezondheid niet meer naar de kerk kunnen óf niet meer zo lang op de houten stoelen in de kerk kunnen zitten.

Ook organiseert deze werkgroep eenmaal per 2 jaar de gemeenschappelijke ziekenzalving in onze kerk. Zoals dat afgelopen mei gebeurde, toen hebben 24 mensen dit 'Sacrament van Gods nabijheid' mogen ontvangen. De opgespelde corsages verhoogden daarbij de feestvreugde.

In september hielden wij onze halfjaarlijkse vergadering en helaas hebben twee 'vrijwilligsters van het eerste uur' hun taak beëindigd vanwege hun eigen leeftijd. Dat zijn Fien Stolk en Jeanne Plompen. Jarenlang hebben zij namens de parochie mensen thuis bezocht. We hebben dan ook met tegenzin, maar wel met grote dankbaarheid, afscheid van hen genomen.

Mocht u nu denken, dat zou ik ook wel willen doen 'mijn geloof waarmaken door goede werken te doen', dan bent u van harte welkom om deze groep te versterken.

Want één van de werken van Barmhartigheid luidt 'bezoeken van zieken (en ouderen)'. U kunt dit kenbaar maken bij iemand van deze werkgroep of van de pastoraatgroep. U bent méér dan welkom om ons te versterken.

Óf wanneer u nu denkt 'ik zou best iemand van deze groep thuis willen ontvangen' dan bent u uitgenodigd om dit kenbaar te maken. Door een telefoontje naar de kerk of iemand van de werkgroep aan te spreken. Zie ook het kadertje onder dit artikel.

Namens het Ouderenpastoraat,  
Ineke Goossens, Tiny Vogel, Jacqueline Hoedt, Papi Lourens, Casper Hoogendoorn en Fred Wijnen.

**Bezoek van een vrijwillig(st)er namens de kerk.**

Wenst u bezoek te ontvangen van iemand vanuit onze Felicitaskerk dan kunt u dat aangeven door het secretariaat van de kerk te bellen en/of het antwoordapparaat in te spreken. Dan nemen zij contact op met de werkgroep Ouderenpastoraat, die dan weer contact met u zal opnemen om een geschikte dag en tijd met u af te spreken.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de Liturgische vieringen in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de H. Communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De vrijwillig(st)er van het ouderenpastoraat zal u dan de H. communie komen brengen en samen met u bidden.

U kunt voor beiden bellen met het secretariaat (0181 638109).

Laat u het ook even weten als u iemand kent die ziek is, of zelfs in het ziekenhuis ligt. Dan zorgen wij ook voor een kaartje of een bezoekje.

Dank u wel, namens de werkgroep van het Ouderenpastoraat

**Naar de kerk gebracht worden door de vervoersgroep**

Wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen en tóch heel graag een kerkdienst in de eigen kerk wilt bezoeken, dan is er binnen onze Felicitaskerk een vervoersgroep. Dit zijn vrijwillig(st)ers die u dan thuis op komen halen en ook weer na het koffiedrinken in de Schaapskooi veilig thuis brengen.

Heeft u hiervoor vervoer nodig, dan graag dit wel van te voren aanvragen bij mevrouw Helen Jaoude telefoon 0181 623584.



## Vrijwilligers gezocht

Dit is een stukje van het kerkraam dat staat op de voorkant van ons Kerkblad.



Vindt U het prettig om met andere mensen een vrijwillige bijdrage te geven aan onze H. Felicitaskerk, er zijn verschillende werkgroepen die nog versterking kunnen gebruiken.

Wij zijn op zoek naar een medewerker in onze drukkerij voor de boekjes tijdens de kerkdienst. Het werk bevat het printen van, door derden aangeleverde teksten per E-mail. Het gaat om enkele uren per week/2 weken. Momenteel verzorgt Wim van Bilsum dit en hij wil dit graag met iemand samen doen.

Ook willen wij de groep van kosters graag uitbreiden.

Bent u erg enthousiast en wilt u graag meewerken aan een goed verzorgde viering, meldt u zich dan aan. De werkzaamheden bevatten o.a. het openen van de kerkdeuren, klaarzetten van de hosties, wijn en het water en het klaar hangen van de liturgische gewaden. Het aansteken van de kaarsen, het luiden van de klok etc. Ook bent u tijdens de viering aanspreekbaar voor de kerkbezoekers. U wordt geruime tijd ingewerkt en op zondag bent u altijd samen. Hoofdkoster Bert Giezen wilt u graag alles uitleggen.

Tel. 0181-626904

Ook de bloemengroep wil graag versterking.

Elke week verzorgt iemand uit deze groep de altaarbloemen.

Vindt u het leuk om hier wat moois van te maken, geeft u zich dan op.

Het kost niet veel tijd en je zit op zaterdag/zondag met een voldaan gevoel in de kerk als je een mooi verzorgd altaar ziet. Joke Buchley is het aanspreekpunt en zij wil u graag informatie geven.

Wilt u meer informatie?

Dit kan via de coördinator vrijwilligers – Ine Korste tel: 0181-616241

Kijk ook op onze nieuwe website – [www.felicitaskerk.nl](http://www.felicitaskerk.nl) , voor meer informatie

## Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2018

Op 25 oktober is er de informatieavond voor de ouders, van de kinderen die in 2018 hun eerste H. communie mogen gaan doen.

Wij doen deze voorbereiding met behulp van het project – Blijf dit doen -.

Kinderen die in groep 4 of hoger op de basisschool zitten kunnen hieraan meedoen.



Het kind en een ouder starten op 8 november met de voorbereiding en in deze maand komen alle kinderen nog 2 keer bij elkaar. Vanaf januari 2018 komen de kinderen weer bij elkaar voor de verdere voorbereidingen. De kinderbijeenkomsten zijn op een woensdagavond van 18:00 – 19:30 uur. Ook zijn er twee ouderavonden, van 20:00 – 21:30 uur.

Na de eerste H. communieviering sluiten de kinderen met hun ouder dit af door nog een keer bij elkaar te komen.

U kunt uw kind opgeven d.m.v. het ingesloten inschrijfformulier en deze opsturen naar [eerstecommunie@felicitaskerk.nl](mailto:eerstecommunie@felicitaskerk.nl) of het formulier (deze liggen ook achter in de kerk) in de brievenbus te doen bij de kerk.

De kosten van de voorbereiding en de materialen zijn € 40,00 dit is inclusief een CD met de foto 's van uw kind tijdens de viering.

*p.s. Helaas zijn wij genooddaakt als er te weinig inschrijvingen zijn, de communie viering een jaar over te slaan.*

Werkgroep gezinscatechese

Lia Vogelaar, Marlies Veldhuijsen,  
Mavis Trustfull – Dongor en Helene Jaoude

## De ST Gerardus kalender 2018 is te koop



### Wat koop ik met de Gerardus kalender?

De Gerardus kalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de



zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

### Een stukje historie

De oorsprong van de ST Gerardus kalender gaat terug tot de jaren '20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

### Wat steun ik met de koop van de Gerardus kalender?

Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)

De kalender is bij u in de buurt voor 7,00 euro te koop bij:  
Thea Ooijendijk achter in de kerk na afloop van de kerkdiensten.

## **Jongerenviering in Hoogvliet**

Wanneer? Zondag 29 oktober 2017

Waar? R.K. kerk Maria en Johannes onder het kruis,  
Parelvissersstraat 131,  
Hoogvliet

Hoe laat? 9.30 uur

Daarna lunch en sport

## Familieberichten



### Gedoopt

Bij de wisseling van personen die pater Konchenko helpen bij het dopen is de overdracht van informatie niet helemaal vlekkeloos gegaan waardoor het secretariaat de afgelopen maanden geen namen van dopelingen heeft doorgekregen. Hierbij de namen van de dopelingen die vanaf februari jl. tot eind april zijn gedoopt door pater Konchenko:

26 febr. 2017

Bryleigh Shurella Mikaela Matos, geboortedatum 27-04-2016.

5 maart 2017

Julian Robbert Buchly, geboortedatum: 08-03-2016

27 april 2017

Sherilynn Merliah Wilson, geboortedatum: 31-10-2014

29 april 2017

Gelainy Queenchely Cloteda, geboortedatum: 01-11-2012

Raimeleyne Fatima Divinity Ellis, geboortedatum: 09-04-2016

Raimy-Lynne Farah DInfinity Ellis, geboortedatum: 05-03-2017

Wij feliciteren de dopelingen en hun families van harte met het ontvangen van hun eerste Sacrament.

### Overleden



Mevrouw "Ineke" Everdina Wilhelmina Maria den Haselaar-Koop is op 4 juni jl. overleden in de leeftijd van 76 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op 9 juni jl. in het crematorium De Ommering. Mevrouw Den Haselaar was weduwe van de heer P. den Haselaar, moeder en grootmoeder. Ineke is lid geweest van het dameskoor en was een tijd medewerkster op ons parochiesecretariaat.

De heer Jonny Brouwer is overleden op 7 augustus jl. in de leeftijd van 82 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 12 augustus jl. op De Ommering.

## Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.  
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:  
ledenadministratie@felicitaaskerk.nl

**Naam/  
Voornaam**.....M/V  
(doorhalen wat niet van toepassing is)

**Geboortedatum**.....

**Adres**.....

**Postcode**.....

**Woonplaats**.....

**Gezinsleden:**

**Geboortedatum:**

.....M/V

.....M/V

.....M/V

## Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitaaskerk.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1<sup>e</sup> communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met Noodtelefoon 06 – 30975817
- Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: lectoren@felicitaaskerk.nl of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of pastoraat@felicitaaskerk.nl of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.  
E-mail: pastoraat@felicitaaskerk.nl

**Pastorale team:**

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377    pastor Desiree Bühler [pastorbuhler@gmail.com](mailto:pastorbuhler@gmail.com)  
[Noodtelefoon](tel:06-30975817) 06- 30 97 58 17

**Beheercommissie**

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Tom Huang.  
E-mail: [beheercommissie@felicitaskerk.nl](mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl)

**Pastoraatgroep**

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude.  
Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl)

**Secretariaat**

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend open. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.  
E-mail: [secretariaat@felicitaskerk.nl](mailto:secretariaat@felicitaskerk.nl) internet: [www.felicitaskerk.nl](http://www.felicitaskerk.nl)

**Koster van de Felicitaskerk**

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

**Kerkblad**

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.  
Redactie: Annelies van Zomeren en Thea Ooijendijk  
Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

**Financiën**

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075  
Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389  
Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

**Vieringen**

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15  
(metrohalte Heemraadlaan)

**Parochiale Caritas Instelling (PCI)**

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –  
Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

**Kopij:**

Kopij voor het kerkblad nr.8 jaargang 2017 moet op **maandag** 9 oktober 2017 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: [kerkblad@felicitaskerk.nl](mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl)

Sep. 2017 nr. 7