



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Vrijdag 20 oktober

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. K. Waterlander

Weekend van 21 en 22 oktober

29^e zondag door het jaar

Collecte: *Missie zondag*

Lezingen: *Jes. 45, 1 + 4-6 1 Tess. 1, 1-5b Mt. 22, 15-21 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater Y. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN
Voorganger: pastor Hans Smulders
12.30 uur Doopviering
Voorganger: pater Y. Konchenko

Weekend 28 en 29 oktober

30^e zondag door het jaar

1^e collecte: *eigen kerk*

2^e Collecte (*zilveren schaal*): *Vrede voor de Stad*

Lezingen: *Ex. 22, 20-26 1 Tess. 1, 5c-10 Mt. 22, 24-40 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastoor H. Smulders

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie -Gezinsviering
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Koor: Kernzangers

Donderdag 2 november

Allerzielen

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jess. 25, 6a + 7 - 9 Apok, 21, 1 - 5a + 6b -7

Lc. 23, 44 - 46 + 50 + 52 + 53 + 24, 1-6a

19.00 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Dameskoor
Voorganger: Dhr. F. Steijger

Vrijdag 3 november

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Weekend 4 en 5 november

31^e zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Mal. 1, 14b 2, 2b + 8-10 1 Tess. 2, 7b-9 + 13 Mt. 23, 1-12 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Weekend 11 en 12 november

32^e zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Wijsh. 6, 12-16 1 Tess. 4, 13-18 of 4, 13-14 Mt. 25, 1-13 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pater P.H. van der Veer

19.00 uur Viering van Woord en Communie te Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Koor: KZN

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. koor 10Plus
Voorganger: pater Y. Konchenko

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

Vrijdag 17 november

16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: ds. Van Berkel
Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 18 en 19 november33^e zondag door het jaar*Collecte: PCI - St. Maarten**Lezingen: Spr. 31, 10-13 + 19-20 +31-31**1 Tess. 5, 1-6 Mt. 25, 14-30 of 25, 14-15 + 19-20 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger: pater Y. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: pater P.H. Van der Veer

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 25 en 26 novemberChristus Koning van het heealPatroonsfeest*1^e collecte: eigen kerk**2^e collecte: (zilveren schaal): Stichting ondersteuning Sovata**Lezingen: Ez. 34, 11-12 + 15-17 1 Kor. 15, 20-26 +28 Mt. 25, 31-46 (A)**Lezing patroonheilige: 2 Mak. 7*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger: pastoor H. Smulders

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN

Voorganger: pastoor H. Smulders

Vrijdag 1 december

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: ds. H. Gijsen



Geloof vieren

Wie het leven viert geeft er kleur aan. Dat doen we o.a. door bepaalde momenten te markeren. Zoals het jaarlijks vieren van je geboorte: verjaardag, birthday, Geburtstag. In sommige culturen wordt de naamdag, de naam die je bij je doopsel hebt gekregen belangrijker geacht. Dat wordt gevierd. Da's een vorm van je geloof vieren, zoals ook een jubileum van huwelijk of priesterwijding wordt gevierd.

Vandaag, precies vijf-en-vijftig jaar geleden (11 oktober 1962) werd het Tweede Vaticaans Concilie geopend. De grote kerkvergadering om, op initiatief van paus Johannes XXIII, de kerk bij de tijd te brengen, "aggiornamento" genoemd. Goede reden om dit lustrum te vieren. Daarover spraken wij met kerkgangers na de eucharistieviering in Hellevoetsluis op woensdagochtend. Het vieren van een lustrum, van een kerkelijk jubileum kan een stimulans zijn ons de schoonheid en de centrale plaats van het geloof te herinneren, enthousiast en vreugdevol de ontmoeting met Christus te vernieuwen en tot een verder en verdiept verstaan van dit Concilie te komen.

Bij sommigen roept het vieren van Vaticanum II minder kleuren op dan bij anderen. De een kleurt liever binnen de lijntjes van gevestigde orde en traditie. De ander is juist tot geloofsbloei gekomen in het perspectief van kerkvernieuwing en kreeg daardoor meer kleur. In de afgelopen decennia zijn er die vonden dat het Concilie te ver doorgeschoten is met moderniseren. En er zijn er die teleurgesteld raakten omdat naar hun overtuiging de besluiten en uitwerking daarvan niet ver genoeg zijn gegaan. We mogen gerust en gelukkig stellen dat de kerk wereldwijd, zowel aan de basis als in de bestuurlijke kringen, ijverig werkt aan uitwerking en toepassing van de concilie-besluiten waarin aspecten van theologisch denken en volksdevotie van ruim vóór het concilie volop terug te vinden zijn. Wat de twee-en-een-half duizend bisschoppen met honderden adviseurs destijds hebben verwoord is dan ook meer dan een momentopname van de drie jaren (1962-1965) die het Concilie duurde met haar reflectie, dialoog, gebed en liturgie. De uitgebrachte constituties, decreten en verklaringen –

zestien in totaal – vormen samen honderden inspirerende pagina's over ons kerk-zijn als volk van God onderweg.

Door zorgvuldige aandacht voor en verdere verdieping van het "aggiornamento" kan misschien ons geloof zelfs blosjes op de wangen krijgen en warmte uitstralen van een hartelijke kerk en de vreugde van het Evangelie. Voor Johannes de XXIII was het uitroepen van het Concilie op zich al een warme geloofsdaad van groot formaat. Hij deed het vol vertrouwen omdat, zo zou hij sceptici in kerkelijke kringen hebben overtuigd "het is niet mijn kerk, maar het is Zijn Kerk".

Pastoor Hans Smulders,
11 oktober, gedachtenis van de heilige Johannes XXIII

15 jaar Anima mea

Dit jaar bestaat ons a capella koor al weer 15 jaar.

Dat wordt uiteraard gevierd met een concert.

Op zaterdagavond 4 november brengen wij Engelse stukken ten gehore in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Geervliet.

Het programma bestaat uit zowel religieuze -als wereldlijke muziek. De koormuziek wordt afgewisseld door een fluitensemble, alles onder leiding van Katarina Banusic.

Stukken van o.a. Stainer, Byrd, Tallis, Purcell en Morley zullen de revue passeren.

Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het eeuwenoude kerkgebouw.

Wij zien U graag op 4 november in de sfeervolle kerk !

namens Anima mea



Resultaat kledingactie

De opbrengst van de kledingactie voor Zuid-Soedan heeft in totaal 98 zakken opgebracht, waarvan 86 zakken van de Felicitaskerk en 12 van de Michaelkerk; dit alles voor mensen in nood.

Voor alles hartelijk bedankt .

Namens de Stichting Mensen in Nood
Jan Wildhagen

PCOB afd. Spijkenisse

Er zijn mensen, die het spelen van bingo erg leuk vinden, maar er zijn ook mensen die, als bingo op het programma staat, liever thuis blijven. Het valt niet altijd mee het iedereen naar de zin te maken. Wat de laatste groep betreft, u boft dan, want de bingo op 25 oktober gaat niet door.

Ons bestuur heeft een vergadering gehad met de afdeling Zuidland.

En daar is besloten dat beide verenigingen hetzelfde programma zullen hebben, namelijk een uitnodiging aan de Gemeente Nissewaard, om te spreken over het welzijn van en de zorg voor ouderen.

Dit op voor de twee afdelingen verschillende data.

De sprekers zijn :

de fractieleider van het CDA, dhr. B. Overgaauw (met beamer)
dhr. K. Cats, lid van de WMO.

Ook dhr. D. van der Schaaf, wethouder Zorg zal aanwezig zijn.

U kunt dan ook vragen stellen. Een en ander in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen begin 2018. Wij hopen op een geslaagde bijeenkomst. U bent welkom in de zaal van de Ontmoetingskerk, kon. Wilhelminalaan 1, Spijkenisse we beginnen om 14.00 uur.

Secretariaat Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Dag dames en heren,

Het centraal secretariaat is verhuisd naar Spijkenisse.

Het postadres is: Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse

Het nieuwe telefoonnummer voor het centraal secretariaat is: 06-51115724

Het secretariaat is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Nieuwe emailadressen:

Centraal secretariaat: centraal@rk-npg.nl

Parochiebestuur: bestuur@rk-npg.nl

Pastoor H. Smulders: [pastoor smulders@rk-npg.nl](mailto:pastoor_smulders@rk-npg.nl)

Met vriendelijke groet, Els Boender, Secretaresse PB

Banneux dag november 2017

Caritas Banneux N.D.
Voor de bedevaarten
Mw. A W. Opstal Westlaan 62,
2641 DN Pijnacker
Tel 015 3693148.



Bisdom Rotterdam.
Dhr. G. de Bruijn
Polderweg 12 a,
2493 ZA Den Haag
Tel 070 320 58 72

Al vele jaren organiseert het Banneux comite elk jaar, naast de vertrouwde bedevaarten een afsluitende reunie-dag in november.

Voorheen vond dit plaats in Ipse afd. Crayenburg in Nootdorp.

Maar helaas kunnen we hier niet meer terecht en hebben wij een andere locatie moeten zoeken en gevonden.

Het was niet makkelijk om de Banneux dag doorgang te laten vinden, omdat op zondag deze locatie een eigen dienst heeft.

Het bestuur heeft besloten om voortaan met de Banneuxdag naar de zaterdag uit te wijken.

Deze voor ons nieuwe locatie is:

Ontmoetingscentrum "de Acker",
Park Berkenoord 2, 2641 CX Pijnacker

Het programma voor die dag begint om 9.00 uur - 10.00 uur aankomst.

10.00 uur Eucharistie, daarna lunch en middag programma

15.00 uur Lof en Ziekenzegening

16.15 uur Afscheid en vertrek.

Wij als bestuur zijn heel enthousiast over deze nieuwe locatie en nodigen u hierbij van harte uit op zaterdag 11 november 2017.

De kosten blijven de gebruikelijke € 15,00 p.p. voor deze dag te storten op NL25INGB0009307593.

U kunt zich opgeven bij

Mevr. A Opstal,
Westlaan 62,
2641 DN Pijnacker
tel. 015-3693148

en of

Dhr. G.J. de Bruijn,
Polderweg 12a,
2493 ZA Den Haag.

Pijnacker, oktober 2017

Op Hem vertrouwen

Regelmatig heb ik met jonge ouders een gesprek als voorbereiding op de doop van hun kindje. Altijd stel ik dan de vraag, wat is uw wens voor het leven van uw zoontje of dochtertje. U kunt waarschijnlijk zelf al wel inschatten wat de ouders dan als antwoord geven. Ze wensen dat hun kindje in goede gezondheid opgroeit en gelukkig mag worden.

In september zijn alle scholen weer begonnen en dat is voor veel kinderen het begin van een nieuwe fase. Voor het eerst naar de basisschool of Middelbare school. De kinderen hebben er vaak veel zin in en zien er al een hele schoolvakantie naar uit. Ook voor hun ouders begint een nieuwe fase. Kijken zij er naar uit? Vaak niet. Een nieuwe fase in het leven van je kind betekent ook los laten. En vooral minder mogelijkheden je kind zo optimaal als mogelijk te beschermen. Ze gaan de wereld ontdekken en de ouders zijn er vaak niet bij. Vallen ze niet heel hard bij het spelen op het speelplein, krijgen ze geen fiets ongeluk, gaan ze wel met de juiste vrienden om? Allemaal vragen die opkomen als we terug denken aan die eerste wens; “gezond opgroeien en gelukkig worden”.

Het komt vanuit de wil van ouders om hun kinderen te beschermen tegen ziekte en tegenslag. Maar wij mensen weten heel goed dat tegenslag en lijden in ons leven onvermijdelijk is.

Regelmatig worden u en ik geconfronteerd met de discussie over, zoals mensen het noemen, voltooid leven en Euthanasie verklaringen. Deze discussie heeft hetzelfde thema als dat van iedere mens. Ook van ouders van jonge kinderen of opgroeiende tieners. Van mensen van middelbare leeftijd en ouderen. De vraag naar lijden in het leven. En zoals wij weten het lijden in ons leven is niet te vermijden. Iedereen kampt in zijn of haar leven met ziekte, met het verlies van een dierbare aan de dood, met tegenslag omdat een opleiding niet lukt of omdat je je baan verliest. Ieder mens heeft in zijn leven lijden te dragen.



Veel mensen hebben de neiging om, als ze lijden of verdriet hebben, God te verlaten. Te denken waar is God dan nu? Juist in dit lijden is God aanwezig bij ons mensen. Bij ieder van ons individueel. Hij geeft ons de kracht om het lijden en het verdriet in ons leven te dragen. Bid tot Hem en vraag om kracht. Bid tot Hem en vraag Hem aanwezig te zijn in uw leven. Met zijn Licht en zijn Heilige Geest. Steek een kaarsje aan en vraag om de voorspraak van Maria. U zult ervaren dat Hij u kracht geeft, dat Hij bij u is en het lijden met U meedraagt.

Christus heeft immers gezegd dat hij ons nooit een zwaardere last te dragen geeft als dat een mens kan dragen.

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matt. 11, 28 -29

Desiree Bühler (pastoraal werkster)

Het einde of een nieuwe start?

Na de fancy fair van het afgelopen voorjaar, heeft de commissie aangegeven dat een aantal leden de werkzaamheden voor de fancy fair commissie zullen beëindigen. Sommige leden zijn al 20 jaar actief; er zijn andere uitdagingen op hun pad gekomen. Hun vertrek betekent dat de overgebleven commissie leden niet meer in staat zijn een fancy fair te organiseren. Het zou buitengewoon jammer zijn, zowel voor de goede sfeer rondom de dag zelf als voor de begroting van onze penningmeester, dat de fancy fair niet door kan gaan. We haalden de afgelopen jaren toch een bedrag van zo'n € 10.000 op. De commissie zoekt een coördinator (misschien een voorzitter?) en een aantal actieve leden die de organisatie van deze geweldige dag kunnen voortzetten. Er kan natuurlijk altijd een beroep op de kennis van oud leden worden gedaan, een draaiboek is beschikbaar. Wij hopen van harte dat het lukt deze traditie van de kerk voort te zetten.

Op zondag 10 december organiseren we weer de jaarlijkse kerstmarkt. We hebben het afgelopen jaar weer een leuke verzameling kerstartikelen bewaard. In de maand november zamelen we in de kerk op dinsdagavond nog kerstspullen in. Hebt u nog leuke en bruikbare kerstversieringen liggen, breng ze langs en ze krijgen een mooi tweede leven. De inzameling van rommelmarktspullen begint pas als we weten of deze ook georganiseerd zal gaan worden.

Namens de Fancy-fair commissie Robert van Kints.

Tweede collectes

Tweede collecte oktober

Ook in oktober houden we aan het einde van de maand (het weekend van 28 en 29 oktober) een 2^e collecte. Deze maand is de collecte bestemd voor Vrede voor de Stad.

Vrede voor de stad is een beweging die gesteund wordt door diverse kerken in Spijkenisse. Het doel van deze beweging is om als christenen samen aanwezig te zijn in deze stad.

De visie van Vrede voor de Stad is door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan.

Activiteiten van Vrede voor de Stad zijn:

- De (welbekende) Voedselbank. Zij maakt voedselpakketten voor huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. www.voedselbankspijkenisse.nl
- Daarnaast zijn er vrijwilligers van Bezoekgroep De Hartelborgt. Zij bezoeken jongens in de gelijknamige jeugdgevangenis van Spijkenisse.
- VvdS is samen met Humanitas vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad die als taak heeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die betrekking hebben op de WMO.
- De Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij helpt asielzoekers in grote problemen.
- BudgetMaatjes zijn getrainde vrijwilligers die preventieve hulp geven aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden hulp bij een traject van schuldhulp en geven nazorg na afronding

U ziet zat goede bestemmingen waar uw collectegeld heen gaat.

Tweede collecte november

Het is al een eind vooruit, maar in het weekend van 25 en 26 november is de tweede collecte voor Stichting Ondersteuning Sovata. Dit is een stichting met zijn roots in Barendrecht. Zij hebben als doel: Hulp bieden aan de bevolking van achterstandsgebieden in Roemenië en in Sovata en Sarateni in het bijzonder.

Twee maal per jaar (in het voor- en in het najaar) gaan de mensen van SOS richting Roemenië. Zij hebben daar steeds een zelfde groep gezinnen/huizen die zij elke keer langslopen en waar zij persoonlijk de kleding, voedsel en bonnen e.d. afgeven. Hierdoor kunnen zij ook goed in de gaten houden of de spullen of zelfs medicatie goed besteed wordt. De mensen kennen de leden van de stichting dan ook ondertussen en ze worden altijd enthousiast onthaald. Door dit persoonlijk contact kunnen zij ook eisen stellen aan de mensen die ze helpen.

Ook de oude brillen die u bij onze kerk kunt inleveren en waarvoor achter in de kerk een doos staat, zijn bestemd voor deze organisatie.

Bewust hebben wij, als kerk gezocht naar kleinschalige projecten voor de 2^e collecte, die wel in het buitenland mogen zijn, maar die georganiseerd worden door mensen in onze omgeving. Wij krijgen ook regelmatig bedankjes en overzichten van deze organisaties, zodat ook wij in de gaten kunnen houden of er wat met ons geld wordt gedaan. Wij bevelen daarom al deze collectes van harte bij u aan.

Namens de Pastoraatgroep en de Beheercommissie
Roelof Jorritsma en Angele de Vette



In gesprek met Henk den Breejen.

Op een zondagochtend na de viering vraag ik aan Henk, die koster was,

of hij “In gesprek” met mij wil gaan.

Direct enthousiast gaat hij vertellen:

Mijn naam is Henk (Hendrik Koenraad) den Breejen en ik ben in Rotterdam geboren. Op 4 jarige leeftijd zijn wij (vader, moeder en broer) naar Spijkenisse verhuisd. Inmiddels woon ik (samen met Marlou en dochter Anne en zoon Tom) al weer 50 jaar in Spijkenisse.

Een geweldige gemeente, heerlijk wonen, genoeg winkels en scholen en allerlei activiteiten.

Wat betekent het geloof voor jou, Henk?

Geloof betekent voor mij liefde, rust, begrip en samenzijn. Onderstaande ervaringen hebben daar sterk toe bijgedragen. Een paar jaar geleden in Spanje, kwamen Marlou en ik in een hele mooie kerk, met veel afbeeldingen van Maria met Jezus. Ik wilde niet weg, sterker nog, ik werd enorm aangetrokken tot die mooie beelden (kreeg kippenvel en warm tegelijk) en we hebben diverse vieringen meegemaakt, echt hartverwarmend. Natuurlijk is het gevoel om een gelovig mens te zijn niet ineens gekomen. Ik kreeg signalen vanuit de parochie en dat begon met Pastoor Frans Kempen, een zeer inspirerende man. En ook van de voorgangers die in hun overwegingen de moeite namen om niet gelovige en gelovige mensen een hart onder de riem te steken. Omdat ik in de Kerk de rust kreeg die ik zocht besloot ik om mij als volwassen persoon te laten dopen. Dat was een grote positieve stap. Ik ben op 25-4-2011 gedoopt door Pastoor Bladowski in de Felicitaskerk met ons koor erbij en dat was een geweldig feest. Tot God komen, waar echt iedereen bij zit, ook mijn moeder (inmiddels 1 jaar overleden) en broer met gezin.

Hoe geef jij je geloof handen en voeten?

Mijn geloof geef ik handen en voeten door er te zijn, dingen te doen en mij terug te kunnen trekken samen met de gemeenschap. Ik kom n.l. uit een niet gelovig gezin. Toen ik mijn vrouw Marlou ontmoette ben ik in contact gekomen met de Katholieke kerk (Katholiek getrouwd), kinderen zijn gedoopt, hebben de heilige communie gedaan en gezongen op de jeugdkoren van de Felicitaskerk. Zo ben ik geleidelijk bekend geraakt met de activiteiten van onze Kerk. Inmiddels zit ik in het bestuur van de “Fancy Fair”, zing ik in ons schitterende koor “Anima mea” en ben ik sinds kort (hulp) koster. Ik woon diverse vergaderingen bij van kerstoverleg en indien mogelijk

Centraal Koren Overleg. De warmte die ik voel bij de eerdergenoemde ervaringen/activiteiten zijn voor mij meer dan een "warme jas".

Welk Bijbelverhaal spreekt jou aan?

Het verhaal van "De verloren zoon" spreekt mij om allerlei redenen enorm aan. De jongste zoon eist zijn erfdeel op, verkwist het en komt berouwvol terug en wordt door zijn vader feestelijk ontvangen. De oudste zoon is jaloers omdat hij altijd trouw is geweest. De vader wijst de oudste zoon evenwel terecht omdat het goed is de terugkeer van de 'verloren' zoon te vieren, want hij is weer gevonden.

Wat betekent de geloofsgemeenschap voor jou?

De geloofsgemeenschap betekent voor mij warmte, hulp geven en als dat nodig is hulp vragen. Je kan niet alles zelf uitvoeren of voor elkaar krijgen, daar is de jaarlijkse Fancy Fair een goed voorbeeld van. Zo gaat dat in het dagelijkse leven niet anders.

Henk, ik vond het een heel fijn gesprek en ik wens jou en je gezin heel veel goeds en Gods zegen.

Jacqueline Hoedt.

Spijkenisse, 4 oktober 2017

Beste Francisco,

Met kippenvel op mijn armen heb ik de reacties van de leerlingen en de ouder gelezen. Als heel de wereld deze uitgangspunten zou nastreven zag die wereld, Gods schepping, er een stuk beter uit. *Toewijding, eerbied, liefde tot God en de mensen.*

Dit thema wil ik er voor onze brieven in houden.

Jullie streven om de school uit te breiden met de groepen 6,7,8 en 9 heeft veel reacties onder de parochianen van Felicitas opgeroepen. Wij kunnen ons in Nederland niet voorstellen dat een school halverwege, na groep 5, stopt. Erg mooi dat jullie de missie van de school "studiebeurzen voor kansarmen", niet loslaten.

Nu we dit lezen, beseffen we steeds beter hoe belangrijk de bijdrage uit de Felicitaskerk voor de school is. We begrijpen dat dit als een geschenk van

God wordt ervaren, maar wij willen gewoon, graag, Zijn Voorbeeld volgen. Wij gaan ons sterk maken om dit jaar met Kerstmis nog meer geld in te zamelen om deze missie te ondersteunen.

Ik heb nog meer nieuws, goed nieuws. We hebben op 24 september in een parochiebrede eucharistieviering onze nieuwe pastoor, Hans Smulders, mogen ontvangen.

Ik ga ook hem warm maken voor ons gezamenlijke doel: Toewijding, eerbied, liefde tot God en de mensen, en speciaal voor onze Kerstactie: *Studiebeurzen voor kansarme kleuters en kinderen van de Santa Rita school in jouw/onze parochie in Brazilië.*

Het ga jullie goed en ik kijk uit naar je volgende brief.

Hartelijke groeten aan Maria, kinderen en kleinkinderen,

Paul

De ST Gerardus kalender 2018 te koop

Wat koop ik met de Gerardus kalender?

De Gerardus kalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

De kalender is voor 7,00 euro te koop bij:

Thea Ooijendijk achter in de kerk na afloop van de kerkdiensten.

Bezoek van een vrijwillig(st)er namens de kerk.

Wenst u bezoek te ontvangen van iemand vanuit onze Felicitaskerk dan kunt u dat aangeven door het secretariaat van de kerk te bellen en/of het antwoordapparaat in te spreken. Dan nemen zij contact op met de werkgroep Ouderenpastoraat, die dan weer contact met u zal opnemen om een geschikte dag en tijd met u af te spreken.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de Liturgische vieringen in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de H. Communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De vrijwillig(st)er van het ouderenpastoraat zal u dan de H. communie komen brengen en samen te bidden.

U kunt voor beiden bellen met het secretariaat (0181 638109).

Laat u het ook even weten als u iemand kent die ziek is, of zelfs in het ziekenhuis ligt. Dan zorgen wij ook voor een kaartje of een bezoekje.

Dank u wel, namens de werkgroep van het Ouderenpastoraat

Naar de kerk gebracht worden door de vervoersgroep

Wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen en tóch heel graag een kerkdienst in de eigen kerk wilt bezoeken, dan is er binnen onze Felicitaskerk een vervoersgroep. Dit zijn vrijwillig(st)ers die u dan thuis op komen halen en ook weer na het koffiedrinken in de Schaapskooi veilig thuis brengen.

Heeft u hiervoor vervoer nodig, dan graag dit wel van te voren aanvragen bij mevrouw Helen Jaoude telefoon 0181 623584.

Familieberichten



Overleden

Op 23 september jl. is overleden Christina Berkhout-Hoedt (schoonzus Jacqueline Hoedt) in de leeftijd van 79 jaar. Voorafgaande aan de begrafenis op 28 september jl. vond in de Felicitaskerk een afscheidsdienst plaats m.m.v. het dames koor.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:
ledenadministratie@felicitaskerk.nl

Naam/
Voornaam.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitaskerk.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1^e communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met De noodtelefoon 06-30 97 58 17
- Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: lectoren@felicitaskerk.nl of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of pastoraat@felicitaskerk.nl of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.
E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl