



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 1 en 2 april

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Ez. 37, 12-14 Rom. 8, 8-11 Joh. 11, 1-45
of 11, 3-7 + 20-27 + 33b-45 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. 10Plus
Voorganger: pater J. Konchenko
Er is weer kinderwoorddienst

Vrijdag 7 april

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. C. Cornelisse

DE GOEDE WEEK

Weekend 8 en 9 april

Palmzondag van het lijden van de Heer

Collecte: *Vastenactie: El Salvador, Eiland van hoop*

Lezingen: *Jes. 50, 4-7 Fil. 2, 6-11 Mt. 26, 14-27, 66 of 27, 11-54 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: W. Froger, priester

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering-Gezinsviering m.m.v. Kernzangers
Voorganger: W. Froger, priester

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering
Koor: Vietnamees koor

Donderdag 13 aprilWitte donderdag*Lezingen: Ex. 12, 1-8 + 11-14 1 Kor. 11, 23-26 Joh. 13, 1-15 (A)*

- 18.30 uur Eucharistieviering in Brielle
Voorganger: pastoor Bladowski
- 18.30 uur Eucharistieviering in Hoogvliet
Voorganger: pater Konchenko
- 19.00 uur Vietnamese eucharistieviering in Spijkenisse
Koor: Vietnamees koor
- 20.00 uur Eucharistieviering in Hellevoetsluis
Voorganger: pastoor Bladowski
- 20.00 uur Eucharistieviering in Rozenburg
Voorganger pater Konchenko

Vrijdag 14 aprilGoede vrijdagVan het lijden en sterven van de Heer*Lezingen: Jes. 52, 13-53 Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 Joh. 18, 1-19, 42 (A)*

- 15.00 uur Kruisweg bidden m.m.v. Dameskoor
Voorganger: Mw. J. Hoedt
- 19.00 uur Gebedsviering met kruisverering met samenzang(B)
Voorganger: pastor D. Bühler

Zaterdag 15 aprilPaaszaterdag / Stille zaterdag*collecte: eigen kerk**Lezingen: Gen. 1, 1-2,2 Ex.14, 15-15, 1 Jes. 55, 1-11 Rom. 6, 3-11 Mt. 28, 1-10 (A)*

- 19.00 uur Gebedsviering rondom Pasen m.m.v. KZN
Locatie: Geervliet
Voorganger: Dhr. F. Wijnen
- 22.30 uur Eucharistieviering (Paaswake) m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: pater P. H. van der Veer

Zondag 16 aprilPaaszondag Verrijzenis van de Heer*collecte: eigen kerk**Lezingen: Hand.10, 34a + 37-43 Kol. 3, 1-4**of 1 Kor. 5, 6b-8 Joh. 20, 1-9 (A) of Mt. 28, 1-10 (A)*

- 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: pater J. Konchenko
- 12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)
- 13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Maandag 17 april

Tweede Paasdag

Collecte: eigen parochie

Lezingen: *Hand. 2, 14 + 22-32 Mt. 28, 8-15*

10.30 uur Eucharistieviering met samenzang(B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Vrijdag 21 april

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Dhr. P. Both

Weekend 22 en 23 april

Tweede zondag van Pasen Beloken Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Collecte: eigen kerk

Lezingen: *Hand. 3, 42-47 1 Petr. 1, 3-9 Joh. 20, 19-31 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang(B)
Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie met samenzang(B)
Voorganger: Mw. J. Hoedt

13.00 uur Doopviering
Voorganger: pater J. Konchenko

Weekend 29 en 30 april

Derde zondag van Pasen

1^e collecte: eigen kerk

2^e collecte (zilveren schaal): *Viëtnameese kerk*

Lezingen: *Hand. 2, 14 + 22-32 1 Petr. 1, 17-21 Lc. 24, 13-35 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang(B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met KZN
Voorganger: pater J. Konchenko

Vrijdag 5 mei

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Gereformeerde gemeente

Weekend 6 en 7 mei

Vierde zondag van Pasen

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Hand. 2, 14a + 36-41 1 petr. 2, 20b-25 joh. 10, 1-10 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang(B)
Voorganger: nog niet bekend

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: Mw. K. Rentmeester
Er is weer Kinderwoorddienst



Samen verder

Van Palmzondag naar Pasen

Pasen is het allerbelangrijkste feest van de katholieke kerk. We vieren het grootste geschenk wat we als christen kunnen ontvangen. Namelijk uitzicht op eeuwig leven. Met de opstanding van Christus uit de dood hebben ook wij daarop zicht gekregen.

Voorafgaand aan Pasen vieren wij in de kerk de Goede Week. Een week met rijke liturgie, die ons meeneemt in de laatste dagen van het leven van Christus hier op aarde.

We beginnen de week met Palmzondag. De meeste van ons hebben wel de herinnering aan het maken van Palmpasenstokken. Hierin is de hele symboliek van de laatste dagen van Christus leven vervat. De Palmpasentakjes, die in de palmzondag viering worden gezegend, die verwijzen naar de glorievolle intocht van Christus in Jeruzalem. Mensen legden kleden en palmtakken op de grond uit eerbied voor Hem. Christus die bejubeld wordt door de menigte als de Koning.

Op de woensdag in de Goede Week vieren we in de kathedraal met de bisschop de Chrismamis. Hierin worden de oliën gezegend van de geloofsleerlingen, voor de ziekenzalving en het chrisma voor de wijding. In de parochie worden de oude oliën van het vorige jaar verbrand.

Op Witte Donderdag gedenken wij het Laatste Avondmaal dat Christus met zijn leerlingen hield. De priester legt zijn Kazuifel af en wast mensen de voeten. Als teken dat hij zijn priester zijn even aflegt en, net als Christus deed, als slaaf de voeten van de leerlingen wast. Hierna vieren we met nog meer aandacht dan anders het sacrament van de Heilige Eucharistie. Christus die zichzelf met ons deelt in brood en wijn en ons vraagt dit tot Zijn gedachtenis te blijven doen. Aan het einde van de viering maken wij het altaar leeg, zelfs de altaardwaal gaat van het altaar waardoor er een kaal altaar overblijft. We brengen de overgebleven geconsacreerde hosties naar

het rustaltaar en zingen met het lied van Taizé, “Blijf hier bij mij en waak hier bij mij, wakend en biddend, wakend en biddend.” In het lijden dat Christus te wachten staat vraagt hij ons, ook vandaag nog, net als hij dit vroeg aan Zijn leerlingen van die tijd, “Bid met mij in dit uur”.

Op vrijdag bidden we in alle kerken de Kruisweg en in de avond houden wij de Kruisverering. We leggen bloemen bij het kruis en branden er kaarsjes bij. Zo zijn we wakend aanwezig bij de gestorven Heer.

Door de stille zaterdag heen komen wij dan bij de viering van de Paaswake. We ontsteken het nieuwe vuur en zingen: “Licht van Christus” we vieren dat Christus waarlijk opgestaan is. “Hij is niet dood Hij leeft”. Hij is het Licht van de wereld. Het Licht waarop wij ons leven mogen richten. Onze hoop, onze toekomst.

Op 1^e paasdag dan het hoogfeest van Pasen.

Ik nodig u allen uit om in deze geest de Goede Week te doorleven. Vanaf Palmzondag t/m Pasen in de kerk mee te vieren. Om ook daadwerkelijk in de jubelstemming van Palmzondag te komen, om de dankbaarheid van het H. Sacrament van de Eucharistie te voelen, om met Christus lijden, te waken en te bidden op Goede Vrijdag en met Hem op te staan met Pasen.

Desiree Bühler (pastoraal werkster)

Caritas Banneux N.D.

Bisdom Rotterdam.

voor de bedevaarten:

Mw. A.W. Opstal
Westlaan 62
2641 DN Pijnacker
tel: 015 3693148.



Dhr. G.J. de Bruijn
Polderweg 12 a
2493 ZA 's Gravenhage
tel: 070 3205872

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

** Een één-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017.

kosten slechts €54.-

** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding)
van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017.

kosten slechts € 260.-

** Een twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017.

kosten slechts €119.-

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com

DHR. G.J. DE BRUIJN
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Afscheid Chris Odijk

Onder zeer grote belangstelling hebben wij, de R.K. Geloofsgemeenschap Zuidland, met een avondwake afscheid genomen van Pater Chris Odijk S.J. (overleden op vrijdag 10 maart 2017).

Naast een levensschets- begeleid met beelden- hebben ook familie en vrienden hem met warme en liefdevolle woorden herinnerd.

Op verzoek van Chris werd de avondwake voorgegaan door Fred Wijnen en Ria Maartens, beiden em. pastor.

Overdenking bij het afscheid van Chris Odijk (Mattheus 25, 31-40)

Het is de eerste lentedag in februari.

Chris heeft ons gevraagd snel langs te komen. Hij heeft iets met ons te bespreken.

Het heeft met zijn sterven te maken.

Een broze, kwetsbare man is hij geworden; nauwelijks in staat de deur te openen.

Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk is hij afgemat.

Hij, die stem voor de stemloze is geweest; helper, voor wie geen helper heeft; hij vraagt nu zelf om hulp en dat valt hem zwaar.

Alhoewel er vele helpende handen om hem heen zijn; de pijn van het loslaten is er niet minder om.

Na ons gesprek vraag ik hem of hij de zondag daarop naar de viering in Zuidland komt.

Hij kan het niet meer opbrengen.

Bij het afscheid voel ik zijn pijn en zie ik zijn verdriet.

Zijn plaats in onze gemeenschap zal leeg blijven.

Lieve mensen, wat opvalt in de woorden van herinnering is de liefdevolle inzet van Chris voor- om met de woorden van het evangelie te spreken-: voor de minsten van zijn broeders.

Wie zijn eigenlijk de broeders van de Mensenzoon?

Jan van Kilsdonk, Jezuïet en medebroeder van Chris zei hierover: en ik citeer:

“In de laatste toespraak van Jezus, op de drempel van het passieverhaal, wijst Jezus zijn plaatsbekleders op aarde aan: de naakten, de hongerigen, de gekerkerden”.

Met andere woorden: de mensen met wie de Mensensoon zich identificeert zijn de noodlijdenden, ongeacht of zij deel uitmaken van de christelijke gemeenschap.

De geringsten van mijn broeders, zegt Jezus, slaat uiteindelijk op alle mensen, niemand uitgezonderd.

In dit evangelie wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen van mensen.

Het gaat hier werkelijk over een universeel eindoordeel, waarbij alle scheidsmuren tussen gelovig en ongelovig, tussen kerkelijk en niet kerkelijk zijn weggefallen.

Het gaat niet over de houding van christen tegenover de niet christen en omgekeerd, maar over de houding van ieder mens tegenover zijn hulpbehoevende naaste.

De laatste maatstaf waarmee alle mensen geoordeeld worden is de liefde; een liefde die zich uit in concrete daden van solidariteit met de noodlijdende medemens.

Mattheus verlegt hier de grenspalen van de hemel naar de aarde.

Achter de minste, de geringste mens verschuilt God zich.

Of zoals Chris het zei:

In het gezicht van de ander, zie je het gezicht van God, of de mens die wij Christus noemen.

Lieve mensen, in het leven ontmoeten wij geslagen en vernederde mensen.

Zij kijken ons aan met de ogen van Christus.

Wij ontmoeten zieken en gewonden; zij kijken ons aan met de ogen van Christus.

Wij ontmoeten vreemdelingen en vluchtelingen: zij kijken ons aan met de ogen van Christus.

In die ontmoeting wordt recht gesproken.

Hoe wij omgaan met die mensen, daarover hebben wij verantwoording af te leggen.

Waar wij het opnemen voor de zwakste mens- in die ontmoeting van aangezicht tot aangezicht- komt God tot zijn, tot haar recht.

Chris als geen ander heeft dit begrepen en geleefd.

Tot slot.

*Laten wij ons leiden en bij de hand nemen en kijken in de ogen van onze naaste,
net zolang tot wij zien dat hij of zij onze God is die ons aankijkt*

Chris heeft zijn God gezien.

Moge hij leven in zijn aanschijn

*Zijn plaats hier zal leeg blijven, wij zullen hem missen, maar de herinnering
aan hem zal zoet zijn en vol liefde.*

Amen

Zuidland, 16 maart 2017

Ria Maartens, em. pastor

Meimaand = Maria maand.

In de Mariakapel is het altijd druk voor en na de vieringen.

Veel mensen steken dan een kaarsje aan en nemen even de tijd om tot Maria te bidden.

Ook de opgeschreven intenties krijgen bij Maria een plaatsje in de kapel in het vertrouwen dat zij bij Jezus onze voorspraak wil zijn.

In de Mariamaand kan op de zaterdagavond om 18.15 voor de viering de rozenkrans worden gebeden.

Behalve op de zaterdagavond 20 mei i.v.m. de Fancy Fair.

De pastoraatgroep

Gezamenlijke Ziekenzalving 'Hand in hand door het leven gaan....'.

Op zondag 11 juni 2017 zal er in de Felicitaskerk aan ieder die dit wenst het sacrament van de 'Ziekenzalving' worden toegediend.

Het zal een Gezamenlijke Ziekenzalving worden tijdens de H. Mis, op de gebruikelijke tijd van 10.30 uur.

Dit sacrament is een moment van nabijheid en van belofte dat God ons niet in de steek laat. En kan vooral aan ouderen, zieken, maar ook aan hun naasten een moment van bemoediging zijn. Dat u niet alleen staat in het ouder-worden, in het ziek zijn, in uw pijn en lijden. Vandaar het thema 'Hand in hand door het leven gaan.....'.

Een mooie gedachte die ik vond wil ik u niet onthouden,

Handen...

Een hand die een schouderklopje geeft,
Een hand die ons helpt, vol goede wil,
Een hand die zorg draagt voor ons,
Een hand die ons streelt, die aandacht en
genegenheid brengt,
Een hand die ons laat voelen 'je mag er
zijn'.

Mensen om 'hand in hand' mee door het
leven te gaan.

Een hand die ons veiligheid en beschutting biedt.

Een hand die ons de weg wijst.

We zoeken naar zulke handen.

De handen waarmee Jezus genezing bracht, handen die helend zijn.

Zo is het met de ziekenzalving: ze wil een hand reiken midden in ziekte of het
ouder worden.

We willen onze handen vouwen en bidden tot Hem die onze naam in de palm
van zijn hand koestert.

Het zal gebeuren in de symbolen van handoplegging en zalving,
wil een viertal zijn van de dagelijkse zorg die door de vele handen van uw
naaste, uw mantelzorgster/er, uw zorgverleenster/lener worden gedragen.
Het zijn zichtbare tekenen van bemoediging en troost.

U mag tijdens deze viering natuurlijk ook 'deze handen' meenemen.

Namens de werkgroep Ouderenpastoraat, Fred Wijnen.



Interview met Ans,

De persoon die u hier voor ons kerkgebouw ziet staan, is zeker geen onbekende. Het is Ans Ruyter die we allemaal kennen als een trouwe parochiaan die elke zondag naar de kerk gaat.

Ans wilde graag meewerken aan de interviews die we voor het kerkblad maken, maar ze vond het ook heel spannend en voelde zich best zenuwachtig hiervoor.

Ans woont sinds 1994 in Spijkenisse en zij heeft hier ook twee broers wonen.

Als kind kwam ze al in de kerk in de Lisstraat. En ze heeft mooie herinneringen aan haar 1^e Communie en haar Vormsel.

Ans werkt in Rotterdam als inpakster en gaat 4x per week al vroeg met de metro naar haar werk.



Ans is heel zorgzaam. Zo had ze voor de poes van Pastor Vergeer een keer een zak kattenvoer gekocht. Helaas hoorde ze op die zondag dat Pastor Vergeer vanwege zijn ziekte niet meer kon voorgaan en ook dat de poes overleden was. Ans was een beetje in paniek, want wat moest ze nu met al dat kattenvoer. Gelukkig was er iemand in het koor die vertelde dat haar dochter 10 katten had en zij wilde het kattenvoer van Ans aan haar dochter geven. Dat was een hele opluchting.

Ans is ook een echt gevoelsmens. Ze vindt het belangrijk om te bidden voor alle mensen die overleden zijn. Met Kerstmis was zij in Benidorm en daar heeft ze voor Pastor Hans Vergeer een kaars opgestoken. Toen ze bij thuiskomst hoorde dat Pastor Hans Vergeer was overleden, was ze helemaal van slag.

Ik vroeg aan Ans: wat betekent de Felicitaskerk voor jou?

Met een grote glimlach antwoordde ze: Fijn, de mensen allemaal, de Fancy Fair, de Kerstnacht, de koren m.n. het Felicitaskoor. En heel mooi vindt ze ook het grote Glas-in-Loodraam.

Ook Maria heeft een plekje in haar leven. Maria doet Ans denken aan haar eigen moeder, die in de hemel is. Dat vertrouwen heeft Ans ook.

Dank je wel Ans voor dit gesprek. Ik hoop dat de lezers van het Felicitaskerkblad, jou nu een beetje beter kennen.

Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt

Mensen in nood

Op zaterdag 22 april is er weer een inzameling van kleding voor de mensen in nood. In Spijkenisse is dit bij de Michaelkerk (in Noord) en bij de Felicitaskerk, van 10 tot 12 uur 's morgens.

Wat wordt er verzameld?

- goede, draagbare kleding, dames-, heren- en kinderkleding
- Schoenen
- huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken en gordijnen

Graag verpakt in gesloten plastic zakken.

Om 12 uur worden de zakken opgehaald door de vrachtwagens, waarna het in sorteerbedrijven wordt gesorteerd. Deze halen de goede kleding eruit en dit wordt verkocht aan afnemers in Afrika en Oost-Europa, waar een groot behoefte is aan goede en betaalbare kleding. De rest wordt zo veel mogelijk gerecycled en de opbrengst hiervan gaat naar projecten van Mensen in Nood wereldwijd.

Als u uw kast gaat opruimen dit voorjaar, denk dan aan dit goede project.

Informatie bij de Hr. Jan Wildhagen

Zie ook: www.samskledingactie.nl

Vorbereiding voor de Eerste Heilige Communie

Woensdag 8 maart hadden wij alweer onze vijfde kinderbijeenkomst, nog twee middagen en dan is het bijna zover; onze Eerste Heilige Communie.

Het thema was vijf broden en twee vissen, over het delen vanuit jezelf.

Eerst gingen wij naar de kerkzaal waar Bert Giezen ons heel veel vertelde over het dekken van de Tafel en wat er allemaal nodig was om een

kerkdienst goed te laten verlopen. We hoorden welke kleuren er waren van kazuifels en wanneer deze gedragen werden, ook zagen we dat er verschillende kelken, doekjes en schaaltes gebruikt werden. Bert heeft ons de moeilijke woorden verteld en gezegd dat we deze moeilijke woorden mochten vergeten, maar niet waar alles voor gebruikt werd. De kinderen vonden het zeer interessant en hadden diverse vragen.

Daarna gingen wij naar de Schaapskooi, daar hadden wij het over vriendschap, de kinderen hadden als huiswerk op gekregen om een slinger te maken en daarop te schrijven wat vriendschap voor hen betekent. U kunt dit bewonderen in de gang van de Schaapskooi. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen (Marcus 6, 30-44) werd door de kinderen zelf voorgelezen. Daarna hebben wij met zijn allen een brood gedeeld en het was verrassend hoeveel er gedeeld kon worden dit ging natuurlijk gepaard met wat drinken.

Toen dit alles op was hebben wij het met de kinderen erover gehad hoe bij hun de tafel gedekt werd, en wat er allemaal op hun bord lag. Hierna hebben de kinderen in groepjes van drie of vier een feestbord gemaakt en er allemaal dingen op getekend die volgens hen bij een feestmaal hoorde. Voordat wij het wisten was het alweer bijna 19.30 uur en stonden de mamma's en pappa's alweer te wachten, de gezellige middag werd afgesloten met het Onze Vader en het Wees Gegroet.

Een half uur later was het alweer tijd voor de tweede ouderavond begeleidt door Desiree na eerst wat algemene informatie wat betreft de Eerste Communie uitgewisseld te hebben begon de avond goed.

Pastor Desiree had het spel Kaarten op Tafel meegenomen, een zeer indrukwekkend spel, waarbij men wat over zichzelf en hoe men in de maatschappij stond liet zien.

Het was een warme zinvolle avond en ook deze was voorbij voordat wij er erg in hadden en om 22.00 uur sloten wij de deur van de Schaapskooi voldaan af.

Werkgroep gezinscatechese: Helene Jaoude, Lia Vogelaar, Mavis Trustfull-Dongor, Desiree Buhler en Marlies Veldhuijsen



-----PERSBERICHT-----

De Internationale Bouworde bestaat 60 jaar. We zoeken mooie verhalen!

Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meegegaan.

Bent u zelf vrijwilliger geweest van de Bouworde en wilt u uw Bouworde avontuur delen? Neem dan vóór 1 juni 2017 contact met ons op via info@ibo-nederland.org of bel 024-3226074. We maken dan een afspraak voor een (telefonisch) interview.

Waar kunt u uw overvloed in deze Vastenperiode kwijt.

Net als vorig jaar willen wij in de Felicitaskerk tijdens de Vastenperiode, voedsel inzamelen voor de voedselbank. Achter in de kerk staat een mand waar de levensmiddelen in kunnen worden verzameld. Hierbij wordt gedacht aan producten die minimaal nog enkele weken houdbaar zijn. Dit in verband met de tijd die nodig is om in te zamelen, weg te brengen naar de voedselbank en het daar weer uit te delen aan de cliënten. Wij rekenen, zeker tijdens deze periode van onthouding, op een overvloed aan producten.

Namens de voedselbank alvast bedankt.
De pastoraatgroep

Nieuws van de Fancy Fair Commissie

De eerste inzamelingen hebben inmiddels plaatsgevonden. We kunnen nog een heleboel mooie spullen gebruiken, bloempotten, serviesgoed, glaswerk, elektrische apparaten, boeken (geen encyclopedieën) en nog veel meer.

U kunt uw spullen inleveren op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in de schaapskooi.

U weet het inmiddels vast wel, schoon, heel en nog goed bruikbaar. Voor (klein)meubelen hebben we helaas geen opslagruimte.

Ook zijn al de eerste loten verkocht. U koopt vast wel een aantal loten. Dat maakt de loterij op het einde van de fancy fair dag reuze spannend. En u steunt de kerk. De opbrengst van de fancy fair is dit jaar bestemd voor het schilderwerk van de kerkzaal.

Veel vaste medewerkers van de fancy fair zijn inmiddels gebeld en hebben weer hun hulp toegezegd voor 20 mei. Heel fijn. Bent u niet gebeld en wilt u graag helpen? Dat kan! Neem dan met een van ons contact op.

De organisatie van de fancy fair is een hele klus en we zijn dringend op zoek naar uitbreiding en vervanging voor onze groep. Na de fancy fair van 20 mei zullen twee leden van onze werkgroep (Robert en Elly) stoppen met hun werk. Zonder nieuwe leden is het voor de anderen niet meer mogelijk om nog een fancy fair te organiseren. Vindt u het leuk om zo'n groot parochiefeest te organiseren of wilt u komen helpen sjouwen neem dan contact met op ons op of loop op een van de inzameldagen even bij ons binnen. De koffie staat klaar!

Terwijl we dit stukje schrijven schijnt er buiten een voorzichtig voorjaarszonnetje en toch hebben we al weer gedacht over een kerstmarkt in 2017. De datum is nog onder voorbehoud maar schrijf hem toch maar alvast in uw agenda; zondag 10 december.

Met vriendelijke groet

Marijke Walraven: 633325,
Henk den Breejen: 635110,
Thea van Heijningen: 614844,

Jim Cabrie: 612478
Robert van Kints: 643097
Elly Hoorens: 643265

BUDGETMAATJES: WIE BETAALT DE REKENING?

Een huisuitzetting kost gemiddeld € 100.000,00. Dat hoorden we recent over op een mini-symposium. Deze bijeenkomst werd georganiseerd n.a.v. de TV-serie “Schuldig”. Een serie welke eind '16 werd uitgezonden en hoge kijkcijfers scoorde.

“Wie betaalt die rekening”, dat was de titel welke aan dit symposium was meegegeven. Dit vraagt u zich misschien zelf ook wel af wanneer het om schulden gaat. Mensen hebben het toch aan zichzelf te danken. Hadden ze hun geld maar anders uit moeten besteden. Ze maakten gewoon geen goede keuzes.

Daar zit je dan als coördinator op een intakegesprek bij een hulpvrager. Er zijn forse schulden. Eigenlijk ben je al te laat. Maar ja, mensen melden zich pas als het echt niet langer gaat. Eerst proberen ze hun problemen nog zelf op te lossen. Er ligt immers nog steeds een schroom op schulden. Hoe moet je dan reageren? Reageer je met “eigen schuld dikke bult”?

Is het wel de schuld van mensen zelf dat ze in de schulden raken? Dat is deels wel het geval. Maar er is meer. Een leven in schulden daar kies je in het algemeen niet voor. Vaak overkomt het je. Je verliest je baan, je gaat scheiden, of je wordt ziek. Leefde je al op of rond het minimum dan betekent dat maar al te vaak het laatste zetje naar een leven met schulden. Ook de overheid speelt maar al te vaak een kwalijke rol wanneer mensen in de schulden raken.

Schulden kosten de samenleving geld. Dat valt niet te ontkennen. Maar ook niet te ontkennen is dat er aan schulden grof geld wordt verdiend. Door kosten over kosten over kosten loopt een kleine schuld als snel op naar een bedrag waar je als schuldenaar niet meer uitkomt. Ook worden mensen door schuldeisers onder druk gezet in te stemmen met regelingen waar ze eigenlijk niet aan kunnen voldoen.

“Wie betaalt de rekening”, een vraag die moeilijker te beantwoorden is dan in eerste instantie lijkt. Wie eraan verdient is wel een stuk gemakkelijker: “de incasso industrie”.

Beste parochianen,

Het is weer mijn beurt om een brief aan Francisco te schrijven. Ik heb namens de parochie nog een leuke verrassing voor hem. Dat kunt u hieronder lezen.

Spijkenisse, 15 maart 2017

Beste Francisco,

Hier weer een groet vanuit je eigen Felicitaskerk. Het enthousiasme van onze gemeenschap om jouw actie in Sao Paulo te steunen blijft groot. Ik mag namens velen doorgeven dat we graag iets geven, zeker voor de toekomst van kinderen, en dat we blij zijn dat we weten dat het goed terecht komt.

Sao Paulo en Spijkenisse liggen in twee totaal verschillende delen van de wereld. Verschillend in alle opzichten. Bij jou begint het schooljaar in januari, bij ons in september, om maar een verschil te noemen. Daar moeten we iets leuks mee doen hoorde ik parochianen van Felicitas zeggen. En wat is leuker dan een cadeau geven? We gaan aan het begin van het schooljaar in Spijkenisse nog een keer collecteren voor de kinderen van jouw school in Sao Paulo.

We hopen dat je met de opbrengst weer een of meerdere kinderen de kans op een toekomst kunt geven. De kinderen "zijn" de toekomst, maar dan moeten ze wel de kans krijgen om naar school te kunnen gaan. Francisco, we zijn er trots op dat we jouw project mogen steunen en we hopen hier in september een mooi vervolg aan te kunnen geven.

Met hartelijke groeten vanuit de Felicitaskerk,

Paul.

P.S. Sparta heeft het moeilijk om genoeg punten bij elkaar te spelen. Hopelijk lukt het, alleen jammer dat ze nu juist tegen die andere Rotterdamse club 3 punten veroverden. (het was wel verdiend!)

Uitnodiging

Op zondag 09 april 2017 houdt de Vietnamese werkgroep in Spijkenisse weer een solidariteitsmaaltijd voor het 10^e jaar.

De opbrengst is bestemd voor de arme en zieke medemens in Vietnam en ook om de katholieke Kerken aldaar te ondersteunen.

Locatie: Zaal Schaapskooi
(onderkant Felicitas kerk)
Hekelingseweg 15, 3206-LA Spijkenisse

Het programma:

15:00 Vietnamese eucharistieviering in de kerkzaal.

16:00 Inloop de Schaapskooi.

16:30 Opening van het programma:
Liefdadigheidsmaaltijd .
Vervolg van het programma met bingo, karaoke,
hierbij gaat de opbrengst volledig naar het goede doel.

20:30 Afsluiting van het programma.

Entree : Volwassenen is 12 euro / persoon.
5 t/m 15 jaar, 5 euro / persoon.
Kinderen tot en met 4 jaar gratis.

Daarvoor krijgt u een lopend buffet bestaande uit 10 heerlijke Vietnamese gerechten. Dranken zijn te koop tegen redelijke prijzen.

De gehele opbrengst is bestemd voor Vietnam.

U wordt uitgenodigd om dit feest bij te wonen. We beschouwen uw aanwezigheid als teken van solidariteit. Ook is het een steun in de rug voor de organisatie zodat wij ons blijven inzetten voor de minder bedeelde medemens.

Namens de Vietnamese werkgroep Spijkenisse

Tom Hoang

Sobere maaltijd op zondag 2 april in de Schaapskooi.

Om de Vasten kracht bij te zetten, willen wij u uitnodigen voor een Sobere Maaltijd

- een maaltijd met een DOEL -

Deze is op zondag 2 april in de Schaapskooi.

Op deze manier willen we in gedachten stilstaan bij de mensen, die met heel veel minder moeten leven.

Door hierbij stil te staan kunnen we bewust worden, van wat wij zelf hebben en wat we nog zouden kunnen delen.

Er zijn geen kosten aan de maaltijd verbonden.

U kan wel een bijdrage schenken, deze zal in zijn geheel worden geschonken aan het vastenproject - El Salvador - .

De sobere maaltijd bestaat uit soep en brood en start om 12.30 uur, na de zondagsviering en het koffie drinken.

Soberheid op weg naar Pasen, eet u bewust en sober met ons mee?

Namens de pastoraatgroep, van harte welkom.

Helene Jaoude



Familieberichten



Overleden

'Annie' Johanna Catharina Feijen, overleden op 20 februari 2017 in de leeftijd van 71 jaar. De eucharistieviering was op 25 februari in de Felicitaskerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de Ommering. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

De heer Hendrikus Johannes (Henk) de Klerk is op 26 februari jl. overleden in de leeftijd van 90 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op 3 maart jl. in het crematorium De Ommering.

Vrijdag 10 maart, overleed in Nijmegen Pater Chris ODIJK
86 jaar oud, lid van de jezuïetencommuniteit Aqua Viva in Nijmegen.

Hij werd geboren in Hillegersberg op 16 oktober 1930 en trad in in Mariëndaal Grave op 7 september 1951. Hij studeerde filosofie en theologie in Nederland en deed regentie in Kolleg Kalksburg, Wenen. Hij werd priester gewijd in 1962 en legde laatste geloften af in 1965. Na zijn wijding was hij vijftien jaar in Maastricht: hij was verbonden aan het Europa-seminarie, hij was er superior en begeleidde verschillende congregaties. In 1977 verhuisde hij naar Rozenburg en was betrokken bij "Vrijplaats" in Geervliet. In 1988 verhuisde hij naar Spijkenisse. In de regio Rijnmond was hij betrokken bij het bedrijfsapostolaat, hij was er pastor en deken, en bleef in de zielzorg actief tot het jaar 2012.

De eucharistie ten afscheid wordt op vrijdag 17 maart gevierd om 11.00 uur in de kerk van het Heilig Sacrament aan de Heyendaalseweg 300, Nijmegen, naast Aqua Viva, waarna de begrafenis volgt op het kerkhof Jonkerbos.

Wij bevelen hem in uw gebeden aan.
Dat het eeuwige licht hem verlichte.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:
ledenadministratie@felicitaaskerk.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitaaskerk.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1^e communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met pater J Kochenko 06-45144377
- Aanvragen misintenties: lectoren@felicitaaskerk.nl of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of pastoraat@felicitaaskerk.nl of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 - 638109 en de voicemail inspreken.
E-mail: pastoraat@felicitaaskerk.nl

Pastorale team:**Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724**Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com**Beheercommissie**Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitaskerk.nl**Pastoraatgroep****Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste**, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl**Secretariaat**

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend open. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitaskerk.nl internet: www.felicitaskerk.nl**Koster van de Felicitaskerk**

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Kerkblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:Kopij voor het kerkblad nr.4 jaargang 2017 moet op **dinsdag** 18 april 2017 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl**Mrt. 2017 nr. 3**