



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Vrijdag 2 juni

16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 3, 4 en 5 juni

Pinksteren

Collecte: Week voor de Nederlandse Missionarissen

Lezingen: Hand. 2, 1-11 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 Joh. 20, 19-23 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Samenzang (B)

Zondag: 09.30 uur Oecumenische Pinksterviering
Locatie: Geervliet
Voorganger: Mw. J. Hoedt
Koor: KZN

10.30 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: pastor D. Bühler
Koor: 10 Plus
Er is weer Kinderwoorddienst

Maandag: 10.30 uur Eucharistieviering
Lezingen: Hand. 19, 1b-6a Joh. 14, 15-17
Voorganger: pater J. Konchenko
Samenzang (B)

Weekend 10 en 11 juni

Zondag na Pinksteren

Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid

collecte: eigen kerk

Lezingen: Ex. 34, 4b-6 + 8-9 2 Kor. 13, 11-13 Joh. 3, 16-18 (A)

Zaterdag: Geen viering i.v.m. concert Felicitaskoor

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering - Ziekenzalving

Voorganger: pater J. Konchenko

Koor: Kernzangers

15.00 uur Geen Vietnamese viering

Vrijdag 16 juni

16.00 uur Gebedsviering

Voorganger: ds. Van Berkel

Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 17 en 18 juni

Sacramentsdag

Collecte: Eigen kerk

Lezingen: Deut. 8, 2-3 + 14b-16a 1 Kor. 10, 16-17 Joh. 6, 51-58 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie

Voorganger: pastor D. Bühler

Koor: Felicitas

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 24 en 25 juni

Twaalfde zondag door het jaar

1^e collecte: eigen kerk

2^e collecte (zilveren schaal): Hospice

Lezingen: Jer. 20, 10-13 Rom. 5, 12-15 Mt. 10,26-33 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang(B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor

Voorganger: pater J. Konchenko

13.00 uur Doopviering

Voorganger: pater J. Konchenko

Vrijdag 30 juni

16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: ds. K. Waterlander
Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 1 en 2 juli

Dertiende zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: 2 Kon. 4, 8-11 + 14-16a Rom. 6, 3-4 + 8 + 11 Mt. 10, 37-42 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: pastor D. Bühler
Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater J. Konchenko
Koor: Anima Mea
Er is weer Kinderwoorddienst

Weekend 8 en 9 juli

Veertiende zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Zach. 9, 9-10 Rom. 8, 9 + 11-13 Mt. 11, 25-30 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: pastor D. Bühler
Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie
Voorganger: pastor D. Bühler
Samenzang (B)
15.00 uur Vietnamese eucharistieviering
Koor: Vietnamees koor

Vrijdag 14 juli

16.00 uur Gebedsviering
Voorganger: ds. H. Gijsen
Locatie: Hart van Groenenwoud



Samen verder

Vrede van Christus.

“In mei leggen alle vogels een ei,” in mei doen veel kinderen hun eerste heilige Communie, in mei vieren wij moederdag. Mei maand is toegewijd aan Heilige Maria Moeder van God en Hulp van de Christenen. In mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In mei vieren wij onze bevrijding. Dat wij in vrijheid en vrede kunnen leven.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Mijn vrede geef Ik u” en onmiddellijk voegt Hij er aan toe: “Niet zoals de wereld die geeft.” Er ontbreekt blijkbaar iets aan de vrede die de wereld ons mensen schenkt. Het is meer een vrede van vergelding dan van vergeving. De vrede van de wereld stelt immers niet veel voor. Vredesverdragen worden vandaag getekend en morgen met voeten getreden. Sociaal bewogen mensen worden gevangen genomen en als losprijs ingezet bij onderhandelingen. Het evenwicht tussen volkeren en werelddelen worden afgemeten in aantal soldaten, tanks, bommen en raketten.

Goddank bevestigt Jezus dat Hij geen vrede geeft zoals de wereld die geeft. Jezus stelt ons gerust: “Laat uw hart niet verontrust raken” bij het zien van al de ellende in de wereld, van alle haat, van alle zondigheid in ons en in onze wereld. Jezus heeft iets heel anders in gedachten als Hij spreekt over vrede.

Vrede is een dubbelzinnig woord. Jezus spreekt dan ook over mijn vrede: “Mijn vrede geef Ik u.” Die moet je dus onderscheiden van de vrede van de wereld. “Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.” Vrede heb je dus in soorten.

Je hebt de lieve vrede, die men niet verstoord wil zien, een oppervlakkig sfeer als iemand de harde waarheid verzwijgt voor een half eerlijke vriendschappelijkheid ter wille van de gezelligheid.

En je hebt goedkope vrede ook, van iemand die nogal gauw met zichzelf tevreden is, conflicten uit de weg gaat, altijd wil dat mensen hem of haar aardig vinden, een vrede met compromissen.

Vrede was het eerste woord dat Jezus zei bij zijn verschijningen aan zijn

leerlingen, op die avond van de eerste dag van de week: “Vrede zij u en na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.”

Vrede, die in het hart geplant is, Vrede, te midden van confrontatie en geweld.

Vrede, goddelijke vrede is blijvend!

Gewapend met die vrede, is een leerling van Jezus in staat zijn werk voort te zetten. Mensen kunnen het met elkaar op een koopje gooien, samenspannen. Kwaad, tegenstand, geweld, zijn niet te vermijden. Een christen staat niet buiten de aardse werkelijkheid. Maar hij weet dat lijden en kwellingen niet het laatste woord hebben.

De leerlingen, de apostelen, wij als christenen, wij allemaal worden opgenomen in Jezus ‘vredezending.’ Jezus heeft ons de taak toevertrouwd om vrede te brengen aan de wereld, te beginnen met de vrede in onze eigen ziel. Een ziel met vrede is een duidelijk teken dat God ons nabij is en het is een vrucht van de Heilige Geest. Hij heeft ons de taak gegeven vrede te brengen in ons gezin en op de plaats waar wij werken en in onze gemeenschap. Wij moeten het oprechte verlangen hebben naar vrede die de Heer in onze harten heeft gelegd en dat moet ons aansporen om alles te vermijden wat tweedracht of conflicten zou kunnen veroorzaken. Wij moeten rust en vrede brengen aan de mensen rondom ons. Christus is onze vrede. Al twintig eeuwen zegt Hij ons: “Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u.” Hij wil dat ieder van ons dit aan de hele wereld verkondigt door middel van onze levenswijze aan het kleine wereld waarin wij dagelijks leven. Laten wij onze toevlucht nemen tot Maria, onze Moeder, onze Hulp, zodat het ons nooit aan vreugde en rust zal ontbreken. Maria is – zo roept de Kerk haar aan – als Koningin van de vrede. Daarom moet je niet ophouden haar onder die titel aan te roepen als je ziel onrustig is, als je verontrust wordt door familie- of beroeps omstandigheden, of door de toestand in de maatschappij of onder de volkeren: Regina pacis, ora pro nobis! Koningin van de vrede bidt voor ons!

Pater Jouri Konchenko

Fancy Fair 2017

20 Mei was weer een geweldige dag. Een dag met mooi weer (jammer van die bui om 15.00 uur), veel gezelligheid en een mooi resultaat van 9.700 euro voor aftrek van kosten. Dat is net iets minder dan vorig jaar.

Op de kramen lagen weer leuke spulletjes en veel tuinen en balkons zijn opgefleurd met leuke plantjes. Bezoekers hebben kunnen genieten van een lekkere hamburger/saté of Vietnamees hapje of natuurlijk een overheerlijk stukje slagroomtaart. Ook de plankjes verkopers hadden het druk en er zijn heel veel loten verkocht.

Inmiddels zijn alle winnaars van de prijzen van de loterij gebeld. Maar voor de volledigheid vindt u hier nog de uitslag.

1 ^e prijs	lotnummer	1133
2 ^e prijs		3289
3 ^e prijs		3199
4 ^e prijs		1339
5 ^e prijs		3552
6 ^e prijs		2355
7 ^e prijs		4308
8 ^e prijs		2119
9 ^e prijs		4427
10 ^e prijs		3264

We hopen dat u allemaal een fijne dag heeft gehad en nu al uitkijkt naar de fancy fair van volgend jaar. Maar..... dan heeft de fancy fair commissie ECHT een AANTAL nieuwe mensen nodig die willen helpen bij de organisatie. Het aantal bestuursleden dat ook volgend jaar door wil gaan is niet voldoende om een fancy fair te organiseren. Neem gerust contact op met een van onderstaande personen.

Verder kunnen wij u melden dat op 10 december aansluitend aan de viering de Kerstmarkt zal plaatsvinden. We hebben hiervoor al een heleboel mooie, feestelijke spullen ingezameld, maar we kunnen altijd nog (kerst)spullen gebruiken. U kunt u kerstspullen inleveren in november van 19.00 uur tot 21.00 uur in de kerk. De juiste data worden in een volgend kerkblad bekend gemaakt.

Met hartelijke groet,

Marijke Walraven: 633325, Henk den Breejen: 635110, Thea van Heijningen: 614844, Jim Cabrie: 612478.

Misintenties afroepen.

Enkele maanden terug hebben wij al eens een stukje hierover geschreven in ons kerkblad. Ter herinnering of voor wie het gemist heeft hier nog een keer een herhaling van dat stukje.

Wat is een misintentie?

Een misintentie is het, bij de voorbede, laten bidden voor een overledene, een zieke of een jubileum of om kracht – al dan niet met vermelding van de naam van de persoon.

Hoe doen we dat?

In onze kerk is het gebruik om voor misintenties te bidden bij de voorbede. Voor zo'n misintentie wordt een bedrag van € 10,00 gevraagd.

Misintenties kunnen worden opgegeven:

1. via het mailadres van de lectoren lectoren@felicitaskerk.nl of
2. via het mailadres van de pastoraatsgroep pastoraat@felicitaskerk.nl of
3. via de website (Felicitaskerk.nl / over de kerk / werkgroepen / lectoren of pastoraatsgroep) en dan het contactformulier van de betreffende werkgroep invullen en versturen of
4. telefonisch aan Frans Pietersen (641242) of Angèle de Vette (644159).

De aanvraag dient de donderdag voor de bedoelde weekendviering binnen te zijn. De kosten kunnen overgemaakt worden op de rekening van de kerk NL21 INGB 0000 4472 97 t.n.v. Felicitasparochie onder vermelding van de naam van de persoon voor wie de intentie bedoeld is. Ook is het mogelijk om een gesloten enveloppe met daarop de naam van de persoon waarvoor de intentie bedoeld is af te geven aan de koster. Hij/zij zal dan zorgen dat het geld bij de penningmeester terecht komt.

De bovengenoemde telefoonnummers en mailadressen staan ook vermeld op de één na laatste pagina van het parochieblad onder het kopje aanvragen. Wij verzoeken u vriendelijk geen andere wegen te bewandelen voor de aanvraag van een misintentie. Door het aantal aan te spreken personen te beperken, hopen we te voorkomen dat een aanvraag niet gehonoreerd wordt. Er is ook een andere mogelijkheid. In de glazen schaal achterin de kerk kunt u anoniem uw misintenties opschrijven. Deze intenties worden niet stuk

voor stuk voorgelezen, maar er wordt bij de voorbede wel Godszege over gevraagd. Voor de anonieme intenties in de schaal hoeft niet betaald te worden.

Wanneer er iets niet duidelijk is of u heeft nog vragen dan kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde adressen of telefoonnummers.

Wij rekenen ook op uw medewerking.

De lectoren en de Pastoraatgroep.

Naar de Bedevaartkerk in Brielle op 11 juli 2017.

Al heel veel jaren wordt er vanuit onze Felicitaskerk een kleine bedevaart naar de kerk van de Martelaren van Gorcum gehouden.

Meestal is dat in de week na de grote feestdag, dit jaar op zaterdag 8 juli.

Op dinsdag 11 juli is er voor de parochianen van ons cluster een eucharistieviering in de bedevaartkerk om 19.00 uur 's avonds.

Vertrek vanaf de Felicitaskerk:

voor de mensen die per auto mee willen rijden om 18.00 uur verzamelen.

Voor de sportieve fietsers om 17.30 verzamelen bij de kerk.

De pastoraatgroep.

De koffieochtend op 12 juni.

Omdat de 1^e maandag in juni op tweede Pinksterdag valt, is de koffieochtend verschoven naar maandag 12 juni a.s. om 10.00 uur.

Er is weleens gevraagd of het mogelijk is de kerk van Geervliet, de O.L.Vrouwekerk, te bezoeken, nu die mogelijkheid is er op maandag 12 juni a.s. Voor de koffieklanten en andere geïnteresseerden, om 10.00 dus bij de Felicitaskerk.

We vertrekken per auto om 10.15 naar Geervliet om daar een rondleiding te krijgen van de organist Jan Pieter Baan en...om natuurlijk koffie te drinken met een koekje.

Wilt u dit even doorgeven aan mij: 0181-662408 i.v.m. de auto bezetting.

Namens de pastoraatgroep Jacqueline Hoedt.

Bezoek van de katholieke Basisscholen aan de Felictaskerk in de Goede Week/Paastijd.

In een zondagse viering zijn er meestal wel een aantal kinderen, die bij de kinderwoorddienst horen vertellen over de Bijbelse verhalen.

In de Goede week kwamen in onze kerk alle kinderen van de Paus Johanneschool, De Klinker en de Mgr. Bekkersschool op bezoek. Fantastisch om zoveel kinderen in onze kerk weer te zien en over de bijzondere dagen in de Goede week te kunnen vertellen.

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag met de Kruisweg en Pasen hebben de kinderen met elkaar uitgebeeld. Zo kregen de verhalen bij deze bijzondere dagen meer betekenis voor hen. Na afloop mochten de kinderen vragen stellen en dat deden ze dan ook met veel enthousiasme. Voor onze pastoraalwerker en leden van de pastoraatgroep was het een dankbaar project, met de gedachte: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

De opbrengst van de vastenactie op de Mgr. Bekkersschool was: ca. 140,-.

De pastoraatgroep.

Schoonmaak kerk

Een van de taken die maandelijks terugkomt in onze kerk, is de schoonmaak van de kerk. Dit wordt momenteel gedaan door enthousiaste parochianen. Deze groep bestaan uit jongere, maar ook een groepje oudere parochianen, waarvoor het steeds moeilijker wordt om deze taak te volbrengen. Zij zijn dan ook 75 +.

Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die 1x per maand, op de 1e dinsdag in de maand van 12 uur tot ongeveer 15 uur, mee willen helpen om deze klus te klaren. Hierna is er uiteraard tijd voor koffie en een gezellig samenzijn. Mede daardoor kunnen wij onze vieringen altijd beleven in een schone en verzorgde kerk.

U kunt reageren via de mail, j.korste@upcmail.nl of via de telefoon 06 15 68 46 72

Alvast hartelijk dank
Coordinator vrijwilligers
Ine Korste

Kledingactie Mens in Nood

Op 22 april is voor dit doel weer een inzamelingsactie gehouden. Hiervoor werden kleding, huishoudtextiel en schoenen ingezameld. Onze Felicitaskerk had een redelijk goed succes, 98 zakken konden worden meegegeven. Van de Michaelkerk waren het 9 zakken.

Hiervoor hartelijke dank.
Hr. Jan Wildhagen

Voor informatie hierover staan er folders in de kleine Schaapskooi (bij binnenkomst rechts).

Beleving van de Eerste Communie

Het begon allemaal op 26 oktober 2016. De eerste bijeenkomst van de voorbereiding voor de Eerste Communie. Wat was Jade zenuwachtig. Op de eerste bijeenkomst kregen we informatie over wat onze kinderen zouden leren in de komende weken. Ongeveer 1 keer per maand kwamen de communicanten samen om de weg naar 14 mei voor te bereiden. Ze leerden over Jezus en God. De verhalen en betekenissen. Op donderdag 13 april, Witte Donderdag, gingen Jade en Kayleigh naar de kerk in Hoogvliet om daar de voetenwassing te ontvangen. Een heel bijzonder moment voor beide dames. Na thuis veel het gebed te oefenen gingen de kinderen op 10 mei dan echt oefenen hoe het allemaal moest op de grote dag.

Ze leerden hoe ze in de rij moesten lopen. Hoe ze in de Mariakapel op de foto konden. Er werd verteld hoe de dienst zou gaan lopen en tot slot mochten de communicanten ook nog een nephosti proeven.

Daar was de grote dag! 14 mei 2017. Om 9.30 kwamen de eerste kinderen in prachtige kleding bij de kerk aan. De hele week had het geregend maar op deze bijzondere dag stond God ons bij en scheen de zon! Eerst even op de foto en dan in spanning wachten in de schaapskooi. Toen de kerk vol was en 10.30 naderde gingen de kinderen

klaar zitten in de Maria Kapel. In een prachtige stoet wandelden ze via het gangpad naar hun plek voor in de kerk.

Daar begon een prachtige dienst. Waar de kinderen enorm bij betrokken werden. Van kaarsen aansteken tot tafel dekken tot tafel afruimen en bloemen wegbrengen. Ook het prachtige koor zorgde ervoor dat alle kinderen leuk mee konden zingen. Mijn complimenten hoe onze communicanten de hele dienst van alles deel mochten uitmaken.

Daar kwam het meest bijzondere moment, de eerste heilige communie uiteraard ook aan bod.

Een voor een zag je gespannen communicanten vooraan komen om hun eerste heilige communie te mogen ontvangen. Wat waren ze allemaal trots.

Na het afsluiten van de dienst kregen alle communicanten nog een mooie oorkonde en een kruisje als aandenken mee naar huis.

Via het gangpad verlieten zij de kerk om daarna met vrienden en familie deze mooie dag voort te zetten.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het hele team van de eerste heilige communie hartelijk te bedanken om onze kinderen deze mooie en bijzondere voorbereiding te geven en hen te begeleiden naar dit bijzondere moment.

Wij hebben genoten van deze dag.
Sarah en Jade.

Gezamenlijke Ziekenzalving 'Hand in hand door het leven gaan....'.

Op zondag 11 juni 2017 zal er in de Felicitaskerk aan ieder die dit wenst het sacrament van de 'Ziekenzalving' worden toegediend.

Het zal een Gezamenlijke Ziekenzalving worden tijdens de H. Mis, op de gebruikelijke tijd van 10.30 uur.

Dit sacrament is een moment van nabijheid en van belofte dat God ons niet in de steek laat. En kan vooral aan ouderen, zieken, maar ook aan hun naasten een moment van bemoediging zijn. Dat u niet alleen staat in het ouder-worden, in het ziek zijn, in uw pijn en lijden. Vandaar het thema 'Hand in hand door het leven gaan.....'.

Een mooie gedachte die ik vond wil ik u niet onthouden,

Handen...

Een hand die een schouderklopje geeft,

Een hand die ons helpt, vol goede wil,

Een hand die zorg draagt voor ons,

Een hand die ons streelt, die aandacht en genegenheid brengt,

Een hand die ons laat voelen 'je mag er zijn'.

Mensen om 'hand in hand' mee door het leven te gaan.

Een hand die ons veiligheid en beschutting biedt.

Een hand die ons de weg wijst.

We zoeken naar zulke handen.

De handen waarmee Jezus genezing bracht, handen die helend zijn.

Zo is het met de ziekenzalving: ze wil een hand reiken midden in ziekte of het ouder worden.

We willen onze handen vouwen en bidden tot Hem die onze naam in de palm van zijn hand koestert.

Het zal gebeuren in de symbolen van handoplegging en zalving, wil een viertal zijn van de dagelijkse zorg die door de vele handen van uw naaste, uw mantelzorgster/er, uw zorgverleenster/lener worden gedragen. Het zijn zichtbare tekenen van bemoediging en troost.

U mag tijdens deze viering natuurlijk ook 'deze handen' meenemen.

Namens de werkgroep Ouderenpastoraat,
Fred Wijnen.





Aan de parochianen van de parochie
H. Nicolaas Pieck en Gezellen
Dorpedijk 236
3161 CJ Rhoon

Rotterdam, 12 mei 2017

Geachte parochianen, dames en heren,

Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling, met betrekking tot het pastoraal team van uw parochie.

De pastorale zorg voor uw gemeenschap is door de bisschop toevertrouwd aan pastoor S. Bladowski, pastoor Y. Koschenko SDB en mevrouw pastoraal werker D.W.M. Bühler. Zij allen zetten zich in voor de pastoral van uw parochie. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik hen daar voor dank te zeggen!

Met deze brief kondig ik U het vertrek aan van pastoor Stefan Bladowski. Pastoor Bladowski is sinds januari 2010 werkzaam in uw pastoraatsgebied en sinds de oprichting pastoor van de parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen.

In goed overleg met pastoor Bladowski heeft de bisschop besloten hem een pastorale opdracht elders te geven. Dat zal zijn bevestiging krijgen in de zomer of het vroege najaar.

Ik besef dat U de inzet en persoonlijkheid van pastoor Bladowski zult gaan missen.

De bisschop wil er uitdrukkelijk voor waken dat het pastoraal team van uw parochie te klein wordt. Hij heeft daarom een vacature vastgesteld en mij verzocht te zoeken naar passende aanvulling van het pastoraal team. Er mag reden zijn voor enig optimisme dat dit ook op afzienbare termijn lukt.

Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pastoor Bladowski én voor het pastoraal team van uw parochie dat zich zo van harte inzet voor het welzijn van de parochie in uw geloofsgemeenschap.

Met een vriendelijke groet,

R. Peeters
hoofd personeelzaken

Indien u aan een afscheidskado wilt meedoen bent u de gehele maand juni in de gelegenheid om uw gift te storten op de standaard rekening van de felicitaskerk o.v.v. "Afscheid pastoor Bladowski".

BRON VAN VREDE: Gebedsdienst

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst in de Ark, op woensdag 14 juni 2017 aanvang 19:30 uur. Deze samenkomst wordt geleid door ds Klaas Waterlander uit Hekelingen.

In deze gebedsdienst zullen we samen zingen van Gods lof, stil staan bij de projecten van Vrede voor de Stad en ons gebed opdragen aan de Heer. Dit is waar Vrede voor de Stad uit put, de kracht van Boven, de Bron van Vrede. Hij wil er om gebeden worden.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie of thee en kunt u napraten over dit samenzijn.

De uitzenddienst is op woensdagavond 11 oktober 2017 gepland. Reserveert u deze vast in uw agenda?

Zonder Zijn zegen heeft al het werk van Vrede voor de Stad geen zin, dus wij verwachten u als vrijwilliger daar!

BUDGETMAATJES: VOORKOMEN IS BETER DAN

Daar zit je dan als maatje. Je begeleidt al een half jaar een hulpvrager. Je hebt samen het dossier opgebouwd waardoor de stap naar de schuldbemiddeling kon worden gemaakt. Het dossier is inmiddels ingeleverd. Het traject van 3 jaar schuldbemiddeling kan beginnen. En dan komt er plotseling een nieuwe schuld boven. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Wat moet je dan? Rustig blijven en het maar accepteren. Je hebt tenslotte al veel bereikt. Het nodige werk moet weer worden verzet, het schuldenoverzicht aangepast en opnieuw ingeleverd. Eén ding is zeker: De schuldeisers zullen nog minder gaan ontvangen.

Zomaar een verhaal uit de dagelijkse praktijk bij Budgetmaatjes.

Eigenlijk komen we, wanneer onze hulp wordt ingeroepen, bijna altijd te laat. Anderen, lees schuldeisers, hebben de regie al in zo'n dossier. Het is vaak redden wat er te redden valt (en dat is nog best veel). Daarom is het zaak om eerder met de hulpvragers in contact te komen. Dan heb je meer vat op zo'n dossier. Dan kun je mogelijk veel zorgen en kosten voorkomen.

Preventie is daarbij het sleutelwoord. Het is mede daarom dat we in onze doorontwikkeling van Budgetmaatjes daar aandacht voor hebben.

Ook bij de Gemeente Nissewaard zitten ze niet stil op dit gebied. Er is daar een speciale afdeling voor opgezet. Heel origineel heeft deze afdeling de naam afdeling Preventie gekregen. Binnen deze afdeling werken een drietal medewerkers met volle overgave. Samen met u houden ze uw financiële huishouding tegen het licht. Ze doen dat in de vorm van een adviesgesprek. Heeft u twijfels over hoe u er financieel voorstaat neem dan voor het maken van een afspraak contact met hen op. Dat kan via preventie@nissewaard.nl of via telefoon 140181. Je zult voor het gesprek wel naar het stadhuis moeten.

Voor sommige mensen is die drempel echter al te hoog. Het is een laagdrempelige mogelijkheid om bij u in de wijk aan te kloppen wanneer er vragen zijn op administratief en financieel gebied. Het gaat hierbij om een inloopspreekuur, dus het maken van een afspraak is niet nodig. Wanneer de vragen toch ingewikkelder zijn wordt er een vervolgspraak gemaakt of wordt doorverwezen. Als Budgetmaatjes participeren we in dit initiatief.

Dit initiatief wordt geheel door vrijwilligers gerund. U raadt het al: Er worden hiervoor nog vrijwilligers gezocht. Deze worden daarnaar eerst opgeleid en lopen eerst een tijdje mee met een ervaren vrijwilliger. Wilt u meer info of wilt u zich opgeven bel dan snel naar Bouwen Moordijk, coördinator Budgetmaatjes Nissewaard. Tel 06 27146876 (na 17.15uur). Mailen mag ook: budgetmaatjes@vvds.nl.

Uiteraard blijven ook nieuwe Budgetmaatjes welkom. Want, zo begonnen we dit artikel, voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Beste parochianen,

Het is weer mijn beurt om een brief aan Francisco te schrijven. Een onverwachte wending, maar heel hoopvol voor de toekomstige samenwerking. Dat kunt u beneden lezen.

Spijkenisse, 21 mei 2017

Beste Francisco,

Het is hier vandaag de dag na de fancy fair. Als vanouds een geweldig Felicitasfeest. Het was gezellig, er waren de hele dag door veel bezoekers en ondanks een bui rond 3 uur bleef de sfeer goed. De opbrengst was weer als altijd lekker hoog.

Het belangrijkste is natuurlijk dat we het met elkaar doen. Samen kun je veel bereiken. Zo ongeveer zoals jij probeert in je nieuwe thuis-parochie de draad op te pakken. Veel mensen gebruiken de fancy fair om bij te praten en jij bent veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Niets dan goeds natuurlijk en ook blij dat Sparta in de eredivisie is gebleven. Al kon er natuurlijk maar één landskampioen worden. Genoeg hier over. Vele kerkgangers van Felicitas willen eigenlijk dat we jouw project blijven steunen. Jouw enthousiasme is je handelsmerk en daarnaast weten we dat het geld echt geheel goed terecht komt. Daarom, houd je goed vast, gaan we in september NIET voor jouw project collecteren, maar WEL weer met Kerstmis 2017. Dan komen er meer mensen in de kerk, die allemaal mogen bijdragen. Dat mag je die mensen toch niet onthouden? We willen door de Kerstactie voort te zetten graag méér bijdragen aan de toekomst van de kinderen in "jouw" nieuwe parochie. Eenmalig is natuurlijk goed, maar meerdere jaren is natuurlijk beter. Voorlopig mag ik je voor Kerst 2017 dit toezeggen. Ik ben er zelf trots op dat dit gelukt is, al is het natuurlijk niet mijn verdienste.

Wij maken ons hier in Spijkenisse op voor de vakantietijd. Hoe is dat bij jullie? Heb je misschien nog een paar resultaten van de opbrengst van onze acties? Hoe vergaat het de kinderen en de gezinnen daar om heen, die een beurs hebben mogen krijgen? Ik lees het wel weer in het volgende Kerkblad. Het ga je goed, met Gods zegen, naar het Voorbeeld van Zijn Zoon en met het vuur van de Heilige Geest.

Met hartelijke groeten vanuit de Felicitaskerk,

Paul.

Familieberichten



Op 9 april overleed Jan van Es in de leeftijd van 96 jaar.

Op 14 april kon men afscheid nemen op Crematorium Beukenhof in Schiedam waarna de crematie plaatsvond aldaar.

Op 2 mei overleed Aline Leonie Barra – Mariman in de leeftijd van 94 jaar. De afscheidsviering vond plaats in de Felicitaskerk op 6 mei.

Op 4 mei overleed Jenny Platen-Wesseling in de leeftijd van 76 jaar. Op 11 mei vond de crematieplechtigheid plaats in crematorium de Ommering.

Viering te gedenken aan Faried Fakir Martis.

27 maart j.l. werd een zwarte dag voor Joanne Cijntjes en de familie Martis. Faried kwam, door een motorongeluk, die middag om het leven. Er was een afscheidplechtigheid in Rotterdam, de begrafenis op de Ommering en dan, dan sta je daar als vriendin/partner en de familie met lege handen. Iedereen gaat verder, iedereen moet verder. Hoe doe je dat? 6 weken na het overlijden van Faried, vroeg zijn vriendin om een viering ter gedenken aan Faried. Het thema was: *Ik sta voor U in leegheid en gemis*. Zo voelde dat na al die weken.

Een viering ter nagedachtenis is ook een beetje een troostviering. Familie en vrienden kwamen naar de kerk om een periode van rouw af te sluiten en elkaar te bemoedigen.

Wij wensen Joanne en de familie van Faried veel sterkte, troost en bemoediging van God en veel lieve mensen om hen heen.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:
ledenadministratie@felicitaaskerk.nl

Naam/
Voornaam.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitaaskerk.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1^e communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met pater J Kochenko 06-45144377
- Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: lectoren@felicitaaskerk.nl of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of pastoraat@felicitaaskerk.nl of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.
E-mail: pastoraat@felicitaaskerk.nl

Pastorale team:**Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724**Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor Desiree Bühler pastorbuhler@gmail.com**Beheercommissie**Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitaskerk.nl**Pastoraatgroep****Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste**, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl**Secretariaat**

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend open. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitaskerk.nl internet: www.felicitaskerk.nl**Koster van de Felicitaskerk**

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Kerkblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:Kopij voor het kerkblad nr.6 jaargang 2017 moet op **maandag** 26 juni 2017 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: kerkblad@felicitaskerk.nl**Mei/juni 2017 nr. 5**