



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk  
Hekelingseweg 15, 3206 LA  
Spijkenisse



## VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)).  
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:  
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

### Woensdag 1 maart

Aswoensdag

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Joël 2, 12-18 2 Kor. 5, 20-6, 2 Mt. 6, 1-6 + 16-18

19.00 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Dameskoor  
Voorganger: pastor D. Bühler

### Weekend 4 en 5 maart

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Gen. 2, 7-9 + 3, 1-7 Rom. 5, 12-19 of 5, 12 + 17-19 Mt. 4, 1-11 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

19.00 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. KZN

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Er is weer kinderwoorddienst

### Vrijdag 10 maart

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: Mw. J. Hoedt

### Weekend 11 en 12 maart

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Gen. 12, 1-4a, 2Tim, 1, 8b-10 Mt. 17, 1-9 (A)

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: pastor D. Bühler

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Kernzangers

Voorganger: pastor D. Bühler

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

**Weekend 18 en 19 maart**Derde zondag van de Veertigdagentijd*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Ex.17, 3 - 7 Rom. 5, 1 - 2 5 - 8 Joh. 4, 5 - 42 of  
4, 5 - 15 + 19b - 26 + 39a + 40 - 42 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)  
Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor  
Voorganger: pater P.H. van der Veer  
12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)  
13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

**Vrijdag 24 maart**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud  
Voorganger: ds. Van Berkel

**Weekend 25 en 26 maart**Vierde zondag van de Veertigdagentijd  
Zondag Laetare*1<sup>e</sup> collecte: eigen kerk 2<sup>e</sup> collecte (zilveren schaal): PCI**Lezingen: Sam. 16, 1b + 6-7 + 10-13a Ef. 5, 8-14  
Joh. 9, 1-41 of 9, 1 + 6-9 + 13-17 + 34-38 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang (B)  
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN  
Voorganger: pastoor S. Bladowski

**Weekend 1 en 2 april**Vijfde zondag van de Veertigdagentijd*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Ez. 37, 12-14 Rom. 8, 8-11 Joh. 11, 1-45  
of 11, 3-7 + 20-27 + 33b-45 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)  
Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. 10Plus  
Voorganger: pater J. Konchenko  
Er is weer kinderwoorddienst

**Vrijdag 7 april**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud  
Voorganger: ds. C. Cornelisse

## DE GOEDE WEEK

### Weekend 8 en 9 april

### Palmzondag van het lijden van de Heer

Collecte: *Vastenaktie: El Salvador, Eiland van hoop*

Lezingen: *Jes. 50, 4-7 Fil. 2, 6-11 Mt. 26, 14-27, 66 of 27, 11-54 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering – Gezinsviering m.m.v. Kernzangers

Voorganger: W. Froger, priester

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

### Donderdag 13 april

### Witte donderdag

Lezingen: *Ex. 12, 1-8 + 11-14 1 Kor. 11, 23-26 Joh. 13, 1-15 (A)*

19.00 uur **Vietnamese** eucharistieviering mmv Vietnamees koor

### Vrijdag 14 april

### Goede vrijdag

### Van het lijden en sterven van de Heer

Lezingen: *Jes. 52, 13-53 Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 Joh. 18, 1-19, 42 (A)*

15.00 uur Kruisweg bidden m.m.v. Dameskoor

Voorganger: Mw. J. Hoedt

19.00 uur Gebedsviering met kruisverering met samenzang (B)

Voorganger: pastor D. Bühler

### Zaterdag 15 april

### Paaszaterdag / Stille zaterdag

collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Gen. 1, 1-2,2 Ex. 14, 15-15, 1 Jes. 55, 1-11*

*Rom. 6, 3-11 Mt. 28, 1-10 (A)*

19.00 uur Gebedsviering rondom Pasen te Geervliet m.m.v. KZN

Voorganger: Dhr. F. Wijnen

**22.30 uur** Eucharistieviering (Paaswake) m.m.v. Felicitaskoor

Voorganger: pater P. H. van der Veer

Koor: Felicitas

### Zondag 16 april

### Paaszondag / Verrijzenis van de Heer

collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Hand.10, 34a + 37-43 Kol. 3, 1-4 of*

*1 Kor. 5, 6b-8 Joh. 20, 1-9 (A) of Mt. 28, 1-10 (A)*

**10.00 uur** Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: pater J. Konchenko

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

**Maandag 17 april**

Tweede Paasdag

*Collecte:* eigen parochie

*Lezingen:* *Hand. 2, 14 + 22-32 Mt. 28, 8-15*

10.30 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

**Vrijdag 21 april**

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: Dhr. P. Both



## Samen verder

Als u dit stukje leest, hebben de scholen voorjaarsvakantie, ook wel de carnavalsvakantie genoemd. Na het vieren van carnaval is het Aswoensdag en begint de vastenperiode. Vasten is een periode van zelfonderzoek en onthechten. We krijgen in deze periode veertig dagen de tijd om ons voor te bereiden op het feest van Pasen. Tijdens deze veertigdagentijd proberen we erachter te komen wat de zin van ons leven is. Dit doen we door op zoek te gaan naar wat er echt belangrijk is in relatie tot onszelf, anderen en God. We vragen ons af wat er moet worden bijgehouden in ons leven. Welke dingen we willen blijven doen en wat we zelf kunnen verbeteren en veranderen. Sommige mensen kiezen ervoor om tijdens de vastenperiode letterlijk te onthechten. Dit doen ze door minder te eten, zoals vlees van het menu te schrappen of geen extra dingen te eten. Vasten lijkt vandaag de dag soms wel een modeverschijnsel te zijn geworden. Veel jongeren en studenten maken van deze vastenperiode gebruik om erop te letten wat en hoeveel ze eten. Maar de vraag is dan of er wel daadwerkelijk wordt stil gestaan bij de essentie van het vasten. Wanneer we deze periode willen gebruiken om heel bewust bij het leven stil te staan, zijn hier ook andere manieren voor. We kunnen bv. meditatie doen, bidden tot God of iets extra's voor onze medemens betekenen. Denk hierbij aan het doen van vrijwilligerswerk, maar ook dichterbij, zoals een familielid die alleen is en waar je minder tijd aan besteedt dan je zou willen eens extra te bezoeken. Ik hoop dat het stukje u heeft geïnspireerd om dit jaar eens kritisch te kijken naar de invulling van deze vastenperiode, waardoor u hopelijk na deze periode het gevoel heeft dichterbij uzelf, anderen en God te zijn gekomen. En als laatste nog een spreuk die ik tegen kwam over deze periode: De vastentijd zonder regen, verkondigt een jaar met veel zegen. Ik wens u een mooie periode toe op weg naar Pasen.

Thea Oijendijk namens de pastoraatgroep

## Wereld gebedsdag

3 maart is Wereldgebedsdag. Werkgroep Bron van Vrede vraagt u om op deze dag in uw gebeden deel te nemen aan het wereldwijde gebed.

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen.

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie: 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'

Helaas is het dit jaar niet mogelijk gebleken een gebedsdienst te organiseren. Volgend jaar hopen wij meer aandacht aan deze dag te kunnen besteden. Wilt u hierbij helpen? Neem dan contact op met ds. Marloes Meijer: [predikant@dorsvloer.nl](mailto:predikant@dorsvloer.nl)

Hartelijke groet,  
Marloes

## Wereldgebedsdag



Op vrijdag 3 maart komen over de hele wereld mensen van verschillende achtergrond en verschillend van religie bijeen om te bidden. En elk jaar zorgt een ander land voor het thema. Vanuit de Filippijnse Raad van kerken werd het thema: EERLIJK!?! aangereikt. Op de afbeelding zien we de draagkracht van de Filippijnse vrouw en de taken waar zij iedere dag weer voor komt te staan. De kerk heet iedereen welkom en laat hen voelen dat iedereen welkom is in het Koninkrijk van God; dat wordt zichtbaar gemaakt door de lange tafel met voedsel, gedragen door vrouwen. God zorgt voor iedereen, ook voor hen die Hem niet (er)kennen.

Laten wij bidden op deze dag:

Lieve God,

Als iedereen zich wil inzetten voor een betere wereld.

Als iedereen spontaan aardig zou doen tegen een ander.

Als iedereen zou weggeven wat hij over heeft of niet meer gebruikt.

Als iedereen mensen zou gaan helpen die het nodig hebben,  
wat zou de wereld dan mooi zijn.

Laten we niet bang zijn

als we merken dat we niet de enigen zijn die werken aan  
een goede wereld,

maar blij zijn dat we er niet alleen voor staan;

het is een begin van uw Koninkrijk op Aarde. Amen.

(uit Wereldgebedsdag Nederland)

---

## Vriendenstichting van Hospice de Waterlelie

Van de Vriendenstichting van Hospice de Waterlelie ontvingen een bedankbrief voor de gift van € 266,53. Dit bedrag werd eind 2016 door u allen bijeengebracht in een collecte.

Dus namens de vriendenstichting: Dank u wel allemaal.

## Papa Francisco en de Bisschoppen van Brazilië

Op 29 januari de 4<sup>de</sup> zondag van het jaar, werd het Evangelie gelezen van Matteüs 5, 1-12...

We kennen allemaal de wonderlijke en intigerende tekst van Jezus zittend tussen zijn leerlingen op de berg voor een grote groep mensen die hem volgde: “Gelukkig wie nederig van hart zijn,..Gelukkig de treurenden...Gelukkig de zachtmoedigen, Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid..Gelukkig de barmhartigen...Gelukkig wie zuiver van hart zijn..Gelukkig de vreedstichters..Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervogld worden....”

Bij de voorbereiding op de viering van die dag las ik een tekst ter inspiratie, in een tekstboekje hier in Brazilië, die ik jullie niet wil onthouden: “Papa Francisco zegt: *“Ik verlang naar een arme kerk voor de armen. Zij kunnen ons veel leren” (Evangelii Gaudium 198)*. De bisschoppen van Brazilië stellen de vraag wat elke gemeenschap kan doen aan dit verzoek van hen en Papa Francisco: *‘We willen elke dag op ons nemen, de vreugde en de hoop, de angsten en het verdriet van het braziliaanse volk, vooral van de bevolking in de stedelijke buitenwijken en plattelands gebieden – zonder land, zonder dak, zonder brood, zonder gezondheid – geschaad in hun rechten en belangen. Als ik hun ellende zie, hun klagen hoor en hun lijden ken, neem ik aanstoot aan het feit te weten dat er genoeg voedsel is voor iedereen en dat de honger te wijten is aan de slechte verdeling van geld en goederen. Het probleem verergert zich nog met de alom verspreide praktijk van verspilling” (EG 191)*...

Voor Papa Francisco en de Bisschoppen van Brazilië, ook voor de pastoraal van de parochiegemeenschap Santa Rita zie ik om me heen dat dit voor hen geen woorden zijn maar dagelijkse werkelijkheid, opgave en zorg!

Ik zie schrijnende armoede en rechteloosheid om me heen en word regelmatig overvallen door mensen die ondanks alle ellende, geloof, hoop en hartelijke dankbaarheid uitstralen! Zijn zij voor ons het voorbeeld van *“Het zout der aarde...het licht in deze wereld”* waartoe Jezus in Matteüs 5, 13-15 ons, zijn leerlingen oproept? Ik ben ervan onder de indruk en voel me aangesproken en constateer ook dat ik veel tekort kom..zout en..licht! Ik bid: “God, kom mijn (f)louwheid en schemering te hulp!”

Hartelijke groeten aan u allen!

Vrede en alle goeds!

Francisco



## 15 jaar Anima mea

Dit jaar bestaat Anima mea al weer 15 jaar. Op 4 november 2017 brengen wij d.m.v. een concert in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Geervliet prachtige stukken ten gehore van Engelse componisten. Het programma zal bestaan uit kerkmuziek en wereldmuziek van o.a. Stainer, Byrd, Tallis, Purcell en Morley. Het concert vindt 's avonds plaats in de sfeervolle kerk. Meer informatie volgt t.z.t.



namens Anima mea

Marlou den Breejen

---

## Voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie

Woensdagavond hebben wij de derde kinderbijeenkomst gehad, gelukkig waren alle kinderen aanwezig. Het thema van die avond was Huis van God. De kinderen moesten hun huis/huizen tekenen waar ze woonden en met wie ze er woonden, wij hebben het er toen over gehad dat de kerk het Huis van God is en de mensen die er komen eigenlijk ook je familie is. Er werd gelezen uit de Bijbel Lucas 2,41-52 dit ging over het Huis van mijn Vader waarbij Jezus in de tempel van Jeruzalem heel veel vragen stelt aan de leraren die daar zijn. Er werd gesproken over hoe jouw ouders zouden reageren als je ineens weg was, we kwamen tot de conclusie dat hun ouders zeer bezorgd zouden zijn; dit waren de ouders van Jezus ook toen ze Hem in eerste instantie niet konden vinden. Ook hadden we het erover wat er allemaal in een kerkdienst gebeurde, je kon goed merken dat er een aantal kinderen regelmatig in de kerk komen want zij wisten er veel van. De tijd vloog voorbij en het was zo weer 19.30 uur tijd om naar huis te gaan.

's Avonds was het de beurt van de ouders voor de eerste ouderavond. Pater Konchenko heeft die avond gesproken met hen over de sacramenten en de daden van barmhartigheid. Het was een leerzame avond.

De vierde kinderbijeenkomst vond plaats op 1 februari. Jammer genoeg waren niet alle kinderen er want ook bij ons had de griep toegeslagen. Het thema was Heel, Jezus maakt alles heel.

We hebben de kinderen verteld over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat er iedere zondag in de kerk uit de Bijbel wordt gelezen en dat we dat "het Woord van God" noemen omdat hij zo tegen ons praat, hij is er dus zelf bij en dat past weer bij zijn naam "Ik-zal-er-zijn".

Het verhaal van de lamme man die door te vertrouwen op Jezus weer kon lopen (Marcus 2,1-12 en Lucas 5, 17-26) werd door de kinderen gelezen en dat wat er ook gebeurt Jezus alles heel maakt en al je zonden vergeeft. Ook is er nog het verhaal gelezen van de verloren zoon. Daarna kregen de kinderen het nieuwe Onze Vader in stukjes geknipt voor zich en zij moesten dit in de goede volgorde leggen, u kunt hun werk bewonderen in de gang van de Schaapskooi. Ook deze avond vloog voorbij.

Werkgroep gezinscatechese: Helene Jaoude, Lia Vogelaar, Mavis Trustfull-Dongor, Desiree Bühler en Marlies Veldhuijsen

---

## Vastenactie 2017

## VASTENACTIE

Dit jaar is het landelijke campagneproject van de vastenactie El Salvador. De Pastoraatgroep heeft besloten dat ook wij dit project zullen omarmen. El Salvador ligt in Midden-Amerika en het heeft een prachtige natuur.

Het is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, proberen vaak wat groente of fruit te verbouwen.

Toch heeft het land ook minder mooie aspecten.

Voor het project bezochten werkgroep van de vastenactie Popotlan, een wijk van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Het leven in een grote, drukke stad met veel stinkende uitlaatgassen en verkeer dat het niet al te nauw met de verkeerregels neemt, is al niet optimaal.

In de wijk Popotlan zijn daarnaast ook nog een drietal bendes actief, die het ook regelmatig met elkaar aan de stok hebben.

Voor kinderen niet echt een prettige wijk om in op te groeien.

De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een jeugdhuis opgericht, waar kinderen veilig kunnen komen om te spelen en om lessen te volgen.

Dat varieert van dansen en muziek tot sporten. De kinderen leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of te schelden.

De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen in Popotlan?

- Een **speeltuin**, waar de jongste kinderen veilig kunnen spelen. Deze toestellen zullen worden gemaakt van oude, gerecyclede materialen.
- Een **moestuin**, waar de kinderen groente en fruit leren verbouwen.

Het is de bedoeling dat de kinderen hun nieuwe kennis ook overdragen aan hun ouders, zodat ook zij hier profijt van hebben.

Deze 'stedelijke moestuin' zal beplant worden met groenten en traditionele gewassen. Een tuinman komt de zusters en de kinderen vijf maanden helpen. Een bijkomstig voordeel van deze moestuin is dat de kinderen ook een maaltijd kunnen krijgen in het jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan.

De zusters van de beschermengel en de kinderen van Popotlan zullen u heel dankbaar zijn voor uw gave.

---

### **Enquête formulier.**

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het invullen van het enquête-formulier dat u vorige maand bij uw kerkblad ontving. Wij gaan ons nu met veel energie storten op het tellen van de uitslag en ervoor zorgen dat er aan uw wensen van bezorging kan worden voldaan.

Mocht u nu denken: "Oei, ik ben het vergeten!" u kunt het nog wel inleveren, maar niet meer in de ton achter in de kerk. Die wordt nu gebruikt voor de Vastenactie. Maar in de brievenbus bij de achterdeur van de kerk is natuurlijk ook goed.

Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie

## De veertigdagentijd

Met Aswoensdag begint in de kerk de veertigdagentijd. We spreken ook over vastentijd. Jongeren vragen wellicht nieuwsgierig wat boete is. "Anders gaan leven" hoort men ook hier en daar. Het vasten gedurende de "ramadan" van onze Islamitische medebroeders kennen velen ook. Maar boeten, wat is dat?

Dit alles heeft voor de meesten op de eerste plaats een negatieve bijklank. Boeten is zich iets ontzeggen of gestraft worden, het is zichzelf kwellen. Deze bijklank op zich heeft zijn waarde, maar dan als bijklank. Wanneer hij een hoofdklank wordt, is het moeilijker te onderkennen waar- het juist om gaat.

Als eerste betekenis van het werkwoord "boeten" geven de woordenboeken: "Herstellen, aanvullen, genezen, redden, herstellen van iets dat gescheurd is". De betekenis van het werkwoord boeten wordt verduidelijkt door een voorbeeld: visnetten boeten. Na iedere thuiskomst "boeten de vissers hun netten", ze herstellen hun netten, ze kijken ze na op mogelijke breuken, scheuren of zwakke plekken. Met deze betekenis komen we in de sfeer van de onderlinge relaties, van het netwerk van verbindingen dat een mensenleven op veelvuldige wijze samenhoudt.

Relaties boeten wil dan zeggen: relaties herstellen, of beter nog, ze nazien op mogelijke zwakke plekken of breuken. Liefst wordt hier preventief gewerkt om later niet nog meer breuken te moeten herstellen. God, de medemens en de dingen, dat zijn de levensrelaties voor een mens.

De veertigdagentijd is inderdaad een boetetijd. Hij biedt de kans om de drie fundamentele levensdraden te herstellen of te versterken, zodat de mensen weer in één klank kunnen leven met hun God, met hun medemensen, met de dingen, en tenslotte met zichzelf. Bidden, vasten en aalmoezen geven is het traditionele drietal waardoor de Kerk de mensen wil terug brengen naar hun authentieke bronnen; Veertig dagen duurt de vasten, ieder jaar weer opnieuw, veertig dagen om er geen enkele van te missen.

Het doel van deze veertigdagentijd is om samen toe te leven naar het echte leven, het Paas-leven. Het leven dat voortkomt uit een leven dat beseft dat we moeten omkeren, het oude afleggen en opstaan om het nieuwe te beginnen. Een goede bedevaart van veertig dagen gewenst naar Pasen.

Pastoor Stefan Bladowski

## **Beste parochianen,**

Weer een brief van Francisco. Het was eigenlijk mijn beurt, maar het enthousiasme van Francisco is niet te stuiten. Zeker niet na onze geweldige adventsactie van onze Felicitaskerk. Volgende maand een brief van mij. Nu dus weer een brief van Francisco.

Indaiatuba, 14 februari 2017,

Beste Paul,

Zoals belooft, stuur ik je nog eenmaal deze bijdrage voor het Adventsproject 2016 voor het kerkblad. Met nog wat bemoedigende details en vooral ook de dankbaarheid die eigenlijk niet in woorden is te beschrijven. Het doet er echt toe. De geldelijke bijdrage en de daarin getoonde solidariteit met hun werk en missie! Was je hier, dan zou je staan glunderen zoals ik; als je de mensen aan het werk op school, hun missie ziet! Jullie waren de stuwende kracht en hebben zeker door de enthousiaste woorden en daden aan het enorme succes bijgedragen! Ik weet dat je/jullie een druk leven hebt, maar daarom des te mooier dat je je zo voor het "goede" inzet! Alle lof en dank!

De parochieschool Santa Rita is het schooljaar 2017 in de 2<sup>de</sup> helft van januari dankbaar en vol enthousiasme begonnen! En daar heeft de Felicitasgemeenschap dankzij de geweldige bijdrage van de Adventsactie aan bijgedragen. De € 2.242,26 leverde 7.150,00 (Braziliaanse Reaal) op!! En dat betekent mede dat de school nu geen 12, maar zelfs 15 studiebeurzen heeft aan kunnen bieden aan anders kansarme kinderen, omdat er nog een grote gift is binnengekomen en gelukkig ook veel meer betalende ouders hun kind(eren) hebben aangemeld en ingeschreven!! Hiep hiep hoera dus! De directrice, de leerkrachten en de ouders en kinderen hadden voor de vakantie de boodschap meegekregen vooral te bidden tot God, op voorspraak van Santa Rita, om de school en hun missie niet in de steek te laten in deze sociale- en economische crisistijd! Ik weet dus niet hoe de Brazilianen dat doen, maar hun actie is dus, zo blijkt zeer geslaagd! Zo wordt er dus van verschillende kanten solidariteit getoond en volhardend gebed met veel inzet beloond! En ik ben trots en dankbaar dat ik de verbinding kan en mag maken tussen de Felicitas- en Santa Rita kerkgemeenschap en hun dankbaarheid uitdrukkelijk mag melden aan jullie! De leiding van de school, Carmita, Claudia, Sandra de pastoor Xico, de leerkrachten en alle mensen en kinderen betrokken bij de school houden niet op te zeggen dat ze wensen en

bidden dat jullie allen “Gods zegen mogen blijven ontvangen!” “Deus vos abençoe sempre!” Vrede en alle goeds!

Francisco

P.S. Mijn club Sparta heeft op dit ogenblik ook hard steun nodig en zal alle zeilen moeten bijzetten..want het goede begin..was tot nog toe niet het halve werk... De trainer ook al heet hij, Pastoor..zal zijn schaapjes nog op tijd op het droge moeten zien te krijgen! Ondertussen wens ik onze zuiderburen eindelijk het kampioenschap wel toe na 15 jaar..Rotterdam geboortestad, ligt immers nader aan het hart; Ech wel!!?

---



**BISDOM  
ROTTERDAM**

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Een busreis van 12 t/m 22 oktober en een vliegreis van 14 t/m 21 oktober 2017. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken.

Op verschillende plaatsen in het bisdom worden informatiemomenten gehouden. Iedereen is van harte welkom bijeen van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij u in de buurt? Neemt u dan contact op met het pastorale team van uw parochie. In overleg zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk.

- 18 maart: 14.00 – 16.00 uur Petruskerk, Lorentzkade 16a, Leiden
- 20 maart: 20.00 – 22.00 uur Verrezen Christus kerk, Nolensweg 8, Dordrecht
- 23 maart: 20.00 – 22.00 uur Church of our Saviour, Bezuidenhoutseweg 157, Den Haag
- 30 maart: 20.00 – 22.00 uur Parochiecentrum “De Hofstede” Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
- 18 april: 20.00 – 22.00 uur Martinus Kerk, Wijnkoperstraat 2, Gorinchem

Achterin de kerk liggen informatiefolders die u mee kunt nemen. Ook op de website [www.bisdomrotterdam.nl](http://www.bisdomrotterdam.nl) vindt u informatie.

### ACTIVITEITENCOMISSIE VOEDSELBANK

De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse e.o. is op zoek naar u. Om hen te helpen tijdens de komende supermarktactie op vrijdag 24- en zaterdag 25 maart '17.

Het is dan weer de bedoeling om in zoveel mogelijk supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland aanwezig te zijn. Om te flyeren bij de ingang en de boodschappen bij de uitgang in ontvangst te nemen. We draaien daarbij in ploegendiensten van 2,5 uur. Voor de actie zijn in totaal zo'n 200 vrijwilligers nodig, dus alle hulp is welkom.

Vanuit de winkels worden de ingezamelde goederen naar de Voedselbank vervoerd. Ook voor dat vervoer zoeken we mensen die in het bezit zijn van een bestelbus.

Het lijkt wat beter te gaan in Nederland. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Nog steeds zijn er vele mensen wekelijks aangewezen op een pakket van de Voedselbank. Om een gevarieerd pakket te kunnen aanbieden blijven deze acties nodig. Daarom hoopt de activiteitencommissie op uw hulp. Aanmelden kan via de mail op [supermarktactie@vvd.nl](mailto:supermarktactie@vvd.nl), of telefonisch 's avonds na 19.00 uur op 0181 662161.

### BEZOEKGROEP DE HARTELBORGH

Iedere tweede woensdag van de maand bezoekt een groep vrijwilligers van Vrede voor de Stad de Hartelborgt van 19.00 tot 20.30 uur. In groepjes van twee gaan ze naar een leefgroep om een praatje te maken, soms over heel gewone dingen en een enkele keer over dingen die er in het leven echt toe doen. We spelen mee met een partijtje tafeltennis of poker en soms zitten we er alleen maar bij als de jongens - als gewone pubers - zitten te gamen.

We zijn blij dat er kortgeleden een nieuwe vrijwilliger bij onze bezoekgroep is gekomen, maar we kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Helemaal de laatste tijd kunnen we maar twee groepen bezoeken doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn door ziekte of andere verplichtingen.

Onze bezoeken worden door de jongens en de leiding erg gewaardeerd, de ene keer merk je dat meer dan de andere keer.

## Nieuws van de Fancy Fair Commissie

De oplettende lezer heeft het vast al opgemerkt, in het vorige parochieblad stond een fout.

We schreven dat de inzameling begon op dinsdag 8 maart. Dat moet zijn DINS DAG 14 maart.



Daarna gaan we weer iedere week op dinsdagavond inzamelen.

Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur kunt u uw spullen voor de fancy fair brengen.

U weet het inmiddels vast wel, schoon, heel en nog goed bruikbaar.

Voor (klein)meubelen hebben we helaas geen opslagruimte.

Van de drukkerij hebben we bericht ontvangen dat de loten klaar zijn.

Binnenkort gaan de lotenverkopers weer op pad. We hebben weer mooie prijzen voor de winnaars van de loterij.

De trekking van de loterij zal zoals ieder jaar weer het feestelijke einde van de fancy fair zijn.

Veel vaste medewerkers van de fancy fair zijn inmiddels gebeld en hebben weer hun hulp toegezegd voor 20 mei. Heel fijn. Bent u niet gebeld en wilt u graag helpen? Dat kan! Neem dan met een van ons contact op.

De organisatie van de fancy fair is een hele klus en we zijn dringend op zoek naar uitbreiding en vervanging voor onze groep. Na de fancy fair van 20 mei zullen twee leden van onze werkgroep (Robert en Elly) stoppen met hun werk. Zonder nieuwe leden is het voor de anderen niet meer mogelijk om nog een fancy fair te organiseren. Vindt u het leuk om zo'n groot parochiefeest te organiseren of wilt u komen helpen sjouwen neem dan contact met op ons op of loop op een van de inzameldagen even bij ons binnen. De koffie staat klaar!

*Het zou toch jammer zijn als er in 2018 geen fancy fair meer is?*

Met vriendelijke groet

Marijke Walraven: 633325,

Henk den Breejen: 635110,

Thea van Heijningen: 614844,

Jim Cabrie: 612478,

Robert van Kints: 643097,

Elly Hoorens: 643265



## Familieberichten



### Overleden

Op 11 januari 2017 overleed Maria Philomène Anna Kiny Manders-Clemens in de leeftijd van 86 jaar, echtgenote van Ad Manders. De crematie heeft plaatsgevonden op 18 januari op “De Ommering”.

Op 19 januari 2017 overleed Bep Zirkzee-Janssens in de leeftijd van 83 jaar, echtgenote van Jan Zirkzee. De crematie heeft plaatsgevonden op 25 januari op “De Ommering”.

Christiaan Aalders overleed op 1 februari 2017 in de leeftijd van 71 jaar. De crematie was op 6 februari in de aula van crematorium Hofwijk te Rotterdam.

Cornelis Petrus Maria Legerstee overleed op 5 februari 2017 in de leeftijd van 70 jaar, weduwnaar van Tiny Legerstee-van Oers, vader en opa. De afscheidsdienst was op 11 februari in de aula van crematorium de Ommering,

## Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.  
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:  
ledenadministratie@felicitaskerk.nl

**Naam/  
Voornaam**.....M/V  
(doorhalen wat niet van toepassing is)

**Geboortedatum**.....

**Adres**.....

**Postcode**.....

**Woonplaats**.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

## Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl) waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1<sup>e</sup> communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met pater J Kochenko 06-45144377
- Aanvragen misintenties: [lectoren@felicitaskerk.nl](mailto:lectoren@felicitaskerk.nl) of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl) of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 - 638109 en de voicemail inspreken.  
E-mail: [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl)

**Pastorale team:****Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724**Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor Desiree Bühler [pastorbuhler@gmail.com](mailto:pastorbuhler@gmail.com)**Beheercommissie**Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: [beheercommissie@felicitaskerk.nl](mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl)**Pastoraatgroep****Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste**, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl)**Secretariaat**

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend open. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: [secretariaat@felicitaskerk.nl](mailto:secretariaat@felicitaskerk.nl) internet: [www.felicitaskerk.nl](http://www.felicitaskerk.nl)**Koster van de Felicitaskerk**

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

**Kerkblad**

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

**Financiën**

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

**Vieringen**

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

**Parochiale Caritas Instelling (PCI)**

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

**Kopij:**Kopij voor het kerkblad nr.3 jaargang 2017 moet op **maandag** 20 mrt. 2017 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: [kerkblad@felicitaskerk.nl](mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl)**Feb. 2017 nr. 2**