



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk  
Hekelingseweg 15, 3206 LA  
Spijkenisse



## VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)).  
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:  
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

### **Weekend 29 en 30 april**

Derde zondag van Pasen

1<sup>e</sup> collecte: *eigen kerk*

2<sup>e</sup> collecte (*zilveren schaal*): *Viëtnameese kerk*

Lezingen: *Hand. 2, 14 + 22-32 1 Petr. 1, 17-21 Lc. 24, 13-35 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: pater J. Konchenko

Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: pater J. Konchenko

Koor: KZN

### **Vrijdag 5 mei**

16.00 uur Gebedsviering

Voorganger: Gereformeerde gemeente

Locatie: Hart van Groenenwoud

### **Weekend 6 en 7 mei**

Vierde zondag van Pasen

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Hand. 2, 14a + 36-41 1 Petr. 2, 20b-25 Joh. 10, 1-10 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie

Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Viering van Woord en Communie

Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Koor: Felicitas

Er is weer Kinderwoorddienst

**Weekend 13 en 14 mei**Vijfde zondag van Pasen*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Hand. 6, 1-7 1 Petr.2, 4-9 Joh. 14, 1-12 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering  
Voorganger: W. Froger, priester  
Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering – Eerste Heilige Communie  
**Alleen toegang met een toegangskaart**  
Voorganger: pater J. Konchenko  
Koor: Kernzangers

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering  
Koor: Vietnamees koor

**Vrijdag 19 mei**

16.00 uur Gebedsviering  
Voorganger: Gereformeerde gemeente  
Locatie: Hart van Groenenwoud

**Weekend 20 en 21 mei**Zesde zondag van Pasen*collecte: eigen kerk**Lezingen: Hand.8, 5-8 + 14-17 1 Petr. 3, 15-18 Joh. 14, 15-21 (A)*

Zaterdag: **Geen viering i.v.m. Fancy Fair**

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering  
Voorganger: pater P.H. van der Veer  
Samenzang

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

**Donderdag 25 mei**Hemelvaart van de Heer*Collecte: eigen kerk**Lezingen: Hand. 1, 1-11 Ef. 1, 17-23 Mt. 28, 16-20 (A)*

10.30 uur Eucharistieviering  
Voorganger: pater J. Konchenko  
Samenzang

**Weekend 27 en 28 mei**Zevende zondag van Pasen*1<sup>e</sup> collecte: eigen kerk**2<sup>e</sup> collecte (zilveren schaal): Pan Bi**Lezingen: Hand. 1, 12 + 14 1 Petr. 4, 13-16 joh. 17, 1-11a (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: pater J. Konchenko

Samenzang (B)

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: pater P.H. van der Veer

Koor: Anima Mea

**Vrijdag 2 juni**

16.00 uur Gebedsviering

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Locatie: Hart van Groenenwoud

**Weekend 3, 4 en 5 juni**Pinksteren*Collecte: Week voor de Nederlandse Missionarissen**Lezingen: Hand. 2, 1-11 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 Joh. 20, 19-23 (A)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Samenzang (B)

Zondag: 09.30 uur Oecumenische Pinkaterviering

Locatie: Geervliet

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Koor: KZN

10.30 uur Viering van Woord en Communie

Voorganger: pastor D. Bühler

Koor: 10 Plus

Maandag: 10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: pater J. Konchenko

Samenzang (B)



## Samen verder

Deze keer een wat minder gebruikelijke Samen Verder. Onderstaande samenspraak met God kwam ik tegen en ik vond hem zo mooi dat ik hem ook aan u wilde laten lezen. Het geeft een mooi beeld van, hoe te vertrouwen op God; het geeft aan dat veel dingen in ons leven gebeuren met een reden.

Vertrouwen in God.

Ik: God, mag ik U wat vragen?

God: Natuurlijk.

Ik: Beloof me dat U niet boos wordt.

God: Ik beloof het.

Ik: Waarom liet u vandaag zoveel slechte dingen gebeuren?

God: Wat bedoel je?

Ik: Nou, ik heb me verslapen.

God: Ja.

Ik: Het duurde heel lang voordat mijn auto wilde starten.

God: Oké.

Ik: Tijdens de lunch maakten ze een verkeerd broodje voor me, dus moest ik weer wachten.

God: Uhu.

Ik: Onderweg naar huis was de batterij van mijn telefoon leeg, juist op het moment dat ik een telefoontje kreeg.

God: Oké.

Ik: En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was: toen ik thuis mijn nieuwe voetmassageapparaat wilde gebruiken, bleek dat dat ding helemaal niet werkte! Niets ging goed vandaag! Waarom deed U dat?

God: Even denken: een doodsengel stond naast jouw bed vanochtend. Ik moest één van mijn engelen naar jou sturen om voor jouw leven te vechten. Het leek me het beste om jou daar doorheen te laten slapen.

Ik: Oh.

- God: Ik zorgde ervoor dat jouw auto niet zou starten, omdat een dronken bestuurder juist op de route reed die jij zou gaan rijden. De bestuurder zou je aangereden hebben, als jij eerder de weg op was gegaan.
- Ik: (beschaamd)
- God: De persoon die het eerste broodje maakte was ziek en ik wilde niet dat jij ook ziek zou worden. Ik weet hoe erg jij je werk nodig hebt.
- Ik: (gegeneerd) Oké.
- God: De batterij van je telefoon was leeg, omdat de persoon die jou probeerde te bereiken een valse getuigenverklaring zou geven over wat je tijdens dat telefoontje had gezegd. Ik heb ervoor gezorgd dat hij jou niet te pakken kreeg, zodat jij niet in de problemen zou komen.
- Ik: Ik begrijp het.
- God: Oh en het voetmassageapparaat: het had een probleem waardoor de stroom in je hele huis uitgevallen zou zijn wanneer je hem zou gebruiken. Ik ging er vanuit dat je niet in het donker wilde zitten vanavond.
- Ik: Het spijt me, God.
- God: Je hoeft geen spijt te hebben. Leer hiervan dat je vertrouwen moet hebben in Mij, in alle dingen die op je pad komen, de goede en de slechte.

Namens de Pastoraatgroep,  
Angele de Vette

## Nieuws van de Fancy Fair Commissie

De verkoop van de loten verloopt goed. Veel enthousiaste verkopers zijn al op pad gegaan. De loten kosten 50 eurocent per stuk en er zijn weer mooie prijzen te winnen. En de afsluitende loterij op de fancy fair is ook altijd weer een feestelijk en spannend einde van een gezellige dag.



De opslagruimtes in de kerk beginnen goed vol te raken maar nog steeds kunnen we spullen gebruiken voor de Fancy Fair van 20 mei 2017. Boeken, DVD's, kinderkleding, bloempotten, lampen, elektra, servies, speelgoed, noem maar op alles is van harte welkom (en u weet het ondertussen wel, helaas geen meubels).

We zijn er elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur om de spullen in ontvangst te nemen. Dinsdag 16 mei is onze laatste inzamel-dag want.....

**OP ZATERDAG 20 MEI START OM 9.00 UUR DE FANCY FAIR VAN DE FELICITASKERK!**

U komt toch ook? Gezellig snuffelen tussen tweedehands spullen, plankjes kopen en meedoen met het rad van fortuin, plantjes kopen om uw balkon of tuin op te vrolijken, gezellig een praatje maken op het terras en natuurlijk genieten van de heerlijke hamburgers en andere hapjes.

De organisatie van de fancy fair is een hele klus en we zijn dringend op zoek naar uitbreiding en vervanging voor onze groep. Na de fancy fair van 20 mei zullen twee leden van onze werkgroep (Robert en Elly) stoppen met hun werk. Zonder nieuwe leden is het voor de anderen niet meer mogelijk om nog een fancy fair te organiseren. Vindt u het leuk om zo'n groot parochiefeest te organiseren of wilt u komen helpen sjouwen neem dan contact met op ons op of loop op een van de inzameldagen even bij ons binnen. De koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet en tot 20 mei!

Marijke Walraven: 633325,  
Thea van Heijningen: 614844,  
Robert van Kints: 643097,

Henk den Breejen: 635110,  
Jim Cabrie: 612478,  
Elly Hoorens: 643265

## Interview met Ankica

Ik zit gezellig naast Ankica op de bank om haar te interviewen voor ons kerkblad.

Ankica (spreek uit: Ankietza) is de moeder van: Katarina, de fluitiste en dirigente van het Anima Mea Koor en van zuster Maria Vultus Christi, zuster in de orde van de Blauwe zusters, in Heiloo. Ze is ook oma van twee inmiddels grote kleinzoons.



Ankica komt uit Bosnië-Herzegovina. Zij werkte daar als gemeenteambtenaar, die ook huwelijken sloot, tot zij in 1994 naar Nederland kwam samen met haar man.

Bij het Dameskoor, zingt Ankica al haast 20 jaar en zij heeft het daar prima naar haar zin.

Ankica vond het moeilijk om haar antwoorden op de vragen goed onder woorden te brengen, maar met behulp van Katarina verliep ons gesprekje prima.

Ik vroeg aan Ankica:

### Wat betekent God voor jou?

"God betekent **alles** voor mij omdat Hij de Schepper is van alles".

Haar geloof in de H. Drie-eenheid is de rots waarop haar geloof staat.

God de Vader, God de Zoon, en God de H. Geest, hebben alle drie hun eigen eigenschappen en aspecten.

### Wat betekent de geloofsgemeenschap van de Felicitaskerk?

Ankica voelt zich thuis in de geloofsgemeenschap. Ze ervaart warmte van de mensen en interesse in elkaar. Toch is de viering met het sacrament van de Eucharistie eigenlijk nog belangrijker, daarin viert zij samen met alle anderen haar geloof.

Welke heilige is favoriet?

Ankica: “ Elke heilige heeft iets speciaals en is waardevol. Maar Sint Jozef steekt er bovenuit omdat hij de steun van Maria is geweest en Jezus heeft opgevoed. God zelf heeft Maria en Jozef gekozen als de ouders van Jezus”. Speciaal is ook de H. Anna, de moeder van Maria omdat Ankica van de Anna is afgeleid.

Wat betekent je geloof in je dagelijkse leven?

“Ik doe mijn best om mee te leven met de ander. Mijn geloof geeft mij de kracht om te leven. En ik bid dat God voor anderen die het moeilijk hebben zorgt”.

Wat betekent Maria voor jou?

“Als de moeder van Jezus is Maria ook een moeder van mij”.

Wat zou je tot slot nog met ons willen delen, Ankica?

“Ik ervaar soms dat God heel dicht bij mij is, daar ben ik erg dankbaar voor. Net zoals ik dankbaar ben voor mijn talent, dat zie ik als een geschenk van God”.

Ik heb dat talent van Ankica gezien. Zij is erg creatief is. Zij schildert in verschillende technieken, zij graveert en werkt met glas en zij maakt ook sieraden. Ik was er erg van onder de indruk.

Ik zeg: Dank je wel Ankica voor dit gesprek. Ankica zegt voor dit alles: Dank U wel God!!

Namens de pastoraatgroep: Jacqueline Hoed.





In juni wordt er weer gecollecteerd voor het Oranjefonds. De opbrengst van deze collecte is voor verenigingen en stichtingen die Nederland mooier en socialer maken. Deelnemende

organisaties aan de collecte mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstellingen!

De andere helft gaat naar sociale organisaties in de provincie waarin gecollecteerd is. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds.

De Voedselbank Spijkenisse e.o. zit in zwaar weer. Ze vervoeren bijna 2 miljoen kilo aan voedsel per jaar. In 2014 stelde onze sponsor een vrachtwagen met een koel- en vries aggregaat volledig kosteloos ter beschikking. Per 1 januari 2017 is dat niet meer het geval. De Voedselbank moet nu al deze kosten zelf betalen.

Daarnaast is er behoefte aan een kartonpers en moet de koelcel worden uitgebreid. Onder het motto 'alle kleine beetjes helpen', doet Voedselbank Spijkenisse dit jaar mee aan de Oranje Fonds Collecte. Ze mogen de helft van de opbrengst houden en vrij besteden, dus het is behoorlijk lucratief.

Daarom hebben we uw hulp hard nodig. Willen jullie helpen om van 6 tot 10 juni 2017 te collecteren in "Schenkel-West" en "De Elementen". De tijden zijn flexibel, dus je kan collecteren wanneer het u uitkomt. Heeft u tijd en wilt u de Voedselbank een handje helpen, geef je dan voor 17 april op! Dat kan via [supermarktactie@vnds.nl](mailto:supermarktactie@vnds.nl). Alvast bedankt.



Te weinig vrijwilligers waardoor lang niet alle supermarkten zouden kunnen worden bemenst. Dat was de situatie waarmee de Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse e.o. zo'n vier weken voor de actie werd geconfronteerd. Actie door laten gaan of afblazen? Een dilemma waaraan je als je met de actie start liever niet wilt denken. Uiteindelijk werd gekozen om de actie door te laten gaan. Dan maar met een paar supers minder. De voorbereidingen waren al te ver gevorderd.

Wat is het dan fijn dat je na de actie kunt concluderen dat de opbrengst ongeveer op het zelfde niveau ligt als de jaren ervoor. 727 kratten konden aan de noodvoorraad worden toegevoegd. Echt een geweldig resultaat!

De Activiteitencommissie bedankt dan ook alle gevers en geefsters voor hun bijdrage. Hiermee kan de Voedselbank weer een aantal maanden vooruit.

Helaas blijven deze acties nodig. Daarom is de datum voor de volgende actie al vastgesteld. Op 8- en 9 december '17 om precies te zijn. Wilt u meewerken aan deze actie? Stuur dan een mail aan [supermarktactie@vvds.nl](mailto:supermarktactie@vvds.nl). Bellen mag ook: 06 27146876 (na 18.30uur).

## Pastoor Rutger Kurvers.

Het is alweer enige tijd geleden dat pastoor Rutger Kurvers zijn heup heeft gebroken en daardoor niet meer in Den Haag kon wonen. Hij is toen verhuisd naar het Klooster Mariënhage in Eindhoven om daar te revalideren. Afgelopen week ontvingen wij een verhuisbericht van Rutger Kurvers dat hij per 25 april verhuist naar Gagelboschplein 14, 5654 KN Eindhoven. Omdat onze oud-pastoor 6 mei a.s. 95 jaar hoopt te worden is het misschien wel aardig om hem op zijn nieuwe woonplek een verjaardagskaartje te sturen. Wij wensen pastoor Kurvers alle goeds en wij hopen dat hij zich spoedig thuis mag voelen op zijn nieuwe woonplek.

De pastoraatgroep

---

## MUSICAL TWEESTROMENLAND



MUSICAL JOZEF: DE ZESDE MUSICAL ALWEER

Bent u wel eens in de mooie, oude kerk in Geervliet geweest? In dat geval herinnert u zich vast het sfeervolle interieur. Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 zal de kerk er heel anders uitzien. Op die dagen is de kerk namelijk omgebouwd tot een heus theater. Een theater dat plaats biedt aan ca. 150 personen. Erg knus dus.

In dit theater wordt dan de musical Jozef opgevoerd, georganiseerd door PG Tweestromenland. Een musical die zich afspeelt in de eerste dagen na de dood van Jozef. Veel mensen komen op bezoek en er worden herinneringen opgehaald. Eigenlijk niet anders dan tegenwoordig.

Op 12 april 2017 start de voorverkoop. Dat gebeurt via de website [www.musicaltweestromenland.nl](http://www.musicaltweestromenland.nl). Wilt u er ook bij zijn, reageer dan snel. De musical wordt maar vier keer opgevoerd (op zaterdag tweemaal). Eerdere jaren waren de voorstellingen snel uitverkocht.

Wist u overigens dat het al de zesde keer is dat er in de PG Tweestromenland een musical wordt opgevoerd? Stuk voor stuk succesvol. Ook deze keer zijn er hoge verwachtingen. De resultaten van de repetities zijn goed.

We hopen u te ontmoeten tijdens één van de uitvoeringen. O ja, wilt u dagelijks op de hoogte blijven? like dan onze Facebookpagina: Musical Tweestromenland.

# FELICITAS

1977

40 jaar

2017

Ja u leest het goed, en mogelijk heeft u er al iets over gehoord, dit jaar bestaat het Felicitaskoor 40 jaar!

Tijdens de viering op zondag 25 juni, de laatste viering voor het Felicitaskoor van dit seizoen, zullen we op gepaste en bescheiden wijze aandacht aan dit gedenkwaardige feit besteden.

Maar eerst vieren we het jubileum met een concert in onze Felicitaskerk op zaterdagavond 10 juni 2017.

Het concert begint om 20.00 uur en het eindigt om 22.00 uur.

Na afloop van het concert wordt een deurcollecte gehouden.

De helft van de opbrengst wordt gebruikt om de kosten van het concert te dekken en de andere helft gaat naar een goed doel, en dat is de Parochieschool Santa Rita in Brazilië, het project dat Francisco Pelger begeleidt, en waarover u regelmatig informatie in dit Kerkblad kunt lezen.

In de pauze en na afloop zijn in de Schaapskooi consumpties te koop.

Er worden tijdens het concert liederen gezongen die u al van ons kent en een aantal liederen die u wellicht op een andere manier kent.

We zorgen in ieder geval voor een gevarieerd en indrukwekkend programma. Het is beslist de moeite waard om naar dit concert te komen.

De kaarten voor het concert zijn gratis beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Hoe kunt u aan kaarten komen?

Na de viering van zondag 7 mei aanstaande, waarin het Felicitaskoor de zang verzorgt, kunt u de kaarten krijgen bij een van de leden van de Jubileumcommissie. Dit kan zowel achterin de kerk als tijdens het koffiedrinken in de Schaapskooi.

Wij vragen u vriendelijk alleen het aantal kaarten te vragen dat u ook werkelijk gaat gebruiken om te voorkomen dat wij mensen moeten teleurstellen.

De komende weken gaan wij nog stevig door met repeteren en oefenen, zodat u op 10 juni van een fantastisch concert kunt genieten.

De jubileumcommissie van het Felicitaskoor

## Eerste Heilige Communie op 14 mei

In november 2016 zijn 14 kinderen begonnen met de voorbereiding van hun Eerste Heilige Communie. De viering vindt plaats in onze kerk, de H. Felicitas te Spijkenisse op 14 mei om 10:30.

De namen van communicanten zijn:

Brayen Relyveld  
Dominika Jastrzebska  
Dominik Jastrzebska  
Hugo Markies  
Jade Criellard  
Kylie Benjamin  
Maygen Winkelaar  
Maaïke Schallenberg  
Miguel Westeram  
Neo Reiber  
Sang Phan  
Sophie Blom  
Sueeny Neuman  
Vaneska Pereze

Omdat de groep groot is, en we niet meer gasten mogen ontvangen dan de toegestane zitplaatsen, is deze viering is alleen toegankelijk met een kaart.

De viering wordt voorgegaan door pater Youri Konchenko en begeleidt door de Kernzangers

Werkgroep gezinscatechese,  
Marlies Veldhuis, Lia Vogelaar,  
Mavis Trustful en Helene Jaoude



## Indaiatuba, Brazilië 13 april 2017, Witte Donderdag

Beste Paul,

Wat een leuke maar ook geweldige verrassing dat de Felicitasparochie zich weer gaat inspannen voor het project voor beurzen voor kansarme kinderen van de Santa Rita parochieschool. Het is zeker origineel dat jullie de aanvang van het schooljaar 2017-2018 in Nederland aangrijpen om aan de kinderen hier te denken en nogmaals de vrijgevigheid en solidariteit te tonen. Inderdaad een moment dat de Nederlandse kinderen zich mogen realiseren wat een godsgeschenk het is te leven in een land waar in ieder geval alle kansen worden geboden aan alle kinderen voor goed onderwijs, hetgeen hier in Brazilië jammer genoeg niet het geval is voor grote groepen kinderen. Ik heb de blijde boodschap overgebracht naar de Santa Rita school en parochie. De grote mate van solidariteit van alle gulle giften uit Nederland, met name de Felicitasgemeenschap, voelen de mensen van de school hier als steun en als genade en zegen voor hun moeizame maar prachtige werk voor de zwakkeren. Ik zou willen dat jullie hier konden zien, zoals ik, met eigen ogen, met wat een liefdevolle inspanning de school wordt omgeven. De directrice, Carmita, bekent telkens die enorme dankbaarheid. En in haar dagelijkse en de gezamenlijke gebeden van de school danken ze God en vragen zijn genade en zegen om het werk van de school voort te mogen zetten. Ze danken God voor de kleine wonderen die gebeuren telkens als ze het geluk zien bij de kinderen van de school, die de kans hebben gekregen voor goed en liefdevol onderwijs en danken voor al de mensen in Nederland die hen steunen en vragen Gods zegen. Paul, jij zegt dat jullie, als Felicitasparochie, trots zijn om ons project hier in Brazilië te steunen. Maar jij en jullie moesten eens weten hoe trots en dankbaar de mensen hier zijn met jullie medegeven en medeleven..en hoe trots ik me voel om het vertouwen van jullie om boodschapper en verbindingsman te mogen zijn tussen beide parochiegemeenschappen geografisch zo ver van elkaar, maar in geloof en belijdenis zo met elkaar verbonden in naam van Jezus, de verrezen Heer en Broeder van ons allemaal! Een zalig Pasen.

Niet alleen deze dagen, maar alle dagen!

God, de Vader, zij dank alleluja!  
Groeten en alle goeds aan jou en allen!  
Francisco Pelger  
Indaiatuba, Brazilië, 13 april 2017,  
Witte Donderdag

*Het is wel duidelijk dat de spanning om de doelstellingen te halen van Sparta, trouwens van de drie Rotterdamse clubs, echt tot op de laatste speeldag zal duren...laten we ervoor blijven duimen!*  
fp

## RESULTAAT VAN DE ENQUÊTE OVER HET KERKBLAD

Allereerst willen wij iedereen die de moeite genomen heeft om het enquêteformulier in te vullen bedanken. We hebben net iets meer dan 100 reacties ontvangen op de uitgezette enquête over het kerkblad. Deze hebben we allemaal verwerkt en hier vanuit is een aardig beeld op te maken over de informatievoorziening binnen de Felicitas gemeenschap.

Zo kunnen we vaststellen dat verreweg de meeste mensen het kerkblad gebruiken om op de hoogte te blijven van het kerknieuws. Het kerkblad wordt door meer dan de helft van de lezers zelfs meerdere keren per maand ter hand genomen om te lezen wat er plaatsvindt. Opvallend is dat de vorig jaar vernieuwde website ([www.felicitaskerk.nl](http://www.felicitaskerk.nl)) slechts bij een beperkte groep bekend is, terwijl het nieuws en het vieringenoverzicht daar wekelijks wordt bijgewerkt.

We hebben in ieder geval meer inzicht gekregen in het gebruik van het blad en de informatie die u graag ziet. Daar zullen we in de toekomst zeker rekening mee proberen te houden. Dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, blijkt wel uit de antwoorden op de vragen of er alleen informatie over de Felicitaskerk vermeldt moet worden of ook van de andere kerken binnen de Nicolaas Pieck & Gezellenparochie. Hier zijn de antwoorden ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen de voor- en tegenstanders.

Een meerderheid heeft de voorkeur dat de uitgiftefrequentie hetzelfde blijft zoals u gewend bent, namelijk 10 keer per jaar. Gelukkig is de meerderheid dan bereid om een kleine bijdrage te betalen voor het blad. We hebben daarom besloten om in de maand juni een acceptgiro bij het blad te voegen om u in de gelegenheid te stellen uw belofte waar te maken. Afhankelijk van uw bijdrage zal nader bekeken worden of de kosten voor het drukken van het kerkblad gedekt zijn of dat er advertenties in het kerkblad geplaatst moeten worden. Uit de reacties blijkt dat u daar over het algemeen geen problemen mee heeft.

Inmiddels zijn er 28 personen die het kerkblad graag per e-mail willen ontvangen. Hier zullen we z.s.m. actie op ondernemen. Als u op deze wijze ook mee wilt helpen om de kosten te drukken dan kunt u zich uiteraard hiervoor nog opgeven via het e-mailadres [beheercommissie@felicitaskerk.nl](mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl)

Met vriendelijke groet,  
Beheercommissie

## **UITNODIGING**

### **KBO en PCOB**

Deze twee ouderenbonden werken nauw samen!  
In Spijkenisse is de PCOB actief, maar helaas ontbreekt de  
Katholieke Ouderenbond (KBO)  
Daarom deze uitnodiging.

Wij van de PCOB hebben elke laatste woensdag van de maand  
een gezellige bijeenkomst.  
Komt u ook eens kijken?

### **ONS PROGRAMMA**

26 april: In het spoor van een voorganger (Beamer)  
Natuuroptnamen met uitleg en muziek

31 mei: Dichter bij de mens (Voordracht)

28 juni: Bingo gratis

30 augustus: De boekjes van W.G. van der Hulst  
(Voordracht en verkoop)

25 september: geld door de eeuwen heen (Voordracht)

25 oktober: Bingo gratis

29 oktober: Spreekwoorden en zegswijzen  
Gezamenlijk spel

20 december: kerstviering

U kunt ons vinden in de zaal van de Ontmoetingskerk,  
Achter de Dorpskerk, Kon. Wilhelminalaan 1  
Woensdagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur  
Hartelijk welkom!





“Het vijftigste jaar is een heilig jaar. In dat jaar geldt dat schulden niet terugbetaald hoeven te worden”.  
Woorden uit Leviticus 25. Woorden die nog steeds actueel zijn.

Het is alweer ruim 17 jaar geleden dat Jubilee 2000 werd georganiseerd. Met deze campagne werd in 2000 aandacht gevraagd voor de schuldenlast van de armste landen in deze wereld. Er werd een beroep gedaan aan de rijke landen om de zwaarste schulden van de armste landen kwijt te schelden. Om die landen een schuldenvrije start te laten maken in het nieuwe millennium. Tal van organisaties zetten zich daarvoor in. Daaronder veel kerken. Helaas is er nog niet zoveel veranderd.

Aan deze woorden moest ik denken op de slotmanifestatie van het TV programma “Schuldig”. Op deze manifestatie hield Joke de Kock, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) een vurig pleidooi voor de instelling van een jubeljaar.

Wat zou het toch mooi zijn wanneer mensen een deel van hun schulden krijgen kwijtgescholden. Al is het alleen maar dat deel dat de incasso-industrie aan mensen met schulden verdient. Dat is namelijk erg veel.

Uiteraard zijn er de nodige praktische problemen verbonden aan het instellen van zo'n jubeljaar. Er zullen nog veel hobbels moeten worden genomen. Maar een mens mag wel eens dromen en idealen hebben. Wat zou het toch mooi zijn Budgetmaatjes t.z.t. kunnen opheffen omdat er geen behoefte meer aan is. Zover is het echter nog niet. Daarom gaan we door en zoeken nog steeds nieuwe maatjes.

---

## Familieberichten

De redactie heeft geen familieberichten ontvangen.

## Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.  
Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:  
ledenadministratie@felicitaskerk.nl

**Naam/**  
**Voornaam**.....M/V  
(doorhalen wat niet van toepassing is)

**Geboortedatum**.....

**Adres**.....

**Postcode**.....

**Woonplaats**.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	.....M/V
.....	.....M/V
.....	.....M/V

## Aanvragen

- Voor doopvieringen kunt u zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitaskerk.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- Voor de doop van volwassenen, 1<sup>e</sup> communie, vormsel of huwelijk kunt u bellen met het secretariaat 0181-638109. Bgg kunt u gebruik maken van de voicemail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tijdens de secretariaatsuren bent u ook welkom op de pastorie Hekelingseweg 15 te Spijkernisse.
- Voor ziekenzalving of uitvaart belt u met pater J Kochenko 06-45144377
- Aanvragen misintenties en doorgeven van zieken: lectoren@felicitaskerk.nl of tel. Frans Pieterse 0181-641242 of pastoraat@felicitaskerk.nl of tel. Angele de Vette 0181-644159
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181 – 638109 en de voicemail inspreken.  
E-mail: pastoraat@felicitaskerk.nl

**Pastorale team:**

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377 pastor Desiree Bühler [pastorbuhler@gmail.com](mailto:pastorbuhler@gmail.com)

**Beheercommissie**

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: [beheercommissie@felicitaskerk.nl](mailto:beheercommissie@felicitaskerk.nl)

**Pastoraatgroep**

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: [pastoraat@felicitaskerk.nl](mailto:pastoraat@felicitaskerk.nl)

**Secretariaat**

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en elke woensdagochtend open. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: [secretariaat@felicitaskerk.nl](mailto:secretariaat@felicitaskerk.nl) internet: [www.felicitaskerk.nl](http://www.felicitaskerk.nl)

**Koster van de Felicitaskerk**

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

**Kerkblad**

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

**Financiën**

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

**Vieringen**

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

**Parochiale Caritas Instelling (PCI)**

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

**Kopij:**

Kopij voor het kerkblad nr.5 jaargang 2017 moet op **maandag** 22 mei 2017 voor 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: [kerkblad@felicitaskerk.nl](mailto:kerkblad@felicitaskerk.nl)

**Apr. 2017 nr. 4**