



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 26 en 27 september 26e zondag door het jaar

Lezingen: Num. 11, 25-29 Jak. 5, 1-6 Mc. 9, 38-43 + 45 + 47-48 (B)

Zaterdag: 19.00 u **Geen viering i.v.m. openingsviering**

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering / Openingsviering
Locatie: Kerk Rhoon. Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon
Voorgangers: pastoor S. Bladowski,
pater J. Konchenko en pastor F. Wijnen
(**niet** te beluisteren via internet)

Vrijdag 2 oktober

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 03 en 04 oktober 27e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Gen. 2, 18-24 Heb. 2, 9-11 Mc. 10, 2-16 of 2-12(B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: H. Vergeer, priester
Er is weer Kinderwoorddienst

Weekend 10 en 11 oktober 28e zondag door het jaar

Collecte: Vrede voor de Stad

Lezingen: Wijsh. 7, 7-11 Heb. 4, 12-13 Mc. 10, 17-30 of 10, 17-27(B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: W. Froger, priester

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie m.m.v. Kernzangers
Voorganger: F. Wijnen, pastor
12.30 u Doopviering
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Vrijdag 16 oktober

16.00 u Gebedsviering
 Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 17 en 18 oktober

29^e zondag door het jaar

Collecte: Missie zondag

Lezingen: Jes. 53, 10-11 Heb. 4, 14-16 Mc. 10, 35-45 of 42-45(B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
 Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
 Voorganger: pater J. Konchenko

 12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

 13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 24 en 25 oktober

30^e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jer. 31, 7-9 Heb. 5, 1-6 Mc. 10, 46-52 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
 Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
 Voorganger: P.H. Van der Veer

Vrijdag 30 oktober

16.00 u Gebedsviering
 Locatie: Hart van Groenenwoud

Samen Verder

Velen van u weten het al..... maar voor degenen die het nog niet weten 'ik zal als pastoraal werker aan het einde van dit jaar met pensioen gaan'. Zoals dat tegenwoordig heet op de 'AOW-gerechtigde leeftijd'. Dat is niet meer aan het begin van de maand waarop je 65 jaar wordt, maar 65 + een aantal maanden. Bij mij zijn dat er drie! Ik heb de bisschop nog om een jaar verlenging gevraagd, maar helaas is dat niet mogelijk.

Ondertussen heeft het pastorale team een gesprek gehad met de personeelsfunctionaris van ons bisdom wat de mogelijkheden zijn voor een opvolger/opvolgster. Ook het bestuur van de NP&G parochie is er mee bezig. Bij het proces van het clusteren, zo vijf jaar geleden, was berekend dat onze nieuwe NP&G parochie recht had op een pastoraal team bestaande uit twee priesters en één pastoraal werker/ster. En dat is toen gelukt. En we hopen dat het deze keer wéér lukt. Of de opvolger/ster ook kantoor zal houden in het gebouw van de Felicitaskerk, is wel een vraag.

Ik ben in 2007 begonnen als pastor voor de Felicitaskerk in samenwerking met pastoor van Zaal en pastoraal werkerster Bea Poortvliet voor de parochies uit Hellevoetsluis en Brielle. Met als uitvalbasis de Felicitaskerk. Maar de opvolging zal pastor worden van de geloofsgemeenschappen Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Rhoon, Rozenburg en Spijkenisse. Dus dat is afwachten.

Voor onze Felicitas Geloofsgemeenschap zal dit even wennen zijn, want sinds het begin van dit gebouw, in 1985, heeft zij twintig jaar lang een bewoner gehad tot het overlijden van pastoor Frans Kempen in 2005. Daarna heeft Francisco Pelger zijn werkkamer gehad en na zijn vertrek heb ik zijn ruimte ingenomen.

Maar zoals al jaren de titel van het eerste artikel in elk parochieblad SAMEN VERDER.... Ben ik er van overtuigd dat onze geloofsgemeenschap gewoon samen verder gaat.

Zowel de Beheercommissie als de Pastoraatgroep zijn goed bezet met enthousiaste mensen die aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid willen dragen voor onze Felicitaskerk. Zij hebben al jaren geleden een taakverdeling gemaakt en wie is waar voor aanspreekbaar. Deze lijst zal door mijn vertrek aangepast worden en in één van de komende parochiebladen vermeld staan.

Dit 'samen verder.....' natuurlijk samen met het pastorale team en al onze gastpriesters.

Dat SAMEN VERDER kunnen we doen (gaan we doen) met hoog in het vaandel het hoogste gebod die Jezus aan die sympathieke Schriftgeleerde gaf: *'God liefhebben en de naaste als jezelf'* (Matteus 22, 37-39).

Ook op de uitvaartkaart van pastoor Kempen stond een bemoedigende tekst, die ik graag nog een keer wil herhalen: *'Broeders en zusters, blij elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet'* (1, Tessalonicenzen 5:11).

Wat we ook doen, hoe we het ook doen, als we alles wat we doen, doen voor God en zijn kerk, voor de samenleving en natuurlijk voor de mensen om ons heen als Dienaar van Christus Het gaat gewoon lukken.

Fred Wijnen, pastoraal werker.

Gezocht enthousiaste opvolging

Negen jaar geleden, toen Francisco Pelger van zijn welverdiende pensioen ging genieten, zocht hij een opvolger voor de stuurgroep Vrede voor de Stad. Omdat ik een groot voorstander ben van samenwerking tussen diverse kerken (14!) en het fijn vind om behalve mijn handen te vouwen ze ook uit de mouwen te steken, nam ik zijn plekje over.

Daar heb ik nooit spijt van gehad! Wat hebben we binnen 'Vrede voor de Stad' veel bereikt in de afgelopen jaren en wat heb ik veel geleerd van mensen met een ander Christelijk geloof. En toch is het nu ook voor mij tijd om het stokje door te geven. U hebt al vaak kunnen lezen over het werk van 'Vrede voor de Stad' maar ik zal toch nog een keer de 6 projecten noemen.

- de bezoekgroep aan jeugdgevangenis de Hartelborgt
- een zetel in de WMO-adviesraad van de gemeente Nissewaard
- de werkgroep Kerk, vluchteling en maatschappij
- de projectgroep BudgetMaatjes
- de Voedselbank
- stichting Leergeld.

Alle zes projecten die er op gericht zijn, om mensen in moeilijke situaties te helpen, uitzicht te bieden en te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Gewoon heel concrete praktische hulp. De stuurgroep (bestuur) bestaat momenteel uit een zevental vrijwilligers uit de diverse kerken en zorgt er voor dat de financiën en voorzieningen op orde zijn, houdt contact met de diverse kerken, zorgt voor communicatie tussen de vrijwilligers, blijft in gesprek met de gemeente Nissewaard enz. Half oktober ga ik stoppen met

mijn werkzaamheden voor 'Vrede voor de Stad'. Ik hoop echt dat er iemand uit de Felicitaskerk mijn plekje wil innemen. Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk kerken een vertegenwoordig(st)er hebben binnen het bestuur. Uiteraard krijgt mijn opvolg(st)er alle ruimte en tijd om zijn of haar eigen plekje en werkzaamheden te vinden binnen het bestuur. Het bestuur vergadert in principe 1 maal per maand op donderdagmiddag en heeft natuurlijk ook regelmatig contact met elkaar via de e-mail. Of het vrijwilligerswerk meer tijd vraagt is afhankelijk van de werkzaamheden die hij/zij op zich neemt.

Heeft u interesse? Kijk dan eens op www.vredevoordestad.nl of neem bij vragen contact met mij op via 0181-643265 of hoorens@hetnet.nl

Elly Hoorens

De leden van onze pastoraatgroep Felicitas Geloofsgemeenschap hebben het afgelopen jaar een aantal mensen benaderd met de vraag of zij namens 'onze Felicitas' zitting willen nemen in de stuurgroep van 'Vrede voor de Stad'. Helaas tot op heden zonder resultaat. Omdat Elly Hoorens écht gaat stoppen per 1 oktober 2015 zijn we naarstig op zoek naar een enthousiaste opvolgster of opvolger. Het is ontzettend belangrijk dat één van de parochianen van onze kerk in deze interkerkelijke stuurgroep zitting heeft. Vandaar ook namens de pastoraatgroep een dringend verzoek en natuurlijk een aanbeveling dat u ondersteund wordt door de pastoraatgroep.

Namens de pastoraatgroep, Fred Wijnen, pastor.

Voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het heilig Vormsel.

Ook in 2016 zal het sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend samen met de vormelingen uit Rozenburg, Rhoon, Brielle en Hellevoetsluis. De juiste datum is nog niet bekend, maar de informatieavond natuurlijk wel, deze wordt namelijk gehouden op dinsdag 8 december 2015 (zie inlegvel voor het aanmeldingsformulier).

Jongeren vanaf 12 jaar (niet meer zittend op de basisschool) kunnen zich via het aanmeldingsformulier aanmelden. Maar ook oudere jongeren en volwassenen kunnen zich opgeven. Zo nodig zullen we net als afgelopen jaar de groepen splitsen, als het leeftijdsverschil te groot is.

Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding
Fred Wijnen, pastoraal werker.

Kledinginzameling voor Stichting Mensen in Nood

Op zaterdag 3 oktober vindt in Spijkenisse de najaar kledinginzamelactie plaats, voor mensen in nood.

U kunt uw kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken, afgeven van 10.00 u tot 12.00 u bij de volgende adressen:

Michaelkerk	Anjerplein 1
Ontmoetingskerk	Kon. Wilhelminalaan 1
Felicitaskerk	Hekelingseweg 15

De Opbrengst is bestemd voor Bangladesh

Hart van Groenewoud

Ik was vrijdag 7 augustus, als vrijwilliger, in het zorgcentrum Hart van Groenewoud in Spijkenisse om de gebedsviering (afsluiting van de week) bij te wonen. Deze viering is niet alleen bedoeld voor de bewoners van het Hart van Groenewoud, maar iedereen mag deze viering bijwonen, u dus ook.

Na de viering wordt er nog een kopje thee of koffie geschonken en de viering begint om 16.00 uur. De locatie is gebouw 1 (de Kastanjerie)

In de viering is er ook ruimte voor de voorbeden.

Hierbij vroeg de voorganger of iemand nog speciale intenties had.

Ik vroeg hem te bidden voor priester Hans Vergeer.

Na de viering kwam een mevrouw naar mij toe om haar belangstelling te tonen. Deze mevrouw is nu 100% blind maar is dit niet altijd geweest. Tijdens het proces van het blind worden was het niet altijd eenvoudig positief te blijven. In die periode heeft zij een aantal gedichten gelezen die haar heel erg hebben geholpen om haar blind worden te accepteren. Deze gedichten heeft zij in een boekje gebundeld. Deze mevrouw vroeg mij of ik een boekje aan de priester wil geven, omdat zij denkt dat het Hans Vergeer kan helpen door deze moeilijke periode heen te komen.

Ik heb haar beloofd het boekje te geven.

De zondag daarna was ik lector en Jacqueline Hoedt ging voor.

Ik had het boekje gelezen en vond een gedicht dat ik heel erg mooi vond.

Ik dacht gelijk: "dit gedicht wil ik zondag in de viering voorlezen".

In overleg met Jacqueline heb ik in plaats van de tweede lezing het gedicht voorgelezen en ook verteld wat er vrijdag in en na de viering in het Hart van Groenewoud is gepasseerd. Na afloop van die viering vroegen diverse mensen of zij het gedicht konden krijgen. Een van de parochianen gaf als idee aan om het stukje in het parochieblad te plaatsen. Dit leek mij een goed idee, dus hieronder vindt u het gedicht.

Wees niet bevreesd.

*Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,
Al zie je niet over de toekomst heen.
Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen,
God is nabij, Hij laat je nooit alleen.*

*Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,
Al heb je soms ook nog zoveel verdriet,
Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.
God is nabij, Zijn kind vergeet Hij niet.*

*Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
Al staat je hele wereld ook in brand.
Hij steunt en draagt je, is de Goede Herder,
God is nabij, Hij houdt je in Zijn hand.*

*Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.
Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.
Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.
God is nabij, voor eeuwig en altijd.*

Frans Pieterse

Brielle Lezing 2015.

Commissie Bedevaartskerk neemt initiatief tot Brielle Lezing.

Zaterdag 26 sept. spreekt Leo Fijen in Brielle tijdens de eerste 'Brielle Lezing'.

Thema: "Dienstbaar zijn vanuit je geloof; hoe geloof ons motiveert om dienstbaar te zijn".

De Brielle Lezing is een nieuw initiatief van de Bisschoppelijke Brielse Commissie en dient ter afsluiting van het bedevaartseizoen van de bedevaartskerk de HH. Martelaren van Gorcum.

Na de lezing gaan de aanwezigen in gesprek met de inleider.

Diaken André van Aarle is de gespreksleider.

Leo Fijen is jarenlang presentator geweest van RKK-programma's als 'Kruispunt', en is nu hoofdredacteur van de afdeling Journalistiek van de KRO-NCRV. Diaken André van Aarle is lid van het pastoraal team HH. Clara en Franciscus, bisdom Rotterdam.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Aanmelden via het bureau van het bisdom (telefonisch: 010 - 281 51 71, per mail: bureau@bisdomrotterdam.nl).

Om 13.30 uur is er ontvangst met koffie/thee.
Lezing en gespreksronde van 14.00 uur tot 15.30 uur.
De middag wordt afgesloten met een informeel samenzijn tot 16.00 uur.
Adres: De Rik 5 te Brielle.

Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2016

Op 28 oktober is er de informatieavond voor de ouders, van de kinderen die op 17 april 2016 hun eerste H. communie mogen gaan doen.

Wij doen deze voorbereiding met behulp van het project – *Blijf dit doen*,-.

Kinderen die in groep 4 of hoger op de *basisschool* zitten kunnen hieraan meedoen.

Het kind en een ouder starten op 4 november met de voorbereiding en in november komen alle kinderen nog 2 keer bij elkaar.

In januari 2016 komen de kinderen weer bij elkaar voor de verdere voorbereidingen.

De kinderbijeenkomsten zijn op een woensdagavond van 18.00 – 19.30 uur. Ook zijn er twee ouderavonden, van 20.00 – 21.30 uur.



Na de eerste H. communieviering sluiten de kinderen met hun ouder dit af door nog een keer bij elkaar te komen.

U kunt uw kind opgeven d.m.v. het inschrijfformulier (zie het inlegvel) en deze opsturen naar eerstecommunie@felicitasparochie.nl of het formulier (deze liggen ook achter in de kerk) in de brievenbus te doen bij de kerk.

De kosten van de voorbereiding en de materialen zijn € 40,00 dit is inclusief een CD met de foto 's van uw kind tijdens de viering.

Werkgroep gezinscatechese:

Helen Jaoude, Ada Pieterse, Irma Sundermann, Marlies Veldhuijsen, Lia Vogelaar, Fred Wijnen en Ine Korste.

Kerken in de Es: helpt u mee?

De Es is een geriatrisch verpleeghuis in Spijkenisse. Wanneer u de Maaswijktuinen komt binnen rijden, ziet u ons woongebouw direct aan de rechterzijde, gevestigd in gebouw "De Zomertuinen".

Wij willen iedereen die bij ons verblijft een zo goed mogelijke vervanging voor 'thuis' bieden. Wij zeggen niet voor niets: een gastvrij onthaal in een eigentijdse omgeving. Thuis betekent voor veel bewoners ook thuis-zijn in de kerk. In het verleden, soms een ver verleden, ging men naar de kerk of naar de zondagsschool. Thuis werd er gezongen, met elkaar rondom het harmonium. Thuis betekent ook je thuis voelen bij God. Wij willen ook op deze manier een 'thuis' blijven bieden.

Daarom wordt er maandelijks in de Es een kerkelijke viering gehouden. Een kerkdienst met verschillende elementen van die "thuis-kerk". We zingen met elkaar bekende en vertrouwde liederen, we bidden met elkaar en voor elkaar en we horen woorden uit de Bijbel. Deze maandelijks vieringen worden geleid door voorgangers uit de verschillende kerkelijke gemeenten van Spijkenisse en door mijzelf, als geestelijk verzorger van de Es. Daarom ook bezoeken we onze bewoners. Door onze aanwezigheid, vertrouwde woorden en een voorzichtig lied proberen wij hen veiligheid en rust te bieden.

Bij deze activiteiten is hulp nodig. Hulp van de mooie, trouwe groep vrijwilligers, maar ook hulp van u: nieuwe vrijwilliger!! Wanneer u een stukje van uw tijd en uw geloof wilt delen met onze bewoners, bent u van harte welkom om kennis te komen maken met de Es en haar bewoners.

Als geestelijk verzorger en als vrijwilliger zijn wij er voor al onze bewoners. Dit betekent dat de kerkdiensten bezocht worden door mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond. Maar we merken ook dat bewoners die niet vertrouwd waren met de kerkgang het fijn vinden om een stukje rust te vinden in de maandelijkse samenkomsten. Kortom, de kerkdienst is er voor iedereen. Ook door onze individuele ontmoetingen zijn we naasten voor een ieder op onze weg. Tot slot, de kerkdiensten worden iedere eerste donderdagmorgen van de maand gehouden. Neem gerust contact met mij op zodat ik u persoonlijk iets meer kan vertellen over het mooie werk in de Es. Telefonisch ben ik bereikbaar op de woensdagmorgen, via de email ben ik "altijd" te benaderen.

Een hartelijke groet vanuit de Es,
Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger
(0181 - 475 570 of m.verzendaal@argoszorggroep.nl)

Bijbelgroep

Hoe leer je God en Jezus het beste kennen? Een vraag die niet zo maar te beantwoorden is. Een mogelijkheid is om met elkaar te lezen in de Bijbel en er over te praten. Ook dit jaar kunt u meedoen, 1x in de maand op de woensdagochtend van 10.00-12.00 uur.

In 2015 is dat *op woensdag: 14 oktober, 11 november en 9 december.*

Voor 2016 spreken we dit nog af.

U bent welkom en vrij om te komen en ...een kopje koffie te drinken bij het gesprek.

Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt

Uw oude brillen.

Al enige jaren bracht mevrouw Werson uw oude brillen en mobieltjes naar Indonesië. Vanwege haar hoge leeftijd kan mevrouw Werson dit niet meer. Maar uw oude brillen worden nu met de kledingactie van Mensen in Nood (3 oktober. a.s.) meegegeven. Mevrouw Joke Stom verzamelt ze ondertussen.

Namens Mensen in Nood, dank u wel.
Jacqueline Hoedt

Oktobermaand – Rozenkransmaand.

Ook in de oktobermaand is er weer gelegenheid om op zaterdagavond vanaf 18.15 uur in de Mariakapel met elkaar de Rozenkrans te bidden.

LAURENTIUSDAG 10 oktober 2015

Sponsor een tafel!

Op 10 oktober organiseren een groot aantal samenwerkende kerken en maatschappelijke organisaties het tweede Laurentiusdiner in de Rotterdamse Laurenskerk. Onze gasten zijn ca. 800 cliënten van de Voedselbank, die dan ook nauw betrokken is bij deze dag.

“Ik voelde me voor een keer een VIP” was de hartverwarmende reacties van een van onze gasten in 2013 en alleen daarom al organiseren we het galadiner graag nog een keer! Voor de bediening aan de tafels worden vrijwilligers geworven, maar los daarvan kost het heel veel geld om een dergelijk groot en feestelijk diner te organiseren. Denk aan het huren van de kerk (tegenwoordig eigendom van een stichting) en de maaltijden zelf natuurlijk. Allerlei fondsen en bedrijven worden benaderd om het diner weer mogelijk te maken. Maar u kunt als lezer van dit artikel ook een bijdrage leveren door een of meerdere ‘couverts’ te sponsoren! Voor een bedrag van € 25,- neemt u een groot deel van de kosten voor een gast voor uw rekening. Doneer om mensen die het minder getroffen hebben te kunnen laten uitzien naar hun VIP-moment!

Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL93 INGB 0006718700

t.n.v. Stichting Activiteiten Convent van Kerken te Rotterdam

o.v.v. *Couvert Laurentiusdag 2015*.

Mocht u als vrijwilliger aan tafel willen bedienen, dan kan dat natuurlijk ook.

Kijk dan op www.laurentiusdag.nl/diner.html

Rond dit diner vindt nog een aantal activiteiten plaats, zowel voor de kinderen als voor beleidsmakers (wat doet armoede met kinderen en hun opleiding?). Meer informatie en alle details vindt u op onze website www.laurentiusdag.nl.

Voor vragen kunt u ook mailen maar info@laurentiusdag.nl.

We zien uit naar uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Bert Kuipers

Voorzitter coördinatiegroep Laurentiusdag

MISSIO Wereldmissiemaand 2015

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen.

Katholieken in een islamitisch land

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinare burenruzies uit te vechten.

Positie van vrouwen en meisjes

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk.

Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

De Kernzangers zijn er nog, maar voor hoe lang?

Velen zijn ermee opgegroeid: Kinderkoor de Kernzangers. Al ruim 40 jaar brengt het zijn liederen ten gehore: eerst in de Kern, later in de Felicitaskerk. Nog altijd doen de kinderen dat met plezier (ook al heeft u de afgelopen weken wellicht iets anders meegekregen). Maar met slechts een vijftal leden die aan het nieuwe seizoen zijn begonnen, loopt het voortbestaan van het koor gevaar.

Minder leden

In de afgelopen jaren is het ledenaantal van de Kernzangers flink teruggelopen. Hoewel veel kinderen het leuk vinden om te zingen, blijkt het moeilijk om hen (blijvend) voor kerkzang te enthousiasmeren. Ondanks de introductie van een nieuw repertoire – waarin plek is voor eigentijdse liedjes die tegenwoordig ook vaak op basisscholen worden gezongen – kan het kinderkoor momenteel nog maar op vijf leden rekenen die elke donderdag enthousiast komen repeteren.

Stoppen?

Vanwege dit kleine aantal leden is het bijna onmogelijk geworden om door te gaan met de Kernzangers. Toch willen we de hoop nog niet opgeven. Daarom gaan we nog één keer een grote promotieactie houden. Via flyeracties op de basisscholen en via oproepjes in de lokale kranten, op sociale media en in de kerk, zullen we de komende maanden ons ledenaantal proberen te verdubbelen. Mocht dit vóór 22 november a.s. lukken, dan zullen we ook na de Kerst gewoon in de kerk blijven zingen. Zo niet: dan zullen de Kernzangers na de kerstvakantie helaas genoodzaakt zijn om te stoppen.

Help mee!

Wilt u ook dat Kinderkoor de Kernzangers er na de kerstvakantie nog is? Kent u toevallig kinderen (basisschoolleeftijd, vanaf groep 3) die houden van zingen? Of heeft u een fantastisch idee waarmee we het koor wellicht nog beter kunnen promoten? Neem dan contact op met Milou de Klerk (0651550289) of Nicole de Vette (0618068431) of kom een keer langs tijdens een repetitie. We repeteren elke donderdagavond van 18:45 tot 19:45 in de Felicitaskerk.

Geloofscursus – Geloofscommunicatie voor volwassenen 2015 – 2016

In dit parochieblad vindt u de mogelijkheid om onze kinderen op te geven voor de Eerste heilige Communie.

Ook de jongeren die dat willen kunnen voorbereid worden voor het ontvangen van het Vormsel.

En hoe zit dat met volwassenen?

Ook zij kunnen voorbereid worden voor het ontvangen van de nog ontbrekende sacramenten. Dat kan zijn het heilig Vormsel of de Eerste heilige Communie en ook het toe willen treden tot de Katholieke kerk door middel van de Doop is mogelijk.

In 2015 zal weer een geloofscursus opgestart worden voor onze hele parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen.

De cursus bestaat uit 8 ontmoetingen van 1,5 tot 2 uur en wordt gehouden in de parochiezaal van de Felicitaskerk te Spijkenisse op dinsdagavond.

We zullen dan onder andere spreken over de geloofsbelijdenis, Bijbelse verhalen komen aan bod, de zeven Sacramenten van onze kerk, de liturgie en natuurlijk over ons eigen geloven. Welke kracht en steun ontvangen wij van ons geloof.

Na deze cursus is het mogelijk om deze drie Sacramenten te ontvangen.

Wilt u meer weten, of bent u geïnteresseerd; neemt u gerust contact op met onderstaande personen. Via de mail is het ook mogelijk

Fredwijnen@felicitasparochie.nl

Mede namens Papi Lourens,
Fred Wijnen, pastoraal werker.

Mijn favoriete Heilige:

In het jaar 2000 maakte ik kennis met iemand die Rochus heette – ja, dat was de pastoor van onze parochie - . Ik vond het een originele naam, maar stond er niet bij stil. Dat veranderde toen ik in de vakantie in Frankrijk een beeld in een kerk zag staan waarop stond St. Roche. Toen werd het interessant, want als je er eenmaal op let dan kom je er nog meer tegen.

St Roche stond afgebeeld als pelgrim met staf in de hand een opgetrokken kledingstuk waardoor een been zichtbaar werd dat een wond droeg. Naast hem een hond. Wat was de betekenis daarvan?



In het kort de geschiedenis van deze heilige: Rochus werd geboren in een rijke familie. Hij kon daar alle voordelen van genieten en deed dat ook. Toen hij ouder werd zag hij dat er ook veel armoede was en gaf al zijn geld aan de armen, vertrok op pelgrimstocht naar Rome en ging daar zieken verzorgen die door de pest waren getroffen. In die tijd, ongeveer 1325, heerste er een enorme pestepidemie. Door het verzorgen van de zieken werd hij ook zelf getroffen. Hij wilde geen hulp vragen en trok zich terug in een bos. Een hond van een boer in de omgeving vond hem daar en bracht hem ieder dag een stuk brood. De

boer ontdekte wat de hond deed, vond Rochus, verzorgde hem en Rochus herstelde van de pest. Veel wonderen die met de pest te maken hebben werden aan de bemiddeling van Rochus toegeschreven en 100 jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. De grote invloed die de pest heeft gehad in heel Europa is duidelijk te zien aan het grote aantal plaatsen waar beelden van Rochus te vinden zijn. Voor mij is het een soort hobby geworden foto's te maken van de beelden die ik tegenkom en dat zijn er heel veel. Is het mijn favoriete heilig? Ik heb in ieder geval grote bewondering voor zijn levenshouding en zijn inzet voor mensen in nood.

Betsy Verschoor Hoogvliet

Zoudt u mee willen doen om in onze parochiebladen uw heiligen en het waarom ervan aan medeparochianen kenbaar willen maken. Het mogen 'oude' heiligen zijn, maar ook hedendaagse heiligen zijn. U kunt deze sturen naar fredwijnen@felicitasparochie.nl of naar uw redactie, dan komen die vanzelf bij mij terecht. Ik hoop op vele reacties en alvast hartelijke dank.

Fred Wijnen, pastor

N.B. Er zijn nog meer parochianen die favoriete heiligen hebben ingestuurd. Deze kunnen we, wegens ruimtegebrek helaas niet allemaal plaatsen. Deze worden bewaard voor een volgende keer.

De redactie.

De ander is niet zomaar iemand die hulp nodig heeft'

Op zondag 30 augustus was diaken Iwan Osseweijer te gast in het Geloofsgesprek op NPO2. Hij sprak over het ambt van de diaken, de band tussen de eucharistie en diaconie, God liefhebben en de naaste.

'Het Laurentiusjaar heeft alles met het diaconaat te maken. Laurentius is patroonheilige van het bisdom. Ik ben diaken sinds 15 november 2014. Laurentius is voor mij van bijzondere betekenis. Als diaken sta je eigenlijk in de deuropening van de kerk. Je pendelt heen en weer tussen het altaar en de straat.'

'Ik begin elke ochtend met de eucharistieviering. Aan het eind van de viering klinkt: ga heen in vrede. Dan begint de dag. Ik zou niet zonder eucharistie kunnen. Het is voor mij de ontmoeting met Christus bij uitstek. Het ultieme moment is dat Jezus zegt: "Ik geef mijn leven voor jullie, mijn lichaam en bloed". Daar volgt het appèl op om de straat op te gaan en je leven te geven voor anderen. Dat probeer ik als diaken of eigenlijk gewoon als gelovig mens te doen. De eucharistie kleurt mijn leven. Ik kom bij mensen op bezoek vanuit de Kerk om Christus te ontmoeten in die ander die misschien angstig is, soms in doodstrijd'. Iwan spreekt over de dienende Christus, de dienst van de Kerk aan de ander, maar ook over de lijdende Christus: 'Als je bij iemand zit die een grote tumor in zijn darmen heeft waar niets meer aan te doen is, dan zie ik Christus die met ons meelijdt.

De ander is niet zomaar iemand die hulp nodig heeft, maar een broeder of zuster', vertelt Iwan, 'we zijn verbonden met elkaar ten diepste.'

Iwan is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij was zes jaar pastoraal werker en werd op 15 november 2014 door Mgr. Van den Hende diaken gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij is werkzaam in de H.

Willibrordusparochie (Lisse e.o.).

(Bron uitzending gemist)

Luisteren naar de viering als u niet naar onze Felicitaskerk kunt komen

Beste parochianen van Felicitas

Sinds januari 2014 kunnen wij u de viering vanuit onze kerk aanbieden via Internet. Regelmatig horen wij dat parochianen hiervan dankbaar gebruik maken. Daar zijn wij heel blij mee, want het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen met de Blijde Boodschap van Jezus te bereiken.

Liefst natuurlijk als wij samen komen in ons mooie kerkgebouw; dan kunnen we elkaar inspireren en kunnen we elkaars verhaal horen: Lief en leed delen.

Maar als u niet naar de kerk kunt komen, brengen wij, via de moderne techniek, de viering naar u toe.

U kunt de uitzending vinden via de website www.kerkdienstgemist.nl, Zuid-Holland, Spijkenisse, Felicitaskerk. (of rechtstreeks: <http://kerkdienstgemist.nl/assets>)

U kunt de viering live volgen, maar ook op een later tijdstip beluisteren. De vieringen blijven ongeveer een maand op de website staan.

Wij hopen hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken, dus als u een bekende heeft die graag wil luisteren maar (tijdelijk) niet naar de kerk kan komen: vertel het dan verder.

Met vriendelijke groet,
Namens het technisch beheer van de kerk,
Paul Hoorens

Oikocredit veertig jaar

Oikocredit verschaft leningen aan microfinancieringsorganisaties en aan coöperaties en het Midden- en Kleinbedrijf. Oppericht vanuit de kerken begon het klein, met een grote missie. Hoe ziet het eruit na 40 jaar en wat is er van die missie terechtgekomen? Ik put uitgebreid uit het Jaarverslag 2014.

Het begon in 1975 met 1 miljoen. Begin deze eeuw kwam de teller voorbij de € 100 miljoen. Nu staat er € 800 miljoen uit bij 790 partners. Via die partners wordt een kleine 28 miljoen mensen bereikt in ruim 60 ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Van die mensen is meer dan 80% vrouw en woont bijna de helft op het platteland. Heel goed als je je richt op structurele en duurzame ontwikkeling. Oikocredit beschikt over het geld omdat ruim 50.000 veelal kerkelijke organisaties en particulieren dat uitlenen.

Oikocredit doet meer dan alleen leningen verstrekken. Het verschaft ondersteuning op allerlei gebied. Zo worden in Peru bedrijven geholpen met het risico van sterk fluctuerende prijzen, met technische vaardigheden als het renoveren van koffieplantages en het tegengaan van bladroest bij bananen en met de ontwikkeling van financiële programma's. Overall wordt

geholpen met adequate gegevens verzameling en analyse. In Cambodja en de Filippijnen gaat het over product- en dienstenontwikkeling en het nemen van management beslissingen. Ik kan meer noemen, maar ik volsta met de workshops in de rampgevoelige Filippijnen over het voorbereiden op en omgaan met rampen. Met deze veelzijdige ondersteuning neemt Oikocredit een bijzondere plaats in te midden van andere sociale investeerders.

In de afgelopen 40 jaar heeft Oikocredit zich ontwikkeld tot een organisatie die vooroploopt bij het uitlenen van geld, door de enorme aandacht voor zijn partners. Het gaat hier niet om snelle winsten, zoals bij commerciële bedrijven. Als President Obama onze Koningin Maxima prijst voor haar werk in de microfinanciering zijn wij als Nederlanders trots. Maar dragen we er zelf ook aan bij?

Wie het geluk heeft over wat geld te beschikken voor latere tijden, moet dat natuurlijk verantwoord wegzetten. We denken dan vaak alleen aan het financiële rendement. Dat maakt ons inflexibel, terwijl wij bij giften wel royaal kunnen zijn. Duurzaam beleggen is een trend aan het worden. We zijn zelf immers medeverantwoordelijk voor wat er met ons geld gebeurt. Hoe simpel is het niet om dat tijdelijk weg te zetten bij een organisatie als Oikocredit, waar het naar mensen gaat die wij het vanuit ons hart zo gunnen. Als we het weer nodig hebben, vragen we het op. Het heeft dan zijn werk gedaan voor mensen die daarmee hun eigen leven kunnen inrichten. Zij hoeven dan niet hun geluk elders te zoeken, maar leveren hun bijdrage in eigen land.

Uw geld gaat niet langs zakkenvullers. Er staat nu € 800 miljoen uit, er is over de jaren heen al € 2 miljard terugbetaald: Het geld is dus vele malen door de handen van de armen geweest.

Doe mee! Laat het 40 jarig jubileum van Oikocredit een feest worden voor al die mensen!

Zie verder www.oikocredit.nl of neem contact op met Coen Zuidema. coenzuidema@ziggo.nl 0172 - 444 940

Nieuw: Wereldgebedsdag voor de schepping.

Paus Franciscus heeft de jaarlijkse 'Wereldgebedsdag voor zorg voor de schepping' ingesteld. Op 1 september 2015 werd de gebedsdag voor het eerst gehouden.

De Wereldgebedsdag zal voortaan elk jaar plaatsvinden op 1 september. Oosters-orthodoxe christenen kenden deze datum al als gebedsdag voor het milieu.

Met het instellen van de gebedsdag voor de Katholieke Kerk neemt paus Franciscus het voorstel over van een vertegenwoordiger die namens Oecumenisch Patriarch Bartholomeus van Constantinopel op 18 juni 2015 aanwezig was bij de presentatie in het Vaticaan van de encycliek van de paus 'Laudato Si'. Door de gebedsdag op dezelfde dag te houden zullen orthodoxe en katholieke gelovigen zich wereldwijd verenigen in gebed.

Paus Franciscus benadrukt dat gelovigen geroepen zijn tot een 'ecologische bekering', waarbij zorg voor de schepping wordt gezien als wezenlijk voor het christen zijn en niet als bijkomstig. De paus heeft dit uitgewerkt in zijn encycliek. De titel 'Laudato Si' ('Geprezen zijt Gij') verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens.

In de encycliek spoort paus Franciscus iedereen aan die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties en alle mensen van goede wil, om beschermers van de schepping te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

(Bron: bisdom Rotterdam)

Processie van de Filipijnse Gemeenschap

Op zondag 18 oktober houdt de Filipijnse Gemeenschap haar Engelstalige H. Mis met voorafgaand een processie met een beeld van Maria. De viering vindt plaats in de Felicitaskerk en na afloop is er ontmoeting in de Schaapskooi. Aanvang 13.00 uur – einde 17.00 uur
Iedereen is uitgenodigd.

Familieberichten.



Gedoopt:

Op zaterdag 27 juni 2015 werd gedoopt:

- Jerry Veentjer, geboren 1 augustus 1989;

Op zondag 28 juni 2015 werd gedoopt:

- Marinus Syll Leonard Hoedt, geboren 1 augustus 2013

Op zondag 26 juli 2015 werd gedoopt:

- Lisa Józrik, geboren 18 september 2013

Op zondag zondag 2 augustus 2015 werd gedoopt:

- Je-vanino, Jisei, Jedidiah Jophiel Trinidad, geboren 25 maart 2015

Op zondag 23 augustus 2015 werden gedoopt:

- Kyshawn Calvin Johannes Eisden, geboren 17 augustus 2009.
- Sue-Gaili Candida Maria Eisden, geboren 31 maart 2007.
- Lou-Shano Eisden, geboren 16 juli 2012.

Op zondag 30 augustus 2015 werden gedoopt:

- Mirjam Louise Yilmaz, geboren 3 februari 1989
- Gagatay Joey Emin Schlömer, geboren 3 maart 2009
- Sage Irene Adriana Meulenkamp, geboren 9 oktober 2012
- Edinne Dean Marley Meulenkamp, geboren 7 juni 2015.

Op zondag 6 september 2015 werden gedoopt:

- Nathaniel Maurice Spoelstra, geboren 12 april 2014.
- Nina Maria Leto, geboren 29 november 2014.

Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders van harte met het ontvangen van het eerste Sacrament.



Huwelijk:

Op zondag 28 juni werd in de Onze Lieve Vrouwkerk te Geervliet het kerkelijke huwelijk voltrokken van Anne van Oosten Slingeland en Vincent Hoedt door pastoor T. Miedema. Tevens werd hun zoon Syll gedoopt.

Wij feliciteren Anne en Vincent alsmede de ouders van harte met dit huwelijk.

**Vormsel:**

Op zaterdag 15 augustus 2015 (Maria ten hemelopneming) werd in de katholieke kerk opgenomen de heer Arie-Peter Lankhaar, na het uitspreken van de geloofsbelijdenis en toediening van het sacrament van het heilig Vormsel.

We feliciteren Arie-Peter met deze stap.

**Overleden:**

Op 4 juli 2015 overleed plotseling in het buitenland op 59^e jarige leeftijd, de Heer Robert Edward Harris (Bob) Hardy.

Op zaterdag 18 juli was de afscheidsdienst in het crematorium van de Ommering, waarin Jacqueline Hoedt voorging. De familie heeft hem daarna naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Op 5 juli 2015 overleed de heer Petrus Broekhof op een leeftijd van 70 jaar. Op zaterdag 11 juli werd zijn afscheid gehouden met een Eucharistieviering in de Felicitaatskerk met zijn zwager Simon Kuyten als voorganger in samenwerking met mevrouw Jacqueline Hoedt en ons Dameskoor. Daarna vond er nog een crematieplechtigheid plaats in de aula van het crematorium De Ommering.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Gezinsleden: **Geboortedatum:**

.....M/V

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Aanvragen

- Voor doopdiensten met kinderen: mevrouw Riet Gordijn, telefoon 616380 bgg parochiesecretariaat. Email secretariaat@felicitasparochie.nl
tel: 0181-638109

Doopvieringen zijn op de eerste zondag van de maand, aanvang 12.30 u

- Voor de eerste communie bij het secretariaat van de parochie,
tel: 0181 – 638109. Email: eerstecommunie@felicitasparochie.nl
- Voor het vormsel: Fred Wijnen, pastorie Hekelingsewe15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 – 638109. Email: vormsel@felicitasparochie.nl
- Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van volwassenen: contact opnemen met Fred Wijnen, pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 – 638109.

Bgg maakt u gebruik van de voicemail. Email: fredwijnen@felicitasparochie.nl

- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan.
Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn.
U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181– 638109 en de voicemail inspreken. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724
Pater J.Konchenko tel. 06-45144377
Pastoraal werker Fred Wijnen 06-10726490

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, Bas Vogel en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Fred Wijnen pastoraal werker, Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helen Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Bep van den Bosch, Riet Koopman en Elly Ram. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.
E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaatskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.
Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk
Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075
Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389
Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaatskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –
Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.2 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 12 okt. 2015 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Sept. 2015 nr. 1