



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 24 en 25 oktober

30e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jer. 31, 7-9 Heb. 5, 1-6 Mc. 10, 46-52 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: P.H. Van der Veer

Vrijdag 30 oktober

16.00 u Gebedsviering

Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 31 oktober en 1 november

Allerheiligen

1^e collecte: eigen parochie 2^e collecte (zilveren schaal): Hospice

Lezingen: Apok. 7, 2-4 + 9-14 1 Joh. 3, 1-3 Mt. 5, 1-12a (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: H. Vergeer, priester

Er is weer Kinderwoorddienst

12.30 u Doopviering

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Maandag 2 november

Allerzielen

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Apok, 21, 1-5a + 6b-7 Lc. 23, 44-46 + 50 + 52 + 53 + 24, 1-6a (B)

19.00 u Viering van Woord en Communie m.m.v. Dameskoor

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Weekend 7 en 8 novemberTwee-en-dertigste zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: 1 Kon. 17, 10-16 Heb. 9, 24-28 Mc. 12, 38-44 of 12, 41-44 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

19.00 u Viering van Woord en Communie m.m.v. KZN

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Locatie: Geervliet

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicita's koor

Voorganger: pater J. Konchenko

15.00 u Viëtnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

Vrijdag 13 november

16.00 u Gebedsviering

Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 14 en 15 novemberDrie-en-dertigste zondag door het jaar

Collecte: St. Maarten (PCI)

Lezingen: Dan. 12, 1-3 Heb. 10, 11-14 + 18 Mc. 13, 24-32(B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: Mw. K. Rentmeester, geestelijk verzorgster

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie

m.m.v. Vietnamees koor

Voorganger: Mw. K. Rentmeester, geestelijk verzorgster

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 21 en 22 novemberChristus, Koning van het heealVierendertigste en laatste zondag van het liturgisch jaarPatroonsfeest H.H. Felicitas

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Dan. 7, 13-14 Apok. 1, 5-8 of 2 Mak. 7 Joh. 18, 33b-37 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. 10 Plus

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Vrijdag 27 november

16.00 u Gebedsviering

Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 28 en 29 november

Eerste zondag van de advent

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jer. 33, 14-16 1 Tess.3, 12-4,2 Lc. 21, 25-28 + 34-36 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: P.H. van der Veer, priester

Zondag 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Kernzangers

Voorganger: P.H. van der Veer, priester

10.00 u Oecumenische viering

Voorganger: Ds. A. Ravensberg

Locatie: Geervliet

Samen Verder

Onderstaande tekst van Lenny Kuhr (uit haar boek: Gekust door de eeuwigheid) kwam ik tegen en ik wilde hem u niet ontzeggen.

Durf je...?

Durf je je hart te volgen in dat wat je in je leven wil uitstralen?

Durf je de confrontatie met jezelf aan, met je lief en je leed om te gaan?

Durf je de essentiële vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan?

Wil je jezelf waar mogelijk corrigeren en zo nu en dan wat gewicht uit je rugzak ergens achterlaten?

Of wil je het allemaal niet zo moeilijk en zeg je:

ik wil gewoon gelukkig zijn,

waarbij dan later blijkt dat 'gewoon gelukkig zijn'

toch niet zo makkelijk was.

Het is een stukje tekst om over na te denken. Wat durf ik? Wat durft een ander? Durf ik mijn geloof uit te stralen; erover te praten. Of durf ik er misschien alleen naar leven? Wat is geloof uitdragen? Is dat het ene uurtje op zondag in de kerk of is het meer? Of juist niet dat ene uurtje in de kerk, maar het leven erna en ervoor?

Zoveel vragen en zo weinig antwoorden. Er zijn ook geen vast omschreven antwoorden op deze vragen te geven. Het is een gevoel. En dat is voor elke persoon anders. Zolang we naar eigen eer en geweten handelen en het idee hebben dat we goed doen voor onszelf en voor anderen, denk ik dat het wel goed komt. Al moeten we wel kritisch naar onszelf blijven kijken.

Langzaam loopt het liturgisch jaar ten einde. Nog enkele weken en dan is het Christus Koning: de afsluiting van het jaar. In onze parochie valt dit samen met het patroonsfeest van de H.H. Felicitas. Een vrouw vol van durf om haar geloof uit te stralen. Een vrouw die zeker ervaren heeft dat 'gewoon gelukkig' zijn zeker niet gemakkelijk is.

Ik hoop voor u allen dat u niet zo erg op de proef gesteld zult worden als de H.H. Felicitas en dat 'gewoon gelukkig zijn' voor u een stuk minder heftig zal zijn.

De link naar het boek:

<http://www.berneboek.com/spiritualiteit/211778-gekust-door-de-eeuwigheid-9789064164118.html>.

Namens de pastoraatgroep,
Angèle de Vette

Allerzielenviering.

Ieder jaar gedenken wij onze dierbare overledenen en speciaal hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar valt Allerzielen op maandag 2 november. De viering zal beginnen op 19.00 uur in de Felicitaskerk en ons dameskoor zal de viering opluisteren. Voor deze viering ontvangen familie en nabestaanden van onze overledenen een uitnodiging. De naam van hun overledene wordt genoemd en de familie mag een kaarsje voor hen aansteken.



Natuurlijk bent u allen van harte uitgenodigd om naar deze viering te komen. Na afloop van de viering bent u allen uitgenodigd om in de Schaapskooi nog een kopje koffie of thee te gebruiken

Fred Wijnen, pastoraal werker

Martha en Maria.

'Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.'

Eigenlijk kan ik stellen dat uit onze Bijbel toch vaak hele mooie figuren naar voren komen, die in ons eigen leven van belang zijn. Hun leven lijkt soms op mijn/ons leven. Zo kwam ik bovenstaande intrigerende tekst onder ogen en deze staat in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, de verzen 38-42. U kunt het opzoeken in de bijbel, maar het gaat sneller wanneer ik het u vertel:

Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem en worden onderweg gastvrij ontvangen in het huis van Martha en Maria (de zusters van Zijn vriend Lazarus). Jezus geeft onderricht en Maria zit aan Zijn voeten gekluisterd en luistert, samen met de leerlingen, aandachtig naar Hem. Martha daarentegen is druk in de weer, bezig om dienstbaar te zijn. Ze liep rond, deed dit, deed dat en bediende de mensen die zij in hun huis hadden ontvangen. Ze gunde zich geen tijd om rustig bij de Heer te gaan zitten om te luisteren naar Zijn woorden. Geërgerd vraagt Martha aan Jezus wat Hij daar nu van vindt, dat Maria geen vinger uitsteekt?



"Martha, Martha", zegt Jezus dan, 'wat maak jij je bezorgd en druk over vele dingen, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen".

Een terechtwijzing die ik altijd een beetje oneerlijk heb gevonden. De gastvrouw Martha steekt haar handen uit de mouwen en bedient de mensen om haar heen. Martha stelt zich dienstbaar op. Ze was er vast van overtuigd dat Jezus het met haar eens zou zijn. Immers wát kan er beter zijn dan 'Jezus bedienen'?

En toch ... in die ene zin staan drie woorden onderstreept, die actieve mensen goed zullen begrijpen: bezorgd, druk en vele dingen! Actieve mensen hebben het altijd druk. Ze zijn altijd bezorgd en zijn met vele dingen tegelijk bezig. Maar soms is het beter om met weinig dingen bezig te zijn! Wat is dan dat goede zult u denken?

Simpelweg soms de tijd nemen om bij Jezus te zijn; aan Zijn voeten zitten, met Hem praten en naar Hem luisteren. Martha wordt zo in beslag genomen door de 'vele dingen' die zij vindt dat zij moet doen. En Maria? Maria wordt in beslag genomen door 'slechts één ding'! Ze neemt de tijd om bij haar Heer te zijn, gewoon stil zijn en luisteren naar de stem in ons zelf.....

Zelf ervaar ik dat het goed is om van beide vrouwen een beetje over te nemen. Soms tijd nemen om dienstbaar te zijn aan mensen om ons heen (Wat je aan de minste der Mijne doet, doe je aan Mij). En soms even tijd nemen om bij de Heer te zijn.

Martha en Maria zijn twee zussen in de bijbel, die heel verschillend lijken te zijn. De één kan hard werken, de ander kan goed luisteren. Altijd heb ik me een beetje aangetrokken gevoeld tot deze beide vrouwen. Maar bovenal voel ik me betrokken op hun levensgeschiedenissen, omdat ik een beetje op Martha lijk: altijd hard werken, en chagrijnig worden, als anderen niet zoveel lijken te doen. Dat leventje van Maria lijkt mij ook wel wat. Zitten aan de voeten van de Heer en alleen maar luisteren. Uiteindelijk kwam ik erachter dat het natuurlijk niet om Maria of Martha in de eerste plaats gaat. Als je deze twee tegenkomt, kom je vooral Jezus tegen. En dat is altijd een aangename kennismaking!

Moge God ons een hart geven als dat van Maria om te bidden en Martha's handen om te dienen.

Fred Wijnen, pastoraal werker

De ST Gerardus kalender 2016 te koop

Wat koop ik met de Gerardus kalender?

De Gerardus kalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

Een stukje historie

De oorsprong van de ST Gerardus kalender gaat terug tot de jaren '20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

Wat steun ik met de koop van de Gerardus kalender?

Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op www.kloosterwittem.nl

De kalender is bij u in de buurt voor 6,75 euro te koop bij:

dhr C.P.W van Schöll

Wanmolen 14 te Poortugaal

Tel 010-4723324

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

St Maarten, Amiens 334 n Chr



Het feest van Sint Maarten is op 11 november. In onze parochiegemeenschap wordt daar aandacht aan besteed in het weekend van 14 en 15 november a.s.

Er is dan slechts één collecte en die is voor de PCI. Wij vragen u daar rekening mee te houden. Zoals u weet moeten wij het hoofdzakelijk van collectes hebben om in onze financiën te voorzien.

Als symbool voor de PCI hebben we indertijd voor Sint Maarten gekozen omdat die heilige zich vooral bekommerde om de armen. Op de “foto” snijdt hij de helft van zijn mantel af om die aan de arme te geven zodat die zich tegen

de kou beschermen kan. De helft, en niet zijn hele mantel, zodat hij zelf ook nog iets over houdt. De naam mantelzorger is aan Sint Maarten ontleed.

Ook wij als PCI zijn tevreden met “helft van de inhoud van uw portemonnee” om namens u, de Felicitasgemeenschap, armen in ons gebied die een beroep op ons doen, te kunnen helpen.

Vaak hebben die (nog) geen recht op voorzieningen.

Zo helpen we individuele gevallen maar ook steunen we, in verhouding met de overige aangesloten kerken, het plaatselijke interkerkelijke diaconale samenwerkingsverband, Vrede voor de Stad, waarin de Voedselbank het merendeel van de begroting voor zijn rekening neemt.

U kunt ook uw bijdrage storten op de PCI-bankrekening bij de Triodos bank no. 39.04.37.506 Die bijdrage is aftrekbaar voor de belasting omdat de PCI, evenals de Felicitasgemeenschap, via het Bisdom, zogenaamde ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn.

Bij voorbaat dank, namens de PCI:

Tiny Vogel,

Marjo Jansen en

Rinus Rentmeester.

Fancy Fair nieuws

Onlangs is de fancy fair commissie in de nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Met het toetreden van Elly Hoorens en Jim Cabrie is de commissie weer op sterkte gekomen.

Ons eerste agendapunt was gelijk een lastige: wat doen we met de kerstmarkt? We hebben het afgelopen jaar maar een beperkt aantal inzamelingen kunnen houden en hebben geconstateerd dat we op dit moment onvoldoende kerstspullen hebben om een echte kerstmarkt te houden. Daarnaast leverde de oorspronkelijk geplande datum, direct na Sinterklaas, ook wat agenda-problemen op. Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar geen kerstmarkt te organiseren.

De datum voor de Fancy Fair van 2016 is vastgesteld op 21 mei. Zet deze alvast in de agenda. Net zoals voorgaand jaar zullen we de inzamelingen gaan houden in de kerk. We gaan inzamelen op dinsdag avond en starten in de eerste week van maart. De definitieve data zullen we in het eerste parochieblad van 2016 communiceren. We hebben in goed overleg met de beheercommissie een manier gevonden om minder overlast in de

fietsenstalling te veroorzaken dan het afgelopen jaar. Wij hopen nog steeds dat we een nieuwe opslagruimte buiten de kerk kunnen vinden, maar schatten die kans niet te hoog in. Diverse contacten zijn gelegd en oproepen gedaan, maar het blijkt een hele lastige opgave, zeker nu ook de gemeente steeds minder panden in eigendom houdt.

We gaan er voor om met een vernieuwde commissie en een betere voorbereiding weer een gezellige Fancy Fair te organiseren en zien jullie graag terug op de lijst met medewerkers van die dag.

Namens de Fancy Fair commissie,
Robert van Kints

Maatjes gevraagd!

“Ik heb een brief van de deurwaarder gekregen, wat nu? Of: mijn vaste lasten zijn al hoger dan wat ik door allerlei beslagleggingen netto binnen krijg. Of: ik heb echt iemand nodig die met me meedenkt want alleen overzie ik het niet meer. Maar ook: ik ben zo blij dat jullie gekomen zijn. Ik overzie de situatie nu weer. Dat geeft me een hoop rust. En ook: door jullie aanwezigheid is mijn houding veranderd. In plaats van passief ben ik nu actief geworden bij het zoeken naar oplossingen”.

Allemaal geluiden welke we binnen Budgetmaatjes regelmatig horen. Zoals waarschijnlijk wel bekend is Budgetmaatjes het jongste project binnen Vrede voor de Stad. Binnen Budgetmaatjes staan we mensen bij die in een moeilijke financiële situatie zitten. Als maatje lopen we een stukje met hen mee. Om hen te helpen weer inzicht te krijgen op het gebied van hun financiën. Door hen met raad en daad bij te staan om zo te proberen bij hen een stukje verandering te weeg te brengen zodat ze later niet meer in een zelfde situatie terug vallen. Hen zelfredzaam maken noemen we dat.

Op dit moment is het druk. De laatste weken waren er 6 nieuwe hulpvragers. Met het nodige kunst en vliegwerk hebben we aan allemaal een maatje kunnen koppelen. Maar nu is het even op. Er zijn geen vrije maatjes meer.

Daarom we zijn op zoek naar nieuwe!!!

Het werk van een budgetmaatje is gevarieerd. Geen enkel bezoek is hetzelfde. Budgetmaatjes worden daarom goed opgeleid. Om het certificaat te behalen word je gedurende 3 zaterdagen getraind. Die cursus start begin 2016. Om alvast te wennen kunt u daarvoor al met een huidig maatje gaan meelopen.

Lijkt het u iets om gedurende een dagdeel per week met iemand mee op te lopen die het financieel (even) moeilijk heeft? Meldt u dan snel aan. Dat kan per mail: budgetmaatjes@vvd.nl of telefonisch: 06 27146876 (op werkdagen s.v.p. alleen na 17.15uur). Hier kunt u ook terecht wanneer u nog vragen heeft of informatie wilt ontvangen.

De snelst groeiende bank van Nederland vraagt uw steun:

De media vermeldt wel eens dat de Voedselbank de snelst groeiende bank van Nederland is. Helaas weten ze daar bij de Voedselbank Spijkenisse e.o. alles van. Naast een stijging van het aantal mensen dat hulp vraagt, worden ze ook geconfronteerd met teruglopende aanvoer vanuit het regionale distributiecentrum. Er is heel wat improvisatie nodig om een waardig pakket te verstrekken waarmee mensen daadwerkelijk geholpen worden. Daarvoor wordt bijna wekelijks de noodvoorraad aangesproken.

Dat die noodvoorraad razendsnel slinkt, laat zich raden. Daarom organiseert de Activiteitencommissie van de Voedselbank op vrijdag 11- en zaterdag 12 december '15 weer een grote Supermarktactie. In tal van supers in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland zullen op die dagen vrijwilligers aanwezig zijn om lang houdbare levensmiddelen in te zamelen. Om deze actie tot een succes te maken zijn er ongeveer 200 vrijwilligers nodig. Wilt u hen hierbij een handje helpen door het uitdelen van bv. flyers of het in ontvangst nemen van goederen dan zijn ze daar enorm mee geholpen. Doordat mensen zich door verhuizing of stijgende leeftijd ook afmelden wordt het vrijwilligersbestand kleiner. Daarom zijn nieuwe aanmeldingen erg welkom.

Denkt u, dit is echt iets voor mij om 2,5 uur de handen uit de mouwen steken, meldt u dan nu aan per mail: supermarktactie@gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook: 06 27146876 (s.v.p. na 18.00uur).

Ook worden mensen gezocht die in het bezit zijn van een bestelbus om in het vervoer te helpen.

Meldt u daarom aan.

Uitnodiging diakenwijding

Dierbare broeders en zusters in Christus Jezus en dierbare lezer van dit artikel. Als oud parochiaan van de parochiekerk "Maria en Johannes onder het Kruis" te Hoogvliet nodig ik u uit voor mijn diakenwijding die plaats zal vinden op 8 november 2015 om 15:00uur in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal te Rotterdam (Mathenesserlaan 305).

Ik ben in 1988 geboren in Bosnie-Hercegovina en in 1998 ben ik in Nederland aangekomen als vluchteling. Een jaar later kwam ik in Hoogvliet en mocht ik met mijn familie er verblijven tot dat we van de rechter uitslag zouden krijgen of we in Nederland mochten blijven. In 2005 kregen we uiteindelijk de uitslag dat mijn familie en ik in Nederland mochten blijven.

Als kind ging ik altijd naar de Mariakerk en was ik misdienaar bij pastoor R. Franken. Mijn familie en ik hebben veel steun en hulp gehad van de parochie en ik voel mij nog steeds sterk verbonden met "Maria en Johannes onder het Kruis" parochie. In deze verbondenheid en de grote dankbaarheid die ik voel naar de parochie, nodig ik alle parochianen en ook mensen die op een of andere manier zich verbonden voelen met de parochie uit, om naar de diakenwijding te komen.

Mijn naam is Boris Plavčić (27). In 2008 ben ik begonnen aan de theologische opleiding op de Tiltenberg te Vogelenzang, waar ik verbonden was met Vronesteyn, het centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam.

In deze tijd van voorbereiding vraag ik u voor mij te bidden. Het Centrum Vronesteyn en ik nodigen u van harte uit deze plechtigheid met ons mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voorafgaand aan de viering is het tussen 14:15-14:45 uur mogelijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Boris Plavčić



Verboden te roken

Zoals bij u bekend is, mag er in de Schaapskooi niet gerookt worden. Dat geldt uiteraard ook voor de gang en de lift. Wij hebben helaas moeten constateren dat in de lift soms wél wordt gerookt. Wij vragen u dan ook met klem om uw rokertjes te doven voordat u naar binnen gaat of nog niet aan te steken als u naar buiten gaat.

Dank voor uw begrip.
De beheercommissie

Afscheid en welkom

Eind september namen Bep van de Bosch, Elly Ram en Riet Koopman afscheid van het secretariaat. Met heel veel plezier verzorgden zij jarenlang de post voor onze kerk en beantwoordden zij ontelbare telefoontjes e-mails en wat er verder zo komt kijken op ons secretariaat. Via deze weg dames, nogmaals dank voor al het werk dat jullie hebben verzet.

De kerk kan natuurlijk niet buiten een secretariaat; we hebben dan ook 2 nieuwe dames verwelkomd. Marianne Odijk en Sylvia Beer hebben na een korte inwerkperiode samen de zaken opgepakt. Zij zijn natuurlijk nog niet overal even goed in thuis als hun voorgangsters, maar dat komt vast snel goed. Voor onze kerkgemeenschap betekent dit dat het secretariaat niet meer open is op donderdagmiddag. Voorlopig hebben de dames besloten 1 x per week te komen maar nog niet op een vaste tijd. Spreekt u dus gewoon de voice-mail in zoals u dat altijd gewend was of stuur een e-mail naar het bekende adres. De dames doen hun best om alles zo snel mogelijk af te handelen.

Sylvia en Marianne, veel succes namens de gehele kerkgemeenschap!

De Beheercommissie

Wijziging verschijningsdata van het parochieblad

I.v.m. de ongelukkig gekozen datum van verschijnen rond de kerstdagen heeft de redactie besloten de komende parochiebladen wat eerder uit te laten komen.

De gewijzigde data zijn:

<u>Kopij aanleveren</u>	<u>verschijningsdatum</u>
9 november	19 november
7 december	17 december

Vanaf januari volgen we weer het eerdere schema.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Expositie kerststallen in Bedevaatskerk Brielle.

De Bisschoppelijke Brielse Commissie organiseert dit jaar voor de eerste keer een kerststallenexpositie in de Bedevaatskerk van de Heilige Martelaren van Gorcum in Brielle. Tientallen kerststallen en kerstgroepen, afkomstig uit Nederlandse en buitenlandse privécollecties, zijn tussen 15 en 20 december te bezichtigen. Tijdens de gratis toegankelijke tentoonstelling zijn er gidsen in de kerk aanwezig om de bezoekers te informeren over de moord op de 19 rooms-katholieke geestelijken in 1572. Deze martelaren van Gorcum worden in de Bedevaatskerk herdacht en vereerd.

De kerk (uit 1932) is tussen 1998 en 2012 grondig gerestaureerd, waarbij ook de ommeegang rond het Martelveld en de beelden van de martelaren in de kerk in oorspronkelijke staat zijn gebracht. Sinds twee jaar beschikt de kerk over een Maarschalkerweerdorgel (1876), afkomstig uit de Heilig-Hartkerk van Zwijndrecht.

De Bedevaatskerk beleeft jaarlijks haar hoogtepunt tijdens de Nationale Bedevaart naar Brielle rond 9 juli, de dag waarop de 19 geestelijke op gruwelijke wijze door de Watergeuzen werden vermoord.

Andere belangrijke dagen in de kerk zijn de Kosterdag in april, de Kerktoetredersdag in juni en de Brielle Lezing, die dit jaar op 26 september door Leo Fijen van RKK en KRO-NCRV werd gehouden.

Onderwerp van Fijens lezing was: 'Hoe geloof ons motiveert tot dienstbaarheid'.

Rotterdam (RKK) 24 september 2015

Dankbrief voor de bijdrage aan de christenen in Irak



**Heilige Thomas Apostel Parochie
Voor Chaldeeën in Nederland**

ܕܘܚܢܢܐ ܕܡܪܝܢܐ ܕܩܘܪܝܬܐ ܕܩܘܪܝܬܐ ܕܩܘܪܝܬܐ ܕܩܘܪܝܬܐ
ܕܩܘܪܝܬܐ ܕܩܘܪܝܬܐ ܕܩܘܪܝܬܐ

Date: 24/09/2015

No. : 18

Onderwerp : Dankbaar brief

Beste broeders en zusters van Felicitats Parochie ,

Namens de Heilige Thomas Apostel parochie voor de Chaldeeën in Nederland willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage en steun aan de Christenen in Irak.

Onlangs hebben wij het bedrag van € 237.97 euro ontvangen, waarvoor nogmaals onze dank. Dit bedrag wordt gebruikt om onze broeders en zusters in de kerk in Irak te helpen.

God zegenen jullie allen,

Hoogachtend,

**Fr. Firas Ghazi Youssif
Voorzitter van Heilige Thomas Apostel Parochie
Voor Chaldeeën Katholiek in Nederland**



Firas G. Youssif

Willem Waalravenhoeve 14,
3437 ZK Nieuwegein
Nederlands

Tel : + 31 (0) 30 8775444
E-mail : firasg@yaho.com
Website : www.cknl.nl

Mijn favoriete Heiligen

de Heilige Anna, niet de moeder van Maria, maar Anna de profetes.

Over haar staat geschreven in het Lukas evangelie. Zij was aanwezig bij de reiniging van Maria en het voorstellen van Jezus aan de Heer (zie Luk 2,22 - 39). Er staat over haar geschreven dat zij een profetes was, 7 jaar getrouwd was geweest en toen haar man stierf zich terug trok in de tempel. "Zij diende God onafgebroken dag en nacht in de tempel met vasten en bidden" en was op het moment dat Jezus werd voorgesteld aan de Heer al 84 jaar. `Zij kwam bij hen staan en loofde God` staat er in Luk.2, 38. Dit voortdurende bidden, danken en loven, het leven onder God's oog spreekt mij erg aan. Anna deed dit in de tempel, maar dat kan ook thuis, tijdens je werk, tussen kopjes koffie inschenken of gewoon een half uurtje op een stille avond of als je in de rij staat voor de kassa, of stilstaat voor een stoplicht....

de Heilige Bernardus van Clerveaux. Hij was een edelman uit een vrome familie. In het gezin waar hij opgroeide, leefden zij allemaal erg sober. In die tijd waren de kloosters zeer rijk en werd er weinig aan soberheid gedaan. Niet zo best dus. Bernardus wilde daar wat aan doen. Hij trommelde familie en vrienden op om met hem mee te gaan naar het klooster en met 5 broers (later volgden nog 2 broers en zijn vader) en 30 bevriende edelen ging hij naar het klooster Citaux. Onder Bernardus bezielende en inspirerende leiding werd het klooster weer een oord van gebed, soberheid en vasten. Hij stichtte later, omdat er zoveel jonge mannen intraden, heel veel kloosters in Frankrijk. Voor mij is hij belangrijk, omdat hij tegen de heersende rijke leefwijze van de kerk inging en de mensen door zijn preken en levenswijze weer terug bracht naar wat het belangrijkste in het kerkelijk leven hoort te zijn: wég van het materialisme, maar zorg hebben voor gebed, oog hebben voor elkaar, vasten, mensen helpen (door voor en met hen te bidden of materiele steun te geven). Dat geldt precies zo voor onze materialistische tijd.

Anneke Brandt, Hellevoetsluis.

Zoudt u mee willen doen om in onze parochiebladen uw heiligen en het waarom ervan aan medeparochianen kenbaar willen maken. Het mogen 'oude' heiligen zijn, maar ook hedendaagse heiligen. U kunt deze sturen naar fredwijnen@felicitasparochie.nl of naar uw redactie, dan komen die vanzelf bij mij terecht. Ik hoop op vele reacties en alvast hartelijke dank.

Fred Wijnen, pastor

Familieberichten.



Gedoopt:

Op zondag 11 oktober 2015 werd gedoopt:
Estelle Antonia Virgina Narraina, geboren 3 mei 2013

Wij feliciteren de dopeling en haar ouders van harte met het ontvangen van het eerste Sacrament.



Op 22 september 2015 overleed na een kort ziekbed de heer Alois Wijnbelt op de veel te jonge leeftijd van 67 jaar. Alois was jarenlang een betrouwbare en goede koster in de Felicitaskerk. Hij was punctueel en zeer attent voor alles wat er om hem heen gebeurde. Tevens was hij hoofdbezorger voor ons parochieblad. Maar daarnaast en dat is nog veel belangrijker was hij een echt familiemens. Hij genoot van zijn gezin en van zijn kleinkinderen. En zij van hem. Zij zullen echtgenoot, vader en opa heel erg missen.

De crematieplechtigheid vond plaats op 25 september in het crematorium 'de Ommering'. Pastor Fred Wijnen ging voor in deze afscheidsdienst.

Wij wensen Linda Wijnbelt en haar gezin heel veel sterkte bij het overlijden van Alois.

Op 25 september 2015 overleed, elf maanden na het overlijden van haar man Theo, mevrouw Diny Emmen – van der Korput. Zij had de leeftijd van 87 jaar. Op 2 oktober heeft de familie en de parochiegemeenschap afscheid van haar genomen vanuit de Felicitaskerk met medewerking van het Dameskoor en voorganger Fred Wijnen. Daarna was er nog een crematoriumplechtigheid in de aula van het uitvaartcentrum De Ommering.

Haar zus Joke en verdere familie heel veel sterkte met dit overlijden.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Gezinsleden: **Geboortedatum:**

.....M/V

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Aanvragen

- Voor doopdiensten met kinderen: mevrouw Riet Gordijn, telefoon 616380 bgg parochiesecretariaat. Email secretariaat@felicitasparochie.nl
tel: 0181-638109
Doopvieringen zijn op de eerste zondag van de maand, aanvang 12.30 u
- Voor de eerste communie bij het secretariaat van de parochie,
tel: 0181 – 638109. Email: eerstecommunie@felicitasparochie.nl
- Voor het vormsel: Fred Wijnen, pastorie Hekelingsewe15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 – 638109. Email: vormsel@felicitasparochie.nl
- Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van volwassenen: contact opnemen met Fred Wijnen, pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 – 638109.
Bgg maakt u gebruik van de voicemail. Email: fredwijnen@felicitasparochie.nl
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan.
Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn.
U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181– 638109 en de voicemail inspreken. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Pastoraal werker Fred Wijnen 06-10726490

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, Bas Vogel en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Fred Wijnen pastoraal werker, Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helen Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijs. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.3 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 9 nov. 2015 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Okt. 2015 nr. 2