



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 21 en 22 november

Christus, Koning van het heelaal
Vierendertigste en laatste
zondag van het liturgisch jaar
Patroonsfeest H.H. Felicitas

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Dan. 7, 13-14 Apok. 1, 5-8 of 2 Mak. 7 Joh. 18, 33b-37 (B)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: pastoor S. Bladowski
Samenzang (B)

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: pastoor S. Bladowski
Koor: 10 Plus

Vrijdag 27 november

16.00 uur Gebedsviering

Locatie: Hart van Groenenwoud

Weekend 28 en 29 november

Eerste zondag van de Advent

1^e collecte: eigen kerk 2^e collecte (zilveren schaal): Stichting Sovata

Lezingen: Jer. 33, 14-16 1 Tess.3, 12-4,2 Lc. 21, 25-28 + 34-36 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: P.H. van der Veer, priester

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering (gezinsviering) m.m.v. Kernzangers

Voorganger: P.H. van der Veer, priester

10.00 u Oecumenische viering in Geervliet

Voorganger: Ds. A. Ravensberg

Weekend 5 en 6 december

Tweede zondag van de Advent

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Bar. 5, 1-9 Fil. 1, 3-6 + 8-11 Lc. 3, 1-6 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger:

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: pater J. Konchenko
Er is weer Kinderwoorddienst

12.30 u Doopviering
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Vrijdag 11 december

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 12 en 13 december

Derde zondag van de Advent

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Sef. 3, 14-18a Fil. 4, 4-7 Lc. 3, 10-18 (C)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag 10.30 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

15.00 u Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Viëtnameses koor

Weekend 19 en 20 december

Vierde zondag van de Advent

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Mich. 5, 1-4a Heb. 10, 5-10 Lc. 1, 39-45 (C)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: H. Vergeer, priester

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Donderdag 24 december

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Ds. Lennart van Berkel

Donderdag 24 december

Kerstavond

Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst)

Deurcollecte: eigen parochie

Lezingen: *Jes. 9, 1-3+5-6 Tit. 2, 11-14 Lc. 2, 1-14*

19.00 u Gezinsviering van Woord en Communie

Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Koor: Kernzangers

19.00 u Eucharistieviering m.m.v. KZN

Locatie: Geervliet

Voorganger: Ben van Dam, geestelijk verzorger.

21.00 u Jongerenviering van Woord en Communie

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Koor: 10 Plus

22.00 u Eucharistieviering m/m.v. Felicitaskoor

Locatie: Ontmoetingskerk

Voorganger: P. H. van der Veer, priester

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag

Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst)

Deurcollecte: eigen kerk

Lezingen: *Jes. 52, 7-10 Heb. 1, 1-6 Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5+9-14 (C)*

10.00 u Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: P. H. van der Veer, priester

Zaterdag 26 december

Tweede kerstdag

1^e collecte: eigen kerk 2^e collecte (zilveren schaal): PCI

Lezingen: *Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60 Mat. 10, 17-22 (IV)*

10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag 27 december

Zondag onder het octaaf van Kerstmis

1^e collecte: eigen kerk 2^e collecte (zilveren schaal): PCI

Lezingen: *Sef. 3, 2-6 + 12-14 Kol. 3, 12-21 Lc. 2, 41-52 (C)*

10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Samen Verder

Een persoonlijke terugblik op de openingsviering van onze parochies, dit jaar gehouden in de Willibrordus Kerk te Rhoon:

Ik stapte die ochtend al vroeg in de auto, want als het druk is, zijn er vaak niet genoeg parkeerplaatsen. Ik had twee passagiers in de auto en toen wij Rhoon binnen reden, viel het ons op dat het zo stil was op straat. Het deed ons denken aan een gereformeerd dorp waar op zondagochtend iedereen naar de kerk gaat, en waar iedereen na de dienst geniet van een welverdiende zondagsrust. Zo verklaarden wij de stilte, Rhoon was een gereformeerd dorp.

Eenmaal binnen in de Willibrordus Kerk kwam ik een mede-parochiaan tegen. Het duurde nog even voor de dienst zou beginnen, dus we bespraken de mooie inrichting van de kerk. Hij vertelde mij dat de katholieken al heel lang deel uitmaken van de gemeenschap in Rhoon, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hoogvliet of Spijkenisse. Dat wist ik niet.

Nee, Rhoon heeft een katholiek verleden, aldus onze mede-parochiaan. Hij vertelde over de beelden, de rites, de oude pastorie, en over de pastoors die achtereenvolgens in de pastorie woonden. De pastoors die alle parochianen bij naam kenden én bijvoorbeeld precies wisten wie rijken en wie de armen waren. En elke zondag was het voor de hele parochie zichtbaar wie de rijken waren, want de rijke parochianen hadden hun eigen banken, voorin de kerk. Nog steeds hebben sommige parochianen in Rhoon hun eigen plaatsen, dit ondervond ik toen ik moest opschuiven voor twee dames. Ik zat op hun plekje. Ik moest er wel een beetje om lachen.

De dienst was mooi en de kerk zat bomvol, een geslaagde openingsviering. Maar wat mij vooral heeft geïnspireerd was het korte gesprekje dat ik met onze mede-parochiaan had over de Katholieke Kerk. Ik reed Rhoon binnen met de gedachte dat het een typisch gereformeerd dorp was. Maar toen ik Rhoon weer uit reed, besepte ik dat dit niet hele verhaal is.

De stilte in Rhoon? Het is gewoon een rustig dorp.
Namens de Pastoraatsgroep,
Papi Lourens.

De ST Gerardus kalender 2016 te koop



Wat koop ik met de Gerardus kalender?

De Gerardus kalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

Een stukje historie

De oorsprong van de ST Gerardus kalender gaat terug tot de jaren '20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

Wat steun ik met de koop van de Gerardus kalender?

Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op www.kloosterwittem.nl

De kalender is bij u in de buurt voor 6,75 euro te koop bij: Thea Ooijendijk. Tel nr. 0181-629475. of op zondag na de viering.

Advent .. op weg naar het Kerstfeest .. HET feest van het Licht.



We zijn aan het begin van de Adventstijd. De Adventskrans wordt weer opgehangen met een vindingrijke oplossing (jaren geleden ontwikkeld door Guus Kneefel en Theo Braem) en nu in goede handen van Bert Giezen en Peter de Vette. De Adventskrans wordt ieder jaar weer ‘mooi’ opgetuigd door de dames van de bloemengroep. Alle koren, werkgroepen, schoonmaaksters en schoonmakers, kerkversierders/sters hebben al afspraken gemaakt om de kerk zo mooi als mogelijk te maken waardoor de vieringen iets speciaals krijgen. De Kerstwerkgroep (olv Paul Hoorens en Mary Ruigrok) is ook al weer samengekomen om alle vieringen zo goed als mogelijk te laten verlopen en de komende tijd wordt het druk voor de drukkerij waar Wim van Bilsum (helaas nog in zijn eentje) al de boekjes moet drukken. Een geloofsgemeenschap die door de mensen (op handen) wordt gedragen. Chapeau! Als dat geen kerk is.

Iedere week wordt er een nieuwe kaars aangestoken, zodat de kinderen die kunnen tellen weten hoeveel weken nog te gaan zijn voor het écht Kerstmis is. De kaarsen krijgen zoals u gewend bent een naam, welke door de lector iedere week tijdens het aansteken van de kaarsen uitgesproken wordt. Dit jaar zijn de namen KIND - HOOP - LIEFDE - TOEKOMST. Advent als een tijd van voorbereiding op het Feest van het Licht, het kerstfeest. De pastoraatgroep heeft een thema voor het komend kerstfeest bedacht, dat samen met het project door onze geloofsgemeenschap zal worden ondersteund.

Het thema van het kerstfeest is dit jaar ‘HET KIND: ONZE HOOP OP TOEKOMST’. Daar sluit heel mooi het kerstproject op aan, dat gekozen is en waar onze hele kerstcollecte dit jaar voor bestemd is, namelijk: KINDEREN EEN TOEKOMST. Het project steunt Braziliaanse kinderen die het zonder vader en moeder moeten stellen. Deze kinderen worden veelal door de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan de zorg op Woonboerderij Sitio Shalom. Deze kinderen liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe hoop bieden, is het doel. Ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis en ontwikkelingsachterstand, verlaten deze jongeren de woonboerderij met een diploma. Krachtig op eigen benen kunnen staan, kunnen zij deel gaan uitmaken van een maatschappij die zij, als kind, als bikkelhard hebben ervaren. Daar gaat dit jaar onze zorg en financiële steun naar uit. Wij hopen dat u dit project ruimhartig wilt ondersteunen in de Kerstcollecte.

Namens de pastoraatgroep, Fred Wijnen, pastoraal werker.

Afscheid van Fred Wijnen

Zaterdag 9 januari 2016 neemt Fred Wijnen pastoraal werker van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen afscheid van onze parochie.

Fred Wijnen had de parttime aanstelling van bisschop Adrianus van Luijn als pastoraal werker in de parochie H. Felicitas te Spijkenisse verkregen op 1 juli 2007. Na de fusie in juli 2010 nam hij deel aan het pastoraal team voor de gehele parochie. Velen kennen Fred Wijnen door zijn voorgaan in de Woord en Communie - vieringen in al onze kerken. Hij gaf catechese lessen en coördineerde projecten voor de Eerste heilige Communie en H. Vormsel en tevens begeleidde hij enkele pastoraatgroepen. Uiteraard droeg hij ook zijn pastorale zorg bij en ging voor in uitvaartdiensten daar waar op hem een beroep werd gedaan.

Deze en vele andere taken werden door Fred verricht.

In de Eucharistieviering die plaats vindt in Brielle, om 19.00 uur, in de kerk van de Martelaren van Gorcum, Nobelstr. 20 zal hij tot ons spreken en daarna is er gelegenheid persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Pastoor Stefan Bladowski

Bedankje namens pastoor Rutger Kurvers.

Op 10 september 2015 was het 65 jaar geleden, dat pastoor Rutger Kurvers geprofeet werd als 'Broeder van de Augustijner Congregatie'.

Die dag mocht hij vele felicitaties ontvangen van onze geloofsgemeenschap. Blij verrast was hij hierdoor maar ook dankbaar dat hij zoveel medeleven vanuit de Felicitas Geloofsgemeenschap mocht ontvangen. Het heeft hem goed gedaan en dankt u dan ook hartelijk voor deze spontane actie. Namens pastoor Rutger Kurvers osa met een hartelijke groet uit Scheveningen,

Jacques Plompen.

Dankbrief uit Vietnam

From: Fr. Paul Nguyen Thanh Hai, OFM.

A Priest of Gia Hoa parish, Vinh Docese, Vietnam.

On behalf of the Gia Hoa Parish and the poor of parish, I would like to thank you to Felicitaskerk Spijkenisse parish for your donation of 330 EUR that you via Mr. Tom Hoang sent us recently.

May God bless you. We will remember you all-in our daily prayers.

We wish you peace and good health.

Sincerely,

Fr. Paul Nguyen Thanh Hai.

Zo luidt de bedankbrief van Priester Anton Si in Vietnam. Hij bevestigt dat hij een bedrag van 330 euro van Felicitas parochie heeft ontvangen. Namens de Vietnamese groep in Spijkenisse, bedank ik jullie allen.

Met vriendelijke groet.

Tom Hoang

Contact met gemeente Nissewaard

Vrijdag 5 november werd onze kerkgemeenschap, samen met alle andere kerken, uitgenodigd voor een lunch met burgemeester Salet.

De Felicitaskerk werd vertegenwoordigd door Annelies van Zomeren en de RK gemeenschap Geervliet door Jacqueline Hoedt.

Het was een druk bezochte bijeenkomst waar veel kerken gehoor aan gaven.

Tijdens de lunch werd gesproken over diverse maatschappelijke onderwerpen die ook binnen de kerken actueel zijn.

Bijzondere aandacht hadden de vluchtelingen, want ook de gemeente Nissewaard is door het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) benaderd over huisvesting.

De intentie is de plannen in overleg met de kerken verder uit te werken.

Zodra de plannen wat definitiever zijn is er opnieuw contact met de gemeente.

Wij houden u op de hoogte zodra er wat meer bekend is.

Jacqueline Hoedt en Annelies van Zomeren

Lappendekensclub



In het kader van het jaar van de barmhartigheid roepen wij u op om

Creatief aan de slag te gaan voor de lappendekensclub

Wat kunnen ze gebruiken?

Lapjes van 18 x 18cm gebreid of gehaakt

Dekentjes gemaakt van deze lapjes voor ledikantjes en éénpersoonsbedden.

(voorkeur pendikte 4,5)

Breit u liever baby of kinderkleding, sjaals, truien of

knuffels, mutsjes of kousen alles is welkom.

Momenteel wordt er gebreid voor de stichting:

“Licht in de duisternis” en “Hoop voor Albanië”

Inleveren kan in het parochiehuis Nobelstraat 22 te Brielle of bij

familie van der Loos: Oudelandsedijk 9 te Abbenbroek (tel 0181-664405)

Ook graag uw aandacht voor het volgende; In Nederland zijn er talloze gevallen van kinderen die in armoede worden geboren. 1 op de 9 en in grote steden 1 op de 4 kinderen. Landelijk is een netwerk opgezet voor het inzamelen van bruikbare babypullen. In Zuidland bevindt zich een inzamelpunt op de Munnikenweg2, wel eerst afspreken met Jessica 06-53729947. Kleding, beddengoed, kruiken, hydrofiele doeken... Geef je gebruikte babypullen een tweede leven via Stichting Babypullen! Meer info kijk op <http://www.stichtingbabypullen.nl/>

“Alles wat je aan de minste der Mijne hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan!”

Een felicitatie voor onze organist Justus van Tricht.

In september 2015 vierde onze organist Justus van Tricht zijn 60 jarig jubileum als organist. Hij luistert in de vele kerken de vieringen op en begeleidt de samenzang met zijn orgelspel.

Justus begon als tienjarige jongen het orgel in de kerk aan de 's Gravendijkwal in Rotterdam te bespelen.

Later in Hoogvliet speelde Justus al in de RK Mariakerk en sinds hij in Spijkenisse woont, speelt hij in De Kern, de Michaelkerk, de Dorpskerk en sinds 1990 ook in de Felicitaskerk.

Gelukkig kan deze fanatieke organist zijn talenten ook nog kwijt in kerken in Reeuwijk en Woubrugge. En dan zijn er nog genoeg kerken die een goede organist heel graag willen inlijven.

Zoals u misschien weet is Justus naast organist ook dichter. Samen met andere dichters heeft hij het boekje 'Troostvleugels' gevuld met mooie gedichten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp met de MH17. Als Felicitaskerk hebben wij ruim 200 euro kunnen schenken aan de Stichting, die een monument willen oprichten.

Tot op heden was Justus nooit samen met pastor Fred Wijnen in dezelfde viering, maar op zaterdag 12 december zal dat wel het geval zijn.

Dan zal Justus in het zonnetje gezet worden en bedankt voor zijn jarenlange trouwe dienst aan onze geloofsgemeenschap.

Namens de pastoraatgroep, Fred Wijnen, pastor.

Gezocht enthousiaste opvolging.

Helaas, helaas hebben noch de pastoraatgroep, noch de beheercommissie, noch Elly Hoorens zelf een berichtje mogen ontvangen van een enthousiaste opvolger/ster voor Elly in het bestuur van Vrede voor de Stad.

In het vorige parochieblad heeft Elly een stukje geschreven met een aansluitend stukje van mij, als pastor van de Felicitas Gemeenschap, waarin om een enthousiaste opvolging werd gevraagd.

Als Felicitas Geloofsgemeenschap zijn gelukkig al veel parochianen werkzaam bij projecten van Vrede voor de Stad. Of dit nu de bezoggroep voor de Hartelborgt is, of bij de voedselbank, WMO raad, Budgetmaatje of noem maar op. Alle handen zijn welkom. Vaak doen mensen dat omdat zij

iets willen doen voor de 'mens in nood'. Maar héél belangrijk is dat iemand namens de Felicitas geloofsgemeenschap zitting heeft in het bestuur van Vrede voor de Stad. Daarmee geven wij aan dat al de projecten in Spijkenisse, ook namens de katholieken, worden ondersteund.

Wij hopen dat iemand die nu nog twijfelt of zij of hij hier wel geschikt voor is, contact opneemt met Elly of een lid van de Pastoraatgroep.

Als wij denken dat u niet geschikt bent, dan zeggen we dat écht wel.

Fred Wijnen

P.S. in dit parochieblad is een inlegvel meegestuurd. Hier kunt u nog een reactie van Elly Hoorens lezen.

Interview met parochiane van 'bijna' het eerste uur Trees Veldhuijsen.

Trees Veldhuijsen is geboren op 16 april 1923 in Rotterdam. Ze liet een foto zien van haar ouderlijk huis dat vlak bij de Laurenskerk lag in het centrum van Rotterdam. Helaas is het huis in de oorlog gebombardeerd. Haar moeder is heel jong gestorven, op een leeftijd van slechts 35 jaar aan longontsteking en liet haar man achter



met vier jonge kinderen (6 – 5 – 3 en anderhalf jaar oud). Na de dood van haar moeder werden de kinderen eerst bij familie ondergebracht, maar na een paar weken kwamen de kinderen de één na de ander weer terug bij vader. Ze gingen naar het Schippersinternaat in de Havenstraat, dat geleid werd door nonnen. En u kent allemaal wel de uitdrukking 'zusters van liefde, krenge van barmhartigheid'. En helaas was dat daar ook. Ze kerkte in de Rosaliakerk, een hele mooie kerk, was ooit nog een schuilkerk geweest.

De geschiedenis van haar geloven. Het geloof hoorde vroeger gewoon bij het leven. De eerste heilige communie heeft Trees gedaan bij de nonnen. Je accepteerde gewoon wat er gezegd werd. Daarom is geloven nú veel moeilijker. En heeft ze vragen als 'Is er wel een God?' 'Hoe moet ik aankijken tegen die Evangelies. Ze werden vele jaren na Jezus geschreven en hoe moet je er dan nu naar kijken?' En ook nu durft te zeggen dat zij het vroeger heel erg vond dat de priester met zijn rug naar de mensen stond, "wat staat hij

daar te doen”, vroeg ze zich toch wel af. Ook het bewieroken van elkaar op het priesterkoor vond zij raar. “Zijn zij meer dan wij?” Een heel mooi gezegde van haar moeder heeft Trees haar hele leven onthouden ‘een vuilnisman is ook een mijnheer’. Als kind was zij teleurgesteld in haar kindergebed. Want zij had geleerd dat een kindergebed altijd werd verhoord. In haar gebed sprak zij de wens uit nog één keer bij haar moeder op schoot te mogen zitten. Maar teleurgesteld is haar grootste kinderwens nooit verhoord. Ze gelooft nu zeker anders dan vroeger. Veel meer ieders eigen verantwoordelijkheid voor het leven nemen en de keuzes die je daarin maakt. Haar broer wist al vroeg dat hij priester wilde worden. Dus thuis werd door hem als jongetje vaak de ‘mis gelezen’, daarbij was Trees zijn trouwste misdienaar. Zó ging dat vroeger.

Het geloof handen en voeten geven in het dagelijks leven. Trees ging graag naar de kerk. Nu kan dat helaas niet meer vanwege haar leeftijd, het lange zitten op de houten banken en daarbij komt nog dat zij slecht ziet en hoort. Trees heeft vanaf het begin dat zij in Spijkenisse kwam wonen, sinds 1963, zich ingezet voor de Felicitaskerk. Samen met Suze Hoedeman, Trudy Marcus en een onderwijzeres van de Petruschool (wier naam haar niet te binnen wil schieten) de Spijkerrakkers opgericht. De kleinere kinderen heetten de rakkers en de grotere kinderen de Spijkers. Samen dus de Spijkerrakkers. Eenmaal per jaar gingen ze met elkaar op kamp in Rijsbergen voor 80 cent per kind. Haar man Herman ging dan mee, samen met de dames Rensen. Ook een aantal ouders ging mee, want het was een hele verantwoordelijkheid zoveel kinderen. Toen in de 80er jaren de Vietnamese bootvluchtelingen naar Nederland en naar Spijkenisse kwamen, heeft Trees Nederlandse les gegeven aan een aantal van hen. Ze nam hen mee naar de groenteboer om alle groente en fruit aan te wijzen en zó hen wegwijs te maken in ons landje. Daaruit ontstonden hele warme banden, en werd Trees ook ‘meter’ bij de doop van een aantal kinderen. Oma werd ze genoemd en bij elk feest werd ze uitgenodigd om er bij te zijn. Gemeenschapsopbouw is belangrijk, waar het gaat om contact met de mensen. Jarenlang heeft zij de H. Communie bij mensen in de Marckenburg gebracht. Samen met Jan Duquesnoy zat zij in de werkgroep die nieuwe inkomers bezocht. Dat heeft zij maar kort gedaan, dat vond zij niet haar ding. De kerkbijdragen werden vroeger door de mensen bij de mensen opgehaald. Ook daar heeft Trees haar steentje / centje bijgedragen. Een favoriete heilige heeft zij eigenlijk niet. Ja, toch Antonius van Padua. Die heilige die je gebed verhoort als je iets kwijt bent. Samen met pastoor van Zaal hebben ze er hard om gelachen toen Trees een keer aan hem vroeg of Antonius soms met vakantie of met de VUT was ‘want hij

luistert helemaal niet meer'. Zó mag je ook met je geloof omgaan. Het hoeft niet allemaal zo streng. Naar de kerk gaan vond Trees fijn, al die mensen bij elkaar en samen zingen met zijn allen. Dat mist zij op dit moment best wel. Ze kijkt nu naar de televisie, dat is ook fijn, maar anders. De huidige Paus lijkt haar wel een goede, een man die met beide benen op de grond blijft staan. Ondanks zijn hoge functie. Iedere avond bidt Trees tot Maria en eigenlijk bidt zij al voor de toekomst. Een mooie tekst die zij daarbij uitspreekt is *'als ik er straks niet meer ben, let u dan op de kinderen en klein- en achterkinderen?'*. Dat kan van Moeder tot Moeder. Trees bedankt voor de gezellige middagen.

Fred Wijnen, pastor

Jaar van Barmhartigheid

Wat mooi dat onze paus het komende jaar heeft uitgeroepen tot jaar van barmhartigheid. Barmhartigheid – het lijkt een woord uit oude tijden – warmhartigheid, zorg dragen voor een ander....Is dat nog wel in de mode? Onze wereld is misschien erg "ik" gericht. "Ik" is ook het allereerste woord dat kinderen leren lezen en schrijven. Waar past die barmhartigheid in deze tijd, in onze wereld? Of past barmhartigheid juist in onze op onszelf gerichte wereld? Barmhartigheid is zorg dragen voor een ander; met een warm hart een ander (in nood) nabij blijven. (zie Mt. 25, 35en36). Dat kan natuurlijk, zoals zoveel dingen in deze tijd, met grote acties en grootse gebaren. Persoonlijk denk ik echter dat barmhartigheid, het helpen van een ander die problemen heeft, veel beter van de grond komt in kleine daden, uitgevoerd in het verborgene. Ik geef wat voorbeelden, maar u kunt er zelf vast nog veel meer verzinnen die passen bij u en uw leven.

- Een bezoekje aan een zieke die al lang in een verpleeghuis moet verblijven.
- Een schenking aan de voedselbank.
- Hulp aan vluchtelingenwerk.
- Samen met iemand die niet meer naar de kerk kan komen op zondagmorgen naar de H. Mis kijken op televisie.
- Voorlezen aan kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren.
- Enz. enz.

Het zijn allemaal mini acties voor één persoon. Sommige acties kosten veel tijd, anderen maar weinig, sommige acties kosten geld, anderen kan je ook doen zonder dat het je een cent kost. Het mooie van al die kleine warmhartige

acties is dat ze een ander helpen, ze maken het leven van een ander mens mooier. U en ik hebben talenten gekregen. Die talenten mogen we gebruiken in ons privé leven. We kunnen ze ook gebruiken om te bedenken wat onze persoonlijke bijdrage kan zijn aan het komende jaar van barmhartigheid. Ik stel me voor, ik droom ervan dat ieder mens een kleine taak op zich neemt. Al die kleine bijdragen van heel gewone mensen overal op de wereld maken onze aarde een beetje mooier. Al onze bijdragen aan het jaar van barmhartigheid zijn kleine sterretjes aan een donkere hemel. Het zijn lichtjes van hoop in een donkere wereld. Al die sterretjes, al die lichtjes zullen onze wereld doen stralen. Het jaar van barmhartigheid: ik kijk ernaar uit!

Leny Janssen-Impens

Kennismaking met een nieuwe lector.

Mijn naam is Kathleen Sloane en ik kom uit Ierland. Mijn man en ik zijn bijna 24 jaar geleden in Nederland komen wonen. Samen hebben we twee kinderen, een dochter van 23 jaar en een zoon van 11 jaar oud. Mijn man, zoon en ik wonen in Hoogvliet, onze dochter is woonachtig in Pernis.

Ik ben katholiek opgevoed door mijn ouders en op school maakte religie deel uit van het onderwijs. Ondanks het feit dat vragen stellen over het geloof ontmoedigd werd, heeft mijn katholieke opvoeding ervoor gezorgd dat ik me gezegend voel met bepaalde geloofsovertuigingen, die soms moeilijk zijn om uit te leggen en tegelijkertijd een stevige fundering in mijn leven vormen. Religie was een belangrijk aspect in ons leven toen ik opgroeide. Er is vaak beweerd dat religie een bron van onenigheid was in ons land maar het geloof heeft absoluut gezorgd voor een sterke band tussen mensen in de samenleving en gaf steun aan de bevolking in moeilijke tijden. Dit is vandaag de dag nog wat het geloof voor mij doet.

Ik bezocht jarenlang een Engelstalige kerkelijke gemeenschap in Schiedam, echter heb ik een paar jaar geleden besloten van tijd tot tijd een dienst van de Felicitaskerk bij te wonen. Hier kwam ik een –uit het oog verloren- vriendin tegen en ik begon mij steeds meer thuis te voelen in deze kerkelijke gemeenschap, waardoor ik tegenwoordig alleen nog maar naar de felicitaskerk ga.

Enkele maanden geleden ben ik gevraagd of ik deel uit zou willen maken van de lectorengroep. In eerste instantie was ik terughoudend, omdat Nederlands niet mijn moedertaal is. Tegelijkertijd zag ik deelname als een kans om mijn geloof nog meer te uiten en door dit te doen, een bijdrage te leveren aan de kerk. De lectorenvergaderingen woon ik regelmatig bij, echter zijn er gelegenheden waarbij ik niet aanwezig kan zijn.

Ik heb een drukke baan als docente op een middelbare school, met vele buitenrooster activiteiten. Ik hoop dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de lectorengroep en aan de kerk zodat we tezamen ons geloof ik God kunnen blijven uitdragen.

Kathleen Sloane

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)



Armoede. Hoe komen we die op het spoor en hoe gaan we ermee om? Dit is het gespreksonderwerp van de komende halfjaarlijkse bijeenkomst van de diakenen en PCI leden van alle aangesloten kerken in Vrede voor de Stad. Armoede. Gelukkig voor velen een ver van mijn bed show, maar het lijkt wel of voor steeds meer mensen armoede een realiteit is geworden. De laatste maanden zijn er bij het project BUDGETMAATJES (van Vrede voor de Stad) veel hulpvragen binnengekomen. Mensen met hun handen in

het haar. Door ziekte, overlijden van een gezinslid, werkloosheid, verkeerde keuzes, scheiding,..... is de administratie niet meer op orde en zijn ze niet meer in staat al hun vaste lasten nog te voldoen. Een budgetmaatje probeert vooral naast iemand te gaan staan en samen een stukje op te lopen. Samen aan de slag om weer zicht en vat te krijgen op zijn/haar financiën. Zijn er schulden en hoeveel, wat zijn de vaste lasten, wat komt er aan geld binnen, blijft er iets over? Voedselbank, Stichting Leergeld, Minima Toeslag gemeente, Toeslagen Rijk? Is schuldsanering noodzakelijk, heeft iemand een bewindvoerder nodig of zijn er zaken die een juridisch advies vragen, etc. etc.? Vele vragen waar een budgetmaatje met de hulpvrager mee aan de slag gaat. Hierbij is meestal het tempo van de hulpvrager leidend. Marjo (PCI lid en ook budgetmaatje): Hulpvragers zijn heel dapper: zij hebben schroom en



schaamte overwonnen en realiseren zich dat er iets moet gebeuren. Door hulp te vragen moeten zij zich financieel bloot geven. In een normale situatie is dat juist hetgeen waar mensen vaak heel gesloten in zijn. Heel bijzonder om te mogen ervaren hoe snel er vertrouwen is en er persoonlijke dingen met je worden gedeeld. Iedere hulpvraag is weer anders, waardoor ik steeds meer kom te weten over allerlei instanties. Ja, teleurstellingen zijn er ook, maar dat is soms omdat de hulpvrager een andere keus maakt. En dat is hun goed recht. Maar als ik dan van iemand te horen krijg dat die persoon zich niet meer zo opgejaagd voelt en weer beter slaapt dan ervaar ik dat als een mooi compliment. Wilt u uw tijd zinvol besteden en past bovenstaande bij u? Meldt u aan via budgetmaatjes@vvd.nl of 06 27146876 (na 17.15 uur) of informeer bij Marjo. Er is dringend behoefte aan nieuwe maatjes. Marjo Jansen, Rinus Rentmeester, Tiny Vogel.

anima mea

Op vrijdagavond 18 december geeft Anima mea in de Felicitaskerk een kerstconcert. U hoort het koor dan weer eens op een heel andere manier. We hebben een mooi programma voor u opgesteld. Maar er is meer.



U kunt ook luisteren naar bijzondere kerstmuziek door de sopraan Jos Semeins en harpiste Reinilde Buys. Dan is er nog een fluittrio bestaande uit onze dirigente Katarina Banusić, Marieke Nobel en Nicole de Vette. Een heel gevarieerd programma dus, waarmee u helemaal in de kerstsfeer komt. In de pauze is er koffie met iets lekkers erbij.

We beginnen om half acht; de kerk is open vanaf kwart over zeven. De toegang is gratis, maar we houden wel een collecte bij de uitgang om de kosten een beetje te dekken.

Noteert u de datum vast: 18 december, half acht. We hopen op een volle kerk.

Familieberichten.



Gedoopt:

Op zondag 1 november 2015 werden gedoopt:

- Matthijs Eliezer Widdershoven, geboren 21 juli 2015, samen met
- zijn moeder Mutia Ananda Wardhani – Widdershoven, geboren 1 november 1983;
- Lorenzo Jesus van Dam, geboren 15 juni 2015;
- Shantoeshia Rodescha Shurley Griselda Reigina, geboren 28 oktober 2014

Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders van harte met het ontvangen van hun eerste Sacrament.



Overleden:

Op 22 oktober 2015 overleed mevrouw Petronella Maria van den Berg – Turk op de leeftijd van 88 jaar. Op 27 oktober heeft de familie afscheid van haar genomen vanuit de aula van het crematorium De Ommering met mevrouw Jacqueline Hoedt als voorganger.

Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods kracht bij dit overlijden.



Huwelijk:

Op 23 oktober 2015 heeft pater Konchenko het kerkelijke huwelijk ingezegend van Louise Mirjam Yilmaz en Dean Meulenkamp. Wij wensen het bruidspaar heel veel geluk en liefde in hun leven.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Voor doopdiensten met kinderen: mevrouw Riet Gordijn, telefoon 616380 bgg parochiesecretariaat. Email secretariaat@felicitasparochie.nl
tel: 0181-638109
Doopvieringen zijn op de eerste zondag van de maand, aanvang 12.30 u
- Voor de eerste communie bij het secretariaat van de parochie,
tel: 0181 – 638109. Email: eerstecommunie@felicitasparochie.nl
- Voor het vormsel: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse,
tel: 0181 – 638109. Email: vormsel@felicitasparochie.nl
- Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van volwassenen:
pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse,
tel: 0181 – 638109. Bgg maakt u gebruik van de voicemail.
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan.
Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn.
U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181– 638109
en de voicemail inspreken. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Pastoraal werker Fred Wijnen 06-10726490

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, Bas Vogel en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Fred Wijnen pastoraal werker, Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helen Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail:

pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijs. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Feliciterkerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Feliciterkerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.3 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 7 dec. 2015 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Nov. 2015 nr. 3