



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 4 en 5 juli

14e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Ez. 2, 2-5 2 Kor. 12, 7-10 Mc. 6, 1-6 (B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. K. Rentmeester

12.30 u Doopviering
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Vrijdag 10 juli

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 11 en 12 juli

15e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Am. 7, 12-15 Ef. 1, 3-14 of 1, 3-10 Mc. 6, 7-13 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: W. Froger, priester

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: W. Froger, priester

Weekend 18 en 19 juli

16e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jer.23, 1-6 Ef. 2, 13-18 Mc. 6, 30-34 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pastoor S. Bladowski

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalig Heilige mis)

Vrijdag 24 juli

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. J. Hoedt

Weekend 25 en 26 juli

17e zondag door het jaar

1^e Collecte: eigen parochie 2^e Collecte: Irakese gemeenschap

Lezingen: 2 Kon. 4, 42-44 Ef. 4, 1-6 Joh. 6, 1-15 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Weekend 1 en 2 augustus

18e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Ex. 16, 2-4 + 12-15 Ef. 4, 17 + 20-24 Joh. 6, 24-35 (B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: H. Vergeer, priester

12.30 u Doopviering
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Vrijdag 7 augustus

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 08 en 09 augustus

19e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: 1 Kon. 19, 4-8 Ef. 4, 30-5, 2 Joh. 6, 41-51 (B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: pater Y. Konchenko

Zondag 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: mw. J. Hoedt

Weekend 15 en 16 augustus

20e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Apok. 11, 19a + 12, 1-6a + 10ab 1 Kor. 15, 20-26 Lc. 1, 39-56 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming
Voorganger: pastoor S. Bladowski
Samenzang (B)

Lezingen: Spr. 9, 1-6 Ef. 5, 15-20 Joh. 6, 51-58 (B)

Zondag 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pater Y. Konchenko

Vrijdag 21 augustus

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 22 en 23 augustus

21e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Joz. 24, 1-2a + 15-17 + 18b Ef. 5, 21-32 Joh. 6, 60-69 (B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: P. H. v.d. Veer, priester

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 29 en 30 augustus

22e zondag door het jaar

1^e Collecte: eigen parochie 2^e Collecte: PCI

Lez: Deut. 4, 1-2 + 6-8 Jak. 1, 17-18 + 21b-22 + 27 Mc. 7, 1-8+14-15+21-23 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Vrijdag 4 september

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 05 en 06 september

23e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jes. 35, 4-7a Jak. 2, 1-5 Mc. 7, 31-37(B)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Dames koor
Voorganger: H. Vergeer, priester

12.30 u Doopviering

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Weekend 12 en 13 september

24e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Jes. 50, 5-9a Jak. 2, 6-11 Mc. 8, 27-35 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)
Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea
Voorganger: pastoor S. Bladowski

Vrijdag 18 september

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Weekend 19 en 20 september

25e zondag door het jaar

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Wijsh. 2, 12 + 17-20 Jak. 3, 16-4, 3 Mc. 9, 30-37 (B)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: P.H. Van der Veer

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. 10 Plus

Voorganger: P.H. Van der Veer

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 26 en 27 september

26e zondag door het jaar

Lezingen: Num. 11, 25-29 Jak. 5, 1-6 Mc. 9, 38-43 + 45 + 47-48 (B)

Zaterdag: 19.00 u **Geen viering i.v.m. openingsviering**

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering / Openingsviering

Locatie: Kerk Rhoon. Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon

Voorgangers: pastoor S. Bladowski,

pater J. Konchenko en pastor F. Wijnen

Vrijdag 2 oktober

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud



Samen Verder

De zomertijd is weer begonnen, velen van u trekken erop uit of gaan op vakantie. Of het mooi weer wordt, dat is afwachten. Hier hebben we niets over te zeggen en dat is maar goed ook. De één wil graag zonneschijn, terwijl de ander, de boeren, juist blij zijn met een regenbui.

Ook in de kerk is merkbaar dat de vakantieperiode is aangebroken. Er is de komende periode samenzang, omdat de koren van de kerk ook vakantie hebben. Maar ook het samenzijn en zingen met elkaar in de kerk is in deze periode prettig. Met elkaar maken we dan contact met God.

De vakantie kunnen we zien als een soort pompstation. Maar dan niet om benzine te tanken, maar om nieuwe kracht en nieuwe moed te krijgen. Energie om er weer de komende tijd tegen aan te kunnen. En waar u dan bent en wat u dan doet, dat is eigenlijk niet van belang. Want overal is die "benzine", de brandstof om verder te kunnen, te krijgen. Ja, letterlijk te krijgen, ook heel dicht om u heen. Eigenlijk helemaal voor niets. God is degene die "deze benzine" namelijk dolgraag aan u geeft. Maar dan moet u er wel om vragen. U moet dan zelf contact zoeken met God, ook in deze vakantietijd.

Als men tegenwoordig op vakantie gaat, is er altijd contact mogelijk met het thuisfront via de sociaal media. We bellen met de mobiele telefoon, of nog moderner sms'en, whatsappen of twitteren. Ook God is modern en gaat mee met deze tijd. Hij is interactief; u kunt "twitteren" met God, middels een website (www.tweetingwithgod.com) en een app (#TwGOD app). Op veel van uw vragen over God is hier een antwoord te vinden. U kunt hier terecht met vragen die gaan over God, de Bijbel, Jezus, de Kerk, maar ook over het geloofsleven, gebed, ethiek en lifestyle.

Dus waar u ook de komende tijd bent, ver weg of dichtbij, alleen of met anderen, u kunt te allen tijde op uw eigen manier contact zoeken met God. En zorg dat u vol goede moed de periode na de vakantie weer open kunt staan voor anderen en vol kracht weer door kunt gaan. We wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe.

Namens de pastoraatgroep,
Thea Ooijendijk

Koffie- ontmoetingsochtend en het boek JOB.

Tijdens de koffieochtend in augustus wil ik met u spreken over het boek JOB, eigenlijk een boekje want het telt slechts 58 bladzijden. Om u een beetje 'lekker' te maken hier alvast een voorproefje. Kent u eigenlijk het boek Job. Hebt u het weleens gelezen?

Het behandelt een thema dat ons al eeuwen intrigeert: als God een liefdevolle Vader is, HOE moet je dan het kwaad en het lijden verstaan? Lijden waar we allemaal regelmatig pijnlijk mee geconfronteerd worden: ziekte, plotseling overlijden van een geliefde, echtscheiding, psychisch lijden, maar ook rampen en oorlog.

'Waarom moet mij dit overkomen? Waar heb ik dat verdiend?'

Maar ook het lijden van anderen kan ons diep kwetsen. En dan voelen wij ons dikwijls verplicht om hen heel nabij te zijn. Wat doen we dan? Wij gaan hen troosten. Maar de vraag is dan: *wat zeggen wij?* Soms, is het goed om alleen maar aanwezig te zijn, niets zeggen tot de ander wat zegt.

In het verhaal van Job komen zijn vrienden, vrome joden, hem troosten. Ze bedoelen het wel goed maar ze komen hem troosten vanuit hun klassieke 'catechismusleer'.

Daarin lazen ze dat God de boosdoener straft en de rechtvaardige beloont.

Dat is klare taal. In feite komen zijn vrienden hem heimelijk beschuldigen.

Vanuit hun traditionele geloofsopvattingen trachten zij Job tot hun inzichten (zogezegd het ware geloof) te bekeren. Zij willen hem doen inzien dat hij, die vroeger rijk en gezond was, maar nu op een

mesthoop zit, toch wel zwaar gezondigd moet hebben om zo zwaar gestraft te worden. Maar Job bekeert zich niet.

Integendeel: hij verdedigt zich met hand en tand. Hij is zich wel degelijk bewust van zijn rechtschapenheid. Hij staat recht in zijn schoenen. Daarom roept hij God ter verantwoording: IETS wat ook wij soms heel spontaan doen.

'Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan? Waarom overkomt mij dit? Waarom is er zoveel lijden en onrecht in de wereld?'

Zo blijven wij God vragen stellen, keer op keer.

'Waarom moeten schuldeloze kinderen sterven? Waarom dat zinloos geweld, die oorlogen en rampen?'

Wellicht zijn we nu ontgoocheld, want zelfs in het boek Job vinden we geen verklaring van het kwaad.

Er gebeurt wel iets heel ongewoons: God zingt zijn scheppingslied. God opent hiermee Jobs ogen; God zuivert zijn blik om Job bewust te maken van de pracht van de natuur, zijn schepping (*ik dacht hierbij aan vakantiemomenten waarop we ons plots laten bekoren door de wonderen van de natuur of de schoonheid van mensen, de onschuld van kinderen....*).

Job ontdekt God in een persoonlijke ontmoeting als Iemand die aan zijn kant staat en bij hem is. En dán bekeert hij zich. Verwijten en verzet bij Job veranderen in overgave. Wellicht kunnen we hierin een uitnodiging beluisteren om ons te durven toevertrouwen aan God, die zich bovenal manifesteert als de Barmhartige.

Maar dat is een kwestie van vertrouwen en je loslaten omdat je gelooft dat Hij er is als ultieme waarborg voor je leven.

Is dat niet een mooie gedachte om alvast te gaan lezen? Tot 3 augustus.

Fred Wijnen, pastoraal werker.

Een gedicht uit de Gedichtenbundel 'Troostvleugels'.

Wij zullen hun naam niet vergeten.

*Wij zullen hun naam niet vergeten
van hen door de dood ons ontruikt.
Ons hart door 't gebeuren gespleten
gaat onder 't verlies zwaar gebukt.*

*Hun stem zullen wij nooit meer horen
die is door geweld ruw verstomd.
Wij hebben geliefden verloren
en dragen inwendig die wond.*

*Nooit meer zullen wij hen ontmoeten
er zal geen herkenning meer zijn.
Voorbij is het blijde begroeten
ons hart gaat gebukt onder pijn.*

*Wie zal onze tranen gaan drogen
wie slaat er een arm om ons heen.
Als wij door 't verdriet zijn bewogen
in nacht'lijke uren alleen.*

*Wie wil in 't verdriet blijven troosten
in rouw, aan 't verwerken de pijn.
Wie weet weer een glimlach te oogsten
die 't begin van vreugde mag zijn.*

*Wij moeten ons nu weer gaan richten
op toekomst de taak die ons wacht.
Wij hopen dat liefd' gaat verlichten
en gevend aan ons nieuwe kracht.*

Justus A. van Tricht

De afgelopen weken kon u deze gedichtenbundel 'Troostvleugels' in onze Felicitaskerk kopen (€ 10,00). De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigramp met de MH17. De eerste honderd euro's zijn al gestort op het rekeningnummer van de Stichting Nabestaanden MH17. Dank aan allen die 'pro Deo' hebben bijgedragen aan dit mooie boekje en ook de koster en lectoren die hebben meegeholpen bij de verkoop.

Fred Wijnen, pastor

Mijn favoriete heilige

Mijn favoriete heilige is pater Damiaan. Ook in de periode dat ik helemaal niets deed aan mijn geloof (ik was toen nog hervormd), sprak het verhaal van deze eenvoudige man mij erg aan.

Pater Damiaan besloot om zijn leven te wijden aan de mensen die helemaal aan de rand van de samenleving stonden. Hij nam daarbij bewust het risico dat hij zelf ook melaats kon worden. Jaren later ben ik katholiek geworden. Ik was daarvoor al een keer in de Achelse kluis geweest en toen bleef pater Damiaan mijn favoriet.

Sinds ik rondleidingen doe in de

Bedevaartkerk ben ik ook erg gegrepen door het verhaal van Willehad de Deen, die na alle omzwervingen in zijn leven in 1568 in Gorcum terecht komt. Hij is dan al 86 jaar en vier jaar later wordt hij met 18 andere geestelijken gevangen genomen en naar den Briel gevoerd, waar hij is opgehangen omdat hij trouw bleef aan het geloof dat Christus waarlijk aanwezig is in de eucharistie. Ik weet niet of ik zo standvastig zou zijn.



Leo van der Molen

Ik heb tot nog toe twee reacties mogen ontvangen en blijf benieuwd of er meer parochianen van de HH Nicolaas Pieck en Gezellen parochie zijn, die haar of zijn favoriete heilige hebben. Welke heilige, of heilig mens is voor u een voorbeeld om na te leven. Wilt u mee doen om in onze parochiebladen uw heiligen en het waarom ervan aan medeparochianen kenbaar maken? Het mogen 'oude' heiligen zijn, maar ook hedendaagse heiligen. U kunt deze sturen naar fredwijnen@felicitasparochie.nl of naar uw redactie, dan komen die vanzelf bij mij terecht. Ik hoop op vele reacties en alvast hartelijke dank.

Fred Wijnen, pastor

Nog een favoriete heilige

De favoriete heilige van mevrouw Lousberg uit Spijkenisse is Lidwina van Schiedam (*afgelopen 22 juni werd in de Basiliek van Schiedam nog de 25 jarige verjaardag van deze Basiliek gevierd*).

Mevrouw Lousberg vertelt:

Als meisje van negen jaar was ik leerling aan de Sint Jozefschool in Sint Geertruid, toen heb ik voor het eerst het levensverhaal van de 'Heilige Lidwina van Schiedam' gehoord en dat maakte grote indruk op mij.

Lidwina van Schiedam, ook wel bekend als Lidewij of Liduina is geboren in Schiedam op 18 maart 1380 en is gestorven op 14 april 1433.

Ze had zeer arme ouders en kwam in 1395 bij het schaatsen ten val op het ijs. Dat was het begin van een ongeneeslijk en zeer pijnlijk ziekteproces. Bij die val op het ijs brak zij een rib, waarna zich een abces ontwikkelde dat niet wilde genezen. Lidwina raakte bedlegerig, voor de rest van haar leven. Gelegen op haar ziekbed was ze een troost voor de armen en bemoedigde noodlijdenden door gebed en medeleven. Ze was blijmoedig en straalde innerlijke kracht uit. Haar lijden droeg zij op aan haar Schepper ter bekering van de zondaars. Op 14 april 1433 stierf Lidwina. De heiligverklaring van Lidwina werd op 14 maart 1890 door Paus Leo XIII bevestigd.

Lidwina is patrones van de zieken, beschermheilige van schaatsers en van de stad en de parochie Schiedam.

De relikwieën van Lidwina van Schiedam verblijven in de prachtige neogotische Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. De kerk is gebouwd tussen 1878 en 1881 en werd in 1990 door Paus Johannes Paulus II tot Basiliek verheven.

De Basiliek is van april tot oktober iedere donderdag, vrijdag en zaterdag open voor bezichtiging van 12.00 tot 16.00 uur.

Namens mevrouw Lousberg, Fred Wijnen, pastor

Actie Speeltuin Polana

Als u dit bericht leest zijn de goederen inmiddels opgehaald in Abbenbroek en het vrachtvervoer richting Polen vertrokken. 60 verhuisdozen speelgoed en 5m3 aan gedemonteerde speeltoestellen en groter materiaal (fietsjes, step, slee, bolderkar etc.) Een overweldigende hoeveelheid, waarvoor iedereen hartelijk dank die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Met tien jongeren uit meerdere gemeenschappen van ons cluster en 4 man/vrouw leiding zullen we zondag 26 juli vertrekken richting Polana om daar de speeltoestellen in elkaar te zetten en te plaatsen. We reizen met een pendeldienst van deur tot deur en twee personenwagens (handig voor ginds, want we zullen nog wel wat materiaal moeten halen) en hopen dat de missie mag slagen net als in 2013. Voor foto's en verdere informatie kunt u kijken op www.speeltuinpolen2.zikle.nl. We hopen met enthousiaste verhalen weer veilig thuis te keren.
(Wilt u voor ons bidden dat alles goed mag verlopen).

Vriendelijke groet
Bartholde vd Loos

Verschijningsdata parochieblad

Hieronder vindt u de verschijningsdata van het parochieblad voor het seizoen 2015-2016.

<u>Nr.</u>	<u>inleveren kopij</u>	<u>uitgave parochieblad</u>
1	14 september	24 september
2	12 oktober	22 oktober
3	16 november	26 november
4	14 december	24 december

2016

5	11 januari	21 januari
6	15 februari	25 februari
7	14 maart	24 maart
8	11 april	21 april
9	16 mei	26 mei
10	13 juni	23 juni

Mijn Bedevaart naar Medjugorje.

Op 28 april t/m 5 mei j.l. zijn mijn vrouw en ik met Rejoice Reizen voor de eerste keer naar Medjugorje (Bosnië/Herzegovina) geweest onder de fantastische leiding van Priester Hans Vergeer en de liefdevolle mensen van de reisorganisatie. Twee jaar geleden beviel onze Bedevaart naar Lourdes ons erg goed dus we keken erg uit naar wat deze reis ons zou bieden: via Brussel met het vliegtuig naar Dubrovnik (Kroatië) en verder met de bus naar Medjugorje. Een reis die begon midden in de nacht van huis (ca. 1.30 uur) naar Brussel. Op het vliegveld in Brussel werden we met liefde ontvangen door onze mede-bedevertgangers en voordat we het vliegtuig instapten hebben we gezamenlijk (ca. 50 mensen) de mis bijgewoond in de kapel die Priester Vergeer vooring. Het was een liefdevolle kennismaking dus voor ons begon het goed, al hadden we wel een beetje last van slaap.

Voordat ik verder ga even een lezing in een notendop van de geschiedenis van Medjugorje :

De moeder Gods verschijnt in Medjugorje

Het leven in het kerkdorpje Medjugorje en wijde omgeving (West-Herzegovina) veranderde volkomen nadat de Moeder Gods op 25 juni 1981 in het aangrenzende gehucht Bijakovici voor de eerste keer verscheen aan Vicka (16), Mirjana (16), Marija (16), Ivan (16), Ivanka (15) en Jakov (10); Drie van de zes zieners krijgen nog steeds dagelijkse Verschijningen: Vicka, Marija en Ivan. Aan de anderen verschijnt Onze-Lieve-Vrouw één tot enkele keren per jaar. De maandelijkse boodschap van de 25ste van elke maand wordt gegeven aan Marija en gaat langs haar de wereld rond. De boodschap van de 2de van elke maand komt via Mirjana.

"Ik ben de Koningin van de vrede. Ik ben gekomen, omdat hier veel echte gelovigen zijn. Ik wens bij jullie te zijn om de hele wereld te bekeren en te verzoenen." (26 juni '81).

Zo begon een jarenlange reeks van dagelijkse verschijningen op de Podbrdo, in de bij-sacristie van de parochiekerk, in de pastorie, op het oksaal van de kerk, op de Krizevac en elders. Pater Jozo Zovko, de pastoor, had het er aanvankelijk heel moeilijk mee. Maar de Moeder Gods overtuigde hem persoonlijk. In de 8 dagen dat we op Bedevaart waren, hebben we een gevarieerd programma voorgeschoteld gekregen met beklimmingen op de Verschijningsberg en de Kruisberg;

Eigenlijk alles onder de bezielende leiding van Pr. Hans Vergeer die ons aan de hand nam voor deze spirituele reis die elke morgen na het uitgebreide ontbijt begon met een H. Mis in de nabije kapel; tevens werden er uitstapjes georganiseerd naar bezienswaardigheden in de buurt die leerzaam en plezierig waren.

Wat was het een mooie ervaring, eigenlijk bijna niet te verwoorden en te beschrijven! De aparte sfeer die je uitsluitend op Bedevaartplaatsen mag ervaren, maar ook de vele en liefdevolle gesprekken met mensen uit de groep heb ik als zegening en genade mogen ontvangen. Mijn oprechte dank voor alle aspecten van deze reis en alle liefde die ik mocht geven en ontvangen.

Ik zou het iedere Parochiaan willen aanraden om deze reis te maken; Ik vind het bijzonder hoe je in Medjugorje de absolute sfeer ervaart waarvan gezegd wordt dat op die plaats de hemel de aarde raakt; mijn ontmoetingen met de Belgische kloosternon Claire Marie gaf mij iets speciaals; haar lezingen en gebedsmeditaties heb ik als zeer bijzonder ervaren.

Ik wil Priester Vergeer heel erg bedanken dat hij mijn vrouw en mij de gelegenheid heeft gegeven deze voor ons gedenkwaardige reis te mogen meemaken. Zoals iemand uit de groep als volgt verwoordde: "Bijzonder veel respect voor Hans Vergeer omdat hij ondanks zijn ziekte toch de juiste woorden wist te vinden om ons allen te raken zeker tijdens de mooie preken in de H. Mis." Zijn liefde, energie en gedrevenheid heeft ons allemaal geraakt en mogelijk voor iedereen apart op weg geholpen.

Als Maria het goed dunkt hopen we er volgend jaar weer bij te zijn, maar dan zeker weer via dezelfde organisatie.

René
Schenkhuisen



Beste Parochianen,

Ik wil graag nog wat uitgebreider terugblikken op onze fancy fair, zoals ik in het vorige parochieblad al had aangekondigd. Inmiddels zijn de laatste prijzen van de loterij uitgedeeld en hebben we echt de Fancy Fair 2015 afgesloten. Ondanks de lastige aanloop kijken wij toch met een zeer goed gevoel terug op deze dag. In eerste instantie verwachtten we dat we moesten stoppen. De Plaatsweg moest worden ontruimd, de containers werden verkocht en diverse pogingen om een nieuwe inzamelruimte te bemachtigen zijn gestrand. Na goed overleg met de beheerscommissie konden we gaan inzamelen in de kerk. Maar hoe begin je daaraan? We hebben onze ingezamelde spullen opgeslagen in de garage/fietsenstalling. Dat bleek meer ruimte te kosten dan we dachten. Al snel moesten we naar boven en hebben we de voormalige badkamer en een deel van de Frans Kempen zaal moeten gebruiken. Dat is natuurlijk voor niemand een optimale situatie maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Het goede gevoel heeft ons doen besluiten door te gaan en ook voor 2016 een fancy fair te gaan organiseren. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat 21 mei worden. Het succes heeft er ook voor gezorgd dat we nieuwe bestuursleden hebben gevonden in de personen van Elly Hoorens en Jim Cabri. Samen gaan we de schouders onder de nieuwe uitdaging zetten. Wij blijven zoeken naar een goede plek om onze spullen in te zamelen. Die ruimte moet bereikbaar zijn met een vrachtwagen, goed afsluitbaar en altijd toegankelijk. Daar hoort ook nog een bescheiden huurprijs bij, want anders vloeit er al een groot gedeelte van de opbrengst weg. Als wij geen goede locatie kunnen vinden zullen we weer op dezelfde manier gaan inzamelen en dat is een tiental weken voordat de fancy fair wordt gehouden. Wij gaan na de zomer proberen voldoende spullen in te zamelen om wederom een kerstmarkt te kunnen organiseren. Heeft u geschikte (en alleen) kerstspullen, neem dan contact op met Thea van Heijningen (614844). Datum voor de kerstmarkt is de eerste zondag na Sinterklaas. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen bij het inzamelen, en op de dag zelf; iedereen die spullen heeft gebracht (en de markt in Geervliet waar we de overgebleven spullen konden meenemen) en heeft bewaard tot de inzameling en onze sponsor (Meesterbakker Voskamp). Wij hopen ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Namens de FF Commissie, Robert van Kints

Startzondag van onze parochie op zondag 27 september 2015.

Op zondag 27 september 2015 staat weer de startzondag van onze HH Nicolaas Pieck en Gezellen parochie gepland. Dat betekent dat op zaterdag 26 september en zondag 27 september alle kerken van onze parochie gesloten blijven, behalve de kerk waar deze startviering wordt gehouden. Dit jaar is dat niet de Bedevaartskerk te Brielle (de afgelopen 4 jaar de gastkerk), maar de parochiekerk van onze parochie namelijk de H. Willibrorduskerk te Rhoon. Omdat we dit jaar een lustrum te vieren hebben, namelijk onze parochie bestaat dan VIJF jaar. Om die reden heeft het pastorale team besloten de startviering in de parochiekerk te Rhoon te houden.

De aanvang van de viering is **10.30 uur**.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij slecht weer in het Veerhuis naast de kerk en bij mooi weer in de tuin van de kerk. We hopen dat het een mooie viering wordt met veel mensen uit onze hele parochie. Schrijft u de datum alvast in uw agenda?

Namens het pastorale team, Fred Wijnen pastor.

Uitje koffie/ochtend naar de Basiliek te Oudenbosch

Dinsdag 23 juni gingen 16 mensen van onze geloofsgemeenschap rond de Felicitaskerk op weg naar de Basiliek te Oudenbosch. Maar omdat de rondleiding pas om 13.00 uur begon, zijn we eerst naar de Kapelberg te Roosendaal geweest. Een hele mooie kapel ter ere van Maria van de Zeven Smarten. Daar hebben we met elkaar een tientje van de Rozenkrans gebeden en natuurlijk een Marialied gezongen. Daarna vertrokken we naar Oudenbosch. Na eerst een kopje koffie met iets erbij in het pas spiksplinternieuwe Picobello ijs/koffiehuis kregen we een uitstekende rondleiding in deze hele mooie Basiliek en hoorden we alles over de bouw ervan. Maar ook dat de makers van de beelden of van het marmerverfwerk hun eigen portret in hun werk hadden verstopt. Heel interessant en grappig.



Daarna bezochten we nog het Zouavenmuseum, waar de overgrootvader van Jacqueline Hoedt nog met foto en al aanwezig was. Ook hun geschiedenis is meer dan de moeite waard om te weten. Zo'n uitje smaakt naar meer, dus deze groep maakt al nieuwe plannen.

Namens de groep, Fred Wijnen, pastoraal werker



Vieringen in het Hart van Groenewoud.

Het is haast een jaar geleden dat de bewoners van het verzorgingshuis de Marckenburg verhuisden naar de 3 villa's in het Hart van Groenewoud. Aan de mooie omgeving moesten de nieuwe bewoners wel eerst wennen en voor een aantal zal dat niet meegevallen zijn. Voor de bewoners wordt er vanuit de Raad van Kerken, om de veertien dagen op vrijdag om 16.00 uur een gebedsdienst gehouden, waarin de verschillende kerken bij toerbeurt voorgaan. De bewoners worden door de "kerk" vrijwilligers naar de viering begeleid en na afloop, na het kopje thee of koffie weer teruggebracht. Vanaf de komende maand zullen de gebedsdiensten gehouden worden in de Kastanjerie, het restaurant op de begane grond van villa 1, dat gemakkelijker bereikbaar is.

De Felicitasparochie is blij met onze "kerk" vrijwilligers die dit namens onze kerk doen.

Wij hopen dat vooral de bewoners door deze vieringen hun steun en kracht krijgen.

Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt

Familieberichten.



Gedoopt:

Op zondag 7 juni werden gedoopt:
Angelina Darline Suvaal, geboren 19 augustus 2008
Eliza Erika van den Brink, geboren 30 januari 2015
Maria Nguyen Esmae Nhu Thao, geb. 14 september 2014

Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders van harte met het ontvangen van hun eerste Sacrament.



Vormsel:

Op zondag 21 juni ontving 1 vormeling van onze geloofsgemeenschap het Sacrament van het heilig Vormsel in de Engelstalige H. Mis, namelijk:
Gianni Bakkes

Wij feliciteren Gianni van harte met het ontvangen van dit sacrament.

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724
Pater J.Konchenko tel. 06-45144377
Pastoraal werker Fred Wijnen 06-10726490

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, Bas Vogel en Igor Banušic. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Fred Wijnen pastoraal werker, Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helen Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Bep van den Bosch, Riet Koopman en Elly Ram. Het secretariaat is gevestigd in de kerk en is open op donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken. E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.
Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk
Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075
Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389
Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –
Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.1 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 14 sept. 2015 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Juli/Aug. 2015 nr. 10