



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 19 en 20 december

Vierde zondag van de Advent

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Mich. 5, 1-4a Heb. 10, 5-10 Lc. 1, 39-45 (C)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: H. Vergeer, priester

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalig Heilige mis)

Donderdag 24 december

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: Ds. Lennart van Berkel

Donderdag 24 december

Kerstavond

Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst)

Deurcollecte: eigen parochie

Lezingen: Jes. 9, 1-3+5-6 Tit. 2, 11-14 Lc. 2, 1-14

18.30 u Gezinsviering van Woord en Communie

Voorganger: Mw. K. Rentmeester

Koor: Kernzangers

19.00 u Eucharistieviering m.m.v. KZN

Locatie: Geervliet

Voorganger: Ben van Dam, geestelijk verzorger.

21.00 u Jongerenviering van Woord en Communie

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Koor: 10 Plus

22.00 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor

Locatie: Ontmoetingskerk

Voorganger: P. H. van der Veer, priester

Vrijdag 25 decemberEerste Kerstdag

Collecte: Adventsactie (Brazilië, Kinderen een toekomst)

Deurcollecte: eigen kerk

Lezingen: *Jes. 52, 7-10 Heb. 1, 1-6 Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5+9-14 (C)*10.00 u Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: P. H. van der Veer, priester

Zaterdag 26 decemberTweede kerstdag1^e collecte: eigen kerk 2^e collecte (zilveren schaal): PCILezingen: *Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60 Mat. 10, 17-22 (IV)*10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag 27 decemberZondag onder het octaaf van Kerstmis1^e collecte: eigen kerk 2^e collecte (zilveren schaal): PCILezingen: *Sef. 3, 2-6 + 12-14 Kol. 3, 12-21 Lc. 2, 41-52 (C)*10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Vrijdag 1 januariHeilige Maria, moeder van GodOctaafdag van Kerstmis

Collecte: eigen kerk

Lezingen: *Num. 6, 22-27 Gal. 4, 4-7 Lc. 2, 16-21 (C)*10.30 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Weekend 2 en 3 januariOpenbaring des Heren

Collecte: eigen kerk

Lezingen: *Jes. 60, 1-6 Ef. 3, 2-3a + 5-6 Mt. 2, 1-12 (C)*Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie m.m.v. Dameskoor

Afscheidsviering pastor Fred Wijnen

Voorganger: F. Wijnen, pastor

Er is weer Kinderwoorddienst

Weekend 9 en 10 januari

Doop van de Heer

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Jes. 42, 1-4 + 6-7 Hand. 10, 34-38 Lc. 3, 15-16 + 21-22 (C)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)
Voorganger: Mw. B. Poortvliet

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: H. Vergeer, priester

15.00 u Vietnamese eucharistieviering m.m.v. Vietnamees koor

Vrijdag 15 januari

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: Dhr. H. van der Linden

Weekend 16 en 17 januari

Tweede zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Jes. 62, 1-5 1 Kor. 12, 4-11 Joh. 2, 1-11 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor

Voorganger: pastoor S. Bladowski

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Weekend 23 en 24 januari

Derde zondag door het jaar

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10 1 Kor. 12, 12-30 Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 u Gebedsviering (Kanselruil) Gezinsviering

Voorganger: Ds. Waterlander

Koor: Kernzangers

Vrijdag 29 januari

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: Mw. G. van der Linden

Eeuwig is zijn barmhartigheid



Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen (aldus paus Franciscus). Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. Barmhartigheid: het is het woord dat het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid openbaart. Barmhartigheid: het is de uiterste en hoogste daad waarmee God ons tegemoet komt. Barmhartigheid: het is de fundamentele wet die woont in het hart van iedere persoon, wanneer hij met oprechte ogen kijkt naar de broeder en zuster die hij

ontmoet op zijn levensweg. Barmhartigheid: het is de weg die God en mens verenigt, omdat zij het hart opent voor de hoop, voor altijd bemind te zijn ondanks de beperking door onze zonde.

Daarom heeft paus Franciscus een *Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid* afgekondigd als een gunstige tijd voor de Kerk om het getuigenis van de gelovigen sterker en doeltreffender te maken.

Het Heilig Jaar zal op 8 december 2015 geopend worden, het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis en zal worden afgesloten op 20 november 2016, het liturgische hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

Als wij op die dag de Heilige Deur sluiten, zullen wij vóór alles gevoelens hebben van dankbaarheid en dank jegens de Allerheiligste Drie-eenheid, dat Zij ons deze bijzondere tijd van genade heeft geschonken.

“Eeuwig is zijn barmhartigheid”: het is het refrein dat terugkeert bij ieder vers van psalm 136, terwijl men de geschiedenis van de openbaring van God vertelt. Krachtens de barmhartigheid zijn alle gebeurtenissen in het Oude Testament vol van een diepe heilzame waarde. De barmhartigheid maakt de geschiedenis van God met Israël tot een heilsgeschiedenis. Voortdurend herhalen: “Eeuwig is zijn barmhartigheid”, zoals de psalm doet, lijkt de cirkel van ruimte en tijd te willen doorbreken om alles te voegen in het eeuwig mysterie van de liefde. Het is alsof men wilde zeggen dat de mens niet alleen in de geschiedenis, maar voor altijd onder de barmhartige blik van de Vader zal zijn. Het is geen toeval dat het volk van Israël deze psalm, de “Grote hallel”, zoals hij wordt genoemd, heeft willen invoegen in de belangrijkste liturgische feesten.

Vóór zijn lijden heeft Jezus met deze psalm van de barmhartigheid gebeden. Hiervan getuigt de evangelist Matteüs, wanneer hij zegt dat Jezus, “nadat zij de lofzang gezongen hadden” (Mt. 26, 30), met zijn leerlingen naar buiten

gingen naar de Olijfberg. Terwijl Hij de Eucharistie instelde als eeuwige herinnering aan Hem en zijn Pasen, plaatste Hij symbolisch deze hoogste daad van de openbaring in het licht van de barmhartigheid. In hetzelfde perspectief van de barmhartigheid beleefde Jezus zijn lijden en dood, zich bewust van het grote mysterie van liefde dat zich zou voltrekken op het kruis. Weten dat Jezus zelf heeft gebeden met deze psalm, maakt hem nog belangrijker voor ons Christenen en verplicht ons het refrein ervan op te nemen in ons dagelijks gebed van lofprijzing: “Eeuwig is zijn barmhartigheid”.

Pastoor Stefan Bladowski

Samen Verder

Daklozen, thuislozen, vluchtelingen voor oorlog en natuurrampen; al deze mensen zijn op zoek naar een plek die beschutting biedt. Een onderkomen, een tent of een stuk plastic, niet eens een woning. En er zijn anderen die een passend onderkomen zoeken: een jong stel zoekt een flat, een gezin met kinderen zoekt een eengezinswoning, een bejaarde vrouw wil een serviceflat, een student een kamer, een gehandicapte jongere zoekt iets aangepast. Allemaal zoeken zij een woning bij hun omstandigheid en situatie.

Het onderkomen of de woning moet een plek zijn die beschutting biedt voor de buitenwereld en tegen hitte en kou. Het moet ook een plek zijn waar je je veilig en geborgen mag voelen, waar mensen borg staan voor het jonge, het oude, het kwetsbare en het bedreigde leven.

Ook God zoekt een woning onder de mensen. God, de Eeuwige zoekt de wereld, die Hij geschapen heeft, de plaats die aan miljarden mensen een leefplaats biedt. En hoewel mensen de grootste bouwwerken maken in Zijn Naam, zoekt Hij dat niet. God, de Eeuwige zoekt een herberg, een plaats om geboren te worden. En mensen zeggen: “Er is geen plaats voor jou, we zijn al met velen, ga maar een deur verder”. En God, gaat naar de nederigste plaats, daar waar geen macht is en vertoon. Hij klopt aan de deur van je hart, van ieders hart. Het hart, het binnenste van ons is een kwetsbare plek met kleine verborgen hoekjes, als angst en eenzaamheid, verdriet en

teleurstelling. Maar wel met een deur die open gezet kan worden. Laten wij God binnen in dat schamele hutje van ons om Zijn vrede te ontvangen?

Deze kerstgedachte is al meer dan 2000 jaar oud, maar is en blijft zo actueel, dat het elk jaar, nee, elke dag weer zo neergeschreven kan worden. "God die ons zoekt".

Namens de pastoraatgroep wens ik u allen Gezegende Kerstdagen en heel veel goeds voor het Nieuwe Jaar.

Jacqueline Hoedt

Basiliek Schiedam centrale plek in Jaar van Barmhartigheid.

De opening van de heilige deur in het bisdom Rotterdam was op 13 december jl.

Op zondag 13 december was de start van het Jaar van Barmhartigheid in het bisdom Rotterdam met een plechtige eucharistieviering in de basiliek van de heilige Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans te Schiedam. Deze diocesane eucharistieviering werd via televisie uitgezonden (Omroep RKK). Aan het begin van de openingsviering in Schiedam werd de hoofddeur van de basiliek plechtig in gebruik genomen als de heilige deur in het bisdom Rotterdam gedurende het Jaar van Barmhartigheid. In het Jaar van Barmhartigheid kunnen gelovigen op speciale extra tijden de basiliek in Schiedam door de heilige deur binnengaan. Gedurende dit heilig jaar zijn er eucharistievieringen en is er gelegenheid tot eucharistische aanbidding en voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Het laatste wordt door paus Franciscus als sacrament van Gods barmhartigheid nadrukkelijk onder de aandacht gebracht voor het heilig jaar.

Bron: bisdom Rotterdam

Voor meer informatie over het Jaar van Barmhartigheid
Zie: www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl

Afscheid Fred Wijnen

In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen dat er op 9 januari afscheid wordt genomen van pastor Fred Wijnen in Brielle. Voor ons, de Felicitas geloofsgemeenschap, voelt Fred toch wel een beetje als “onze pastor”. We willen daarom ook zelf afscheid van hem nemen.

Al enkele maanden zijn we bezig met de voorbereiding van dit afscheid. In eerste instantie in het geheim (het moest tenslotte een verrassing voor Fred worden). Maar later hebben we toch wat dingen samen met hem moeten regelen. Hoe hadden we ooit kunnen denken dat we iets voor Fred geheim konden houden?

De datum van het afscheid heeft Fred zelf uitgekozen: zondag 3 januari. Hij stond die dag al ingeroosterd als voorganger en het Dameskoor zou dan de viering opluisteren. Die keuze hoefden we dus niet meer te maken. Samen met Fred en het Dameskoor hebben we de viering in elkaar gezet. Ik kan alvast verklappen: het wordt een feestelijke bedoeling.

Na de viering is er in de Schaapskooi gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Fred. Wij zorgen voor koffie en wat lekkers. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje. Hierbij nodigen we iedereen uit om op 3 januari afscheid te komen nemen van Fred Wijnen. We rekenen erop dat het een drukke en mooie viering wordt met een gezellig samenzijn achteraf.

Sinterklaastraktatie

Sint Voskamp heeft dit jaar weer vele vrijwilligers kunnen verrassen met een banketletter.

De waardering voor alle vrijwilligers is erg groot.

Onze kerk heeft vele mensen die zich met allerlei taken bezighouden om het goed te laten draaien.

Ook volgend jaar zal dit, ook zonder Fred, ons vast wel weer lukken.

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn inzet.

Ik wens u allemaal een gezegend Kerstfeest, een actief en gezond 2016

Ine Korste

Coördinator vrijwilligers.

Frans Kempen penning

Op 22 november was het weer zover: voor de derde keer werd de Frans Kempen penning uitgereikt. Deze penning geven wij als blijk van waardering aan personen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Omdat op 22 november ook het patroonsfeest van de Heilige Felicitas werd gevierd, leek ons dat een mooi moment op deze dag de Frans Kempenpenning uit te reiken.

Dit jaar werd de penning uitgereikt aan Jolijn Zumpolle, een vrouw die al jaren heel veel werk verricht (teveel om stuk voor stuk op te noemen) voor de geloofsgemeenschap in Geervliet (ook een onderdeel van onze geloofsgemeenschap). Omdat zij op 22 november in het buitenland zat heeft zij de penning al op 7 november mogen ontvangen in Geervliet.

Op 22 november hebben wij met een smoesje Thea van Heijningen, Marijke Walraven en Peter Turina naar de kerk gelokt. Bij het slot van de viering werden zij, tot hun grote verbazing, naar voren geroepen en in het zonnetje gezet met een zilveren hanger/steker, een bos bloemen en een oorkonde.



Marijke en Thea zijn beiden actief in de Fancy Fair commissie en daarnaast

verzorgt Marijke ook al jaren de ledenadministratie. Peter houdt zich bezig met het schoonhouden van ons kerkgebouw, met name de vloeren.

Hij zorgt ook altijd voor de materialen hiervoor.

Wij feliciteren Jolijn, Thea, Marijke en Peter van harte met de ontvangst van de Frans Kempen penning en hopen nog vele jaren van hun inzet te mogen genieten. Nogmaals bedankt voor al jullie werk.

Angèle de Vette

Zaterdagavond 7 november

De Mariakerk in Geervliet stroomde vol met Katholieken, maar ook de dominee en vele Protestanten uit ons dorp en parochianen uit Spijkenisse kwamen samen, en Fred Wijnen die met Jacqueline Hoedt voorging.

„ Wat fijn zo'n volle kerk, goed voor de collecte- opbrengst, bestemd voor de Voedselbank" dacht ik.

Na de overweging bracht Fred opheldering.....Ik mocht de Frans Kempenpenning in de vorm van een zilveren gestileerd kruisje ontvangen, wat een eer !!!!!!!!!!!

Jan Wildhagen hing het me om. Ook nog bloemen van de parochie en een bos van de Protestanten van Tweestromenland begeleid met mooie woorden.

Na afloop was er koffie met heerlijke appeltaart door Els Dordregter gebakken.

Ik dank iedereen heel hartelijk voor hun inzet, deze avond is voor mij heel bijzonder geworden.

Jolijn Zumpolle -Schneemann.



Kerstsamenzang met Felicitaskoor – 20 december, aanvang 19.30 uur

Het feest van de geboorte van Christus is een gebeurtenis die vele mensen samenbrengt. Hierin voelen christenen van alle kerken zich met elkaar verbonden. Het is een moment waarop het verlangen naar eenheid en saamhorigheid extra krachtig is. Jezus heeft zelf in het uur van zijn lijden voor de eenheid onder zijn leerlingen gebeden en Hij houdt niet op hiervoor tot zijn Vader te bidden: “opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in ons mogen zijn, opdat de wereld gelooft dat Gij Mij gezonden hebt”. Het verlangen om de eenheid onder alle christenen opnieuw te vinden is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest. Via Bethlehem kunnen wij aan deze oproep gehoor geven door o.a. onze broers en zusters uit de christelijke gemeenschappen te ontmoeten in de kerstsamenzang die de Raad van Kerken, afd. Hellevoetsluis dit jaar weer organiseert met dit mooie thema “*Nu zijt wellekome*”. Ook ‘buitenkerkelijken’ voelen zich vaak aangetrokken door de bijzondere sfeer van dit feest en zijn daarom van harte welkom.

Wanneer u er vorig jaar ook bij was, herinnert u zich vast nog dat de avond werd gevuld met het zingen van veel bekende kerstliederen en het luisteren naar het zo bekende kerstverhaal. Ook dit jaar hopen we weer op een fijne avond! Het Felicitaskoor van de RK kerk te Spijkenisse verleent haar medewerking en Dhr. Fred Wijnen verzorgt een korte meditatie. De dienst in de Petrakerk, Corn. van Kleiburgstraat 4, Hellevoetsluis, begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur zijn de deuren open. U bent allen van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken Hellevoetsluis,
Thérèse van Schaijk en Nia van der Waal

Kerstmis: een feest om samen te vieren.

Om dat “ samen vieren “ mogelijk te maken zijn de voorbereidingen voor het komende Kerstfeest al sinds september in volle gang. We hopen dan ook dat veel parochianen en gasten het kerstfeest in de Felicitaskerk en/of de Ontmoetingskerk mee komen vieren. Mensen die moeilijk ter been zijn, geen vervoer hebben of het lastig vinden om alleen naar de kerk te gaan zullen blij zijn met een aanbod om mee te rijden. Daarom willen we iedereen vragen om te kijken of ze iemand weten die geholpen zou zijn met een lift naar de kerk. Als we allemaal goed om ons heen kijken en mensen uitnodigen om mee te rijden wordt het echt een feest voor iedereen.

Mocht het toch onverhoopt niet lukken om het Kerstfeest in de kerk mee te vieren dan kunt u gebruik maken van de uitzending van de vieringen via internet. De vieringen in de Felicitaskerk en de Ontmoetingskerk (voor de juiste aanvangstijden zie elders in dit blad) kunt u daar beluisteren. Ga naar: www.kerkdienstgemist.nl , dan naar Zuid-Holland en onder het kopje “Spijkenisse” vindt u dan de Felicitaskerk en de Ontmoetingskerk. “Het kind: onze hoop op toekomst” is het thema dit jaar. Een klein kindje is altijd een belofte voor de toekomst van ons allemaal, de hele mensheid. Laten we hopen en bidden dat het vieren van de geboorte van Jezus, in deze sombere tijden, ons zal inspireren tot het werken aan een betere, hoopvolle toekomst voor iedereen.

We wensen u alvast een Zalig Kerstfeest.

Namens het Kerstoverleg
Paul Hoorens, Mary Ruigrok

Eerste H. Communie op 17 april 2016

Op 28 oktober was de informatieavond voor de ouders en een week later zijn de ouder en hun kind gestart met de voorbereiding voor de 1e H. Communie. Aan de hand van de vieringwijzer, werd het vieringspel gespeeld. Het was de bedoeling om de volgorde van de eucharistieviering op een groot vel te plakken. Dit werd gedaan in groepjes. De vieringwijzer hoort bij het boek dat wij gebruiken bij de voorbereiding en hangt nu op het infobord bij de Schaapskooi. Op 11 november werd tijdens de kinderbijeenkomst gepraat over namen, doopnamen en wat de betekenis hiervan is. Ook over de naam van God werd gesproken. Hierbij werd het verhaal van Mozes verteld. De week erna ging het over de tocht van de Joden door de woestijn. Hoe God voor hen zorgde, manna, water en vlees. Ook namen wij een kijkje in de kerk. Hier werd verteld over het altaar, doopvont en Mariakapel. Dit was een opstapje voor het huiswerk dat de kinderen meekregen. Op 13 januari gaat de voorbereiding verder. Er is om 18.00 uur de kinderbijeenkomst en 's avonds om 20.00 uur is de ouderavond. Wij zijn dit jaar gestart met 28 kinderen. Omdat de groep erg groot is, komen er op 17 april 2 vieringen, om 10.00 en 12.00 uur.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016.

W. G. Gezinscatechese
Ada Pieterse, Lia Vogelaar, Helene Jaoude, Fred Wijnen,
Marlies Veldhuijsen, Irma Sundermann en Ine Korste

Advent op weg naar het Kerstfeest HET feest van het Licht.

De Adventstijd is voor mij een tijd van verlangen. Niet alleen een verlangen naar iets concreets, maar het gaat ook om het diepste verlangen van de mens. Voor de liturgie van de Advent betekent dat: 'het uitzien naar de komst van God en zijn Koninkrijk'. Daarvan spreken de Bijbelteksten en de liederen van deze tijd, die de komst van de Heer in woorden en beelden oproepen. De Bijbelteksten van profeten die het volk moed inspreken, dat God hen zal komen bevrijden uit de ballingschap, uit hun ellende. Dat vertrouwen wordt uitgesproken en uitgezongen. Daar passen liederen bij als

'Het volk dat wandelt in het duister' (GvL 459).

*Het volk dat wandelt in het duister,
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de hemel uw gezicht met opgeheven
hoofden, luister.*

*Gij die hier woont in 't dal der tranen
en van de schaduwen des doods,
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots
Hij zich zijn witte weg zal banen.*

*Hij komt met vrede; en geen rampen,
geen oorlog en geen bitterheid zal er mee zijn,
geen kind dat schreit, geen laarzen die in 't
duister stampen.*

*Geen liefde gaat er meer verloren, de onderdrukking is voorbij,
de dood is dood, nu juichen wij, er is een Kind voor ons geboren.*



Daaruit spreekt het verlangen uit van iedere mens, naar een tijd van vrede en gerechtigheid. Dat de vreemdeling zal worden opgenomen in ons huis. Dat er geen oorlog, geen rampen, geen bitterheid meer zal zijn. Een visioen die we allemaal willen, maar o zo moeilijk met elkaar kunnen bereiken. Daar hebben we Gods hulp heel erg bij nodig. God die zich klein maakt en als mens tussen de mensen wil wonen.

Een ander heel mooi lied (de muziek maakt het extra gevoelig) vind ik *O, Kom O kom Immanuel* (GvL 512). Door de inhoud van de tekst kan deze 'jammer genoeg' pas vanaf de 3^{de} zondag in de Advent gezongen worden, voornamelijk door de tekst van het refrein. We zijn dan héél dicht bij het Feest van het Licht.

*O, kom, o kom Immanuel, verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel.*

In huizen en kerken wordt de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken, zodat op de laatste, de vierde zondag van de Advent alle kaarsen branden.

Fred Wijnen, pastor

De Bijbelgroep op de woensdagochtend

In het nieuwe jaar komen we weer samen om over een thema van de Bijbel met elkaar te praten.

Dit "Bijbel" seizoen heeft de brief van Jacobus onze aandacht.

Op de volgende woensdagen komen we dan bij elkaar:

20 januari,

17 februari

16 maart

13 april

en de laatste keer op 11 mei.

Wij hopen ook u een keer te begroeten bij de koffie en het gesprek.

Namens de pastoraatgroep

Jacqueline Hoedt

In Memoriam Henry Leenders



“Uitvaart Henry Leenders”: de woorden onderbreken het ritme van de Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen op Kerkdienstgemist.nl. Het zijn woorden die voorlopig nog niet op die plek hadden moeten staan; woorden die in deze combinatie nog minstens dertig jaar hadden moeten uitblijven; woorden die precies om die reden zo onwonderlijk zijn. En toch hebben wij op 5 december afscheid moeten nemen van “onze diri” Henry Leenders.

Wat had Henry graag het koor willen zien dat op die dag voor hem aanwezig was: veertig man en vrouw; koorleden van nu en koorleden van vroeger die hem allemaal nog een laatste eerbetoon wilden brengen. En dat is niet verwonderlijk, want wat heeft Henry ons in zijn dertig jaar als dirigent van 10 Plus veel gegeven. Met zijn passie voor het katholieke geloof, heeft hij velen van ons geïnspireerd; met zijn vooruitstrevende liedkeuzes, heeft hij datzelfde geloof voor ons toegankelijk gemaakt; maar bovenal, met het oprichten van zijn “grandioze koor”, heeft hij ons levenslange vriendschappen geschonken.

Vanuit deze vriendschappen zetten wij nu Henry’s levenswerk voort. Voor hem, omdat *hij* niet zou willen dat 10 Plus hier ophoudt te bestaan; en voor ons, omdat *wij* dat ook niet zouden willen. “Onze diri” zullen we vanaf nu echter moeten missen: het blijft een raar idee. Maar we vertrouwen erop dat hij nu bij God in de hemel is, waar hij zijn passie en enthousiasme voor muziek blijft uitdragen en van waar hij zo nu en dan met een glimlach op ons neerkijkt.

Lieve Henry, na een viering kregen wij van jou altijd één bericht. Met diezelfde woorden nemen wij nu afscheid van jou: “Bedankt voor je inzet. Je was grandioos.”

Namens 10 Plus
Nicole de Vette

Familieberichten.



Gedoopt:

Op vrijdag 27 november 2015 werd gedoopt: Xiavienelly Luvienne Milagrosa Samuel, geboren 27 november 2015;

Wij feliciteren Nelly's moeder en vader en twee broertjes van harte met het ontvangen van hun eerste Sacrament.



Overleden:

Na een korte ziekenhuisperiode sliep Mevrouw Lyda van Baak-Visser op 87 jarige leeftijd, thuis heel rustig in. De afscheidsviering was in de O.L.Vrouwekerk in Geervliet.

Daar hebben velen haar herinnerd in al het vrijwilligerswerk waarvoor zij zich jarenlang had ingezet en waarvoor zij ook een Koninklijke onderscheiding had ontvangen. De woorden uit het evangelie van Matheus: "Dat wat je voor de minste der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan", waren heel toepasselijk in dit afscheid, waarin Jacqueline Hoedt vooring, K.Z.N. zong en Jan Pieter Baan, Lyda uit leidde met pianospel.

Op 26 november 2015 overleed heel onverwachts en plotseling onze Henry Leenders op de jonge leeftijd van 60 jaar. Henry stond in onze Felicitaskerk beter bekend als 'Henri de diri'. Hij heeft meer dan 30 jaar het kinderkoor en later het jongerenkoor als dirigent begeleid. Daarnaast begeleidde hij jongeren naar het Sacrament van het heilig Vormsel en ging met hen heel graag naar de kathedraal in Rotterdam voor de Vuurdoop. Hij was vrijwilliger bij de jeugdgevangenis de Hartelborgt en was altijd bereid om een extra steentje bij te dragen.

De Felicitas Geloofsgemeenschap zal deze enthousiaste, betrokken en vrolijke vrijwilliger heel erg gaan missen. In dit parochieblad staat een uitgebreider stuk van de jongeren uit het koor zelf.

Op 5 december (de dag van het kinderfeest van Sinterklaas) heeft de familie samen met heel veel parochianen afscheid van Henry genomen vanuit de Felicitaskerk met Jacqueline Hoedt en Fred Wijnen als voorgangers. Een zeer uitgebreid jongerenkoor 10plus heeft de viering opgeluisterd.

Daarna was er nog een afsluitende viering in de aula van het crematorium de Ommering in Spijkenisse.

Op 30 november 2015 overleed de heer Cornelus Nicolaas Josephus van Mil, op de leeftijd van 81 jaar. Op 7 december heeft de familie afscheid van hem genomen in een viering in de Felicitaskerk met mevrouw Jacqueline Hoedt als voorgangster en het koor Anima Mea luisterde deze viering op met gezang. Na de viering werd de heer van Mil bijgezet in het graf van zijn vrouw.

Op 4 december 2015 overleed mevrouw Geertruida Johanna Maria Verheijen -Rorink, op een leeftijd van 84 jaar. Op 10 december heeft de familie afscheid van haar genomen in de afscheidsviering in de Felicitaskerk met pastor Fred Wijnen en met medewerking van het Dameskoor. Daarna was een afsluitende viering in de aula van het crematorium de Ommering in Spijkenisse.

Op 6 december 2015 overleed de heer Jan Metzelaar op een leeftijd van 97 jaar. Op 12 december heeft de familie afscheid van vader en opa genomen in een afscheidsviering met pastor Fred Wijnen in de aula van het crematorium de Ommering te Spijkenisse.

Op 8 december 2015 overleed mevrouw Elisabeth Theodora Verwegen - van Lexmond op een leeftijd van 88 jaar. Op 14 december heeft de familieafscheid van moeder en oma genomen in een afscheidsviering met pastor Fred Wijnen in de aula van het crematorium de Ommering te Spijkenisse.

Wij wensen de families heel veel sterkte en Gods kracht bij dit overlijden.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Doopvieringen zijn op de tweede zondag van de maand, aanvang 12.30 u. U kunt zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitasparochie.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- U kunt zich opgeven voor de eerste communie bij het secretariaat van de parochie tel: 0181-638109 of eerstecommunie@felicitasparochie.nl
- U kunt zich opgeven voor het vormsel: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse tel: 0181-638109, vormsel@felicitasparochie.nl
- Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van volwassenen: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 - 638109. Bgg maakt u gebruik van de voicemail.
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181- 638109 en de voicemail inspreken. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, Bas Vogel en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helen Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.5 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 11 jan. 2016 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Dec. 2015 nr. 4